

**ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 61^η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία η Μάχη της Κρήτης έχει καταγραφεί ως μια από τις λαμπρότερες και συγκλονιστικότερες στιγμές τις.

Η Μάχη της Κρήτης, συνέχεια του έπους του '40, εκπέμπει μήνυμα πανανθρώπινο και διαχρονικό που σήμερα καθίσταται επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.

Ένα ηχηρότατο μήνυμα αντίστασης ενάντια σε εκείνους:

- Που ανάγουν την ένοπλη βία ως κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής τους για να πετύχουν τις άνομες επιδιώξεις τους.
- Που παραβιάζουν ασύστολα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, καταρρακώνοντας την αξιοπρέπεια του πολίτη.

Γι' αυτό και η ακράδαντη πίστη των Κρητών στις πανανθρώπινες αξίες κατέδειξε ότι υπάρχουν όρια σ' αυτό που μοιρολατρικά ή νομοτελειακά πολλοί αποδέχονται ως «το δίκαιον του ισχυρότερου». Ισχυρός είναι εκείνος που αξιολογεί τον άνθρωπο ως προσωπικότητα με ταυτότητα και όχι ως άτομο με αριθμό.

Επί των ημερών μας, η Μάχη της Κρήτης δεν μπορεί παρά να εκφράζει το όραμα για μια Μεσόγειο της συνεργασίας και της ανάπτυξης, του σεβασμού του πολιτισμού κάθε λαού, καθώς και της εθνικής του ανεξαρτησίας.

Ειδικότερα στην ταραγμένη και δοκιμασμένη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου πρέπει να πρωτανεύσει η λογική και η πολιτική βούληση για την επικράτηση του εξανθρωπισμού της πολιτικής. Για τον απόλυτο σεβασμό στις αρχές του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας.

Η Ελλάδα, ακριβώς γιατί έχει επιδείξει απaráμιλλη θέληση και ακαταμάχητη αποφασιστικότητα σε πολλαπλές στιγμές της πολυτάραχης ιστορίας της – συμπεριλαμβανομένης και της Μάχης της Κρήτης – έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Προωθεί το διάλογο, τη συνεννόηση και τις ειρηνευτικές συναινετικές διαδικασίες με κεντρική επιδίωξη την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας, ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας στην ευαίσθητη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Η σημερινή σύγχρονη Ελλάδα που σήμερα διοχετεύει την πολύπλευρη δραστηριότητά της σε έργα ανάπτυξης και προόδου, με στόχο τη διάχυση της ευημερίας σε όλους του πολίτες, καθιστά παράλληλα αισθητή την παρουσία της διεθνώς. Και αγωνίζεται στο πλαίσιο υπερεθνικών οργανισμών στους οποίους μετέχει, για τη συνεχή ενίσχυση και εμβάθυνση των δικαιωμάτων του καθενός σε μια ανοικτή κοινωνία ελευθερίας, συνοχής και αλληλεγγύης, στη βάση του σεβασμού των αρχών της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.