

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**31 Δεκεμβρίου 2001****Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του αναφέρει τα εξής:**

Για τις μέρες αυτές, μέρες γιορτής, μέρες αγάπης και ελπίδας, θέλω να στείλω σε όλους σας ένα μήνυμα:

Θέλω να πω στους νέους και στις νέες, στους έφηβους και στα παιδιά, πως σήμερα είναι μέρα διασκέδασης αλλά και μέρα σκέψης για το μέλλον. Να ονειρευέστε. Να βάζετε στόχους. Να πιστεύετε στον εαυτό σας. Να φτάσετε ψηλά, εκεί που θέλετε.

Θέλω να πω σε όλους τους εργαζόμενους πολίτες, σε όλες τις οικογένειες της Ελλάδας πως το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα όπως το σήμερα, το προσωπικό και το συλλογικό σήμερα, χάρη στην προσπάθεια και στον αγώνα του καθένα σας, είναι καλύτερο από το χτες.

Θέλω να πω σε όσους είστε σήμερα μόνοι κι έχετε έγνοιες, πως η σκέψη μας βρίσκεται κοντά σας. Να μη χάνετε την πίστη σας. Να μη ξεχνάτε ότι μπορείτε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες. Η κοινωνία κι ο κόσμος μας έχει μια θέση για όλους, μια σκέψη για όλους, ένα αύριο για όλους.

Το 2001 ήταν ένα έτος που η χώρα έκανε ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό της. Η οικονομία μας κατοχύρωσε την σταθερότητα. Νέα προγράμματα ανάπτυξης ξεκίνησαν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι μεταρρυθμίσεις στην υγεία και την παιδεία προχώρησαν. Η προετοιμασία για την Ολυμπιάδα μπήκε σε σωστό δρόμο. Κοινωνικές εντάσεις που δημιουργήθηκαν, οδήγησαν σε συναινέσεις και σε συγκλίσεις.

Το χτύπημα της 11^{ης} Σεπτεμβρίου απείλησε τις διεθνείς ισορροπίες. Κατέδειξε την ανάγκη θωράκισης της πολιτείας. Αλλά και το γεγονός πως η χώρα μας είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ για να αντιμετωπίσει διεθνείς κρίσεις.

Σε λίγες ώρες, έρχεται το 2002. Σε λίγες ώρες, μαζί με το νέο έτος, το νέο νόμισμα, το Ευρώ μπαίνει στη ζωή μας. Αποτελεί το Ευρώ, το μέτρο του τι μπορούμε να κατακτήσουμε όταν εργαζόμαστε με

πίστη και συνέπεια, με ενότητα και σοβαρότητα. Σηματοδοτεί την απόσταση που η Ελλάδα έχει διανύσει και τους στόχους που η κοινωνία μας προχωρά για να κατακτήσει.

Κάθε Πρωτοχρονιά γιορτάζουμε το νέο έτος, με ελπίδες, προσδοκίες και σχέδια για το μέλλον.

Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το μέλλον πλάθεται. Δημιουργείται από την ανθρώπινη προσπάθεια. Οικοδομείται από τη δική μας προσπάθεια. Σήμερα, το γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά. Η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα δρόμο προκλήσεων και ευκαιριών.

Ας αξιοποιήσουμε την Νέα Εθνική Αυτοπεποίθηση που κατακτήσαμε για να πραγματοποιήσουμε το όραμα μιας κοινωνίας ισχυρής και σύγχρονης, δυναμικής και ισότιμης στην Ευρώπη του μέλλοντος.

Θερμές ευχές για ένα ευτυχισμένο 2002. Με υγεία και δύναμη, αισιοδοξία και αγάπη, ειρήνη και πρόοδο.

Χρόνια Πολλά σε όλους!