

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**29 Οκτωβρίου 2001**

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα στην εκδήλωση απονομής λογοτεχνικών βραβείων για το έτος 2001 που διοργανώθηκε από το περιοδικό «Διαβάζω»:

Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω και φέτος την απονομή των λογοτεχνικών βραβείων του περιοδικού «Διαβάζω». Μια γιορτή της αιώνιας περιπέτειας του πνεύματος και της ψυχής. Μια σημαντική ευκαιρία απολογισμού, εσωτερικής αναζήτησης, ανασκόπησης, αυτογνωσίας και επικοινωνίας. Μια ευκαιρία τιμής στους δημιουργούς, τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές της πολιτιστικής ζωής.

Γιατί το κρίσιμο σημείο σήμερα είναι αυτό: η βράβευση δημιουργών από δημιουργούς. Από ένα περιοδικό που έχει καθιερωθεί στα πνευματικά μας πράγματα χάρη στην επιμονή, το μεράκι, την αγωνία των ανθρώπων των γραμμάτων, που εδώ και χρόνια πήραν την πρωτοβουλία να βραβεύσουν τους ομότεχνούς τους. Με σεβασμό στους εσωτερικούς ρυθμούς της γραφής, με έγνοια για τον κόσμο των γραμμάτων, με γνώση των αποχρώσεων και των ιδιομορφιών του. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο – όχι μόνο για τα γράμματα ή τον πολιτισμό αλλά και ευρύτερα για την κοινωνία μας. Γιατί ως κοινωνία έχουμε ανάγκη την ζωτικότητα, την πνοή και την έμπνευση των ίδιων των δημιουργών. Όλων των δημιουργών.

Γιατί ως αναγνώστες αλλά και ως σκεπτόμενοι άνθρωποι έχουμε ανάγκη όλη αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία, γνώση αλλά και φαντασία των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας.

Ο ενημερωμένος πολίτης, ο ευαίσθητος πολίτης, ο πολίτης που διαβάσει, σκέπτεται και προβληματίζεται είναι ο πολίτης στον οποίο πρέπει να στοχεύουμε. Ένας πολίτης ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών.

Πριν λίγες εβδομάδες δόθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία στους πνευματικούς μας ανθρώπους να εκθέσουν το έργο τους στο βλέμμα και την κριτική ενός παγκόσμιου κοινού. Η οργανωτική και ουσιαστική επιτυχία της ελληνικής συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση της Φρανκφούρτης, μια επιτυχία για την οποία εργάστηκαν εκδότες, δημιουργοί και Πολιτεία, αναγνωρίστηκε από όλους. Αναδείχθηκε όμως και η σημασία της αυτοπεποίθησης χωρίς μεμψιμοιρίες ή εξωραϊσμούς, της επίγνωσης του τι μπορούμε να πετύχουμε χωρίς να εθελοτυφλούμε ή να ναρκισσευόμαστε.

Και στον δρόμο αυτόν μπορούμε να συνεχίσουμε. Μαζί, δημιουργοί, διανοούμενοι, κοινωνία, Πολιτεία. Μέσα από τις διαφορές, τις διαφωνίες, τις εντάσεις μας, αλλά και με σημείο συνάντησης όλων μας, το

ενδιαφέρον, την αγάπη και την αγωνία για την τόνωση, ενίσχυση και προώθηση της πολιτιστικής παραγωγής της πατρίδας μας.

Η Ελλάδα, ως κατεχοχήν χώρα που παράγει κι εξάγει πολιτισμό υψηλής αισθητικής αξίας, οφείλει να καταστήσει σαφές ότι μόνο μέσα από το δύσκολο κι επίπονο δρόμο της διαρκούς πολιτιστικής «αναζήτησης» θα φτάσει στην «ανατροπή» της ανοικτής κοινωνίας που όλοι οραματιζόμαστε.