

**Ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους υπουργούς και τους υφυπουργούς τόνισε (πέραν του διανεμηθέντος κειμένου) και τα εξής:**

- ♦ **Ως προς τις προσδοκίες της κοινωνίας από τη νέα κυβέρνηση:** Η κοινωνία έχει μεγάλες, θα έλεγα πολύ μεγάλες προσδοκίες, από την κυβέρνηση αυτή. Για να ανταποκριθούμε σ' αυτές είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται πολλή και σκληρή δουλειά, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στον οικονομικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα, σε όλους τους τομείς. Συνεπώς, θα κριθούμε από το έργο μας. Θα κριθούμε στο τέλος της θητείας μας από το τι έχουμε προσφέρει, πόσες μεταρρυθμίσεις έχουμε προχωρήσει, πόσο έχουμε αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο.
- ♦ **Ως προς εκείνους που δεν συμμετέχουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα:** Όσοι ήσαν πριν και δεν βρίσκονται σ' αυτή την αίθουσα, προσέφεραν και αυτοί έργο. Δεν έφυγαν, επειδή απέτυχαν. Υπάρχει η ανάγκη της ανανέωσης, η ανάγκη να δίνεται η ευκαιρία και σε άλλους. Υπάρχει προπαντός η ανάγκη αλλαγής ρόλων, η αξιοποίηση εμπειριών, η ανάγκη να βλέπουμε και από άλλες προοπτικές και οπτικές γωνίες τα πράγματα. Και γι' αυτό, αυτό που ίσχυε και πριν, ισχύει και τώρα: Κανείς δεν είναι δεδομένος ούτε στην παρούσα, ούτε σε άλλη κυβέρνηση.
- ♦ **Ως προς την επιτάχυνση των ρυθμών του κυβερνητικού έργου:** Τα πράγματα πρέπει να πάνε πιο γρήγορα. Αυτή είναι η αναμονή του κόσμου. Δικαιολογημένα ή όχι, έχει την αίσθηση ότι κάποια πράγματα πρέπει να τρέξουν. Και πρέπει πράγματι να τρέξουμε και να δημιουργήσουμε αυτή την εντύπωση.
- ♦ **Ως προς τους τομείς των κυβερνητικών δράσεων:** Δεν υπάρχουν πρωτεύοντες και δευτερεύοντες τομείς. Οι ούτως αποκαλούμενοι «δευτερεύοντες» μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Δεν υπάρχουν υπουργεία που διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο και άλλα που διαδραματίζουν δευτερεύοντα. Σε κάθε τομέα κρίνεται η κυβέρνηση και μάλιστα μπορεί να κριθεί πολύ αρνητικά, εάν συμβεί κάτι ή δεν προχωρήσει κάτι σε έναν τομέα, ο οποίος δεν συγκεντρώνει συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας. Όλα είναι σημαντικά και έχουν την ίδια αξία, γι' αυτό και σε όλα ανεξαιρέτως τα υπουργεία χρειάζεται να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια.
- ♦ **Ως προς τη συνεργασία και τη συνέργεια των υπουργείων:** Η εμπειρία δείχνει ότι όλα είναι συνδεδεμένα. Και επειδή είναι όλα συνδεδεμένα χρειάζεται εργασία στα συλλογικά όργανα, χρειάζονται

άτυπες διμερείς ή πολυμερείς συνεννοήσεις. Απαραίτητη, λοιπόν, η συλλογικότητα για την προώθηση του κυβερνητικού έργου μέσα από μια συνθετική δουλειά.

- ♦ **Ως προς τυχόν διαφωνίες:** Αν υπάρχουν διαφωνίες, κρίνουν τα κυβερνητικά όργανα. Και ασφαλώς μπορείτε να αναφέρεσθε πάντα σε μένα, το τονίζω αυτό, για να λύνω προβλήματα. Αυτός είναι ο ρόλος μου και τα λύνω σε συνεργασία με όλους.
- ♦ **Ως προς τα δημοσιονομικά:** Όλοι θα θέλαμε να κάνουμε πολλά, όλοι θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά υπάρχει πάντα το πλαίσιο του προϋπολογισμού και το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής. Πρέπει να εντάσσουμε τις δράσεις μας σ' αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορεί να αποφασίζονται και μάλιστα να ανακοινώνονται δράσεις, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο, δηλαδή το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Και αν υπάρχουν προβλήματα, όπως είπα, τα λύνουν τα συλλογικά όργανα και απευθύνεστε και σε μένα για να μπορέσω να δώσω λύσεις.
- ♦ **Ως προς τη συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα:** Οι βουλευτές αισθάνονται πολλές φορές ότι δεν τους δίνουμε την προσοχή που πρέπει. Σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει και οι βουλευτές να συμβάλλουν και μάλιστα να νιώσουν ότι συμβάλλουν. Κατά συνέπεια, οι κοινοβουλευτικοί τομείς εργασίας πρέπει να συζητούν με εσάς και εσείς να συζητείτε με αυτούς, γιατί έτσι μονάχα μπορούν οι βουλευτές να γίνουν φορείς διάχυσης της κυβερνητικής πολιτικής. Αν αδιαφορούμε, αδιαφορούν για μας. Επομένως, δουλεύουμε μαζί τους. Επιπροσθέτως, η παρουσία σας στη Βουλή καθίσταται απαραίτητη, όχι μόνον για να απαντάμε στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης, αλλά και για να περνάμε τα νομοσχέδια στις ψηφοφορίες. Είμαστε περίπου το 1/3 της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αν δεν είμαστε στη Βουλή παρόντες, υπάρχουν δυσκολίες στο να περάσουν τα νομοσχέδια.
- ♦ **Ως προς τους γενικούς γραμματείς και επικεφαλής οργανισμών:** Δεν θα ήθελα να γίνουν ανακοινώσεις για αλλαγές, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Για τα πρόσωπα αυτά χρειάζεται προηγούμενη συνεννόηση. Επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι γενικά, στο πλαίσιο της κυβέρνησης, υπάρχει μια επιτροπή, η οποία εξετάζει προτάσεις για πρόσωπα και θα συνεχίζει να εξετάζει και γι' αυτό χρειάζεται μια συνεννόηση για τις όποιες αλλαγές ή όποιες νέες επιλογές.
- ♦ **Ως προς τη σχέση των υπουργών με τη δημοσιότητα:** Τα μέλη της κυβέρνησης μιλάνε για το δικό τους τομέα και μιλάνε επίσης και για τις γενικές πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες έχουν καθορισθεί και αποφασισθεί από την κυβέρνηση. Ο υπουργός του υπουργείου Α δεν μιλάει και δεν λέει τη γνώμη του για την πολιτική του υπουργείου Β και προπαντός –γιατί έχει συμβεί και αυτό– εάν είναι καλός ή όχι

ένας άλλος υπουργός. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όλοι είναι ικανοί και εν πάση περιπτώσει κανείς δεν δικαιούται να εκφέρει γνώμη για το εάν ένας άλλος υπουργός κάνει καλά ή όχι τη δουλειά του.

- ♦ **Ως προς τη στήριξη της γενικής κυβερνητικής πολιτικής:** Είναι απαραίτητη η στήριξη της από όλους σας. Η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν πάντα κάποιες κρίσεις σε ορισμένο τομέα, για παράδειγμα στον τομέα της ασφάλειας ή στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας ή στον τομέα των έργων κ.ο.κ. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι μόνον ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ασφαλώς και προηγείται ενημέρωση, αλλά στη συνέχεια οι πάντες στηρίζουν. Και πρέπει να στηρίζουν, γιατί ο υπουργός εφαρμόζει κυβερνητική πολιτική, δεν εφαρμόζει κάτι που αποφάσισε μόνος του και όπως του άρεσε. Αυτό, λοιπόν, είναι το πλαίσιο στο οποίο όλοι συμφωνούμε για τη στήριξη της γενικής κυβερνητικής πολιτικής.
- ♦ **Ως προς τη στελέχωση των γραφείων του υπουργών και των υφυπουργών:** Ο νόμος προβλέπει τον αριθμό των θέσεων για τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Ο νόμος δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να αλλάξει, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο αριθμός αυτός. Επειδή υπάρχει κριτική και επειδή κάπου ξεφεύγει το πράγμα γιατί υπάρχουν πολλοί σύμβουλοι (που δεν είναι αλήθεια ότι έχουμε στρατιές συμβούλων κ.λπ), θέλω να εφαρμόσουμε το νόμο. Οποιος θέλει παραπάνω, θα απευθύνεται στον κ. Κοσμίδη και θα κάνουμε, όπως κάναμε και στο παρελθόν, κάποιες προσαρμογές, όμως με φειδώ σας παρακαλώ. Θέλω επίσης να δείτε τις σχετικές ρυθμίσεις, για να δούμε μήπως μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των θέσεων, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν χρειάζεται, όταν δεν υπάρχει η ανάγκη, να έχουμε αυτές τις θέσεις και να εκτιθέμεθα στη γενική κριτική.

**Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του, λέγοντας τα εξής:** Θέλω να τονίσω κλείνοντας ότι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχε ως κεντρικό μήνυμα πως το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική κοινωνία περιμένουν από εμάς την ενότητα. Η ενότητα σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου είναι αποτέλεσμα και της δικής μου δράσης και προσπάθειας –έχω μεγάλη ευθύνη- αλλά και της συλλογικότητας και της συντροφικότητας που θα δείξουμε όλοι. Είμαστε μια ομάδα και η επιτυχία της ομάδας και η επιτυχία του καθενός εδώ μέσα εξαρτάται και από όλους τους άλλους. Γι' αυτό εύχομαι καλή δουλειά και επιτυχία σε όλους, εύχομαι συνεργασία και συντροφικότητα και θέλω να τονίσω ότι η πορεία όλων μας θα κρίνει και την πορεία του τόπου τα επόμενα χρόνια, καθώς και το αποτέλεσμα των εκλογικών αναμετρήσεων το 2002 και το 2004.