

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2001****Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με ευκαιρία την παγκόσμια ημέρα της «Τρίτης Ηλικίας» προέβη στην ακόλουθη δήλωση:**

«Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας αποτελεί μια ευκαιρία για όλους να επανεξετάσουμε τις απόψεις μας γι' αυτό το συνεχώς αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού. Να απορρίψουμε στερεότυπα. Να αναδείξουμε τη συμβολή της Τρίτης Ηλικίας στη συνολική ανάπτυξη των κοινωνιών. Να παλέψουμε για την ουσιαστική συμμετοχή των ηλικιωμένων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής.

Τις προηγούμενες δεκαετίες οι γονείς μας εργαζόμενοι σκληρά και σε αντίξοες συνθήκες κατάφεραν να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους. Μεγάλωσαν τα παιδιά τους, τα βοήθησαν να σταθούν στα πόδια τους και τα είδαν να παίρνουν το δικό τους δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι που έμαθαν να ζουν με εργασία και προσφορά, βρίσκονται σήμερα, μετά τη συνταξιοδότησή τους, σε κατάσταση αδράνειας και σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που κάποιος σχεδιασμός φροντίζει για την ενεργοποίησή τους.

Είναι αλήθεια ότι το μοντέλο του Κράτους Πρόνοιας αφιερώνει σημαντικό τμήμα της φροντίδας του στην Τρίτη Ηλικία. Όμως αυτή έχει επικεντρωθεί σε μέτρα εισοδηματικού χαρακτήρα και προνοιακές δράσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν κύρια να βελτιώσουν το εισόδημα των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας και να εξασφαλίσουν την καλή κατάσταση της υγείας τους.

Δεν αποδίδουν όμως τη δέουσα σημασία στον τρόπο ζωής τους.

Δεν τους προσφέρουν ουσιαστική δυνατότητα ενεργούς δραστηριοποίησης για το μεγάλο χρονικό διάστημα που έπεται της συνταξιοδότησής τους. Και, όμως, το διάστημα αυτό συνιστά μία πρόκληση για την κοινωνία, που θα πρέπει να παράσχει δυνατότητες και ερεθίσματα στους πολίτες αυτούς, ώστε να το αξιοποιούν παραγωγικά και ωφέλιμα για τον εαυτό τους, αλλά και για την κοινωνία.

Για μας η Τρίτη Ηλικία είναι ένα ακόμη αξιοποιήσιμο μέρος της ανθρώπινης ζωής. Κάθε στάδιο της ζωής μας εσωκλείει συγχρόνως και προσωπική ανάπτυξη αλλά και προσφορά. Περιέχει ευκαιρίες,

δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο καθένας, σε κάθε επί μέρους στιγμή της ζωής μας, έχει κάτι να πάρει και κάτι να δώσει.

Σήμερα, έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για την εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής για την Τρίτη Ηλικία. Σύγχρονης, αποτελεσματικής, που δίνει απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα με σχεδιασμό και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Που θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα και την ευημερία των ηλικιωμένων, σαν τμήμα της συνολικής λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας.

Η κυβέρνηση τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσει ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας –και τα επί μέρους μέτρα υλοποίησής του.

Η παρέμβαση αυτή αναλύει τις ανάγκες των ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας, καθορίζει τις γενικές αρχές πάνω στις οποίες θα κινηθούν τα επί μέρους μέτρα, καταγράφει τους τομείς δράσης και τους φορείς που θα κληθούν να τα υλοποιήσουν. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη συστράτευση, στην όλη προσπάθεια, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της οικογένειας, των εθελοντικών οργανώσεων και των ΜΜΕ.

Η εποχή μας προσδιόρισε η ζωή να χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Σχολείο για τα παιδικά χρόνια, εργασία κατά τη μέση ηλικία και «απόσυρση» μετά τη συνταξιοδότηση. Αυτό το μοντέλο κρίνεται ανεπαρκές και λανθασμένο σήμερα, σε μία εποχή που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδανικό για προσωπική ευτυχία και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο».