

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2001

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης απέστειλε στους οικείους του διακεκριμένου Έλληνα ερευνητή και διακεκριμένου καθηγητή της Πληροφορικής Μιχάλη Δερτούζου, ο οποίος κηδεύεται αύριο από το Α' Νεκροταφείο, το ακόλουθο τηλεγράφημα:

«Κάθε προσπάθεια απότισης τιμής στο βίο και το έργο του Μιχάλη Δερτούζου, ενός λαμπρού δασκάλου και πρωτοπόρου επιστήμονα για ένα τέταρτο του αιώνα, φαντάζει πενιχρή μπροστά στο βάθος του οράματος και των ιδεών του.

Με εφόδιο τα παιδικά βιώματα και τις έντονες εικόνες από την Κατοχή και τον Εμφύλιο, ο Έλληνας διαφωτιστής της τεχνολογίας ξεκίνησε, τη δεκαετία του '50 στην Αμερική, το υπέροχο ταξίδι του στον κόσμο της τεχνολογίας και των υπολογιστών.

Είναι χωρίς προηγούμενο η κληρονομιά που μας αφήνει. Ο Μιχάλης Δερτούζος ήταν κάτι το εξαιρετικά σπάνιο. Ενας οραματιστής ιδεών, ο οποίος κατάφερνε να συνδυάζει την τεχνολογία με τον ανθρωπισμό. Ενας Έλληνας με διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση. Ενας πρωτοπόρος στο νέο κόσμο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στον οποίο θα ζήσουν τα παιδιά μας.

Ο Μιχάλης Δερτούζος υπήρξε το πρότυπο του πειθαρχημένου επιστήμονα σε συνδυασμό με την ανεξάρτητη και αυτόνομη φύση του διανοούμενου και δικαίως χαρακτηρίστηκε ως «ο προφήτης της Πληροφορικής», ο επιστήμονας του Νέου Διαφωτισμού, ο οποίος έθεσε την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Στο έργο του και στη ζωή του συνέδεσε την τεχνολογική εξέλιξη με τη φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό. Επικεντρώθηκε στην τεχνολογία που είναι χρήσιμη για τον άνθρωπο και επιχειρηματολόγησε για την ανάγκη τα επιτεύγματα της τεχνολογίας να είναι προσιτά σε όλους.

Το όραμα και το έργο του αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για την προσφορά και τον παγκόσμιο ρόλο που μπορούν να έχουν οι Έλληνες στη νέα εποχή».