

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**Αθήνα, 23 Ιουλίου 2001**

**Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
με αφορμή την 27η επέτειο
της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα μας**

Η 24^η Ιουλίου 1974, η Μεταπολίτευση, υπήρξε μια ημέρα ιστορική για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, γιατί σήμανε το τέλος της αιματοβαμμένης επτάχρονης δικτατορίας.

Η αποκατάσταση της δημοκρατίας ήταν μια πράξη λυτρωτική για τη χώρα και τους πολίτες αλλά και η απαρχή ενός νέου ιστορικού κύκλου που σημαδεύτηκε από μεγάλες αλλαγές και τομές στην πολιτική, κοινωνική, και οικονομική ζωή του τόπου.

Ο ιστορικός κύκλος της Μεταπολίτευσης δεν σήμανε μόνο την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών αλλά και την περαιτέρω εμπέδωση της πολιτικής Δημοκρατίας.

Οι αγώνες όλων των Ελλήνων για τη Δημοκρατία στο μεγαλύτερο μέρος τους δικαιώθηκαν. Μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Θα συνεχίσουμε. Αυτή η κοινή μας πορεία δεν πρέπει να ανακοπεί. Θα συνεχίσουμε. Ο αγώνας για την Δημοκρατία δεν τελειώνει ποτέ. Ο καθένας πολίτης αυτής της χώρας, με τη δική του συνεισφορά και ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, βοήθησε, κατά τρόπο ουσιαστικό, στην επούλωση των τραυμάτων από τα εθνικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και ηθικά δεινά, τα οποία επισώρευσε μια μακρόχρονη και επώδυνη περίοδος της πολιτικής ιστορίας της χώρας μας.

Σήμερα, ημέρα γιορτής και μνήμης, αναπολούμε το ηρωικό παρελθόν των δημοκρατικών αγώνων, όχι για να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας, αλλά για να αντλήσουμε και άλλες δυνάμεις, να εμπνευσθούμε απ' αυτό με νέες και φρέσκιες ιδέες, προκειμένου να συνεχίσουμε την πορεία μας ως χώρα, ως κοινωνία, ως πολίτες στον 21ο αιώνα.

Μια πορεία εξίσου δύσκολη και επίπονη με τις προηγούμενες, αλλά κάτω από διαφορετικές συνθήκες προσαρμοσμένη σ' ένα νέο διεθνές περιβάλλον αυτή τη φορά.

Μια πορεία μέσα σ' ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τοπίο απ' αυτό που γνωρίζαμε το 1974. Μια πορεία συναρπαστική, αλλά ταυτόχρονα με πολλές προκλήσεις και δυσκολίες.

Γι' αυτό και απαιτείται η συνεχής εγρήγορση των πολιτών και της κοινωνίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και των ραγδαίων αλλαγών που επέρχονται σε όλους τους τομείς.

Γι' αυτό και επιβάλλεται η ενεργός και δυναμική παρουσία των δυνάμεων της εργασίας και του πολιτισμού, όλων των προοδευτικών και εκσυγχρονιστικών δυνάμεων, οι οποίες καλούνται να καταδείξουν την ηθική υπεροχή της πολιτικής απέναντι σε κάθε μορφή συντηρητικής αντίληψης και λογικής που συνθλίβει την ανθρώπινη προσωπικότητα.

Κατά συνέπεια, ο εξανθρωπισμός της πολιτικής αποτελεί καθήκον και υποχρέωση των δυνάμεων εκείνων που δεν υποτάσσονται στη λογική της αγοράς και απορρίπτουν κάθε νεοσυντηρητική πρόταση, η οποία βασίζεται σε στερεότυπα, αγκυλώσεις και συνταγές του παρελθόντος.

Σήμερα η εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών είναι κεκτημένο. Το ζητούμενο είναι η συνεχής εμβάθυνση και διεύρυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η καθημερινή κι επίμονη προσπάθεια μας.

Σήμερα, η ουσιαστικοποίηση των δημοκρατικών και κοινωνικών θεσμών αποτελεί μέγιστη αναγκαιότητα.

Ο αγώνας για την ποιότητα της δημοκρατίας πρέπει να είναι ένας διαρκής αγώνας όλων μας.

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική με την εμμονή στο παρελθόν ούτε με τους παραδοσιακούς ιδεολογικούς φορμαλισμούς.

Η νέα εποχή την οποία διανύουμε έχει ανάγκη την αναζήτηση ενός νέου πολιτικού πολιτισμού. Έχει ανάγκη ένα νέο πολιτικό εποικοδόμημα που θα ανταποκρίνεται στις πολιτικές και κοινωνικές απαιτήσεις του σήμερα.

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι :

- Το μέλλον δεν καταχτιέται με παλιές συνταγές , ούτε με οπισθοδρομικές οχυρώσεις.
- Το μέλλον δεν διασφαλίζεται με στερεότυπα και αγκυλώσεις του παρελθόντος, φοβίες και δογματισμούς.

Σήμερα καλούμαστε ως χώρα, ως κοινωνία και ως πολίτες να επιλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε:

- Το δρόμο των αλλαγών και των προσαρμογών στη νέα πραγματικότητα ή
- Το δρόμο της συντήρησης αναπαράγοντας τις ξεπερασμένες πολιτικές δομές του παρελθόντος;

Είκοσι επτά χρόνια μετά την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τη διεθνή της θέση.

Ωστόσο σήμερα, η πληγή της Κύπρου είναι ακόμη ανοιχτή.

Είκοσι επτά χρόνια από το τραγικό εκείνο καλοκαίρι της προδοσίας στην Κύπρο και τη βάρβαρη εισβολή στο νησί, η ανώμαλη κατάσταση συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σ' αυτό το πρόβλημα, το οποίο για μας, εξακολουθεί να είναι πρώτη εθνική προτεραιότητα.

Η πληγή που δημιουργήθηκε, κακοφορμίζει. Το νησί είναι ακόμα χωρισμένο στα δύο. Οι προσπάθειες όλων αυτών των χρόνων για να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, δεν ευδοκίμησαν.

Η συνέχιση αυτής της κατάστασης προσβάλλει τη Διεθνή Κοινότητα. Προσβάλλει τον Ελληνισμό. Προσβάλλει κάθε έννοια σύγχρονης πολιτισμένης κοινωνίας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι την τελική δικαίωση. Πρόκειται για τον αγώνα ολόκληρου του Ελληνισμού, αλλά και της πολιτισμένης ανθρωπότητας.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο σ' αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η συνεχής και απρόσκοπτη πρόοδος της ενταξιακής πορείας της Κύπρου και η τελική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αποτελέσει σχήμα και μοχλό για τη λύση του Κυπριακού. Θα συντελέσει συγχρόνως στην εξασφάλιση της ευτυχίας και ασφάλειας όλων ανεξαιρέτως των Κυπρίων στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας και θα αποβεί ευεργετική για ολόκληρο τον περιβάλλοντα χώρο.

Η γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν έχει επετειακό χαρακτήρα. Αντίθετα είναι μια μέρα ιστορικής μνήμης για όλους εκείνους που αγωνίστηκαν ενάντια στην δικτατορία αλλά κυρίως για τους νεότερους που οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο αγώνας ενάντια σε κάθε καταπιεστική εξουσία είναι αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη.

Εκφράζω την πεποίθηση πως η Ελλάδα του 21^{ου} αιώνα που μάχεται να κερδίσει το στοίχημα της νέας εποχής, είναι η Ελλάδα των αυτόνομων, των ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Είναι η κοινωνία των ενεργών πολιτών με ιδέες, πρωτοβουλίες, καινοτόμες δράσεις, με έφεση για δημιουργία, διάθεση για προσφορά.

Η Ελλάδα του μέλλοντος, η Ελλάδα των επιτυχιών, του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού και της αισιοδοξίας είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Την Ελλάδα της νέας χιλιετίας, την Ελλάδα των οραμάτων μας θα την οικοδομήσουμε όλοι οι Έλληνες!