

13 Ιουλίου 2001

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης δέχθηκε σήμερα στις 13.30, στο Μέγαρο Μαξίμου, τους ευρωβουλευτές του Κόμματος.

Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εστίασε την παρέμβασή του σε τέσσερις επιμέρους θεματικές ενότητες:

- Στο μέλλον της Ευρώπης
- Στη διεθνή θέση της χώρας
- Στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις
- Στη στάση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας.

Όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης:

- α) Ανέλυσε τη θέση της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για έναν πλατύ δημοκρατικό διάλογο στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας.
- β) Ζήτησε και από τους ευρωβουλευτές να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, εξειδικεύοντας και εκλαϊκεύοντας τις ελληνικές θέσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην πρόσφατη ομιλία του στο Ζάππειο.
- γ) Χρειάζεται –πρόσθεσε- να δοθούν πειστικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα «ποια Ευρώπη θέλουμε για τις επόμενες δεκαετίες», ώστε αυτή η Ευρώπη του μέλλοντός μας να μπορεί να σταθεί αποτελεσματικά απέναντι στα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο.
- δ) Η Ευρώπη που θέλουμε -συνέχισε- θα οικοδομηθεί με την ενεργό συμμετοχή των λαών της για να υπηρετεί την κοινωνία και τους πολίτες της. Γι' αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε και να συλλάβουμε ένα σύστημα, το οποίο θα ενσωματώνει ιδέες και πολιτικές με στόχο να διευρύνει διαρκώς τις δυνατότητες των κοινωνιών που συνθέτουν την Ευρώπη. Συγχρόνως ένα σύστημα ευέλικτης εξέλιξης που θα σέβεται τη δυναμική των κοινωνιών. Αυτών που θέλουν σε κάποιο τομέα να προχωρήσουν, αλλά κι εκείνων που διστάζουν ή δεν

μπορούν ακόμη. Η αξιοπιστία της αυριανής Ένωσης θα κριθεί τόσο από τις δυνατότητες που θα παρέχει σ' αυτούς που θέλουν και μπορούν, όσο και από το σεβασμό της άρνησης αυτών που δεν θέλουν ή δεν μπορούν.

- ε) Και το σύστημα που διασφαλίζει το μεγάλο στόχο της πολιτικής ενοποίησης δεν μπορεί να είναι άλλο –υπογράμμισε- από το ομοσπονδιακό πρότυπο που θα στηρίζεται όμως στο κοινοτικό σύστημα και στην κοινοτική μέθοδο ολοκλήρωσης.

Όσον αφορά τη διεθνή θέση της χώρας: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνεχή και αδιαμφισβήτητη αναβάθμισή της.

- α) Ως πλήρες μέλος της ευρωζώνης, η Ελλάδα συμμετέχει πλέον στο σκληρό πυρήνα των αποφάσεων του ευρωπαϊκού γίνεσθαι.

β) Παράλληλα ασκεί την επιρροή της για τη συνεχή προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας της Κύπρου, ενώ συγχρόνως εμφανίζεται υπέρμαχος της διεύρυνσης της Ε.Ε. Πάγια πολιτική μας είναι η Ευρώπη να αγκαλιάσει όλες τις χώρες, ώστε η ήπειρός μας να καταστεί κέντρο ανάπτυξης και συνεργασίας με όλες τις χώρες του κόσμου.

- γ) Η εταιρική σχέση με την Τουρκία καθορίζει ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών που καθίσταται υποχρεωτικό για τη γείτονα χώρα.

δ) Οι πολλαπλές διπλωματικές πρωτοβουλίες μας στα Βαλκάνια για τη σταθερότητα της περιοχής τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης. Η Ελλάδα έχει πλέον αναδειχθεί ως ο κατ' εξοχήν σταθεροποιητικός παράγων στην περιοχή και ο πλέον αξιόπιστος συνομιλητής με όλες ανεξαιρέτως τις χώρες των Βαλκανίων.

Όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις:

- α) Η κυβέρνηση πορεύεται με έναν δύσκολο δρόμο, αλλά έχει πρόγραμμα, έχει θέληση, έχει τόλμη. Καμιά οικονομική και κοινωνική εξέλιξη δεν γίνεται χωρίς δυσκολίες.

β) Παρά την επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας, η οικονομία μας πάει καλά. Όλα τα οικονομικά μεγέθη τελούν υπό έλεγχο και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους κανόνες που κρατούν στην Ε.Ε.

Όσον αφορά τη στάση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:

- α)** Της αφήνουμε ελεύθερο το πεδίο ενασχόλησης με τα πρόσκαιρα και τα εφήμερα.
- β)** Η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει κατ' αποκοπήν τη μικροπολιτική και επιδίδεται επιμελώς στην προώθηση μικροκομματικών στόχων και συμφερόντων.
- γ)** Η Νέα Δημοκρατία ζει με την ψευδαίσθηση της δύναμης, όταν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες.
- δ)** Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, την αφήνουμε απερίσπαστη στο «έργο» της. Δεν πρόκειται να την ακολουθήσουμε στον ολισθηρό δρόμο της. Γιατί ασχολούμεθα με τα μεγάλα, τα ουσιώδη θέματα της πολιτικής που συνοψίζονται σε δύο και μόνο λέξεις: Την προοπτική και το μέλλον της χώρας.
- ε)** Εμείς θα κριθούμε στο τέλος της 4ετίας για την Ελλάδα που θα παραδώσουμε, ενώ εκείνοι θα συνεχίζουν τη δημαγωγία τους μέσω της σκιώδους κυβέρνησής τους.