

25 Μαΐου 2001

**Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
στο 20^ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης**

Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου που διοργανώνεται για 20^η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό, ο οποίος συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών, εκδοτών και τίτλων από την τρέχουσα βιβλιοπαραγωγή.

Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου είναι πριν απ' όλα πολιτιστικός θεσμός. Και είναι πολιτιστικός θεσμός επειδή το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Επειδή αποτελεί χώρο γνωριμίας με το βιβλίο σε όλες τις μορφές του αλλά και χώρο επικοινωνίας με τους δημιουργούς και τους άλλους συντελεστές του βιβλίου. Και αυτή η γνωριμία, αυτή η επικοινωνία είναι σήμερα πιο αναγκαίες από ποτέ.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν επισυμβεί μεγάλες αλλαγές στις τεχνολογικές εξελίξεις με αποτέλεσμα να αντανακλάται η νέα αυτή πραγματικότητα και στο χώρο του βιβλίου. Κατά συνέπεια ο πολλαπλασιασμός και η εξειδίκευση των εκδοτικών οίκων, η εμφάνιση νέων βιβλιοπωλείων σ' όλη την Ελλάδα, η συνεχής διεύρυνση της αγοράς αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού όλων των ηλικιών και κυρίως των νέων ανθρώπων –όλα αυτά συνθέτουν ένα νέο τοπίο για το βιβλίο, για τη γραφή, για την ανάγνωση. Ένα τοπίο ενδιαφέρον και πλούσιο σε προοπτικές.

Το βιβλίο είναι ένα κατ' εξοχήν δημοκρατικό πολιτιστικό αγαθό, ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες της γνώσης, της σκέψης, ανιχνεύει νέα τοπία του μυαλού και της φαντασίας, δημιουργεί νέες εικόνες, δίνει πλούσια ερεθίσματα, συμβάλλει στη διάδοση και προώθηση νέων ιδεών και απόψεων, νέων ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων και μηνυμάτων, κι εν τέλει αποτελεί ένα πολύτιμο πολιτιστικό εργαλείο, αλλά κι έναν ανεκτίμητο σύμμαχο στον αγώνα κατά του σκοταδισμού και της μονολιθικότητας της σκέψης και της δράσης.

Όπως έλεγε και ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης «...αν πιστεύουμε στον άνθρωπο, αν πιστεύουμε στην ανθρωπότητα, με την ίδια αυτή πράξη πίστης, θα πιστέψουμε και στη σημασία του βιβλίου».

Εμείς επειδή έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε και στον άνθρωπο και στην ανθρωπότητα είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις μια πολιτική ενίσχυσης και προβολής του βιβλίου.

Σ' αυτήν μας την προσπάθεια, θέλουμε τη βοήθεια όλων όσοι εμπλέκονται στο χώρο αυτό δημιουργούς, λογοτέχνες, μεταφραστές, εκδότες, βιβλιοπώλες, αλλά και αναγνωστικό κοινό.

Μόνο με μια κοινή και συγχρονισμένη προσπάθεια θα έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη του βιβλίου σε πρωτοκύτταρο της πνευματικής ζωής.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.