

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2001

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης συνεχίζοντας τον κύκλο των συναντήσεών του με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, δέχθηκε σήμερα στις 13.00, στο Μέγαρο Μαξίμου, δέκα (10) βουλευτές (βλ. προηγούμενο δελτίο Τύπου).

Ο Πρωθυπουργός, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις τους, αναφέρθηκε κατ' αρχάς στο κυβερνητικό έργο και τις κυβερνητικές προτεραιότητες (οικονομία, απασχόληση, διαρθρωτικές αλλαγές, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση), επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση των όσων έχουμε εξαγγείλει θα συμβάλει:

- Στην ισχυροποίηση της Ελλάδας, στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή της.
- Στην πλήρη ενσωμάτωση της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή για την ανταγωνιστικότητά της και με παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, σε συνδυασμό με την αναδιανομή του εισοδήματος.
- Στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
- Στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, κυρίως από τις ΔΕΚΟ και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ο Πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από το έργο της που θα φανεί στο τέλος της τετραετίας. Στο σημείο αυτό είπε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη φάση υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, δηλαδή σε ένα στάδιο καθαρά διαδικαστικό και προετοιμαστικό, γι' αυτό και η φάση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί άχαρη. Στο τέλος της θητείας μας θα κριθεί η αποτελεσματικότητά μας, αλλά και η δυνατότητά μας να αλλάξουμε το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Γι' αυτό και η πολιτική μας από αυτή κιόλας την κρίσιμη φάση που διανύουμε, κρίσιμη με την έννοια ότι η οριστική λήψη κάποιων ζωτικής σημασίας αποφάσεων απαιτεί μια σχετική ωρίμανση χρόνου, πρέπει να είναι συνεχώς εμπροσθοβαρής.

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στη συνέχεια στην πολιτική ζωή της χώρας είπε ότι αν κάποιος την παρακολουθήσει από κοντά και σταθεί στο τρέχον πολιτικό κλίμα, ενδεχομένως να αποκομίσει μια δυσμενή εντύπωση και να οδηγηθεί σε αρνητικές εκτιμήσεις, διότι τα

στοιχεία που το χαρακτηρίζουν κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι. Πρόκειται για έναν συνεχιζόμενο καταγγελτικό λόγο και μια ακατάσχετη μικροπολιτική, σε συνδυασμό με έντονους διαξιφισμούς και κατ'επάγγελμα μεμψιμοιρία. Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά του τρέχοντος πολιτικού κλίματος οφείλονται ενίοτε και σε κάποια δικαιολογημένη αδημονία να δει κανείς το αποτέλεσμα των κυβερνητικών δράσεων εδώ και τώρα. Όμως, συνέχισε, αυτό εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο, γιατί **η πολιτική μας εκτείνεται σε βάθος χρόνου και τα αποτελέσματά της θα γίνουν ορατά στο τέλος της τετραετίας.**

Ωστόσο, **τόνισε ο Πρωθυπουργός**, παρά το μίζερο πολιτικό κλίμα, το **ΠΑΣΟΚ διατηρεί την πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία**, που οφείλεται στην πλήρη εξέλιξη του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματός μας. Είμαστε μια κυβέρνηση που παράγει έργο, αλλά και ένας πολιτικός φορέας αλλαγής και ανανέωσης.

Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι επειδή έχουμε πολλά χρόνια την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ευαίσθητοι, αναπτύσσοντας υψηλές αντιστάσεις σε φαινόμενα έπαρσης, αλαζονείας, αλλά και σε όσα άλλα φαινόμενα οι πολίτες χαρακτηρίζουν ως “καβάλημα του καλαμιού”

Ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια, **τόνισε την επιτακτική ανάγκη έντασης των προσπαθειών μας που πέρα από την υλοποίηση του έργου μας θα δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό αέρα και μια εκσυγχρονιστική αύρα στο εγχείρημά μας.** Ετσι θα φτιάξουμε και τη νέα πολιτική εικόνα μας που θα εξουδετερώνει την παραπολιτική, επαναφέροντας στο προσκήνιο την πολιτική, τις προτάσεις, τις θέσεις και τα προγράμματα.

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης **είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε θέσεις, ούτε προτάσεις, ούτε σχέδιο, ούτε πρόγραμμα.** Ωστόσο, παραμένει πιστή στην πάγια τακτική της που συνίσταται σε μια πολιτική υπερβολών, καταγγελιών και διαπλοκολογίας.

Στο τελευταίο σημείο της παρέμβασής του, **ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κυβερνών κόμμα**, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι:

- Ενας πολιτικός χώρος ζωντανός και ανοικτός στις νέες δυνάμεις και τις νέες αναζητήσεις
- Ενας πολιτικός χώρος που χρειάζεται μια ουσιαστική κοινωνική και πολιτική διεύρυνση της βάσης του, με νέα πρόσωπα και νέο λόγο.

- Ένα δημοκρατικό κόμμα που έχει εμπεδώσει την εσωκομματική δημοκρατία, χωρίς επιτηρίδες και παγιωμένες ιεραρχίες.
- Ένας πολιτικός φορέας που επιχειρεί συνεχώς τολμηρά βήματα προς την κατεύθυνση της ανανέωσης και της αλλαγής.

**Όσον αφορά τα όσα λέγονται και γράφονται περί “διαρχίας”, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό λύθηκε το 1996. Δεν χρειαζόμαστε πρωτόγνωρα πειράματα, υπογράμμισε. Χρειάζονται νέες ρυθμίσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εσωκομματικής δημοκρατίας, πρόσθεσε.**

**Για τις εσωκομματικές εκλογές του Απριλίου, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι αποτελούν τη μεγάλη ευκαιρία για ανανέωση, για τομές στη λειτουργία του κόμματος.**

**Και κατέληξε λέγοντας: Πρέπει να αντισταθούμε σθεναρά στις λογικές των δύο ΠΑΣΟΚ που στηρίζονται σε εσωκομματικούς μηχανισμούς, διαχωριστικές γραμμές, εσωκομματικά χαρακώματα. Κύριο καθήκον και μέλημά μας είναι να ανοιχτούμε στην κοινωνία και να προχωρήσουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα στη διεύρυνση της κοινωνικής και πολιτικής μας βάσης, δρώντας πάντα ενωτικά και με σημαία μας τη συνεχή ανανέωση και αλλαγή.**