

## Άρθρο του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη

### 2004: Το μεγάλο στοίχημα της χώρας

Αν πολιτική είναι πράγματι η διαχείριση των συμβόλων, τότε η Ολυμπιάδα του 2004 αποτελεί μοναδική πρόκληση για τη χώρα μας. Η Ελλάδα ταυτίζεται με τη γένεση των Αγώνων στην κλασική αρχαιότητα, αλλά και με την αναγέννησή τους, σε μοντέρνα εκδοχή, το 1896. Τώρα, στο ξεκίνημα του 21<sup>ου</sup> αιώνα, οι Έλληνες ετοιμάζονται να υποδεχθούν για άλλη μια φορά το μεγάλο Ολυμπιακό γεγονός, σε όλες τις διαστάσεις του. Την πολιτική, τη διπλωματική, την οικονομική, την πολιτιστική και βεβαίως, την αθλητική.

Η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής το 1997 να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, αποτέλεσε αναμφίβολα μια μεγάλη τιμή για τη χώρα μας και για όλους τους Έλληνες.

Και αυτό, βεβαίως, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, κάτι το απλό και αυτονόητο, όπως πολλοί ήθελαν και θέλουν να το εμφανίζουν. Μια τέτοια άποψη υποβαθμίζει τη βαρύτητα της απόφασης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Υποβαθμίζει, ταυτόχρονα, το νέο διεθνή ρόλο που κατακτά η Ελλάδα. Μια Ελλάδα που γίνεται πλέον γνωστή, όχι μονάχα από το ιστορικό παρελθόν της, αλλά και από ένα δυναμικό παρόν.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν ήδη αρχίσει. Για τη χώρα μας, η Ολυμπιάδα δεν είναι υπόθεση μερικών μελλοντικών εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν τα αγωνίσματα. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Απολαμβάνει τα οφέλη του 2004 από τώρα. Ποια είναι τα οφέλη αυτά; Τα κέρδη για την Ελλάδα καταγράφονται στο διεθνές κύρος της, στην ενίσχυση των υποδομών, αλλά και στην οικονομία. Μαζί με τις εισροές του Γ' ΚΠΣ, τα σημαντικά κεφάλαια που θα διατεθούν για την προετοιμασία των Αγώνων, αποτελούν ατμομηχανή ανάπτυξης.

Η Ελλάδα, όλο και περισσότερο, πείθει πως μπορεί. Γνωρίζει τι θέλει και πού πάει. Ξέρει να προσπαθεί και να πετυχαίνει. Αποδεικνύει με έργα και όχι με λόγια ότι μπορεί να κερδίσει να διεκδικεί και να κατακτά τους στόχους της. Έχει γυρίσει την πλάτη στους βερμπαλισμούς και την αναποτελεσματικότητα. Με έργα, με σχέδιο, με γνώση και όραμα πορεύεται ένα δύσκολο, αλλά συναρπαστικό δρόμο στον 21<sup>ο</sup> αιώνα. Χάρη στην ισχυροποίηση της οικονομίας της και την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της.

Η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη μεγάλη πρόκληση του 2004. Είναι,

πράγματι, μια ευκαιρία για τη χώρα, για την κοινωνία, για τους Έλληνες πολίτες να αποδείξουν ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά, να δημιουργήσουν.

Απέναντι σ' αυτή την πρόκληση, μια απάντηση μόνο υπάρχει: Θα φέρουμε σε πέρας το έργο, που υπεύθυνα αναλάβαμε.

Για μας οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004, αποτελούν εθνική υπόθεση, που απαιτεί τη συστράτευση όλων, την κινητοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας.

- ♦ Πρώτον, οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία να προβάλλουμε τη χώρα, να αναδείξουμε την αδήριτη ανάγκη μιας πολιτικής ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας. Με όλες τις χώρες, με όλους τους λαούς, με όλους τους πολίτες του «πλανητικού μας χωριού» (όπως έχω πει σε άλλες ευκαιρίες), ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία και τον πολιτισμό του καθενός. Το μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 πρέπει να είναι ένα μήνυμα συναδέλφωσης των λαών και ευγενούς άμιλλας των αθλητών τους.

Το όραμά μας -γιατί έχουμε όραμα για τους Αγώνες- είναι ο συνδυασμός του αθλητικού ιδεώδους και της πνευματικής αναζήτησης με τη συμφιλίωση και την ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό θα πρέπει να είναι και το στίγμα, το μήνυμα των Αγώνων, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε: Το 2004 να σηματοδοτήσει μια εποχή και μια πορεία, που θα μας απομακρύνει όλο και περισσότερο από την τάση, επί των ημερών μας, να ιδεολογικοποιούνται ουσιαστικά οι πολιτισμικές διαφορές (διαφορές γλωσσικές και θρησκευτικές, διαφορές νοοτροπιών και στερεοτύπων) και να μετατρέπονται πολύ συχνά σε πολιτικές. Με αποτέλεσμα την αντιπαράθεση μεταξύ κοινοτήτων, κρατικών ή άλλων, την πρόκληση συγκρούσεων, τη μη συμφιλίωση, την παρεμπόδιση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Εμείς πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στο μήνυμα της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας των λαών και οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας δίνουν αυτή την ευκαιρία. Μας δίνουν την ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό το μήνυμα σε όλες τις ταραγμένες και ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη μας.

- ♦ Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες όχι μόνο ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στον πλανήτη, αλλά και ως μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα μας. Ευκαιρία που θα δημιουργήσει 130.000 νέες θέσεις εργασίας, θα αυξάνει το ΑΕΠ κάθε χρόνο μέχρι το 2004, θα συμβάλει στην ενίσχυση της Βιομηχανίας και της Βιοτεχνίας, του Τουρισμού, του κατασκευαστικού τομέα.

Η Ελλάδα που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 θα είναι μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα σε κίνηση. Μια Ελλάδα που κοιτάει μπροστά. Για εμάς, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 δεν είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία που ακολουθεί παράλληλη διαδρομή με το κυβερνητικό πρόγραμμα. Αντίθετα, είναι μια διαδικασία, η οποία,

στη διαδρομή της, τέμνει τις πολιτικές μας για την επόμενη τετραετία και συνδέεται στενά με αυτές. Και αναφέρομαι στις πολιτικές για την ισόρροπη ανάπτυξη στην περιφέρεια, την απασχόληση, την καλύτερη ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό.

Επιπροσθέτως, **οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 αποτελούν**, για μας, ευκαιρία **για τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό της χώρας**. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και να εργαζόμαστε με άλλους ρυθμούς (το έχουμε πετύχει εν μέρει) από αυτούς που υιοθετούμε σήμερα. Με ταχύτητα και μεθοδικότητα. Με συνεργασία που θα αντικαθιστά τον ατομικισμό. Με προγραμματισμό που όντας ουσιαστικός, δεν θα εξαντλείται στην επιδερμική μέριμνα για το αύριο. Με συναίνεση αντί για αντιπαλότητα. Αν δεν τα καταφέρουμε, δεν θα κερδίσουμε το στοίχημα που μας θέτουν οι Αγώνες. Θα διοργανώσουμε μεν με επιτυχία τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ως ένα, το κορυφαίο, αθλητικό γεγονός, αλλά θα έχουμε χάσει τη μοναδική ευκαιρία που προσφέρουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για την ανάπτυξη της χώρας που τους φιλοξενεί.

Είναι κρίσιμο να επισημάνει κανείς ότι το 2004 δεν αφορά μόνο την Αθήνα, επίσημη διοργανώτρια των Αγώνων, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν πρόκειται μόνο για τα έργα ή για τις υποδομές, αλλά και για τα ίδια τα αθλήματα. Δεν θα βρεθούν όμως μόνο οι Αγώνες κοντά σε όλους τους Έλληνες, αλλά και όλοι οι Έλληνες κοντά στους Αγώνες. Το πρόγραμμα του εθελοντισμού, μια ιδιαίτερα σημαντική ανθρώπινη πτυχή του 2004, αποσκοπεί στο να προσελκύσει Έλληνες κάθε ηλικίας από κάθε σημείο της επικράτειας. Γι' αυτό είμαστε βέβαιοι πως όλοι οι Έλληνες θα αγκαλιάσουν το 2004.

Η Ολυμπιάδα μάς προσφέρει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε το 1996. Η ΟΝΕ έβαλε τη χώρα στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης. Η εξωτερική μας πολιτική και η οικονομική σταθερότητα των τελευταίων ετών σχηματίζουν ήδη το προφίλ μιας ισχυρής Ελλάδας. Το 2004 συμπληρώνει τις προσπάθειές μας και εγγράφεται στο εγχείρημα του εκσυγχρονισμού. Τα μεγάλα έργα έρχονται να ολοκληρώσουν τα δίκτυα υποδομής. Η διαχείριση των Αγώνων διοργάνωσης με παγκόσμια απήχηση και διάσταση, μας φέρνει στο διεθνές προσκήνιο και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Τέλος, η προετοιμασία του 2004 ενέχει κρίσιμη κοινωνική διάσταση, αφού δημιουργεί θέσεις εργασίας και παράγει ευημερία.

Το 2004 αποτελεί εθνική ευκαιρία για την Ελλάδα. Μείζον γεγονός που ο χειρισμός του απαιτεί εξωστρέφεια και ενισχύει τη συλλογικότητα, οι Αγώνες ενέχουν και ένα στοιχείο υπέρβασης. Οι Αγώνες μάς ενώνουν και δείχνουν τι μπορούμε να πετύχουμε. Από την άποψη αυτή, αποτελούν ορόσημο και αφειρηία μαζί με την οικοδόμηση της νέας Ελλάδας του 21<sup>ου</sup> αιώνα.