

**Δήλωση
του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
στο Αγγελιοφόρο της Κυριακής**

1 Απριλίου 2000

Οι εκλογές της 9ης Απριλίου είναι εκλογές κρίσιμες για το μέλλον της χώρας. Στις εκλογές αυτές θα κριθεί αν η μεγάλη και συστηματική προσπάθεια που έγινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια θα συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί.

Στις εκλογές αυτές, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα επιλέξουν:

- ⇓ Ποιος θα τους οδηγήσει στην τελική διαπραγμάτευση της ΟΝΕ, η επιτυχής έκβαση της οποίας θα επισφραγίσει την ισότιμη ένταξη της χώρας στο σκληρό πυρήνα των αποφάσεων του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
- ⇓ Ποιος θα επιτύχει την κοινωνική σύγκλιση της χώρας με τις αναπτυγμένες χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- ⇓ Ποιος θα εγγυηθεί τη συνέχιση μιας πολιτικής αρχών και αξιών που αναβάθμισε και κατοχύρωσε τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και την καθιέρωσε ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων.
- ⇓ Ποιος θα είναι ο πιο κατάλληλος, πιο προετοιμασμένος, πιο αξιόπιστος για να συνεχίσει η Ελλάδα την επιτυχή πορεία των τελευταίων ετών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες και εντεινόμενες προκλήσεις ενός ανελέητα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Εμείς, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πραγματοποιήσαμε ένα τεράστιο έργο. Πρώτα απ' όλα -και αυτό το ζει ο ελληνικός λαός - νοικοκυρέψαμε τον τόπο μας, δίνοντας δύναμη στην Οικονομία.

Συγκεκριμένα:

- ◆ Πετύχαμε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη 3,5%.
- ◆ Μειώσαμε τον πληθωρισμό στο 2%. Η ακρίβεια δεν κατατρώγει πια το εισόδημα των Ελλήνων.
- ◆ Η θεαματική μείωση του πληθωρισμού συμπάρεσυρε και τα επιτόκια, με αποτέλεσμα τη συνεχή πτωτική τάση του δημοσίου χρέους. Εξοικονομούμε δαπάνες, καταβάλλοντας πλέον λιγότερους τόκους.

- ◆ Μειώσαμε το δημόσιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό στο 1,4%.
- ◆ Εντάξαμε τη δραχμή, το Μάρτη του '98, στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και αντί της υποτίμησης της χώρας όπως ανοήτως ισχυρίστηκε τότε η Νέα Δημοκρατία, πετύχαμε την πλήρη σταθεροποίηση της Οικονομίας. Και αυτό το ζήσαμε στις οικονομικές κρίσεις στη Ν.Α. Ασία και τη Ρωσία, καθώς και στην πρόσφατη κρίση με την έκρηξη της τιμής του πετρελαίου, όταν η οικονομία μας βγήκε αλώβητη ή εν πάση περιπτώσει υπέστη ανεπαίσθητους κλυδωνισμούς αντίστοιχους με εκείνους των αναπτυσσόμενων εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετσι, εκπληρώνοντας τα πέντε κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, μπαίνουμε με το σπαθί μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης.

- ▲ Η Ελλάδα είναι σήμερα στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- ▲ Η Ελλάδα είναι σήμερα ανάμεσα στις 20 πιο αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου.

Παράλληλα, με την οικονομική σύγκλιση, πετυχαίνουμε και την κοινωνική. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 η Ελλάδα βρισκόταν στο 60% του μέσου βιοτικού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2000 φτάσαμε στο 70%. Εφ' όσον ο ελληνικός λαός εμπιστευθεί το πρόγραμμά μας, το 2004 η Ελλάδα θα βρίσκεται στο 80% του μέσου βιοτικού επιπέδου της Ένωσης, με διαρκή ανοδική τάση.

Γι' αυτό και η νέα τετραετία 2000-2004 θα είναι η τετραετία της Απασχόλησης, η τετραετία της ολοκλήρωσης του κοινωνικού κράτους. Πρώτη προτεραιότητα η Απασχόληση. Πρώτη προτεραιότητα η έμφαση στο κοινωνικό κράτος (που αποτελεί την αιχμή του δόρατος, για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς της πολιτικής μας), στη μεγάλη μάχη κατά της ανεργίας, στην προσπάθεια για τη διασφάλιση και ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος, στη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, στην επέκταση των πολιτικών πρόνοιας.

Και όπως μέχρι τώρα αποδείξαμε, οι πόροι του κοινωνικού κράτους πρέπει να εξασφαλίζονται από το υγιές πλεόνασμα της οικονομίας. Δεν νοείται άσκηση κοινωνικής πολιτικής με δανεικά. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός της επόμενης τετραετίας 2000-2004 είναι εγγυημένος και ανέρχεται στα 45 τρις δρχ. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Αυτή είναι η θετική προοπτική για κάθε Έλληνα πολίτη.

Το τρίπτυχο Σταθεροποίηση - Ανάπτυξη - Κοινωνική Προστασία αποτέλεσε το γνώμονα της πολιτικής μας για την 4ετία που πέρασε. Ρίξαμε το βάρος (όπως ήταν autonomo) στο σκέλος της σταθεροποίησης, γι' αυτό και πετύχαμε την οικονομική σύγκλιση.

Στη νέα 4ετία, ανοίγονται πλέον διάπλατα οι λεωφόροι της ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας με κοινωνική ευαισθησία, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας, διασφαλισμένης χρηματοδότησης και προγραμματισμένης πορείας προς τα εμπρός. Και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα. Το σχέδιο Ανάπτυξης της χώρας υπάρχει, η υλοποίηση του οποίου είναι εγγυημένη από τα 15 τρις δρχ του Γ' ΚΠΣ και τα 9,5 τρις για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, που πετύχαμε ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις το Μάρτη του '99 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τόσους πόρους στη διάθεσή της για να συνεχίσει μια πορεία, που δίνει νέες και ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλους τους Έλληνες.

Γι' αυτό και στις εκλογές της 9ης Απριλίου, είμαι βέβαιος πως ο ελληνικός λαός θα δώσει και πάλι την εντολή διακυβέρνησης της χώρας στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Θα πει ένα ξεκάθαρο "ναι" στην Ελλάδα της προκοπής, της δημιουργίας, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.

Θα πει ένα ξεκάθαρο "ναι" σ' αυτούς που έχουν σχέδιο, προτάσεις, ιδέες, τεκμηριωμένα προγράμματα.

Και θα πει ένα "όχι" στη συντηρητική παράταξη, σε μια παράταξη που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε αρνητής των πάντων, γιατί δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε θέσεις, δεν είχε προτάσεις.

Ποιος, αλήθεια, θα εμπιστευθεί μια παράταξη που άλλα έλεγε τη μια και άλλα ισχυριζόταν την άλλη; Που άλλα έλεγε στο εσωτερικό της χώρας και άλλα στο εξωτερικό;

Ποιος, αλήθεια, θα εμπιστευθεί ένα κόμμα που ανήγαγε σε επιστήμη τη θεωρία του αυτόματου πιλότου;

Ποιος, αλήθεια, θα εμπιστευθεί τη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της που υπόσχονται στους πάντες τα πάντα, που μοιράζουν επιταγές χωρίς αντίκρουσμα, όταν και οι ίδιοι γνωρίζουν πως αυτά που επαγγέλλονται δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν;

Ποιος, αλήθεια, μπορεί να εμπιστευθεί μια παράταξη, όταν διακυβεύεται το ίδιο το μέλλον της χώρας και των πολιτών;

Μετά από δύσκολα χρόνια μιας πετυχημένης προσπάθειας, η Ελλάδα έχει, οι Έλληνες έχουμε όντως ένα συναρπαστικό μέλλον μπροστά μας. Στον κόσμο όμως του σήμερα, τίποτα δεν χαρίζεται. Το μέλλον αυτό, πρέπει να το διεκδικήσουμε.

Και εμείς δείξαμε ότι γνωρίζουμε να διεκδικούμε, γνωρίζουμε και να πετυχαίνουμε. Αυτή την επιτυχημένη πορεία, κανείς δεν δικαιούται να την ανακόψει.

Το μέλλον της Ελλάδας, το μέλλον των Ελλήνων είναι αδιαπραγμάτευτο.