

Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη προς τον Εθνικοθρησκευτικοπολιτικό Όμιλο Λυκείου Παραλιμνίου

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2000

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Αισθάνομαι πραγματική χαρά και συγκίνηση όταν βρίσκομαι μπροστά σε πρωτοβουλίες σαν τη δική σας. Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συναντάς νέους ανθρώπους να προβληματίζονται για τις ραγδαίες αλλαγές που πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο και να ανιχνεύουν τις συλλογικές και προσωπικές προοπτικές. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία να έρχεσαι σε επαφή με τις ανησυχίες που γεννιούνται και τα ποικίλα ερωτηματικά που προκύπτουν σε αυτούς ακριβώς που είναι οι φορείς του νέου και ότι το μέλλον τούς ανήκει.

Ζούμε σ' ένα κόσμο που διαμορφώνεται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, σε ένα κόσμο συγκλονιστικών αλλαγών. Στα πρώτα βήματα του νέου αιώνα, αντιμετωπίζουμε νέες και μεγάλες προκλήσεις, καινούρια προβλήματα και κινδύνους. Εχουμε όμως και νέες ευκαιρίες, νέες ελπίδες. Η παγκοσμιοποίηση, η κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη του εμπορίου, τα νέα πλαίσια στις σχέσεις των κρατών αποτελούν νέα δεδομένα. Συνιστούν αλλαγές πολύ περισσότερο σύνθετες και πολύμορφες απ' όσο μπορούν να τις εκφράσουν απλές επιγραμματικές φράσεις όπως το "τέλος της ιστορίας" ή "ο ερχομός μιας νέας παγκόσμιας τάξης". Κλονίζουν πολλές από τις σταθερές αρχές και βεβαιότητες οι οποίες καθόρισαν τον πολιτικό προσανατολισμό και την πολιτική συμπεριφορά τη μεταπολεμική περίοδο. Συγκροτούν ένα ριζικά διαφορετικό παγκόσμιο τοπίο.

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, καλούμαστε όλοι -κράτη, κοινωνίες και πολίτες- να δράσουμε θετικά, εποικοδομητικά, δημιουργικά. Καλούμαστε να ξεφύγουμε από στερεότυπα του παρελθόντος, φοβίες που δημιουργούνται και δογματισμούς. Το μέλλον δεν κατακτιέται με παλιές συνταγές, ούτε με ποικίλες οχυρώσεις. Απαιτεί ανοικτό πνεύμα, νέες επεξεργασίες. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το κατανοούν πριν απ' όλους και καλύτερα οι νέοι άνθρωποι όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ιδού πεδίων δόξης λαμπρό, λοιπόν. Ο κίνδυνος της συνεχούς διεύρυνσης των ανισοτήτων τόσο στο εσωτερικό κάθε κράτους, αλλά και

μεταξύ των κρατών είναι ορατός. Η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής, τη βιωσιμότητα του κράτους, την ικανότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια σειρά οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων είναι άμεση. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την απειλή ύπαρξης των παραδοσιακών πολιτιστικών ταυτοτήτων και την έννοια του πολίτη που συνδέεται με αυτούς.

Πώς θα απαντήσουμε με θετικό τρόπο; Μα προσπαθώντας πριν απ' όλα να προσαρμοστούμε στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, που αλλάζει σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Οικοδομώντας κοινωνίες που στηρίζονται σε πολίτες αυτόνομους, ελεύθερους και υπεύθυνους. Δημιουργώντας κοινωνίες ανοικτές στο νεωτερισμό, την καινοτομία, την προσαρμογή. Εκσυγχρονίζοντας τις χώρες μας. Καθιστώντας τις χώρες μας ισχυρές οικονομικά στηριγμένες σε ισχυρές κοινωνίες. Οικοδομώντας ένα μέλλον ευημερίας, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και αυτοπεποίθησης.

Αυτή ακριβώς την προσπάθεια πρέπει να κάνουμε. Αυτή ακριβώς η προσπάθεια συνθέτει άλλωστε και το σύγχρονο περιεχόμενο του πατριωτισμού.

Φίλες και φίλοι,

Συμπληρώνονται 26 χρόνια από τη βίαιη και βάρβαρη εισβολή στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σ' αυτό το πρόβλημα. Η πληγή που δημιουργήθηκε, είναι ακόμη ανοικτή. Το νησί είναι ακόμα χωρισμένο στα δύο. Οι προσπάθειες όλων αυτών των χρόνων για να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου, στο πλαίσιο του ΟΗΕ δεν ευδοκίμησαν.

Η συνέχιση αυτής της κατάστασης προσβάλλει τη Διεθνή Κοινότητα. Προσβάλλει τον Ελληνισμό. Προσβάλλει κάθε έννοια σύγχρονης πολιτισμένης κοινωνίας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι την τελική δικαίωση. Πρόκειται για τον αγώνα ολόκληρου του Ελληνισμού, αλλά και της πολιτισμένης ανθρωπότητας.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο σ' αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η συνεχής και απρόσκοπτη πρόοδος της ενταξιακής πορείας της Κύπρου και η τελική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αποτελέσει σχήμα και μοχλό για τη λύση του Κυπριακού. Θα συντελέσει συγχρόνως στην εξασφάλιση της ευτυχίας και ασφάλειας όλων ανεξαιρέτως των Κυπρίων στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας και θα αποβεί ευεργετική για ολόκληρο τον περιβάλλοντα χώρο.