

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2000

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, με αφορμή την αυριανή ημέρα που είναι αφιερωμένη στις πολύτεκνες οικογένειες, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα:

«Με την ευκαιρία της ημέρας των Πολυτέκνων, εύχομαι στις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας μας υγεία, δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο καθημερινό αγώνα τους για την καλύτερη και σωστότερη ανάπτυξη των παιδιών τους. Είναι μακρύς ο δρόμος που ακολουθούν, αλλά πιστεύω ότι τους επιφυλάσσει μαζί με τις δυσκολίες και τις μεγάλες χαρές και την ικανοποίηση.

Αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες στη δημογραφική εξέλιξη της χώρας μας. Δυστυχώς, η Ελλάδα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μείωση της γεννητικότητας. Πληρώνει πανάκριβα το τίμημα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Η κυβέρνηση αναπτύσσει μια συστηματική δημογραφική πολιτική.

- Πολιτική που κινείται σαφώς προς την κατεύθυνση της στήριξης του πραγματικού εισοδήματος των πολύτεκνων οικογενειών.
- Πολιτική που αποβλέπει σε μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και την προστασία του εισοδήματός τους.
- Πολιτική που εισάγει μια νέα, ηπιότερη φορολογική κλίμακα και επιφέρει ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και των ελευθέρων επαγγελματιών και των μισθωτών και των συνταξιούχων.
- Πολιτική που αυξάνει τη μείωση του φόρου για τα παιδιά.

Στόχος μας είναι η αύξηση της γεννητικότητας μέσα από μια δέσμη μέτρων στο πλαίσιο της συνεπούς κοινωνικής πολιτικής μας, όπως είναι:

- Το επίδομα για το τρίτο παιδί.
- Το επίδομα πολυτέκνων.
- Η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας.
- Το επίδομα για το απροστάτευτο από πατέρα παιδί και
- Η χρηματική παροχή, λόγω μητρότητας

Ακόμη ελήφθησαν μέτρα για τη διευκόλυνση των εργαζομένων γονέων και ιδίως των μητέρων. Γι' αυτό και συνεχίζεται εντατικά η κατασκευή Παιδικών Σταθμών σε όλη τη χώρα, προκειμένου να καλυφθούν

συνολικά οι ανάγκες. Αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους Παιδικούς Σταθμούς, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για την εξυπηρέτηση αναγκών, όλο και μεγαλύτερου αριθμού παιδιών.

Επίσης, κατέστη ευνοϊκότερο το καθεστώς που διέπει τις άδειες μητρότητας και τις διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Τέλος, με το θεσμό του «Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» εξυπηρετείται κυρίως η εργαζόμενη πολύτεκνη μητέρα, ενώ παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρεται σ' αυτά αμβλύνονται οι μορφωτικές και κοινωνικές διαφορές, αντισταθμίζονται οι κοινωνικές ανισότητες και αίρεται ο σχολικός αποκλεισμός.

Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι άξιες συγχαρητηρίων και κυρίως η πολύτεκνη μητέρα είναι άξια θαυμασμού και σεβασμού. Και η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας και του προγραμματισμού της οικονομικής ανάπτυξής μας, δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την αύξηση του αριθμού των πολύτεκνων οικογενειών που τόσο ανάγκη τις έχει η χώρα μας».