

4 Νοεμβρίου 2000

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ήπειρο και συναντηθείς, στην πόλη των Ιωαννίνων, με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Κυρίες και κύριοι,

Με μεγάλη χαρά είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Ανάμεσα σε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν θα πάψω να το τονίζω: Ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας, η μεγάλη προσπάθεια, που έχουμε ξεκινήσει όλοι εδώ και μερικά χρόνια, δεν αγγίζει μόνο την οικονομία, την κοινωνία, τους θεσμούς, αλλά και την πολιτισμική φυσιογνωμία μας. Συνδέεται άρρηκτα με τις αξίες της ελευθερίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής, της δικαιοσύνης.

Και η Ελλάδα που οραματιζόμαστε, η Ελλάδα της δημιουργίας, είναι πριν από όλα η Ελλάδα των δημιουργών. Των ανθρώπων που τολμούν, που χαράζουν νέα εκφραστικά ή πνευματικά μονοπάτια, που αναζητούν.

Η χαρά μου είναι μεγαλύτερη γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε δημιουργούς των Ιωαννίνων. Της πόλης με την κοσμοπολίτικη παράδοση, της χοάνης φύλων, πολιτισμών, νοοτροπιών, της γέφυρας του ελλαδικού χώρου με την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη. Της πόλης που, σε δύσκολους καιρούς, διατήρησε πολλές εστίες πνευματικής ζωντάνιας.

Κυρίες και κύριοι,

Η ανάπτυξη, που σχεδιάζουμε και κάνουμε πράξη, δεν είναι μια τεχνική διαδικασία, δεν αποσκοπεί μόνο στην υλική ευημερία. Στόχο έχει το ευ ζήν. Την εξασφάλιση όλο και περισσότερων δυνατοτήτων σε όλους τους πολίτες της χώρας να ζήσουν δημιουργικά, να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους.

Για το λόγο αυτό επιμένουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό δημιουργούμε υποδομές πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό ενισχύουμε θεσμούς πολιτιστικής αποκέντρωσης. Για το λόγο αυτό σταθερή επιδίωξή μας είναι η αρμονική σύζευξη της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της σύγχρονης Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι,

Η μικρή μας πόλη, η κλειστή ακίνητη κοινότητα, που τόσο αδρά ζωγράφισε ο Δημήτρης Χατζής, δεν υπάρχει πια. Ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα... Πολλοί την αναλογίζονται με νοσταλγία, άλλοι στέκονται κριτικά απέναντί της. Όπως και νάναι όμως, σήμερα βρισκόμαστε σε μια ριζικά διαφορετική εποχή. Μια εποχή, που όπως κάθε εποχή, έχει προβλήματα, έχει αδιέξοδα, ταυτόχρονα όμως έχει προκλήσεις και ευκαιρίες. Και είναι χρέος όλων μας - της Πολιτείας, της κοινωνίας, καθενός ξεχωριστά... - να απαντήσουμε ψύχραιμα στις προκλήσεις, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες. Να ανοίξουμε το δρόμο για μια κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα και την ετερότητα, για μια κοινωνία πραγματικά αλληλέγγυα και ανεκτική, ανοικτή και δημιουργική. Η Ελλάδα, που είναι η φύτρα του πολιτισμού, δεν μπορεί παρά να είναι και να παραμένει η χώρα των κατ' εξοχήν ανοικτών οριζόντων.

Σας ευχαριστώ”.