

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2000

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δέχθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, την τρίτη κατά σειρά ομάδα βουλευτών (βλ. χθεσινό δελτίο Τύπου), με τους οποίους είχε μια γόνιμη, ουσιαστική και χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων.

Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους βουλευτές, μεταξύ άλλων, επεσήμανε τα εξής:

- Το εκσυγχρονιστικό μας εγχείρημα δεν είναι μια πολιτική διαχείρισης και διατήρησης του υπάρχοντος, αλλά μια δέσμη μεταρρυθμίσεων και αλλαγών σε όλους τους καίριους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και δημόσιας ζωής. Η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος:
  - Χρειάζεται τομές, ρήξεις και συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα, με αγκυλωμένες και παρωχημένες αντιλήψεις.
  - Χρειάζεται τόλμη και αποφασιστικότητα, προτάσσοντας το κοινωνικό όφελος απέναντι στο πολιτικό κόστος.
  - Χρειάζεται να ανταποκριθούμε στο νόημα και το περιεχόμενο της λαϊκής ψήφου των εκλογών του Απριλίου, που μας έδωσαν το πράσινο φως για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας, χωρίς συγκερασμούς, ταλαντεύσεις και παλινδρομήσεις.
  - Χρειάζεται ένα παλιρροϊκό κύμα ανάτασης και αφύπνισης που θα φέρει τα προβλήματα της χώρας στο επίκεντρο των προσπαθειών μας.
- Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, να προχωρήσουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, να διασφαλίσουμε την πραγματική σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα διαφθοράς και παρακμής, να δώσουμε στην πολιτική το πραγματικό της νόημα.
- Σταθερή επιδίωξή μου είναι να ανταποκριθώ στις παραπάνω ανάγκες, με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Και αυτό θα πράξω.
- Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας. Αντίθετα, εκφράζει ένα πολυδύναμο πολιτικό και ιδεολογικό ρεύμα, το οποίο έχει σαφείς και σταθερές κοινωνικές αναφορές. Το ΠΑΣΟΚ, από την

ίδρυσή του, έχει καταξιωθεί ως φορέας αλλαγής. Γι' αυτό μόνο στο βαθμό που επιβεβαιώνουμε διαρκώς αυτή του τη διάσταση, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την επιδοκίμασία ξανά από τον ελληνικό λαό.

- Το στοίχημα, λοιπόν, που καλούμαστε να κερδίσουμε είναι να αποδείξουμε, για μια ακόμη φορά, ότι είμαστε φορέας αλλαγής και ανανέωσης.
- Η αντιστοίχιση με το νέο κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον δεν συνιστά αλλαγή της φυσιογνωμίας μας ή έκπτωση από κάποιες αναλλοίωτες αλήθειες του παρελθόντος, αλλά μια διαρκή αναγκαιότητα, προκειμένου να μπορούμε να εκφράζουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και να ανταποκρινόμαστε στις επιδιώξεις του ελληνικού λαού.