

Δήλωση
του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2000

Η επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης συμπίπτει με την Πρωτοχρονιά του 2001.

Η επίτευξη του μεγαλεπήβολου αυτού στόχου οφείλεται προ πάντων στις θυσίες του ελληνικού λαού που έπιασαν τόπο.

Ταυτόχρονα η κατάκτηση της ΟΝΕ είναι απόδειξη ότι οι αλλαγές που επιχειρήσαμε τα τελευταία πέντε έτη απέδωσαν.

Επιπροσθέτως, ο προϋπολογισμός του 2001 που υπερψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες από το Κοινοβούλιο είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της Ελλάδας μέσα στην ΟΝΕ. Είναι ο πρώτος πλεονασματικός προϋπολογισμός των τελευταίων 35 ετών, που θέτει τις βάσεις μιας δυναμικής τροχιάς ταχείας οικονομικής ανάπτυξης.

Γι' αυτό αρχής γενομένης από το 2001 θα προχωρήσουμε σε ένα νέο κύμα αλλαγών, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις που θέτει η εντός ΟΝΕ εποχή.

Δείγμα γραφής δώσαμε με το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε για τα εργασιακά. Η δέσμευσή μας ότι η παρούσα τετραετία είναι τετραετία της απασχόλησης παραμένει αμετακίνητη επιδίωξή μας. Το μεγάλο ερωτηματικό για μας δεν είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, είναι η ταυτότητα και η ποιότητα αυτής της ανάπτυξης. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ανάπτυξη που να αφήνει στο περιθώριο χαμένους, που να ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θέλουμε η ανάπτυξη να αφορά όλους, ιδιαίτερα όμως τους μακροχρόνια άνεργους, τη νεολαία, τις γυναίκες. Να είναι περιφερειακά ισόρροπη. Να εμπεδώνει την αίσθηση μιας συνολικής πορείας, ανάπτυξης και ευημερίας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Ο νόμος που ψηφίσαμε αλλάζει τις ισορροπίες και αποτελεί χρυσή τομή μεταξύ των διαφορετικών επιδιώξεων εργαζομένων και εργοδοτών. Η κυβέρνηση δεν υποχωρεί στις επιδιώξεις των βολεμένων. Η κυβέρνηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη και αυτούς που δεν έχουν φωνή, τους άνεργους, αυτούς που δεν έχουν μπει ακόμα στην αγορά εργασίας, τις επιχειρήσεις που θέλουμε να δημιουργηθούν στο μέλλον.

Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα ευθύς αμέσως από τον Ιανουάριο του 2001 και στις υπόλοιπες αλλαγές, τομείς και μεταρρυθμίσεις, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται στην ουσία για ένα δύσκολο, αλλά συναρπαστικό οδοιπορικό μέσα στην ΟΝΕ, που προϋποθέτει:

- Την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών και παρεμβάσεων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
- Την ενθάρρυνση και στήριξη του ιδιωτικού τομέα που προωθεί καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις
- Την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων μέχρι τέλους του 2001 για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Προσβλέπουμε τόσο στον κοινωνικό διάλογο, όσο και στην αλληλεγγύη των γενεών.
- Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Γ' ΚΠΣ, ως κύριου εργαλείου και μέσου για την ανάπτυξη της χώρας. Η εικόνα της χώρας το 2004 θα είναι διαφορετική από εκείνη το 2000. Η Ελλάδα αλλάζει συνεχώς προς το καλύτερο.

Η νέα τετραετία 2000-2004 αποτελεί μια πρόκληση για την Κυβέρνηση. Οι στόχοι μας για πραγματική και κοινωνική σύγκλιση αποτελούν μονόδρομο για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας της ζωής των Ελλήνων. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας αναπτυξιακής απογείωσης και εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε όλες τις προϋποθέσεις της:

- Το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον.
- Τη μεθοδική απελευθέρωση των αγορών και των κλειστών επαγγελμάτων.
- Την ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
- Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
- Την αναβάθμιση της παραγωγικής και κοινωνικής υποδομής.
- Την έμφαση στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
- Την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η έμφασή μας στην οικονομία δεν γίνεται εις βάρος της κοινωνίας, γιατί μακροπρόθεσμα αυτό θα λειτουργούσε σε βάρος και της οικονομίας. Δεν αποδεχόμαστε ότι η πολιτική πρέπει να υποτάσσεται στενά στις ανάγκες της οικονομίας, αλλά γενικότερα στις ανάγκες της κοινωνίας. Πιστεύω ότι σήμερα στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε μια εποχή «αυξημένων προσδοκιών». Γιατί πραγματικά μπορούμε να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενεές μια Ελλάδα καλύτερη από αυτή στην οποία ζούμε εμείς.