

Δήλωση
του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης απετέλεσε και θα αποτελεί το βασικό άξονα του κυβερνητικού έργου. Πιστεύουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια θέσαμε και πετύχαμε όχι μόνο το στόχο της σύγκλισης προς την ΟΝΕ, αλλά ταυτόχρονα το στόχο της ισχυρής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το στόχο της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Διαμορφώσαμε έτσι ένα ελληνικό μοντέλο σύγκλισης το οποίο πιστεύω ότι διαφέρει από άλλες πιο συντηρητικές προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν σε άλλες οικονομίες. Για μας, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της σταθεροποίησης, της ανάπτυξης και του κοινωνικού κράτους είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες, πάνω στις οποίες σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε την οικονομική μας πολιτική. Πετύχαμε με άλλα λόγια, όχι μόνο την οικονομική σύγκλιση αλλά και την πραγματική σύγκλιση, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, απ' ό,τι οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στην πορεία τους ένταξης στην ΟΝΕ.

Αναφέρω χαρακτηριστικά τη δραστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της χώρας μας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πράγμα το οποίο συνετέλεσε στο να μειωθεί το χάσμα που μας χωρίζει από το επίπεδο ευημερίας των πιο ανεπτυγμένων χωρών. Τις περασμένες δεκαετίες, το ποσοστό αυτό ήταν της τάξεως του 55%. Στις αρχές της δεκαετίας βρισκόταν στο 60%, ενώ σήμερα είναι στο 70% πετυχαίνοντας έτσι μία γεφύρωση 10 μονάδων ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ευρωπαϊκή οικονομία. Τα επόμενα χρόνια έχουμε βάλει στόχο την ακόμη ισχυρότερη πραγματική σύγκλιση. Με τα έργα υποδομής, την ανάπτυξη των

επιχειρήσεων, με τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, τη δημιουργία 300.000 θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη της υπαίθρου, ταυτόχρονα με την παραπέρα ενδυνάμωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού των αγορών, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε το 80 % του βιοτικού επιπέδου της Ε.Ε. και η Ελλάδα τότε θα καταταγεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη χορεία των ανεπτυγμένων χωρών της Ένωσης. Για να γίνει βέβαια αυτό, χρειάζεται να συνεχιστεί η πολιτική με την ίδια εμμονή που οποία εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα με τις τρεις βασικές προτεραιότητες. Διότι εάν η οικονομική πολιτική δεν συνοδεύεται από τις προτεραιότητες της απασχόλησης, της ανάπτυξης, δεν συνοδεύεται από το στόχο για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, τότε μπορούν να βελτιωθούν ορισμένα μεγέθη, αλλά γρήγορα η οικονομία θα γνωρίσει τη στασιμότητα, την κοινωνική ένταση, την αβεβαιότητα και τελικά την υπονόμευση της ευημερίας, την οποία έχει οικοδομήσει.

Γι' αυτό και η οικονομική μας πολιτική βασίστηκε, τα τελευταία 4 χρόνια, στο τρίπτυχο: Σταθεροποίηση - Ανάπτυξη - Κοινωνική Προστασία. Το βάρος, ασφαλώς, την τετραετία 1996-2000, ρίχτηκε στο πρώτο σκέλος της σταθεροποίησης. Η σταθεροποίηση, με άλλα λόγια το "νοικοκύρεμα" της οικονομίας μας, είχε ως αποτέλεσμα την εκπλήρωση και των πέντε (5) κριτηρίων της Συνθήκης του Μάαστριχτ, πράγμα που μας εντάσσει στην ΟΝΕ με το σπαθί μας.

Και αφού πετύχαμε τη σταθεροποίηση, ανοίγονται πια, τη νέα τετραετία 2000-2004, διάπλατα, οι λεωφόροι της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, με αιχμή του δόρατος τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

- ⇓ Για μας, η συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη.
- ⇓ Για μας, ανάπτυξη σημαίνει και αύξηση της απασχόλησης.
- ⇓ Για μας, ανάπτυξη σημαίνει διεύρυνση των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους.
- ⇓ Για μας, ανάπτυξη σημαίνει ασφάλεια και ευημερία για κάθε Έλληνα.

Γι' αυτό δίνουμε έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη: Τα αγαθά της να πηγαίνουν σε όλους. Τους καρπούς της, να τους γεύονται όλοι.

Σήμερα έχουν ανοιχθεί νέες δυνατότητες και υπάρχουν νέες ευκαιρίες για την πορεία της χώρας. Αυτές όμως μπορεί να χαθούν αν πάψουμε να εργαζόμαστε με την ίδια και μεγαλύτερη θέληση, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με ευθύνη, με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Αν αφήσουμε τη χώρα στην άγνοια και την προχειρότητα, τους αυτοσχεδιασμούς και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα. Σ' αυτή τη συγκυρία δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, για πειραματισμούς και ακροβασίες. Χρειάζεται όραμα, συγκεκριμένες στρατηγικές στοχεύσεις και πολιτικές που θα εφαρμοστούν. Χρειάζεται μέθοδος, γνώση και εμπειρία.

Ετσι δημιουργείται η ισχυρή Ελλάδα. Γιατί ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή οικονομία και ισχυρή κοινωνία. Και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη φερέγγυα και αξιόπιστη πολιτική δύναμη της χώρας, που είναι σε θέση -γιατί το έχει αποδείξει μέχρι τώρα- να εγγυηθεί το μέλλον των πολιτών της στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.