

**Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
για τα 70 χρόνια του περιοδικού
«Ναυτικά Χρονικά»**

Χαιρετίζω την πολύτιμη και πολυετή συμβολή σας στην υπηρεσία ενημέρωσης των ναυτικών μας.

Η ελληνική Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί ανέκαθεν πηγή πλούτου για τη χώρα μας. Και οι Έλληνες ναυτικοί είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την ανεκτίμητη προσφορά εργασίας και τις επίπονες προσπάθειες που καταβάλλουν αόκνως, προκειμένου η ελληνική Ναυτιλία να έχει παγκοσμίως τη θέση που της αξίζει και ο εμπορικός στόλος ελληνικών συμφερόντων να είναι ο πρώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, η Ελλάδα κατοχύρωσε τα ειδικότερα συμφέροντά της στον τομέα της ναυτιλίας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εφησυχάζουμε. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αφορά οπωσδήποτε και τη ναυτιλία μας γι' αυτό η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός του εμπορικού μας στόλου προβάλλει, όσο ποτέ άλλοτε, ως επιτακτική ανάγκη.

Πρέπει να είμαστε ανάμεσα στους πρώτους, όσον αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, οι προοπτικές που διανοίγονται τεράστιες. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε.

Παράλληλα, προχωρούμε στην απελευθέρωση των εσωτερικών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και μάλιστα δύο χρόνια πριν την καταληκτική ημερομηνία του 2004.

Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια, ακολουθεί μια μακροοικονομική πολιτική, απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις και τους δογματισμούς του παρελθόντος. Η απελευθέρωση των αγορών που προωθούμε, συμπεριλαμβανομένων και των ναυτιλιακών, υπάγεται σε όρους και κανόνες που θεσμοθετούνται από το ίδιο το κράτος με στόχο τη διασφάλιση του πολίτη –καταναλωτή από την κακοπιστία και την αυθαιρεσία του παροχέα.

Επιπροσθέτως, η ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων βελτιώνεται με την αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων σ' αυτές.

Εμπρός, λοιπόν, να προχωρήσουμε με βήματα αποφασιστικά και στον τομέα της Ναυτιλίας, χωρίς να φοβόμαστε τους ανταγωνιστές μας. Γιατί όποιος φοβάται τους ανταγωνιστές του, φοβάται τον ίδιο του τον εαυτό. Και ειδικά όταν πρόκειται για τη Ναυτιλία, είναι και ζήτημα γοήτρου για τη χώρα μας!

Εκφράζω τη βεβαιότητα πως θα τα καταφέρουμε!