

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2003

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αφιέρωμα στην Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» το ΠΑ.ΣΟ.Κ πραγματοποίησε σήμερα Ημερίδα με θέμα: «Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μέλλον της Ευρώπης».

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ Κώστας Σημίτης μιλώντας εκτός κειμένου διανεμηθείσης ομιλίας του, είπε επί λέξει τα εξής:

«Όσο ποτέ άλλοτε, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις χώρες μας, αλλά και στις διεθνείς σχέσεις μας, έχουν υπερεθνικές αιτίες και ζητούν υπερεθνικές απαντήσεις. Τα παραδείγματα είναι πολλά: Η ύφεση που μαστίζει την παγκόσμια οικονομία, οι επιπτώσεις στην ανεργία, τα προβλήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, τα προβλήματα της λαθρομετανάστευσης που θα συζητήσουμε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο, τα προβλήματα του οργανωμένου εγκλήματος, τα προβλήματα επιδημιών αυτές τις μέρες, αλλά και τα προβλήματα πολέμου και ειρήνης. **Όλα αυτά δεν μπορούν πια να λυθούν σε ένα περιορισμένο πλαίσιο του κράτους – έθνους.**

Σχεδόν 25 χρόνια ιστορίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποδείξει ότι κεντρικά, ζωτικά και εθνικά συμφέροντα της χώρας μας υπηρετήθηκαν καθοριστικά, όχι απλά μέσα από μια παθητική συμμετοχή, αλλά μέσα από το δυναμικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό μας, τους αγώνες μας, τη συνέπεια και τη δουλειά μας. Μέσα από μία πορεία διαρκούς προσαρμογής, διαρκούς άντλησης κάθε λογής ωφελημάτων, διαρκούς κατάκτησης όλο και πιο υψηλών επιπέδων σύγκλισης προς τα μέσα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Δηλαδή, κερδίσαμε γιατί προχωρήσαμε. Κερδίσαμε γιατί επιδιώξαμε και καταφέραμε να έχουμε συνεχώς περισσότερες δυνατότητες επιρροής των εξελίξεων. Γιατί θέλαμε με τη στάση μας να δώσουμε κύρος στη χώρα μας και το πετύχαμε. Και η ισχυρή Ελλάδα, την οποία επιδιώκαμε και επιδιώκουμε, είναι βεβαίως συναρτημένη με την ισχυρή Ευρώπη.

Γι αυτό και η σημερινή συνάντησή μας δεν είναι μια συνάντηση ρουτίνας, επειδή συζητείται το θέμα στην Ευρώπη, ας το συζητήσουμε και εμείς εδώ. Η Ελλάδα έχει να πάρει αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες είναι σημαντικές για τη σχέση της με την Ένωση, για τη σχέση της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς οικοδομούμε την Ευρώπη στο μέλλον.

Έχουμε να σταθμίσουμε προσεκτικά τις σχέσεις συνεργασίας. Ποια μακροπρόθεσμη δομή της Ευρώπης εξυπηρετεί εμάς, εξασφαλίζει τις επιδιώξεις μας. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα. Να σκεφτούμε τώρα, να απαντήσουμε τώρα, για να επηρεάσουμε τις εξελίξεις. Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα της σημερινής συνάντησης είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Δεν έχει παρά να ρίξει κανείς μια ματιά στις εφημερίδες, στα έντυπα, στις συζητήσεις που γίνονται σε όλες αυτές τις χώρες.

Διαπιστώνω, βέβαια, με λύπη ότι αυτό δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Εδώ τα δευτερεύοντα, όπως η «ανασχηματολογία» κυριαρχούν. Και κυριαρχούν, γιατί, σε ένα ευρύ φάσμα υπευθύνων, δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας δεν είναι κάτι νομοτελειακό, αδιάφορο, που τρέχει με έναν αυτόματο πιλότο, όπως πιστεύουν πολλοί, αλλά είναι σημαντική και εξαρτάται από τις δικές μας αποφάσεις.

Είναι εξίσου σημαντική με την οικονομική πορεία μας, αλλά και την κοινωνική πορεία της χώρας. Και όπως είπα πριν, εξαρτάται από την ενεργό πρωτοβουλία μας. Εξαρτάται από τη συμμετοχή μας. **Δεν οδηγεί πουθενά η παθητική ακρόαση των όσων συμβαίνουν. Δεν έχουμε γι' αυτό ίσως συνειδητοποιήσει μερικοί ότι η Προεδρία δεν είναι μία άσκηση δημοσίων σχέσεων για την Κυβέρνηση. Ότι η άποψη που έχουν κάποιοι πως εμείς μπορούμε να συμπορευόμαστε όποτε μας αρέσει και όπως μας αρέσει, δεν είναι βέβαια μία άποψη, που εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά αντίθετα τα οδηγεί σε αδιέξοδο.**

Όποιος θέλει να είναι αλαζόνας και να πιστεύει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα προβλήματα, αύριο θα βρεθεί στο περιθώριο. Αύριο θα είναι αδιάφορος για τους υπόλοιπους και αύριο θα είναι ασήμαντος για τους υπόλοιπους.

Εμείς ποτέ δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ασήμαντη. Εμείς ποτέ δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι αδιάφορη για τους υπόλοιπους. Και εμείς πάντα είχαμε και το δείξαμε, μια πολιτική ενεργητικής παρουσίας.

Αυτή την πορεία της ενεργητικής παρουσίας θέλουμε να εξακολουθήσουμε. Γιατί από αυτή την πολιτική αντλεί ωφέληματα η χώρα και από αυτή την πολιτική κερδίζει ο ελληνικός λαός. Μπορεί κάποιοι, οι οποίοι έχουν δογματικές αντιλήψεις ή κοιτούν τα στενά συμφέροντα της στιγμής, να μην κερδίζουν οφέλη, διότι δεν δίνεται σημασία σ' αυτά που επιδιώκουν, αλλά αυτό που έχει σημασία, είναι η Ελλάδα να είναι παρούσα, με γνώμη, με δράση, να αναδεικνύεται.

Και στις 16 Απριλίου, βεβαίως, δεν ήταν μια κορύφωση διότι εκείνη τη στιγμή βρέθηκαν όλοι εδώ. Ήταν μία κορύφωση γιατί είχαμε δουλέψει χρόνια και αυτό κάποιοι το ξεχνούν. Και απλώς έδειξε αυτή η κορύφωση εδώ. Και τώρα δουλεύουμε για το αύριο. Και θα δείξει το αύριο. Όπως έδειξε η ένταξη της Κύπρου. Όπως έδειξε η

σχέση με τη Τουρκία. Χάρη στη δουλειά μας έγιναν αυτά και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε.

Επίλογος

Ο Πρωθυπουργός, αφιερώνοντας το τέλος της ομιλίας του στο Σύνταγμα της Ευρώπης, είπε επί λέξει τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Θέλω να έρθω τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι στο πρώτο πλάνο σε όλες τις συζητήσεις:

- Πώς μπορούμε να δώσουμε την αίσθηση ότι ανήκουμε όλοι σε ένα ίδιο σύνολο, ότι ασπάζομαστε ίδιες αξίες, ότι έχουμε ίδιους στόχους;
- Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δεσμευτικό πλαίσιο για το πώς θα προχωρήσουμε;

Και γι' αυτό η δική μας απάντηση (και απάντηση πολλών άλλων χωρών, όχι όλων των πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη) **είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο Σύνταγμα. Γι' αυτό θέλουμε και η Συνέλευση να είναι Συντακτική Συνέλευση. Θέλουμε η Συνέλευση να προτείνει ένα σχέδιο Συντάγματος και μετά να συζητηθεί ένα σχέδιο Συντάγματος. Αυτή θα είναι η πρόταση της Προεδρίας στη Θεσσαλονίκη.**

Θα συζητήσουμε, με βάση την πρόταση της Συνέλευσης, ένα σχέδιο Συντάγματος για την Ευρώπη. Και η επόμενη Συνθήκη δεν πρέπει να είναι μια προσθήκη διαφόρων τροποποιήσεων στις διάφορες Συνθήκες, οι οποίες πια δεν είναι κατανοητές και αντιληπτές στους πολίτες. Πρέπει να είναι ένα νέο κείμενο, το οποίο περιέχει τους βασικούς κανόνες και τις βασικές κατευθύνσεις.

Αυτό ζητούμε από τη Συνέλευση να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης και ελπίζουμε ότι επί Ελληνικής Προεδρίας θα γίνει το αποφασιστικό αυτό βήμα, θα τεθεί σε συζήτηση αυτό το νέο σχέδιο Συντάγματος. Θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός.

Και μέσα σε αυτό το σχέδιο Συντάγματος πρέπει να κατοχυρώνονται πολλά από αυτά που πιστεύουμε:

- Οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ανάπτυξης και ευημερίας.
- Η συνοχή και η αλληλεγγύη.

- Η Ευρώπη ως αποφασιστικός παράγοντας ειρηνικής συνεργασίας και αειφόρου ανάπτυξης στο διεθνές σύστημα.
- Η εκπροσώπηση της Ευρώπης με αποτελεσματικό τρόπο.
- Μια Ένωση ικανή να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός περισσότερο δημοκρατικού συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης.
- Μια Ένωση με ισχυρούς θεσμούς και όργανα, που θα στηρίζονται στην ισότητα όλων των κρατών-μελών: Μικρών, μεσαίων ή μεγάλων. Αυτή είναι μια βασική αρχή, η οποία πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε.
- Αλλά και μια Ένωση που θα μπορεί να διαμορφώνει πολιτική και να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά.
- Μια Ένωση, τέλος, που θα μπορεί να αποδεχθεί στους κόλπους της τις χώρες που επιθυμούν την ένταξη και πληρούν τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια για το σκοπό αυτό.

Ανέφερα πολύ συνοπτικά ορισμένα από τα κεντρικά σημεία του Συντάγματος και αυτά τα σημεία, όπως και πολλά άλλα, το Σύνταγμα στο σύνολό του είναι αντικείμενο - όπως είπα - συζήτησης στη Συνέλευση. Είναι το διακύβευμα της Συνέλευσης. Με αυτές τις προτεραιότητες συμμετέχει η Ελλάδα, έχοντας συγκρόνως επίγνωση ότι ο δρόμος για την πολιτική ενοποίηση της Ένωσης, σε ένα αμιγώς ομοσπονδιακό πρότυπο, είναι μακρύς.

Πρέπει να έχουμε συνείδηση γι' αυτό, γιατί μερικοί πιστεύουν πως αύριο όλα θα έχουν ολοκληρωθεί. Μα, δεν ολοκληρώνονται αύριο. Πενήντα χρόνια χρειάστηκε μέχρι τώρα η Ένωση και άλλαξε βέβαια το τοπίο της Ευρώπης - το οικονομικό και κοινωνικό - και τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες. Από εκεί που υπήρχαν εχθρότητα, διαχωριστικές γραμμές και πόλεμος, σιγά-σιγά, βαθμιαία, προχωρήσαμε και στη συνέχεια πιο γρήγορα, ιδιαίτερα στο τέλος μετά την ΟΝΕ. Αυτή πρέπει να είναι και η πορεία στο μέλλον.

Θα πρέπει, βαθμιαία, να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Και αν προχωρήσουμε με σύστημα και συνέπεια και αν σε όλες τις χώρες υπάρχει επίγνωση της σημασίας αυτής της διαδικασίας **και δεν πιστεύουμε ότι αυτά όλα είναι κάποια θέματα για κάποια «ελίτ», η οποία ασχολείται με τα προβλήματα ή για κάποιους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως εκ τούτου αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν τους λαούς. Αφορούν τους λαούς και οι λαοί πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον, να πάρουν τις αποφάσεις.**

Ομοφωνία σε ορισμένα θέματα; Μειοψηφίες; Διαδικασίες αποφάσεων; Αυτά αφορούν και τον ελληνικό λαό και πρέπει να έχει γνώμη με κριτήρια τι θέλουμε. Θέλουμε μια ισχυρή Ένωση, ναι ή όχι; Πως την κάνουμε; Για να εργαστούμε γι' αυτό.

Με αυτές τις θέσεις θα προχωρήσει η Ελλάδα στη Διακυβερνητική, που θα συγκληθεί για τις οριστικές αποφάσεις, και - όπως είπα - η τελική διαπραγμάτευση θα ακολουθήσει μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης, η οποία θα θέσει το πλαίσιο. Θα θέσει το πλαίσιο για να ολοκληρώσουμε γρήγορα.

Πρόθεσή μας είναι να προτείνουμε πριν από την 1^η του Μάη του 2004 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας του Συντάγματος από τα κράτη - μέλη, ώστε στις 15 Ιουνίου του 2004, όταν γίνουν Ευρωεκλογές, οι Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές αυτές με πλήρη γνώση ποιά θα είναι η Ευρώπη αύριο.

Και εμείς θέλουμε μια Ευρώπη αύριο ισχυρή, που να εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα.

Σας ευχαριστώ».