

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2003

**Ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κώστας Σημίτης απηύθυνε επιστολή προς τους πολίτες των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.**

Η επιστολή αυτή απευθύνεται και προς τους πολίτες των δέκα νέων χωρών που εντάσσονται στην Ένωση.

Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας από τη χώρα μας κατά το α' εξάμηνο του 2003, ο Πρωθυπουργός, υπό την ιδιότητα του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμεί να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες και να μοιραστεί ορισμένες σκέψεις του μαζί τους, όσον αφορά τις επιδιώξεις της Ελληνικής Προεδρίας για «μια γνήσια Ευρώπη των πολιτών», όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει.

Συγκεκριμένα, **στην επιστολή του που είναι μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες των 25 χωρών, ο Πρωθυπουργός και Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:**

«Αγαπητοί πολίτες της Ευρώπης,

Απευθύνομαι σε σας με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2003. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις για το τι Ευρώπη θέλουμε και τι σκοπεύει να κάνει η Ελληνική Προεδρία για την οικοδόμησή της.

Πρώτα απ' όλα θέλουμε μια **ευρύτερη, καλύτερη** και **ισχυρότερη** Ευρώπη. Μια **ευρύτερη** Ευρώπη με την ένταξη σε αυτή των δέκα νέων κρατών που ολοκλήρωσαν τις σχετικές διαπραγματεύσεις και στη συνέχεια όλων των άλλων που θα ολοκληρώσουν επίσης τις διαπραγματεύσεις και θα εκπληρώσουν τις αναγκαίες πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις για ένταξη.

Θέλουμε μια **καλύτερη** Ευρώπη για όλους τους πολίτες της. Μια γνήσια Ευρώπη των πολιτών. Μια Ευρώπη της συνοχής και της αλληλεγγύης, που θα νοιάζεται για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών της και θα προσπαθεί να βρει απαντήσεις και λύσεις σε αυτά. Μια Ευρώπη για τους νέους που θα ετοιμάζει ένα καλύτερο μέλλον χωρίς ανασφάλειες και αβεβαιότητες. Μια Ευρώπη με πλήρη απασχόληση, με κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογική ευαισθησία. Μια Ευρώπη με πολιτικές για

τους πολίτες της, με ίσες ευκαιρίες για όλους. Μια Ευρώπη της ανοχής και της πολυπολιτισμικότητας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Θέλουμε μια Ευρώπη βαθύτατα δημοκρατική που θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών και κοινωνικών ομάδων. Μια Ευρώπη των ανοιχτών οριζόντων και προοπτικών. Μια Ευρώπη ως χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας για όλους τους πολίτες της. Μια Ευρώπη με ισχυρούς θεσμούς, δημοκρατικά νομιμοποιημένους και αποτελεσματικούς στη διαμόρφωση πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων.

Θέλουμε ακόμη μια **ισχυρή** Ευρώπη στο περιφερειακό και διεθνές σύστημα. Μια Ευρώπη παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και αειφόρου ανάπτυξης για όλους. Μια Ευρώπη ικανή να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται κρίσεις. Μια Ευρώπη που θα συμβάλλει ενεργά και πρωτοβουλιακά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ισχυροποίηση των διεθνών συλλογικών θεσμών και διεθνούς δικαίου, στην προώθηση της παγκόσμιας διακυβέρνησης σε δημοκρατικές βάσεις, στην εξάλειψη των παραγόντων της φτώχειας και εξαθλίωσης από τον πλανήτη.

Για αυτή την Ευρώπη θα εργασθούμε ως Προεδρία σε στενή συνεργασία με όλους τους σημερινούς και μελλοντικούς εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμούς όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.. Θα εργασθούμε για να ανοίξουμε κοινούς δρόμους να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις, να προωθήσουμε κοινές αξίες και στόχους.

Το πρώτο εξάμηνο του 2003 θα είναι ένα ιστορικό ορόσημο για της Ευρώπη. Στις 16 Απριλίου θα υπογράψουμε στην Αθήνα την Πράξη Προσχώρησης των δέκα νέων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση θα αυξήσει έτσι τον αριθμό των μελών της από δεκαπέντε σε εικοσιπέντε. Δε θα είναι όμως και η τελευταία διεύρυνση. Θα ακολουθήσει στο σχετικά σύντομο μέλλον η προσχώρηση και νέων κρατών. Η διεύρυνση της Ένωσης συνιστά επίτευγμα ιστορικής σημασίας για την Ευρώπη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ευρώπη είναι ενωμένη σε βάσεις ειρήνης, δημοκρατίας και σταθερότητας.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα εργαστούμε επίσης για να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο δημοκρατική, διαφανή και αποτελεσματική. Να φέρουμε την Ένωση πλησιέστερα προς τους πολίτες της. Η Συνέλευση, που εδώ και ένα χρόνο περίπου, προετοιμάζει τις μεταρρυθμίσεις για τη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση θα ολοκληρώσει τις εργασίες της με προτάσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση της νέας μορφολογίας της διευρυμένης Ένωσης.

Μέσα στο εξάμηνο θα προσπαθήσουμε, επίσης, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ενδιαφέρουν πιο άμεσα και πιεστικά τους πολίτες και την κοινωνία όπως τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας, τον εκσυγχρονισμό και ανανέωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, την προώθηση της κοινωνικής πολιτικής, τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση και τη λαθρομετανάστευση.

Η Ελλάδα θέλει ως Προεδρία να ακούσει τη φωνή όλων των πολιτών της Ευρώπης. Και αυτών που συμφωνούν αλλά και όσων διαφωνούν με επιλογές, στόχους και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φωνή του κάθε πολίτη, της κάθε ομάδας πολιτών που εκφράζεται με δημοκρατικό τρόπο έχει ξεχωριστή σημασία. Θα την ακούσουμε. Και θα τη λάβουμε σοβαρά υπόψη».