

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

**ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ**

ΖΑΠΠΕΙΟ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1997

Θα ήθελα, καταρχήν, να συγχαρώ την Επιτροπή Διεκδίκησης, τους συνεργάτες και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γιάννα Αγγελοπούλου για την παρουσίαση που έκαναν και το επιτυχές -ως σήμερα- έργο τους. Ζήτησα να ενημερωθώ για την πρόοδο των προετοιμασιών, γιατί η κυβέρνηση θεωρεί τη διεκδίκηση μια σημαντική για τον τόπο προσπάθεια.

Η Ελλάδα διεκδικεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 για τρεις λόγους:

Πρώτον, γιατί πιστεύουμε, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν, στην αρχή του 21^{ου} αιώνα, να ξαναβρούν στην Ελλάδα όλο το δυναμικό περιεχόμενο που μας κληροδότησε η κλασσική παράδοση. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που κινδυνεύουν από την εμπορευματοποίηση, μπορούν στην Ελλάδα να συναρμοστούν με το ολυμπιακό ιδεώδες της ευγενούς άμιλλας, της ειρήνης και του πολιτισμού.

Δεύτερον, γιατί γνωρίζουμε ότι η σημερινή Ελλάδα είναι εις θέσιν να διοργανώσει με επιτυχία μεγάλες αθλητικές συναντήσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχουμε ήδη έτοιμο το 72% της αθλητικής υποδομής, ενώ όλα τα μεγάλα έργα που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς, όπως το Αεροδρόμιο των Σπάτων, το Μετρό, και η αρτηρία Σταυρού-Ελευσίνας, θα είναι έτοιμα το αργότερο το 2001.

Τρίτον, γιατί η εμπειρία των πρόσφατων Ολυμπιακών Αγώνων, σε χώρες συγγενικές με εμάς, όπως η Ισπανία, με τους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης, απέδειξε, ότι τα κέρδη για την διοργανώτρια χώρα μπορεί να είναι σημαντικά.

Συγκεκριμένες μελέτες και η εμπειρία άλλων διοργανώσεων δείχνει ότι αυτό είναι δυνατό, εφόσον υπάρξει ικανή διοργάνωση. Και πιστεύω ακράδαντα ότι η σημερινή Ελλάδα μπορεί να διασφαλίσει μια αποτελεσματική διοργάνωση.

Αλλά θέλω να τονίσω κάτι ιδιαίτερα. Για μας, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι η μεγάλη πρόκληση για την διπλή ανάδειξη της Ελλάδας στην αυγή του 21^{ου} αιώνα. Της ισχυρής και δημιουργικής Ελλάδας, της Ελλάδας που ξέρει να ανταγωνίζεται, να συναγωνίζεται και να κερδίζει. Σας θυμίζω τις επιτυχίες των αθλητών μας στην Ατλάντα και τις πρόσφατες για να αναφερθώ μόνον στον αθλητικό χώρο.

Αλλά μπορούμε να αναδείξουμε την Ελλάδα που σέβεται το περιβάλλον, την Ελλάδα με το φυσικό της κεφάλαιο, την Ελλάδα της Ιστορίας και του Πολιτισμού, την Ελλάδα που μπορεί να αναβιώσει την Ολυμπιάδα, ως χώρο συνάντησης ειρήνης, συνεργασίας και συνεννόησης των λαών.

Θέλω να πιστεύω ότι η καλή ως τα σήμερα πορεία θα ενοδωθεί, ώστε να ανοίξουμε τον 21^ο αιώνα με μια αντάξια σελίδα.