

**ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.**

ΑΘΗΝΑ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρόσφατα επικυρώσαμε στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα τις μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις της παράταξής μας. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί ένα ενεργό κέντρο προάσπισης της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί πια ένα σώμα με κατακτημένες εσωτερικές διαδικασίες, έχει τώρα πολιτική υπόσταση και δυνατότητα έργου. Έχουμε, να κάνουμε ακόμα πολλά. Να καθορίσουν το Προεδρείο και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι τους τρόπους δράσης μας. Άλλα, συγκρίνοντας τις δικές μας λειτουργίες με τις λειτουργίες των άλλων κομμάτων, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι εμείς ανοίξαμε τον δρόμο, που και οι άλλοι, αργά ή γρήγορα θα μιμηθούν.

Εμπεδώσαμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα σύγχρονους κανόνες λειτουργίας, έτσι ώστε, όχι μόνον να προωθούμε την πολιτική μας καλύτερα, αλλά να αναβαθμίσουμε το κύρος και την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στο σύνολό τους. Η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι η καλύτερη συμβολή μας στην αναβάθμιση του κύρους της πολιτικής και της αξιοπιστίας των κομματικών λειτουργιών. Και χρειαζόμαστε, σήμερα, όσο ποτέ, να συνδέουμε τις εσωτερικές κομματικές μας λειτουργίες με την γενικότερη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Η σταθερότητα αυτή βρίσκεται σε αμφισβήτηση.

Αγαπητοί φίλοι,

Σήμερα, όσο ποτέ, πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος μιας εποχής και στην αρχή μιας καινούργιας. Η κρίση του πολιτικού συστήματος της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας παίρνει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα διαφορετικές μεν

μορφές, αλλά με έντονα κοινά χαρακτηριστικά. Αμφισβητείται η αξία των κομμάτων, αμφισβητείται η παραγωγική διάσταση της πολιτικής, αμφισβητούνται ιδέες και πρόσωπα, προτάσεις και λειτουργίες. Το πολιτικό σκηνικό παντού στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ρευστότητα σε σχέση με τα σχεδόν πενήντα χρόνια μεταπολεμικής σταθερότητας.

Στην Ελλάδα η κρίση αυτή ταυτίζεται με το τέλος του κύκλου της μεταπολίτευσης. Από πολλούς, προαναγγέλλεται το τέλος των κομμάτων όπως τα γνωρίσαμε και η διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού, που θα προκύψει από τα ερείπια του υπάρχοντος. Για ορισμένους μάλιστα δεν πρόκειται για διαπίστωση, αλλά για επιδίωξη. Υπάρχουν κάποιοι που προσδοκούν, ότι ο κατακερματισμός του κομματικού και πολιτικού συστήματος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά τους. Άλλα για μας, το ΠΑΣΟΚ, οι επιδιώξεις αυτές δεν μας είναι μόνον ξένες. Μας είναι εχθρικές. Εχθρικές, όχι από στενό κομματικό συμφέρον. Άλλα από βαθύτατη αίσθηση των συμφερόντων του λαού μας, από συνείδηση των εθνικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει δύο κορυφαίες προκλήσεις. Στα επόμενα λίγα χρόνια θα πρέπει να κερδίσει το στοίχημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στην νέα, μεταβαλλόμενη ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι ο σημαντικότερος εθνικός στόχος στο τέλος του 20ου αιώνα και στην αρχή του 21^{ου}. Εάν χάσουμε το τρένο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εάν μείνουμε πίσω σε σχέση με τις χώρες που θα απαρτίσουν τον σκληρό πυρήνα της Ένωσης, οι επιπτώσεις θα είναι σκληρές. Επιπτώσεις οικονομικές και κοινωνικές αλλά επιπτώσεις και εθνικές. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται ισχύ και κύρος ώστε και την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας να

διασφαλίσει και να αντιμετωπίσει την δεύτερη πρόκληση, την τουρκική απειλή.

Κύριοι συνάδελφοι,

Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που αντιμετωπίζει μια ευθεία απειλή στην εθνική της κυριαρχία. Η Τουρκία καθιστά όλο και περισσότερο σαφή την απειλή της, όχι μόνον στον χώρο του Αιγαίου, αλλά στο σύνολο της «γραμμής επαφής» του ελληνισμού με τις ασιατικές ακτές. Το εξωφρενικό παράδειγμα της ανακήρυξης της Γαύδου σε «γκρίζα περιοχή» αμφισβητούμενου -τάχα- καθεστώτος, αποτελεί εκδήλωση μιας στρατηγικής που αδίστακτα καταπατά, όχι μόνον το διεθνές δίκαιο, αλλά και την κοινή λογική. Επαναλαμβάνω την σταθερή εθνική μας θέση: «Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά δεν παραχωρεί τίποτα». Επαναλαμβάνω και πάλι την σταθερή μας θέση: Η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στην προάσπιση της ειρήνης. Και δεν πρόκειται να μεταβάλλουμε κατεύθυνση επ' αυτού. Άλλα, θέλω να καταστήσω σαφές, ότι το δόγμα μας «Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα αλλά δεν παραχωρεί και τίποτα» συνοδεύεται από την αταλάντευτη απόφασή μας να υπερασπίσουμε χωρίς δισταγμό τα δικαιώματά μας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε θέση και με το έμψυχο υλικό τους και τα μέσα που διαθέτουν να αποτρέψουν αποτελεσματικά οποιαδήποτε απειλή τολμήσει να εκδηλωθεί επιθετικά σε όλη την «γραμμή επαφής» του ελληνισμού με την τουρκική πλευρά.

Κύριοι συνάδελφοι,

Την ίδια στιγμή προβάλλει έντονα το θέμα των «διαπλεκομένων συμφερόντων». Διαμορφώνεται ένα «γκρίζο τοπίο» σχέσεων μεταξύ

πολιτικής εξουσίας και οικονομικών συμφερόντων, με εμπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως αγωγών αυτών των νέων σχέσεων εξουσίας. Για την κυβέρνησή μας το θέμα αυτό είναι κρυστάλλινα καθαρό. Η πολιτική μας δεν διαπλέκεται με κανένα ιδιοτελές συμφέρον. Ένα μόνον συμφέρον γνωρίζουμε και ένα υπηρετούμε: το συμφέρον της Ελλάδας, το συμφέρον των πολιτών αυτής της χώρας. Οι ανταγωνισμοί των επιχειρηματικών συμφερόντων μας είναι ξένοι και αδιάφοροι. Με μια όμως διαφορά: τονίζω και πάλι κατηγορηματικά, ότι δεν θα επιτρέψουμε τους ανταγωνισμούς των ιδιωτικών συμφερόντων να βλάψουν, κατ' ελάχιστον, το δημόσιο συμφέρον.

Έχουμε λάβει τα μέτρα που διασφαλίζουν την διαφάνεια σε όλους τους τομείς άσκησης της κρατικής πολιτικής. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ώστε να καταστεί διαφανής και ελέγχιμη η πολιτική και κομματική ζωή για τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Αυτό τον σκοπό υπηρετεί η νομοθεσία για τις προμήθειες του δημοσίου. Αυτόν τον στόχο έχει η παρέμβασή μας στην ρύθμιση της διαφάνειας στα οικονομικά των κομμάτων. Αυτό τον στόχο έχουν τα μέτρα για την εγκαθίδρυση καθεστώτος διαφάνειας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Γνωρίζουμε όλοι ωστόσο, ότι η καλύτερη απάντηση σε όλες αυτές της αμφισβητήσεις βρίσκεται στην ίδια την δομή και την δράση των κομμάτων, στην ίδια την άσκηση της πολιτικής. Η γυναίκα του Καίσαρος δεν αρκεί, ούτε να είναι, ούτε και να φαίνεται τίμια. Πρέπει εμείς να επιβάλλουμε τους κανόνες του παιγνιδιού. Πρέπει εμείς να θυμίσουμε και να πείσουμε ότι η πολιτική δεν είναι κάποιο επάγγελμα, αλλά μια από τις πιο ευγενείς δραστηριότητες του ενεργού πολίτη. Πρέπει να βρούμε και να εφαρμόσουμε πολιτικές που να δίνουν πραγματικές απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Πρέπει να βρούμε και να εφαρμόσουμε πολιτικές που να εμπνέουν την κοινωνία,

να συναρπάζουν τους νέους ανθρώπους, να μεταβάλλουν τα κόμματα σε πρωτοπόρες δυνάμεις της κοινωνίας.

Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε ούτε θεατές, ούτε σχολιαστές των εξελίξεων. Το κόμμα μας ως σήμερα απετέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες που θεμελίωσαν την δημοκρατία στην χώρα μετά το 1974. Το κόμμα μας απετέλεσε τον βασικό πυλώνα εδραίωσης και θεμελίωσης του κοινωνικού κράτους πρόνοιας το 81-89. Το κόμμα μας αποτέλεσε την πιο υπεύθυνη δύναμη στην ευρωπαϊκή προσαρμογή της χώρας. Το κόμμα μας σήμερα ταυτίζεται με την ελπίδα για την υπέρβαση της κρίσης της πολιτικής και των κομμάτων, για την δημιουργία μιας νέας εποχής για την ελληνική κοινωνία.

Δεν είμαστε το κουρασμένο κόμμα με το ένδοξο παρελθόν αλλά και με αβέβαιο μέλλον. Είμαστε η παράταξη που έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά την υπόθεση της δημοκρατίας και τις ιδέες του σοσιαλισμού στην χώρα μας. Είμαστε κομμάτι της ευρύτερης προσπάθειας των σοσιαλιστικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη για μια κοινωνικά δίκαιη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηριγμένη στις κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους και τα νέα αιτήματα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που έχει τις απαντήσεις. Έχει τους δρόμους και ξέρει τους τρόπους και τα μέσα να δώσει τις απαντήσεις που απαιτεί η νέα εποχή που διανοίγεται μπροστά μας. Η απάντηση στο γύρισμα του 21^{ου} αιώνα είναι το ενωμένο και ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ της νέας νίκης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουμε μια υπεροχή σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Εμείς δεν φοβόμαστε τον διάλογο, δεν φοβόμαστε τις αντιπαραθέσεις. Μάθαμε ήδη τον τρόπο να αντιμετωπίζουμε καίρια και αποτελεσματικά, τα όποια νέα ζητήματα θέτουν μπροστά μας οι πολιτικές εξελίξεις. Δώσαμε καθαρή λύση στο ζήτημα της εκλογής νέου πρωθυπουργού. Δίνουμε αποτελεσματικές λύσεις ως κυβέρνηση, δρώντας με μακρό σχεδιασμό, στα μεγάλα εκκρεμή ζητήματα της χώρας.

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν το Συνέδριο μας. Είναι φυσικό, γόνιμο και αναπόφευκτο, να υπάρχει έντονος διάλογος, ακόμα και διαφωνίες. Είναι φυσικό και αναπόφευκτο να υπάρχουν και εντάσεις, και διεκδικήσεις και φιλοδοξίες προσωπικές, ακόμα. Οφείλουμε όμως να μην παγιδευτούμε στην προσωποποίηση των προβλημάτων. Οφείλουμε να καταπολεμήσουμε ένα κλίμα πόλωσης, να παρεμποδίσουμε όσους θέλουν να δώσουν την εικόνα ενός διχασμού. Να σταματήσει αμέσως η πρακτική να θεωρούνται οι σύνεδροι ως στρατιώτες της μιας ή της άλλης παράταξης, ως ψηφοφόροι χωρίς δικιά τους αντίληψη και κρίση. Οφείλουμε να λειτουργήσουμε πολιτικά και να απαντήσουμε πολιτικά στα ζητήματα της χώρας, στα ζητήματα ιδεολογικού και πολιτικού προσανατολισμού της παράταξης μας, αλλά και στα θέματα των προσωπικών επιλογών. Δηλώσεις που περιορίζουν τα προβλήματα σε προσωπικές προτιμήσεις και μόνο αδικούν την παράταξη. Συσκοτίζουν τον πολιτικό διάλογο. Μας καθιστούν τμήμα της γενικότερης κρίσης, αντί των σταθερό παράγοντα υπέρβασής της. Ελπίζω, ότι με το Συνέδριο όλα αυτά θα σταματήσουν. Κοινός προσανατολισμός πρέπει να είναι η πολιτική αντιμετώπιση των προβλημάτων, στα οποία καλούμαστε να δώσουμε υπεύθυνες απαντήσεις.

Έχω τονίσει ήδη με σαφήνεια, ότι για μένα το Συνέδριό μας είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία και όχι στίβος προσωπικών ανταγωνισμών για κομματικές καρέκλες. Θα αποφασίσουμε, πρώτα για πολιτικές και ποιους στόχους επιδιώκουμε, ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουμε, για τις επιδιώξεις μας, και μετά για πρόσωπα. Έχω καταστήσει σαφές ότι χρειαζόμαστε καθαρές λύσεις σε όλα. Προσθέτω σήμερα, χρειαζόμαστε καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις για όλα. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε με ορίζοντα μηνών. Δεν μπορούμε να αφήνουμε εκκρεμή προβλήματα και ερωτήματα.

Ο ορίζοντας των αποφάσεών μας δεν μπορεί να είναι κατώτερος του ορίζοντα των προκλήσεών μας. Ο λαός δεν θέλει λύσεις υπό προθεσμία ή υπό αίρεση, διότι κανένα πρόβλημά του δεν επιδέχεται αναβολή, καμμία λύση δεν αποτελεί λύση όταν έχει προθεσμία ή αίρεση. Θα δώσουμε λοιπόν στο Συνέδριό μας καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις για την προοπτική της παράταξής μας, που ταυτίζεται με την προοπτική και την ελπίδα του τόπου. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο, το ΠΑΣΟΚ θα βγει από το Συνέδριο ακόμα πιο ισχυρό, ακόμα πιο ελπιδοφόρο, θα σηματοδοτήσει την ανανέωση της παράταξης, τη νίκη για μια νέα τετραετία δημιουργικού κυβερνητικού έργου.

Το Συνέδριό μας θα απογοητεύσει όσους προσδοκούν ή και επιδιώκουν την αποσύνθεση του πολιτικού σκηνικού, την πολυδιάσπαση των κομμάτων, την ιταλοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Ας επενδύσουν, όλοι αυτοί, αλλού. Χτυπάνε λάθος πόρτες, όταν απευθύνονται σε εμάς. Δεν υπάρχει ούτε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που θα διακυβεύσει την ενότητα της παράταξης αν δεν δικαιωθεί η προσωπική του φιλοδοξία. Δεν ταιριάζει στην ιστορία μας αυτό. Δεν θα το επιτρέψουν τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έδωσαν στο ΠΑΣΟΚ όχι μόνο την

ψήφο τους, αλλά ένα κομμάτι της ίδιας της ζωής τους. Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει ενωμένο.

Σε λίγες μέρες κλείνει τις εργασίες η Τρίτη τακτική σύνοδος της Βουλής. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα στο πως προχωρήσαμε στο πρώτο 4μηνο της θητείας αυτής της Κυβέρνησης. Επιγραμματικά θα χαρακτήριζα τη δράση μας ως στροφή στη πολιτική, συνέχεια του κυβερνητικού έργου, ανανέωση των πολιτικών μας και προσπάθεια για τη δημιουργία των προϋποθέσεων μιας συνεχούς παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός αποτελεί για την κυβέρνηση θεμελιώδη προϋπόθεση για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την διεύρυνση του κράτους δικαίου και την δημιουργία του αναγκαίου βάθρου οικονομικής ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας των πολιτικών της κυβέρνησης.

Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης τονίσαμε την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού μας συστήματος την ανάγκη για αποκέντρωση για διαφάνεια για περισσότερη δημοκρατία. Καθορίσαμε ως στόχο μας την πολιτεία οργανωτή και εγγυητή ελευθερίας, την ισχυρή κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό με τη νέα λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής και του Υπουργικού Συμβουλίου, περάσαμε σε μία καινούργια περίοδο ενδοκυβερνητικής σύνθεσης απόψεων και συλλογικότητας στις διαδικασίες και τις αποφάσεις. Συγχρόνως αποκεντρώσαμε αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου στους υπουργούς και σε άλλα κυβερνητικά όργανα.

Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου για την χρηματοδότηση των κομμάτων που αποτελεί σημαντικό βήμα για την δημοκρατία, την διαφάνεια, την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος.

Προωθήθηκαν αποφασιστικά οι αναγκαίες ενέργειες για την περιφερειακή συγκρότηση και την αποκέντρωση του Κεντρικού κράτους, καταργήθηκαν οι περιφερειάρχες και μετά από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους κατατίθεται το νομοσχέδιο για την συγκρότηση της Περιφέρειας σε ενιαία ολοκληρωμένη διοικητική μονάδα και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Ολοκληρώθηκαν επίσης τα νομοσχέδια για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και την προστασία του πολίτη από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και επίκειται η κατάθεσή τους.

Ψηφίσθηκε από την Βουλή νόμος που εκσυγχρονίζει θεσμούς του οικογενειακού δικαίου και νόμος για το ποινικό δίκαιο και το σωφρονιστικό σύστημα, ενώ βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη σύνολο συνοδευτικών δράσεων και μέτρων για την ουσιαστική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Με ιδιαίτερη προσοχή επανεξετάζονται τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια για δημόσια έργα και προμήθειες με στόχο την διασφάλιση της διαφάνειας και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Βρίσκονται σε επεξεργασία τους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τα Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία θεσπίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων διαφάνειας στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο.

Στον τομέα της οικονομίας το νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ, σημαντικές τροποποιήσεις του αναπτυξιακού νόμου και η ρύθμιση του θέματος

ονομαστικοποίησης μετοχών αποτελούν πραγματικότητα, ενώ σύντομα ολοκληρώνονται οι αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις για το χρηματιστήριο, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ανεξαρτητοποίηση της Τράπεζας Ελλάδας, την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Δημόσιων Οργανισμών.

Στις προγραμματικές δηλώσεις μας τονίσαμε την στρεβλή ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, την ανάγκη αναπροσανατολισμού του. Έτσι προχώρησε ο σχεδιασμός της πολιτικής μας για ένα πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό κοινωνικό πρόσωπο των δράσεων μας που παρουσιάσθηκε στην σχετική προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έγινε στη Βουλή για την ανεργία. Αντίστοιχα δρομολογήθηκαν οι αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις. Όπως, το νομοσχέδιο για την Απασχόληση, η αναμόρφωση όλου του θεσμικού πλαισίου για την Διαχείριση των κοινωνικών πόρων του 2^{ου} Κ.Π.Σ. με διαδικασίες και θεσμούς που διασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, η προετοιμασία νομοσχεδίου που αφορά την αντιμετώπιση της μαύρης αγοράς εργασίας, η θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για την προστασία των εργαζομένων σε φθίνουσες περιοχές και σε επιχειρήσεις που αναδιαρθρώνονται ή ιδιωτικοποιούνται.

Στα συνθλιπτικά πλαίσια της οικονομικής πραγματικότητας επιτύχαμε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή συμβολή σε περίπου 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους χωρίς άλλα εισοδήματα, ενώ θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για μια συνολική βιώσιμη λύση του ασφαλιστικού προβλήματος.

Στον τομέα της υγείας έχει ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο για την υγεία που παρεμβαίνει σε κρίσιμους τομείς υγειονομικής πολιτικής.

Συγχρόνως αναμορφώνεται ο τομέας Πρόνοιας με ειδικότερες παρεμβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους τσιγγάνους, για άτομα της τρίτης ηλικίας, για πρόνοια και επιδόματα για τους οικονομικά αδύνατους, για κέντρα εξειδικευμένης πρόνοιας και για την ψυχική υγεία.

Στις προγραμματικές δηλώσεις τονίσαμε ακόμη τον στόχο της σταθερότητας της οικονομίας, της δημιουργίας των προϋποθέσεων για ανάπτυξη και ποιοτικές αλλαγές, για μεγιστοποίηση της ικανότητας της Ελλάδας ν' ανταγωνιστεί μ' επιτυχία σ' ένα κόσμο αλληλεξάρτησης. Με συνέπεια ακολουθήσαμε αυτή τη γραμμή. Για παράδειγμα: Στο μέτωπο της οικονομίας και της στρατηγικής ανάπτυξης, η Κυβέρνηση παρακολουθεί βήμα-βήμα τις εξελίξεις των μακροοικονομικών μεγεθών και θεωρεί ότι θα ελέγξει τις συγκυριακές επιπτώσεις στο επίπεδο του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν τα πρώτα θετικά δείγματα. Μια σειρά από μέτρα που αφορούν τη χορήγηση πιστώσεων θα υποβοηθήσουν τη θετική πορεία.

Εξετάσαμε την εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και αποφασίσαμε ενέργειες για την καλύτερη αξιοποίησή του. Όπως και εξετάσαμε τα θέματα χρηματοδότησης των μεγάλων έργων και τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να υπάρξει συντονισμένη δράση και χρονοδιαγράμματα. Ήδη για παράδειγμα ξεπεράσθηκαν τα προβλήματα χρηματοδότησης του έργου του φυσικού αερίου από την ΕΤΕ και το έργο προχωρεί απρόσκοπτα.

Αποφασίσαμε τις αρχές μιας συντονισμένης προσπάθειας για την εξοικονόμηση δαπανών προσπάθεια που θα δείξει σύντομα τους καρπούς της. Εντάθηκαν οι προσπάθειες κατά της φοροδιαφυγής με ανάλογους θετικούς καρπούς και εστάλησαν ήδη οι οδηγίες για την

κατάρτιση του προϋπολογισμού '97 όπως και αποφασίσθηκαν διαδικασίες για τον έλεγχο των προτάσεων των Υπουργείων.

Για την προστασία των καταναλωτών έγινε μια σημαντική προσαρμογή στα Τιμολόγια της ΔΕΗ που ανταποκρίθηκε στις ανάγκες κοινωνικής δικαιοσύνης έναντι ορισμένων καταναλωτών αλλά και στη διασφάλιση πόρων για το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίσθηκε η αντιμετώπιση των θεμάτων των μεγάλων έργων, ενώ παράλληλα προχωρούν και τα έργα για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων, έργα εγγειοβελτιωτικά, ύδρευσης και αποχέτευσης και στις υποδομές μεταφορών. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σύνολο παρεμβάσεων που θα αλλάξει ποιοτικά το τοπίο ζωής και οικονομικής δράσης στη χώρα μας.

Άφησα για το τέλος την αναφορά στη στρατηγική μας για μια ισχυρή Ελλάδα. Η κυβέρνηση αυτή ξεκίνησε την θητεία της με την κρίση στα Ιμια.

Αντιδράσαμε άμεσα, αντιδράσαμε ορθά.

Η κυβέρνηση προχώρησε σ' ένα πλέγμα δράσεων σύμφωνα με τις προγραμματικές της εξαγγελίες για το ποια Ελλάδα θέλουμε, ποιόν ρόλο διεκδικούμε στην διεθνή σκηνή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Ποιες είναι οι απόψεις μας για το πως θα διασφαλίσουμε την ειρήνη, την συνεργασία, την οικονομική ευημερία. Πως θα διασφαλίσουμε την εφαρμογή κανόνων δικαίου, πως θ' αναδείξουμε τις σύγχρονες αξίες του πολιτισμού μας. Πως θα γίνουμε μέτοχοι και συνδιαμορφωτές των εξελίξεων.

Οι θέσεις μας είναι γνωστές και από την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή.

Είχαμε διαβουλεύσεις με τους περισσότερους πολιτικούς ηγέτες που συνδιαμορφώνουν μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις εξελίξεις.

Είχαμε συζητήσεις σε πολλαπλά επίπεδα με εκπροσώπους των χωρών της Βαλκανικής, προσεγγίζοντας κοινά προβλήματα και τρόπους συνεργασίας.

Προωθούμε τις θέσεις μας στην Διακυβερνητική Διάσκεψη για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχ. Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την κυβέρνηση της Κύπρου. Αντιμετωπίζουμε με ξεκάθαρη στρατηγική και τακτική τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και την τουρκική προκλητικότητα.

Διευρύναμε και εντατικοποιήσαμε τις δράσεις του επιχειρησιακού τομέα στην εθνική άμυνα λαμβάνοντας υπ' όψη και την εμπειρία στα 1μια. Προωθήσαμε τις διαπραγματεύσεις για συνεργασίες στον αμυντικό τομέα με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ρωσία και Πολωνία. Επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στην διαρκή βελτίωση του αξιόμαχου των ενόπλων μας δυνάμεων και στην στήριξή του από το αναγκαίο πρόγραμμα εξοπλισμών.

Αυτά κύριοι συνάδελφοι είναι μερικά στοιχεία της δράσης μας. Την αποσπασματική και πολύ σύντομη αυτή εικόνα, που μου επιβάλλουν οι χρονικοί περιορισμοί μπορώ να συμπληρώσω αφού ακούσω τους προβληματισμούς και τις προτάσεις σας.

Όμως όλες οι δράσεις μας στο εξωτερικό και εσωτερικό μέτωπο κατατείνουν συντονισμένα σ' αυτό που ορίσαμε στις προγραμματικές μας δηλώσεις ως υπέρτατο στόχο, μια ισχυρή Ελλάδα.

Είμαστε ακόμη στην αρχή. Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός χρειάζονται συνεχή και συνεπή προσπάθεια. Χρειάζονται όμως και ένα κόμμα που στηρίζει το νέο. Δεν αμφιβάλλει, δεν διστάζει, δεν ταλαιπωρείται από αβεβαιότητες. Έχει δώσει στα προβλήματά του καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις. Έχει αρνηθεί την συνέχιση εσωστρεφών συζητήσεων, την αβεβαιότητα των αναβολών, την αμφισημία πρόσκαιρων λύσεων.

Αυτές τις ημέρες η Ν.Δ. δίνει παραδείγματα μιας παραδοσιακής και αδιέξοδης πολιτικής. Ο κ. Έβερτ αφού κατήγγειλε σε υψηλούς τόνους «προδοσίες» αλλάζει και γραμμή και συνιστά να μη χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις. Όλες οι τοποθετήσεις του γίνονται ανάλογα με εκείνο που τον συμφέρει συγκυριακά. Οι ρητορείες, τα μεγάλα λόγια, οι καταγγελίες και οι δήθεν υπεύθυνες στάσεις εναλλάσσονται με ένα μόνο σκοπό το θέατρο. Η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί από τις ευκαιριακές αυτές στάσεις, από την πολιτική που εξαντλείται σε τακτικίστικες κινήσεις, από τη σοβαρότητα που είναι μόνο σοβαροφάνεια. Δεν χρειάζεται η χώρα το λόγο που απευθύνεται σε βαρυεστημένους θαμώνες καφενείου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής τους τέσσερις αυτούς μήνες ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία.

Το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη για έναν ρωμαλέο εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς είμαστε ο πυλώνας για μια ισχυρή και

κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα. Εμείς είμαστε η δύναμη που θα φέρουμε την Ελλάδα σε μια ισότιμη τροχιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε η εγγύηση του πατριωτισμού όχι των λόγων αλλά των έργων. Γιατί πατριωτισμός σήμερα είναι ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Και η πολιτική μας, η εκσυγχρονιστική στρατηγική στην κοινωνία, την οικονομία και τους θεσμούς είναι ο μονόδρομος της ανάπτυξης και της προόδου. Μονόδρομος, όχι μόνον για το ΠΑΣΟΚ αλλά για την χώρα.

Αυτήν την πολιτική θα εφαρμόσουμε, αυτή την πολιτική θα βαθύνουμε στο Συνέδριο μας. Ο εκσυγχρονισμός του κόμματος και της χώρας είναι μια αλληλένδετη μια οργανική σχέση που θα φέρουμε νικηφόρα εις πέρας. Το σύνθημά μας είναι Ενότητα-Ανανέωση-Νίκη. Και σ' αυτό έχουμε κοντά μας τον λαό, έχουμε κοντά μας τις πιο πλούσιες δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ θα γυρίσει στην Ελλάδα τις πρώτες σελίδες του 21^{ου} αιώνα. Εμείς θα κερδίσουμε το στοίχημα της ανανέωσης, θα φέρουμε την νέα νίκη.