

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

"Φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό! Είναι και παντού αλλού στην Ελλάδα ενωμένο, δυνατό και προχωρεί για την μεγάλη νίκη!

Είναι εδώ το ΠΑΣΟΚ της δημιουργίας, το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, το ΠΑΣΟΚ που θα γυρίσει την σελίδα του 21ου αιώνα.

Φίλες και φίλοι, στις 22 του Σεπτεμβρίου, πρέπει να πάρουμε εμείς οι Έλληνες αποφάσεις για δυό κρίσιμα μεγάλα θέματα:

-Το ένα θέμα αφορά το ρόλο της χώρας, ποιές θα είναι οι κατευθύνσεις, η πορεία μας για το τέλος του αιώνα, ποιά θα είναι η στρατηγική μας για τον αιώνα που αρχίζει.

-Το άλλο θέμα αφορά τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας μας, τι είδους κράτος θέλουμε, εάν θέλουμε το κράτος αυτό να είναι ένα κράτος που συμπαρίσταται στον πολίτη, ένα κράτος που έχει στις αξίες του την κοινωνική δικαιοσύνη, ένα κράτος το οποίο μπορεί να αποκληθεί κοινωνικό κράτος, κράτος που προχωρεί μαζί με όλα τα στρώματα της κοινωνίας και δεν κάνει διαφοροποιήσεις.

Και όσον αφορά το πρώτο θέμα, το θέμα της κατεύθυνσης της χώρας μας, εδώ στην Ήπειρο είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί ξέρουμε όλοι ποιά ήταν για χρόνια η κατάσταση. Η κατάσταση που επέβαλαν ανηκιστικές συνθήκες. Τα σύνορα στο βορρά κλειστά, οι οδικοί άξονες μη ικανοποιητικοί, όλος ο χώρος σε σχετική απομόνωση χωρίς τη δυνατότητα διασύνδεσης με τα κέντρα που αναπτύσσονταν στη χώρα, όπως η Αττική, η Θεσσαλονική, η Ανατολική Ελλάδα.

Έχει αλλάξει ο κόσμος. Η Ελλάδα δεν είναι πια η μικρή χώρα στην άκρη της Ευρώπης, η οποία πρέπει να πουλήσει τα προϊόντα της προς τις ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία τώρα μπορεί να δημιουργήσει προς την Βαλκανική νέες πρωτοβουλίες, να αναπτύξει νέες δραστηριότητες. Απέκτησε η Ελλάδα αυτό που δεν είχε πριν. Και αυτό που δεν είχε πριν, είναι η αγορά, ο χώρος παρουσίας της. Αλλά τον χώρο αυτό παρουσίας της πρέπει να τον αξιοποιήσει.

Και υπάρχει η συντηρητική αντίληψη της Ν.Δ.

Δεν χρειάζονται αποδοκιμασίες. Τα επιχειρήματα είναι πολύ πιο δυνατά. Εμείς έχουμε την αλήθεια μαζί μας. Και το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην κυβέρνηση και τις επόμενες τετραετίες.

Φίλες και φίλοι, υπάρχει η αντίληψη της Ν.Δ που πάντα επισημαίνει τον κίνδυνο από Βορρά, που έβλεπε καχύποπτα όλους τους γείτονές μας, που δεν ήθελε την ανάπτυξη των σχέσεων, που επεσήμαινε, για παράδειγμα, στις σχέσεις μας με την Αλβανία όλα τα υπάρχοντα προβλήματα -και υπάρχουν- αλλά τα ανεδείκνυε κυρίαρχα αυτών των σχέσεων, προκειμένου να σταματήσει η εξέλιξη αυτών των σχέσεων.

Και υπάρχει η αντίληψη η δική μας, η αντίληψη του ΠΑΣΟΚ που θέλει να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια, θέλει να ξεπεράσει το παρελθόν, θέλει να

αναπτύξει γέφυρες. Θέλει μια Ελλάδα η οποία έχει φωνή, μια Ελλάδα η οποία δίνει παράδειγμα, μια Ελλάδα η οποία προχωρεί στο χώρο της Βαλκανικής. Θα πουν πολλοί τώρα "μα, αυτά εύκολα λέγονται κι αυτές είναι ιδέες που ο καθένας μπορεί να έχει. Τι γίνεται όμως;". Εμείς απαντούμε: Έχουμε εκπονήσει ένα Πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει η Ήπειρος την ιστορική πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει. Έχουμε ετοιμάσει ένα Πρόγραμμα για να μπορέσει η Ήπειρος να μετατρέψει το χθεσινό μειονέκτημα της απομόνωσης σε σημερινό πλεονέκτημα της εγγύτητας. Το μειονέκτημα που είχε τόσα χρόνια σε πλεονέκτημα συμμετοχής στις εξελίξεις".

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε διεξοδικά το Πρόγραμμα του Κινήματος για την Ανάπτυξη της Ήπειρου (έχει διανεμηθεί σχετικό κείμενο) και πρόσθεσε:

"Φίλες και φίλοι, μπορεί ίσως να είπατε "εδώ ο Πρωθυπουργός μας σπαριθμεί λεπτομέρειες, ένα βαρετό Πρόγραμμα". Αλλά εγώ θέλω να δείξω ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι μια Κυβέρνηση η οποία έκανε έργο. Έρχονται και λένε οι της Ν.Δ "τι κάνατε τους μήνες που πέρασαν"; Η απάντηση είναι: Να π κάναμε, να τι κάνουμε, αυτό θα κάνουμε αύριο. Τίεκαναν αυτοί τόσα χρόνια που ήσαν στην κυβέρνηση για την Ήπειρο; Ο λαός δεν πρέπει να ξεχνά π σημαίνει μια συντηρητική διακυβέρνηση.

Τι κάνει και τώρα η Ν.Δ στην προεκλογική της εκστρατεία;

Η εξωτερική της πολιτική είναι να ζωγραφίζει σημαιάκια σ' ένα πίνακα.

Η οικονομική της πολιτική είναι να εξαγγέλλει 7 μέτρα.

Η πολιτική της για όλη την Ελλάδα είναι να πηγαίνει σε κάθε τόπο και να λεί για να ακούν οι πολίτες κάτι που τους ακούγεται ευχάριστα, μήπως και την ψηφίσουν.

Όμως, στον 21ο αιώνα, δεν γίνεται κυβέρνηση με τέτοιες μεθόδους. Χρειάζεται πρόγραμμα, σχέδιο, δουλειά, προοπτική. Δεν υπάρχει σύστημα στη Ν.Δ.

Θα σας αναφέρω τώρα ένα άλλο παράδειγμα το οποίο αξίζει να σκεφθούμε. Ήρθε ο κ. Έβερτ και είπε "πρέπει να βελτώσουμε τις αγροτικές συντάξεις". Το είχε πει ξανά η Ν.Δ το 1993 στην αρχή του χρόνου, αλλά μετέθεσε την ημερομηνία, έτσι ώστε να το κάνει η άλλη κυβέρνηση. Και τώρα αυτό κάνει.

Αλλά εμείς στο ΠΑΣΟΚ λέμε το εξής: Είναι σωστό η σύνταξη του αγρότη να εξαρτάται από την εκλογική διαμάχη, από το τι θα πει το ένα ή το άλλο κόμμα, από το πόσα λεφτά πιστεύει ότι χρειάζεται να δώσει για να κερδίσει ψήφους; Δεν είναι αυτό ένας τρόπος ελεημοσύνης; Δεν είναι αυτό ένας τρόπος να μοιράζουμε προεκλογικά φιλοδωρήματα; Τι χρειάζεται να κάνει μια πολιτεία η οποία θέλει το κοινωνικό κράτος; Τι χρειάζεται όταν θέλεις σχεδιασμό και προγραμματισμό; Πρέπει να τελειώσει, επιτέλους, αυτό το αίσχος! Χρειάζεται να υπάρξει ένα Ταμείο κύριας ασφάλισης των αγροτών. Χρειάζεται ο αγρότης να έχει την ίδια ασφάλιση, όπως ο εργαζόμενος του ΙΚΑ, όπως ο ναυτεργάτης που έχει το ΝΑΤ, ο έμπορος που έχει το ΤΕΒΕ, ο μηχανικός, ο αυτοκινητιστής που έχουν τα δικά τους Ταμεία. Να έχει, λοιπόν, και ο αγρότης το δικό του Ταμείο και να μην εξαρτάται από κανέναν, από την ελεημοσύνη οποιουδήποτε. Να παίρνει την σύνταξή του όταν συμπληρώσει τα χρόνια που απαιτούνται. Σύνταξη που θα προέρχεται -όπως και στα άλλα Ταμεία- από τις δικές του εισφορές και από τις εισφορές της πολιτείας, καθώς

και από την αξιοποίηση αυτού του κεφαλαίου. Αυτό και θα κάνουμε. Από τα πρώτα νομοσχέδια που θα ψηφίσει η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα είναι το νομοσχέδιο για την κύρια ασφάλιση των αγροτών. Θα ενώσουμε την πρόσθετη ασφάλιση η οποία υπάρχει, θα ενώσουμε βαθμιαία τις συντάξεις του ΟΓΑ και ο αγρότης αφού συμπληρώσει τα χρόνια συνταξιοδότησης, θα παίρνει μια σύνταξη η οποία θα κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με την σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος του ΙΚΑ. Αυτό δεν είναι εξαγγελία για τις εκλογές. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ένα σχέδιο νόμου, το οποίο έχουμε ήδη εκπονήσει και υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επρόκειτο να το καταθέσουμε σύντομα στη Βουλή, αν δεν γίνονταν οι εκλογές".

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός ανέπτυξε την ολοκληρωμένη πρόταση του Κινήματος για τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή και κατέληξε:

"Φίλες και φίλοι, δυό λόγια τώρα για τις εξωτερικές σχέσεις, επειδή χθες και σήμερα υπάρχει μια ένταση στην Κύπρο και στις σχέσεις με την Τουρκία. Ποιά είναι η πολιτική την οποία επιδιώκει η Τουρκία; Η Τουρκία επιδιώκει μια πολιτική έντασης για να μας παρασύρει σε κάποιο θερμό επεισόδιο και έτσι σ'ένα διάλογο για όλα τα "ελληνο-τουρκικά" θέματα που θεωρεί αυτή ότι είναι ελληνο-τουρκικά θέματα. Πολλά δεν είναι. Θέλει να μας παρασύρει. Και απέναντι στην πολιτική της έντασης και της προκλητικότητας, απέναντι σ'αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα "προβοκάτσιες", εμείς πρέπει να είμαστε ψυχραιμοί και προσεκτικοί και να αναπτύσσουμε τις διπλωματικές μας πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να βάλουμε την Τουρκία στη γωνιά. Και το έχουμε καταφέρει αυτό. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταματήσει την χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Συμφωνία για την Τελωνειακή Ένωση.

Ποιά είναι η πολιτική την οποία πρεσβεύει η Ν.Δ σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, πέρα από τα σημαιάκια; Ακούσατε τον κ. Έβερτ που είπε ότι όταν οι Τούρκοι στέλνουν ένα αεροπλάνο, εμείς θα στέλνουμε δύο, αν στέλνουν δέκα, εμείς θα στέλνουμε είκοσι, κ.ο.κ. Πρώτη παρατήρηση βέβαια, το π αεροπλάνο πρέπει να πηγαίνουν, αλοιμόνο μας αν το καθορίζει ο οποιοσδήποτε πολιτικός και δεν το καθορίζει η στρατιωτική ηγεσία. Αλλά το δεύτερο και κύριο -αυτή είναι η αντίληψη που έχουν- στην πολιτική της έντασης να απαντούν με πολιτική μεγαλύτερης έντασης, δηλαδή να πέφτουν στις παγίδες της Τουρκίας. Δεν είπε ο κ. Έβερτ να κάνουμε μια ατζέντα με όλα τα προβλήματα; Αυτό δεν ζητάει η Τουρκία; Λοιπόν, από εκεί, από την πλευρά της Ν.Δ υπάρχει πατριδοκαπηλεία, υπάρχει ο κίνδυνος της περιπέτειας, υπάρχει ο κίνδυνος της αναμέτρησης χωρίς λόγο.

Εμείς λέμε: Αναμέτρηση, ΝΑΙ, όταν χρειάζεται για να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για να υπερασπίσουμε την πατρίδα. Αλλά θα εξαντλήσουμε πρώτα όλες τις δυνατότητες που έχουμε για ειρήνη, γιατί έτσι κερδίζεται στο διεθνές επίπεδο η θέση ισχύος.

Το δίλημμα, λοιπόν, στις 22 του Σεπτεμβρίου είναι: Θέλουμε μια πολιτική περιπέτειας ή θέλουμε μια σταθερή πολιτική, η οποία εξασφαλίζει μια ισχυρή Ελλάδα.

Το δίλημμα στην οικονομία είναι: Επειδή η Ν.Δ υπόσχεται μια νέα πολιτική, υπόσχεται νεοφιλελεύθερη πολιτική, ας αναρωτηθούμε, ας αναρωτηθεί ο

καθένας από σας, ας σκεφθεί ο κάθε καλόπιστος: Δεν ήταν στην κυβέρνηση η Ν.Δ την περίοδο '90-'93 όταν άλλαξε τρεις φορές πολιτική; Δεν θυμόμαστε ότι έφευγε ο ένας υπουργός μετά τον άλλο και κατέληξαν στον κ.Μάνο, ο οποίος φόρτωσε όλους τους φόρους στην βενζίνη και το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να εκπιναχθεί ο πληθωρισμός και να πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι και οι μισθωτοί τον λογαριασμό; Και πάλι ξέρουν ποιά πολιτική θα εφαρμόσουν; Σας λέω ότι δεν ξέρουν. Άλλοι μιλάνε για νεοφιλελεύθερη πολιτική, άλλοι μιλάνε για πολιτική του τύπου που εφάρμοσε ο κ.Καραμανλής. Τώρα, τι αυτό είναι, ένας θεός το ξέρει! Ένα όμως είναι βέβαιο: Η αντίφαση του κ. Έβερτ. Λέει ο κ. Έβερτ "καταστρέφεται η ελληνική οικονομία". Αλλά δίνει ταυτόχρονα 900 δις στα 7 μέτρα τα οποία προτείνει. Ή είναι κατεστραμμένη η ελληνική οικονομία και δεν υπάρχουν 900 δις -οπότε αν τα δώσει, θα υπάρξει πτώχευση της χώρας- ή η ελληνική οικονομία είναι σταθερή χάρη στη δική μας πολιτική. Και αν είναι σταθερή, δεν διαλέγουμε κάποιον ο οποίος θέλει να οδηγήσει τον τόπο σε περπότητες.

Φίλες και φίλοι, για να κλείσω αυτή την ομιλία θέλω να τονίσω την ανάγκη όπ η κυβέρνηση που θα έρθει πρέπει να είναι μια ισχυρή κυβέρνηση. Η πλειοψηφία που πρέπει να έχουμε στη Βουλή πρέπει να είναι μια ισχυρή πλειοψηφία για να μπορέσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα. Γι' αυτό καλώ όλους που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ το 1993 να ψηφίσουν και ΤΩΡΑ το ΠΑΣΟΚ. Να μην λείπει κανείς! Καλώ και την νεολαία, καλώ και τους καινούριους ψηφοφόρους, καλώ και όλους εκείνους που το '93 είχαν δισταγμούς ή αμφιβολίες να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ.

Το δίλημμα είναι φανερό τώρα, το δίλημμα είναι σαφέστατο: Η Ελλάδα βρίσκεται σ' ένα σταυροδρόμι, όπως το 1901 όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος καθόριζε τότε τη νέα πορεία της χώρας. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι να αποφασίσει: Ρόλος στα Βαλκάνια, παρουσία στην Ε.Ε, κοινωνικός εκσυγχρονισμός, κράτος πρόνοιας, ή μικρή απομονωμένη χώρα με τις συντηρητικές πολιτικές;

Γι' αυτό όλοι πρέπει να στηρίζουν την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ. Κι αν κάποιοι δυσανεστήθηκαν κι αν κάποιοι έχουν αμφιβολίες, ας σκεφθούν πολύ καλά γιατί αυτή τη στιγμή η επιλογή είναι ανάμεσα στη Δεξιά και στην πρόοδο. Κι όποιος δεν υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, βοηθάει έμμεσα, παρά την καλή του πρόθεση, τη Δεξιά.

Το ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ!

ΜΑΖΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ! ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ!

ΜΑΖΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ! ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ! ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ!

ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ!

ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ! ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ! ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ! ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!