

**Ομιλία
του Πρωθυπουργού
Κώστα Σημίτη
στο 2ο Συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ**

Αθήνα 16. Φεβρουαρίου 1996

Ηλθα σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μία νέα κυβέρνηση, που δημιουργήθηκε για να σηματοδοτήσει την πολιτική ενηλικίωση του ΠΑΣΟΚ.

Οταν δημιουργούσαμε το ΠΑΣΟΚ, πριν από 21 χρόνια, πολλοί και πολλές από όλους εσάς, δεν είχατε ακόμα γεννηθεί. Η διάρκεια αυτής της πορείας, δείχνει τη δύναμη των ιδεών που γέννησαν το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα μας.

Το 2ο Συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ από το 1974: Τη στιγμή που το Κίνημα αναζητεί το δρόμο του στα πρώτα του βήματα χωρίς την άμεση παρουσία του Α. Παπανδρέου. Τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία την προσπάθεια για την αναζήτηση του καινούργιου, του ουσιαστικά διαφορετικού από τις μέχρι σήμερα πρακτικές. Τη στιγμή που η χώρα μας πρέπει να χαράξει αποφασιστικά το δρόμο της και να διαμορφώσει με σαφήνεια και δυναμικότητα τη στάση της απέναντι στις συνεχείς προκλήσεις που εντείνονται στον ευαίσθητο γεωπολιτικό της χώρο.

Σε αυτή τη χρονική στιγμή οι νέοι άνθρωποι στο ΠΑΣΟΚ συνέρχονται στο 2ο Συνέδριό τους. Ενα Συνέδριο που ήδη έχει καθυστερήσει σημαντικά, στερώντας από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αποκτήσει δομή και λειτουργία ικανή να δώσει στην ελληνική νεολαία την απάντηση στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς της.

Η κινητήρια δύναμη του χώρου μας, υπήρξε σε όλες τις περιόδους -τις εύκολες αλλά και τις δύσκολες- η αναζήτηση και η αμφισβήτηση.

Αν τελειώσει η πολιτική αναζήτηση, αν τελειώσει η αμφισβήτηση των κατεστημένων πρακτικών και ιδεών, αν βολευτούμε με όσα έχουμε ήδη, τότε θα έχουμε το τέλος του ΠΑΣΟΚ.

Είναι χρέος όλων, από τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό ως και το κάθε στέλεχος του κόμματος και της Νεολαίας, να συνεχίσουμε μια δημιουργική πορεία, που είναι και η μόνη δυνατή πορεία προς την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Αυτό προϋποθέτει συναίσθηση τις ευθύνης. Η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ, ήταν και πρέπει να παραμείνει μία υπόθεση ψυχής και όχι μία επένδυση προσωπικών συμφερόντων.

Ζούμε σε μία κοινωνία που επιβραβεύει την ήσσονα προσπάθεια. Ζούμε σε μία κοινωνία που δεν έχει την ηθική ως κινητήριο μοχλό. Ζούμε σε μία κοινωνία μετριοκρατίας και όχι αξιοκρατίας.

Εμείς οι μεγαλύτεροι, έχουμε ευθύνη γι' αυτή την κατάσταση. Ομως κι εσείς, οι νεότεροι, δεν θα έχετε μικρότερη ευθύνη, αν γίνετε δικά μας αντίγραφα.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να αποφύγει την εξομοίωση με καταστάσεις που δυστυχώς αφορούν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ των ενηλίκων. Έχει χρέος να πει όχι στους μηχανισμούς, όχι στα διατεταγμένα "val" και στα στοιχημένα "οχι".

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, όλοι εσείς, πρέπει να σκεφτείτε: Κανείς δεν μπορεί ν' αλλάξει τον κόσμο μόνος του. Και κανείς δεν μπορεί ν' αλλάξει τίποτα, αν γίνει όμοιος με ό,τι θέλει ν' αλλάξει.

Οι νέοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μια διάθεση κριτικής, αμφισβήτησης, άρνησης και ανατροπής. Κι αυτή είναι η δύναμη της νεολαίας. Η δύναμη αυτή πρέπει να ισχυροποιηθεί στο χώρο της

Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Είναι καιρός πια το παλιό, να δώσει τη θέση του στο καινούργιο, είναι καιρός πια οι προσωπικές συγκρούσεις να αντικατασταθούν από πολιτικές αντιπαραθέσεις, είναι ανάγκη σήμερα να δώσουμε, εμείς οι νέοι, τη ζωντάνια και τη δυναμική που χρειάζεται τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ.

Είμαστε μία νέα κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση, όπως έχω πεί, συνέχειας και ανανέωσης.

Ελπίζω με τη βοήθεια όλων και μία κυβέρνηση νίκης.

Το ΠΑΣΟΚ, που ιδρύσαμε με τον Πρόεδρο μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, στηρίζει την κυβέρνηση.

Είναι σ' όλους μας ξεκάθαρο, ότι μετά από την εκλογή μου στην πρωθυπουργία, ότι χρειαζόμαστε έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης κυβέρνησης - κόμματος. Άλλα και τη σχέση κόμματος - νεολαίας.

Θεωρώ ότι έχουμε περάσει πια από την περίοδο, την αναγκαία, αν θέλετε, της πολιτικής ταύτισης του κόμματος με την κυβέρνηση.

Αυτό που επιζητούμε σήμερα, είναι ένα ΠΑΣΟΚ που θα στηρίζει **κριτικά** την κυβέρνηση. Θέλουμε τη στήριξη, αλλά επιζητούμε να παρέχεται κριτικά - όχι τυφλά και αυτονόητα, όπως στο παρελθόν.

Όμως, αυτή η νέα **σχέση**, προϋποθέτει, ότι το κόμμα θα αποκτήσει και πάλι την ικανότητά του να αντιμετωπίζει δημιουργικά καταστάσεις, να προτείνει, να στρατεύεται, να έχει κοινωνική ευθύνη.

Προϋποθέτει ένα ΠΑΣΟΚ ανοικτό, συλλογικό, δημοκρατικό, σύγχρονο.

Οι οργανώσεις μας φθίνουν, πολλές είναι κλειστές εδώ και χρόνια, ο μέσος όρος ηλικίας των μελών του κόμματος όλο και ανεβαίνει.

Το κόμμα μας είναι κλειστό στην κοινωνία και σε μεγάλο βαθμό έχει μεταβληθεί σε μηχανισμό νομής της εξουσίας.

Αποτέλεσμα: Συντηρητικές θέσεις, συντηρητικές πρακτικές, έλλειμμα δημοκρατίας, έλλειμμα λογικής.

Χρειαζόμαστε άμεσα, το νέο ΠΑΣΟΚ:

Το συνέδριο είναι μία μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Είναι, πιστεύω, καιρός να κατανοήσουμε ότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο. Αν δεν αλλάξουμε τώρα, είμαστε καταδικασμένοι στη συρρίκνωση και στην περιθωριοποίηση.

Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε **ένα συνέδριο με ανοικτές πόρτες**. Ένα συνέδριο με το βλέμμα στραμμένο στην ελληνική κοινωνία. Ένα συνέδριο που δεν θα αφορά μόνο τα σημερινά μέλη του κόμματος, αλλά ολόκληρο το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, που πρέπει εμείς να πλησιάσουμε. Ένα συνέδριο στο οποίο θα συμμετέχει η νέα γενιά.

Χρειάζεται να πάρουμε γενναίες αποφάσεις.

Πρέπει να δώσουμε πάλι περιεχόμενο στην πολιτική. Πρέπει να πάψουμε να περιχαρακωνόμαστε στο παρελθόν, αλλά να προβλέψουμε το μέλλον.

Είμαστε ένα κόμμα που πιστεύει στο σοσιαλισμό με δημοκρατία. Πρέπει να μάθουμε τώρα να συζητάμε, ώστε να μη μας δεσμεύουν δόγματα αλλά νέες ιδέες και αναζητήσεις.

Η χώρα έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ του 2000: Ένα πλουραλιστικό κόμμα, απαλλαγμένο από τις αγκυλώσεις των δογμάτων, με εσωτερική δημοκρατία, με θέσεις που θα προκύπτουν από ελεύθερο διάλογο, ένα κόμμα που θα μπορεί να εκφράζει πάντοτε το πλειοψηφικό ρεύμα της κοινωνίας.

Το ΠΑΣΟΚ, ιδρύθηκε για να αλλάξει την ελληνική κοινωνία. Σ' αυτά τα 20 χρόνια κάναμε πολλά - και πράγματι, το πρόσωπο της χώρας έχει αλλάξει. .

Τώρα, πιστεύω ότι ήλθε η ώρα να αλλάξουμε εμείς. Να αλλάξουμε το ΠΑΣΟΚ όλοι μαζί. χωρίς εσωτερικές μάχες χαρακωμάτων, με κοινή προσπάθεια, για να μπορέσουμε και πάλι να προχωρήσουμε όπως θέλει και ζητά η ελληνική κοινωνία.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την Ενότητα, την Ανανέωση και τη Νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.