



Press and Information Office
601 FIFTH AVENUE • NEW YORK, NY 10017

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Τύπου & ΜΜΕ
Δ/νση Πληροφόρησης
ΚΟΙΝ: Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού

10 Απριλίου 1996
Α.Π. 372/ Η.20
Πληροφορίες:
Β. Πασσάς
Χ. Φαϊλάδης

ΘΕΜΑ: ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ Ν.Υ.
(ASTORIA, Crystal Palace, 10.4.96)

Σε μεγάλη πανομογενειακή συγκέντρωση στην Αστόρια της Νέας Υόρκης μίλησε σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. Στη αίθουσα του Crystal Palace είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο, σε βαθμό που ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά το τέλος της ομιλίας του στην κυρίως αίθουσα, υποχρεώθηκε να επαναλάβει τα βασικά σημεία της σε δεύτερη ομιλία του σε άλλη αίθουσα, επίσης ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο, την οποία οι δυνάμεις ασφαλείας υποχρεώθηκαν κυριολεκτικά να προστατεύσουν από την πολιορκία πλήθους που δεν στάθηκε τυχερό και δεν μπόρεσε τελικά να ακούσει τον Πρωθυπουργό.

Τον Πρωθυπουργό παρουσίασε στους ομογενείς ο πρέσβυς της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον κ. Λουκάς Τσίλας, τονίζοντας τη θερμή με την οποία ο Ελληνισμός της Μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης υπεδέχθη τον Έλληνα ηγέτη.

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του κ. Πρωθυπουργού σε πλήρη απομαγνητοφώνηση:

<<Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σας. Ανάμεσα στους Έλληνες της Ομογένειας, ανάμεσα στους Έλληνες της Αμερικής, της Αστόριας, οι οποίοι τόσα πολλά έχουν προσφέρει. Σας μεταφέρω τον θερμό πατριωτικό χαιρετισμό ολόκληρου του ελληνικού λαού προς την Ομογένεια της Αμερικής.

Η παρουσία μου εδώ δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα, έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Δείχνει το πραγματικό ενδιαφέρον της Ελλάδας και της κυβέρνησης την

οποία εκπροσωπώ για τις δυνάμεις του Ελληνισμού που ζούν, δουλεύουν και δημιουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί με τον ελλαδικό και κυπριακό Ελληνισμό, ο Ελληνισμός της Διασποράς αποτελεί κυρίαρχη συνιστώσα του Ελληνισμού στην Οικουμένη, που απηχεί το αρχαίο και σύγχρονο πνεύμα του πολιτισμού μας.

Οι Έλληνες της διασποράς, όπου κι αν βρέθηκαν, ό,τι κι αν πίστεψαν, παρέμειναν πάντοτε πατριώτες. Συμπαράταχθηκαν με τη χώρα που γενήθηκαν, με τη χώρα που κατάγονται και σθεναρά υποστήριξαν τα εθνικά μας θέματα.

Θέλω να σας δώσω μερικές πληροφορίες και μερικές σκέψεις γύρω αποτη δικιά μας άποψη για τις εξελίξεις στον παγκόσμιο χώρο και τις εξελίξεις στη χώρα μας.

Η διεθνής σκηνή, όπως ξέρουμε όλοι μας διέρχεται τα τελευταία χρόνια μια μεταβατική περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων. Η κατάρρευση του συστήματος των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού και οι πρωτόγνωρες δυναμικές που αναπτύχθηκαν έχουν οδηγήσει σε μια νέα παγκόσμια σκηνή. Αναδεικνύουν νέες δυνατότητες, νέους καινούργιους στόχους, πολύπλευρες στρατηγικές. Σ' ένα κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία, σε μια διεθνή σκηνή όπου υπάρχει τόση μεγάλη κινητικότητα, αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα, υπάρχουν μεγάλες νέες ευκαιρίες, αλλά και μεγάλοι νέοι κίνδυνοι, το ζήτημα για μας, το ζήτημα για την Ελλάδα, τίθεται ως εξής:

Ποιός είναι ο ρόλος και ποιές είναι οι προοπτικές του Ελληνισμού σ' αυτό τον καινούργιο κόσμο, στη νέα αυτή δυναμική των εξελίξεων; Με ποιά στρατηγική θα διαφυλάξουμε και θα υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του Ελληνισμού; Πώς θα ξαναδώσουμε μια νέα παρουσία και δημιουργικότητα στον Ελληνισμό, που θα του προσδώσει ισχύ, θα τον κάνει συμμετέχο στις εξελίξεις; Αυτά είναι τα ερωτήματα.

Εκπροσωπώ μια νέα κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που φιλοδοξεί να είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Όλων των ζωντανών δυνάμεων του Ελληνισμού χωρίς καμιά εξαίρεση. Η κυβέρνηση αυτή θα προσπαθήσει να ανήξει νέους δρόμους για να αντιμετωπίσει να μείζονα προβλήματα τα οποία συναντάει η χώρα μας στο τέλος αυτού του αιώνα και για να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία έθεσα πριν.

Πολλοί μέσα στον κόσμο αυτό, όπως εξελίσσεται, έχουν απαισιοδοξία. Έχουν πάρα πολλές αμφιβολίες, αν η χώρα μας έχει μέλλον, αν η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει και να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε και πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση σαν έθνος, ως κοινωνία και ως πολίτες. Μπορούμε με στόχους ρεαλιστικούς και συγκεκριμένους, με στόχους που θα δημιουργούν πεποίθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, να περάσουμε σ' αυτή την καινούργια εποχή με επιτυχία. Μπορούμε να περάσουμε με επιτυχία, με προσήλωση στις αξίες της Δημοκρατίας και της κοινωνικής Δικαιοσύνης. Με εργαλεία την αξιοκρατία, την εργατικότητα, τη δημιουργικότητα, τη συνέπεια λόγων και έργων. Με πολιτική δράση που θα επαναφέρει τη συζήτηση των ουσιαστικών στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Μπορούμε, αν δημιουργήσουμε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση αυτή νοιάζεται, να δώσουμε στην Ελλάδα κύρος και στον πολίτη δυνατότητες, αν ξεφύγουμε απο τυποποιημένες ρητορίες και μεγάλα συνθήματα.

Τι θέλουμε να επιδιώξουμε με τα βήματα αυτά, με μια πολιτική η οποία είναι ρεαλιστική, περιεκτική, που περιγράφει τα προβλήματα και δίνει στον καθένα να καταλάβει ποιά είναι τα θέματα που πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε; Πρώτος στόχος μας είναι η ισχυρή Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει σήμερα και τον τουρκικό επεκτατισμό και οποιαδήποτε εθνικιστική έξαρση των γειτόνων της. Η εξωτερική μας πολιτική, έκφραση της αταλάντευτης πατριωτικής στάσης την οποία εκπροσωπεί, την οποία εκφράζει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, θα επιδιώξει τη δημιουργική δυναμική παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, ώστε να διευρύνουμε τις συμμαχίες μας και να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή μας.

Η επίσκεψη μου εδώ στις ΗΠΑ είναι ένα βήμα ακριβώς σ' αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει παράγοντας ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας. Για μια ισχυρή Ελλάδα δεν αρκεί όμως μια επιδέξια εξωτερική πολιτική. Η φωνή της έχει κύρος όταν η πρωτοβουλία της συμβάλλει στη διαμόρφωση των εξελίξεων ή όταν η άρνηση της έχει σημασία. Η δύναμη μας είναι αποτέλεσμα της ικανότητας μας να ανταγωνιστούμε σ' ένα κόσμο αλληλοεξάρτησης. Γιαυτό πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του έθνους. Για μια ισχυρή Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σέ όλες τις δυνάμεις του έθνους τη δυνατότητα να εργασθούν, να εκφραστούν, να δημιουργήσουν.

Δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε: Ξέρουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Ξέρουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν πολλά κοινωνικά προβλήματα. Γι αυτό δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε τις κοινωνικές εκείνες συνθήκες που συντελούν στην κοινωνική συνοχή. Μόνο μια κοινωνία με συνοχή είναι μια κοινωνία ισχυρή. Μόνο αν υπάρχει στην Ελλάδα συνοχή, κοινωνική συνοχή, θα έχουμε μια Ελλάδα με μέλλον. Χωρίς κοινωνική συνοχή θα έχουμε μια Ελλάδα χωρίς μέλλον. Και η πολιτική μας αυτό ακριβώς στοχεύει.

Τρίτο σημείο είναι η σταθερότητα της οικονομίας μας, η οποία είναι απαραίτητο μέσο για την ανάπτυξη μας. Και πρέπει να είναι μόνιμος στόχος μας. Δεν μιλάω για τη βελτίωση των δεικτών. Δεν μιλάω για την επιτυχία κάποιων στόχων οι οποίοι προκύπτουν από συμφωνίες και συνθήκες. Μιλάω για το ότι πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να είναι δυνατή η οικονομία. Μια οικονομία η οποία χαρίζει στους ανθρώπους που ζουν στη χώρα και στις επιχειρήσεις που εργάζονται, τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να ανταγωνιστούν, να έχουν παρουσία στο διεθνές περιβάλλον. Και πέρα από αυτό χρειάζεται να έχουμε ποιοτικές αλλαγές στη χώρα. Παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, ώστε να γίνονται συνεχώς καλύτερες οι βιωτικές μας συνθήκες.

Ένα τέταρτο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι χρειάζονται ακόμα βελτιώσεις στο πολιτικό μας σύστημα. Το πολιτικό μας σύστημα έχει συγκεντρωτισμό, γνωρίζει ακόμα πελατειακές σχέσεις, δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια, δεν υπάρχει μια στάση απέναντι στον πολίτη, η οποία να τον βοηθά να αναπτυχθεί.

Χρειάζεται λοιπόν σέ όλες αυτές τις κατευθύνσεις να υπάρξει πρόοδος. Να υπάρξει πρόοδος για να κάνουμε τους πολίτες μας πιά αυτόνομους, να έχουμε πολίτες με περισσότερες ελευθερίες και ικανότητες. Και για αυτό πρέπει να προωθήσουμε

θεσμούς δημοκρατίας, όπως η αποκέντρωση - το κάνουμε τώρα - αλλά και την παιδεία, την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Πρέπει μόνιμος στόχος μας να είναι μια πολιτεία η οποία να είναι οργανωτής ελευθερίας, μια πολιτεία η οποία βοηθάει τα άτομα και την κοινωνία να γίνει πιο ισχυρή.

Ζούμε σε έναν κόσμο τώρα, ο οποίος όπως ξέρετε δεν γνωρίζει σύνορα. Η Ελλάδα μετέχει και είναι οργανικά δεμένη στα σημαντικότερα διεθνή συστήματα οικονομικής ολοκλήρωσης, στην ΕΕ και στον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου. Πρέπει, αυτός είναι ο επόμενος στόχος, να προσαρμοστούμε σ' αυτή την παγκοσμιοποίηση. Να διαμορφώσουμε πολιτικές οι οποίες θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στις νέες προκλίσεις. Γι αυτό, όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, πιστεύουμε στην εποικοδομητική συνέχιση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Και όπως συζητήσα στην Ουάσιγκτον, επιδιώκουμε νέες δράσεις, κοινές δράσεις, για να εμπλουτίσουμε τις σχέσεις μας.

Και μιλάω πρώτα για τις ΗΠΑ γιατί είμαστε εδώ. Αλλά τώρα ο χώρος μας είναι η ΕΕ και τα Βαλκάνια. Στα πλαίσια της ΕΕ εμείς θέλουμε να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία ενοποίησης. Γιατί έτσι θα μπορούμε μέσα από τις διαδικασίες ενοποίησης να ελέγξουμε τις πολιτικές των μεγάλων χωρών, να μπορέσουμε μέσα από τα κοινοτικά όργανα να διαμορφώσουμε κι εμείς πολιτικές. Η αναθεώρηση της συνθήκης του Μάαστριχ η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μας δίνει αυτή την δυνατότητα και προς αυτή την κατεύθυνση θα πορευθούμε. Χρειαζόμαστε πιο ισχυρά κέντρα, κοινές πολιτικές, οι οποίες θα βοηθήσουν στη σύγκλιση των οικονομιών και των κοινωνιών, θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι ανισότητες και οι διαφοροποιήσεις οι οποίες υπάρχουν.

Στα Βαλκάνια επιδιώκουμε την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων με όλες τις βαλκανικές χώρες. Η χώρα μας η οποία είναι μέλος της ΕΕ μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση νέων προσανατολισμών στα Βαλκάνια και να αποτελέσει παράδειγμα και συνεργάτη στη προσέγγιση των βαλκανικών χωρών με τις χώρες της ΕΕ.

Σήμερα η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά και οξυμένα προβλήματα και αυτό είναι το επόμενο σημείο που θέλω να θίξω. Είναι ο ρόλος ο δικός σας, ο ρόλος της ελληνικής Ομογένειας, ιδιαίτερα χρήσιμος και σημαντικός. Σ' αυτή την ιστορική συγκυρία έχω την ιδιαίτερη χαρά να σας βεβαιώσω ότι η ελληνική κοινωνία βασίζεται σε σας, περιμένει από σας. Περιμένει ότι μπορείτε να διαδραματίσετε ένα σημαντικό ρόλο. Το ρόλο του διαμορφωτή της κοινής γνώμης στη μεγάλη αυτή σύμμαχο χώρα. Ο Ελληνισμός της Αμερικής έχει δημιουργήσει εδώ στη χώρα που ζεί μια άλλη Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα δυναμικό κύτταρο της αμερικανικής κοινωνίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Ο Ελληνισμός μπορεί σήμερα οργανωμένος και ισχυρός να αποτελεί ομάδα δύναμης για τα εθνικά μας δίκαια απέναντι στο Λευκό Οίκο, στη κυβέρνηση των ΗΠΑ, στις επιτροπές της Γερουσίας και της Βουλής, αλλά και στη διανοήση και στη κοινή γνώμη της χώρας αυτής. Μπορεί συγχρόνως να αποτελέσει τροχοπέδη στα επεκτατικά σχέδια των κυβερνήσεων γειτονικών μας χωρών σε βάρος της ανεξαρτησίας της χώρας μας. Μπορεί επίσης να γίνει γέφυρα της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών σε επιχειρηματικό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα Βαλκάνια.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ορθοδοξίας η οποία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των εθνικών μας συμφερόντων. Σήμερα που η Τουρκία συνεχίζει να ακολουθεί μια επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει το δικό της δράμα, ολόκληρος ο Ελληνισμός μπορεί και πρέπει να γίνει η ασπίδα του έθνους.

Το γαλάζιο Αιγαίο Πέλαγος συχνά αμαυρώνεται απο τις επιθετικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Αμφισβητούνται όπως ξέρετε και κατάφορα παραβιάζονται διεθνείς συμφωνίες. Αμφισβητείται η ειρηνική διάθεση της χώρας μας και προκαλείται το πανανθρώπινο περί δικαίου αίσθημα. Η Τουρκία λέει έχει αξιώσεις στα Ίμια και στη Δωδεκάνησο. Γιατί δεν αναγνωρίζει τις συνθήκες του '32, συνθήκες που έχει υπογράψει, συνθήκες πάνω στις οποίες έχει αλληλογραφήσει, συνθήκες για τις οποίες είχε δηλώσει τότε ότι είναι ισχυρές και τη δεσμεύουν. Η Τουρκία οφείλει να γνωρίζει ότι υπάρχει στο Αιγαίο μια αδιατάρακτη ιστορική συνέχεια, ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο είναι αποτυπωμένα σ' αυτές τις συνθήκες. Και σ' αυτές τις συνθήκες θα σταθούμε.

Η απάντηση μας απέναντι στην Τουρκία είναι μία και μοναδική. Είναι απλή: Δεν διεκδικούμε τίποτε, αλλά δεν παραχωρούμε και τίποτε. Και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουνε καλά οι πολιτικοί οι οποίοι καθοδηγούν την τουρκική κυβέρνηση. Θα είναι μάλιστα προς το συμφέρον της γείτονος χώρας να κατανοήσει γιατί ματαιοπονεί σε άγονους και στείρους δρόμους. Ματαιοπονεί αν πιστεύει ότι πρόκειται να υποχωρήσουμε. Και να είναι βέβαιη για αυτό, ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε.

Ίσως κάποιοι αναρωτιώνται: Μα στα Ίμια; Γιατί αυτή η ρύθμιση. Η απάντηση είναι για μας σαφέστατη. Εμείς πρέπει πάντα να έχουμε υπ' όψη μας τους ανθρώπους, τους πολίτες, τις ζωές, την ανάπτυξη της χώρας. Και πρέπει κάθε στιγμή να κάνουμε μια στάθμιση των μέσων που έχουμε στη διάθεση μας. Ποιά θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Είναι εύκολο να πεις όταν ο άλλος επιζητεί την αναμέτρηση προχωρώ και εγώ στην αναμέτρηση. Το αποτέλεσμα θα ήταν - και πάνω σ' αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία - ότι μετά απο μερικές μέρες θα έπρεπε να καθίσουμε σέ ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων όπως το ήθελε η Τουρκία. Εμείς δεν θέλαμε διαπραγματεύσεις για κάτι το οποίο δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Εμείς, συμπατριώτισες και συμπατριώτες θέλαμε κάτι άλλο. Θέλαμε να δείξουμε στη διεθνή κοινότητα ότι σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, ότι εργαζόμαστε με τις συμμαχίες μας, ότι προσπαθούμε να επιλύσουμε ειρηνικά τις διαφορές. Και τό δείξαμε αυτό. Και επειδή το δείξαμε, τώρα βρισκόμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση, έχουμε βελτιώσει τη διαπραγματευτική μας δύναμη και βρίσκεται η Τουρκία στην άμυνα. Αυτό δεν σημαίνει - και θέλω να είναι σαφές αυτό - ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι ίδια η πολιτική μας. Η πολιτική μας θα είναι ανάλογη των περιστάσεων. Και θα χρησιμοποιήσουμε τις ένοπλες μας δυνάμεις, την δύναμη της αποτροπής όταν πρέπει, όταν κρίνουμε ότι αυτό είναι σωστό για το καλό του έθνους. Χρειαζόμαστε λοιπόν να επιλέγουμε τα μέσα με τα οποία θα αντιμετωπίσουμε και θα αποτρέψουμε τον τουρκικό επεκτατισμό. Εκείνο που ήταν ο στόχος μας, που ήταν ο στόχος μας μετά τα Ίμια και που είναι ο στόχος μας τώρα, είναι να αποκόψουμε την Τουρκία απο κάθε άλλοθι ή ανοχή της επιθετικής της συμπεριφοράς στο διεθνές περιβάλλον και να την αποκόψουμε απο τη στήριξη του διεθνούς περιβάλλοντος.

Θέλαμε να δείξουμε ότι η πολιτική της Τουρκίας δεν δυναμιτίζει μόνο αφηρημένα το διεθνές δίκαιο, αλλά θέτει σε ανασφαλή τροχιά και τον ευαίσθητο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Κινδυνεύει έτσι ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα, όταν οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ θέλησαν να κλείσουν την πληγή που υπήρχε στη πρώην Γιουγκοσλαβία.

Συμπατριώτισες και συμπατριώτες αν σκεφθείτε τι δήλωσε ο Πρόεδρος Κλίντον χθές, θα δείτε ότι σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό - και το λέω αυτό έτσι γιατί θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός - έχουμε κερδίσει αυτό το στοίχημα το οποίο θέσαμε. Το έχουμε κερδίσει, γιατί και ο Πρόεδρος Κλίντον και η ΕΕ στις αποφάσεις τις οποίες ετοίμασε για τα συμβούλια σύνδεσης με την Τουρκία, αποδέχθηκαν όλες τις αρχές τις οποίες υπερασπισθήκαμε, όλες τις αρχές εκείνες τις οποίες θέσαμε ως όρους για μιά σωστή διεθνή συνεργασία. Δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή η χρήση βίας, η απειλή βίας. Πρέπει να ισχύσουν οι διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Και αν οποιοσδήποτε και στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία, έχει οποιαδήποτε απαίτηση, πρέπει να πάει στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης και δεν μπορεί να βασίζεται ούτε σε απειλές, ούτε στη δύναμη των όπλων. Δημιουργήσαμε έτσι το πλαίσιο με το οποίο θα μπορέσουμε σιγά-σιγά, βήμα-βήμα να λύσουμε προς όφελος μας το κουβάρι αυτό το οποίο δημιούργησε η τουρκική επιθετικότητα. Να δείξουμε σε όλους τους τρίτους ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που θέλει ειρήνη, η Ελλάδα είναι εκείνη που θέλει λύσεις, η Ελλάδα είναι εκείνη που βοηθάει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και οι άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι δυσανασχετούν και δεν θέλουν.