

**ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ**

**ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ
ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.**

ΑΘΗΝΑ, 17 ΜΑΪΟΥ 1996

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Σήμερα, την ημέρα που ξεκινούν με τον πιο επίσημο τρόπο οι διαδικασίες συζήτησης του καταστατικού του κινήματός μας, είναι ανάγκη να στοχαστούμε ουσιαστικά σε ποια ερωτήματα καλείται το κόμμα μας να απαντήσει στην προσυνεδριακή διαδικασία: θα απαντήσει για πρόσωπα και κατανομές ρόλων ανάμεσά μας ή θα αποφασίσει για πολιτικές θέσεις και την πολιτική προοπτική της παράταξης; θα είναι το Συνέδριό μας μια διαδικασία εσωτερικής αυτοκατανάλωσης ή μια πολιτική διαδικασία η οποία θα καταστήσει το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή των εξελίξεων στο τέλος του 20ου και την αρχή του 21^{ου} αιώνα; Για μένα η απάντηση είναι αυτονόητη: το ΠΑΣΟΚ έφθασε ως εδώ και θα πάει παραπέρα, μόνον εφόσον δώσει πολιτικές απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα του λαού, μόνον όταν πιστοποιήσει με τις θέσεις του τον κεντρικό του ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας, μόνο εφόσον αρνηθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο μια συζήτηση που θα αφορά προσωπικές επιδιώξεις και την κατάληψη των κομματικών αξιωμάτων.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Αυτές τις ημέρες, ένα νοσηρό κλίμα κυριαρχεί στη δημόσια ζωή. Καταγγελίες και διαμάχες συμφερόντων βρίσκονται καθημερινά στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Αυτές οι διαμάχες συμφερόντων δεν αφορούν την κυβέρνησή μας. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να περισπαστούν στο έργο τους και στις πρωτοβουλίες τους από τις συγκρούσεις επιχειρηματικών συμφερόντων. Η διακυβέρνηση της χώρας είναι διαυγής στους στόχους της και έχει ένα κυρίαρχο γνώρισμα: την απόλυτη διαφάνεια στις αποφάσεις. Η κυβέρνησή μας έχει ένα μόνον οδηγό και χαρακτηριστικό: την αταλάντευτη προάσπιση

και προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό και ήδη δήλωσα χθες. Θα καθιερώσουμε θεσμούς και διαδικασίες, ώστε να υπάρχει ένα σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα ελέγχου πρόσφορο να εξασφαλίζει την διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα. Οι υποθέσεις αυτές οι οποίες απασχολούν σήμερα τη κοινή γνώμη, μας είναι ξένες. Είναι υποθέσεις, βεβαίως, με τις οποίες επιλαμβάνεται και πρέπει ανεμπόδιστα, ανεπηρέαστα και ανεπίληπτα να διερευνήσει η Δικαιοσύνη. Ήδη η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα παράσχει στη Δικαιοσύνη κάθε συνδρομή στο έργο της. Εμείς θέλουμε και θα επιδιώξουμε να μην υπάρχουν σκιές και υποψίες.

Υπάρχει όμως, σε αυτό το νοσηρό κλίμα της γενικευμένης καχυποψίας, μια άλλη πλευρά. Μπορεί ορισμένοι να φαντάζονται -και άλλοι να επιδιώκουν- την αδυναμία της κυβέρνησης να παίρνει καίριες αποφάσεις. Μπορεί ορισμένοι να φαντάζονται -και άλλοι να σχεδιάζουν- την αδράνεια του έργου μας, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν πολιτικούς στόχους. Προειδοποιώ, ότι όλοι αυτοί χτυπάνε μάταια, σε λάθος πόρτα.

Η κυβέρνησή μας είναι κυβέρνηση έργου. Είναι κυβέρνηση ευθύνης και συνέπειας. Δεν πρόκειται εμείς να θυσιάσουμε την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας σε οποιουσδήποτε σχεδιασμούς κέντρων συμφερόντων, όπου και αν βρίσκονται αυτά, και όση δύναμη και εάν διαθέτουν. Στη δύναμη των διαπλεκομένων συμφερόντων, εμείς έχουμε να αντιτάξουμε μια πολύ ανώτερη δύναμη: το συμφέρον της χώρας, το συμφέρον του ελληνικού λαού. Αντιτάσσουμε την διαφάνεια στους σχεδιασμούς μας και την διαύγεια στις αποφάσεις μας. Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε κάτω από την πίεση ενός αρνητικού κλίματος στην εύκολη διέξοδο των αναβολών και των μεταθέσεων του χρόνου των κρισίμων αποφάσεων. Οι δικοί μας δισταγμοί είναι αυτό που

επιδιώκουν όσοι θέλουν να κάνουν τις δημόσιες επιχειρήσεις βορά σε στρατηγικούς επενδυτές. Προειδοποιώ όλους εκείνους που επιδιώκουν να οδηγήσουν την κυβέρνηση σε απραξία και την χώρα σε παράλυση ότι πλανώνται πλάνη οικτρά. Η οικονομία δεν θα κλυδωνισθεί και η ανάπτυξη θα προχωρήσει, γιατί αυτό απαιτεί το συμφέρον της χώρας, που δεν ταυτίζεται με κανένα επί μέρους μικρότερο και ιδιοτελές συμφέρον.

Η κυβέρνησή μας επιδιώκει την δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας. Η ισχυρή Ελλάδα λέει όχι στην λογική των συγκρουόμενων συμφερόντων. Λέει όχι στην σκανδαλολογία και την επιχείρηση σπίλωσης της πολιτικής. Λέει όχι στην εγκατάλειψη των στόχων και την αδράνεια, στον εκφοβισμό μέσα από την σκανδαλολογία.

Η κρυστάλλινη στάση μας έναντι όλων αυτών των φαινομένων είναι δεδομένη. Δεν επιτρέπεται όμως, επειδή όλα αυτά δεν μας αφορούν ως κυβέρνηση, να μην στοχαστούμε πάνω στο τι σημαίνει η διαπλοκή των συμφερόντων για την πολιτική ζωή της χώρας. Είναι φανερό, ότι παγκόσμια, τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται μια σταθερή μετάθεση εξουσίας. Οι κοινοβουλευτικοί αντιπροσωπευτικοί θεσμοί αδυνατίζουν, ακόμα και η ισχύς της εκτελεστικής εξουσίας αμφισβητείται, από την επέλαση οικονομικών συμφερόντων που έχουν νέους τρόπους δράσης και επηρεασμού. Σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις, διαπλέκονται καίρια με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η ισχύς αυτών των συμφερόντων δεν εστιάζεται μόνον στον επηρεασμό της πολιτικής ζωής και των αποφάσεων σε κάθε χώρα. Σας θυμίζω την οργή του Ζακ Ντελόρ, όταν κατήγγειλε ότι δεν είναι δυνατό η ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποφασίζεται όχι από την ίδια, αλλά από την πίεση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Και προφανώς δεν εννοούσε μόνον αυτό.

Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης αυτής της νέας εξουσίας. Ο ένας δρόμος είναι η συναλλαγή, η διαπραγμάτευση της πολιτικής εξουσίας με τις νέες αυτές δυνάμεις. Τα κόμματα του νεοφιλελευθερισμού, με ανοιχτό ή συγκαλυμμένο τρόπο, έχουν αποδεχθεί αυτή την συναλλαγή. Την έχουν μάλιστα αναγορεύσει σε στοιχείο της ιδεολογίας τους, την συγκαλύπτουν με την επίκληση της αγοράς, του ανταγωνισμού, της ιδιωτικοποίησης. Άλλα οικονομικές λειτουργίες που οδηγούν στα να εξαγοράζεται η πολιτική, σημαίνουν κατάργηση της δημοκρατίας, σημαίνουν την παρακμή της κοινωνίας των ελευθέρων και υπευθύνων πολιτών. Μια υποταγή της δημοκρατίας σε αγοραίες εξουσίες σημαίνει ότι ανοίγουμε την πόρτα σε μια νέα βαρβαρότητα, όπου το γυμνό συμφέρον των ολίγων και ισχυρών θα επιβάλλεται στο συμφέρον των πολλών και ανίσχυρων.

Αυτό το μοντέλο που το φλερτάρει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει να κάνει τίποτα με εμάς. Και αυτό, χρήσιμο θα ήταν να το καταλάβουν καλά όλοι. Οι σοσιαλιστές, όπως και κάθε πολίτης που σέβεται την δημοκρατία, δεν δέχονται, ότι οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί μπορούν να τεθούν υπό περιορισμό ή κηδεμονία. Ότι, ακόμα χειρότερα, οι αποφάσεις για το κράτος και την χώρα μπορούν να λαμβάνονται, όχι με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, αλλά με βάση την κατανομή ισχύος των επιμέρους ισχυρών ιδιωτικών συμφερόντων. Χρέος μας είναι να προασπίσουμε τα συμφέροντα του λαού και της χώρας. Να δώσουμε κύρος και υπόσταση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Να δώσουμε την ισχύ που απαιτείται για την επιβολή της νομιμότητας στην εκτελεστική εξουσία. Να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής και των πολιτικών. Να δημιουργήσουμε την ισχυρή Ελλάδα.

Για να επιτύχουμε όλα αυτά όμως υπάρχει μια καίρια προϋπόθεση. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κόμμα, με ισχυρή και διαυγή εσωκομματική δημοκρατία, ένα κομματικό οργανισμό με στέρεους δεσμούς με την κοινωνία και τους πολίτες. Το κατώφλι του 21^{ου} αιώνα θα το διαβούμε με ψηλά το κεφάλι, μόνον εάν κερδίσουμε το στοίχημα του εκσυγχρονισμού της πολιτικής μας λειτουργίας. Εάν εξασφαλίσουμε την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις νέες προκλήσεις. Το μέλλον του ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με την ανανέωσή του. Το Συνέδριο μας πρέπει να θέσει τα θεμέλια για την μετάβασή μας σε νέες λειτουργίες. Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι αφετηρία μιας νέας εποχής του ΠΑΣΟΚ. Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι η αφετηρία ενός νέου συμβολαίου του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική κοινωνία. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό δρομολογούμε και αυτό θα επιτύχουμε.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κάποτε προειδοποιήσει, ότι ορισμένοι φαντάζονται ότι η μεταανδρεική εποχή θα είναι και μια μεταπασοκική εποχή. Σε όσους τυχόν εξακολουθούν να ελπίζουν για κάτι τέτοιο απαντούμε : η μεταανδρεική εποχή είναι η εποχή του ΠΑΣΟΚ. Του ενωμένου ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ που έχει την δύναμη της ανανέωσης. Του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που έχει την δυναμική του εκσυγχρονισμού. Του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που θα οδηγήσει την χώρα σε μια νέα εποχή, ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις, που ορθώνει μπροστά του η νέα πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα που μας περιβάλλει δεν είναι ευχάριστη, ούτε επιτρέπει οποιουδήποτε είδους επανάπτωση. Η χώρα μας αντιμετωπίζει δύο μεγάλες προκλήσεις. Αφενός, ορθώνεται μπροστά μας η πρόκληση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δεν επιτρέπεται, με λάθη ή παραλείψεις, να χάσουμε το τρένο της ραγδαίας διαμορφούμενης νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Αν η Ελλάδα δεν ενταχθεί στις χώρες που θα προχωρήσουν την ενοποίηση, αν αφεθεί η χώρα να διολισθήσει στη μακρινή περιφέρεια της Ευρώπης, οι επιπτώσεις θα είναι βαρύτατες σε όλους τους τομείς, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, ακόμα και εθνικό. Η στάση μας είναι κατηγορηματική: δεν θα θυσιάσουμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας, σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες και συμβιβασμούς, σε υπολογισμούς για το πολιτικό κόστος των ενεργειών μας. Αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν την στρουθοκάμηλο και πλειοδοτούν σε λαϊκισμό, εμείς δεν θα τα ακολουθήσουμε.

Η δεύτερη πρόκληση είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας της χώρας. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που αντιμετωπίζουμε επιβουλή στην εδαφική μας ακεραιότητα και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και επαναλαμβάνω από αυτό το βήμα, προς όλους τους αποδέκτες, την σαφή θέση μας: "δεν διεκδικούμε τίποτα, αλλά δεν παραχωρούμε τίποτα". Και καλό είναι αυτό να γίνει απολύτως κατανοητό από όλους. Για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας, ενεργοποιούμε το σύνολο των διπλωματικών μας μέσων. Ενεργοποιούμε τον ελληνισμό σε όλες τις άκρες του κόσμου όπου βρίσκεται. Σταθερή επιδίωξη μας είναι η ειρήνη. Άλλα, ρίχνουμε και ιδιαίτερο βάρος στην αποτροπή. Ενισχύουμε τα οπλικά συστήματα με το νέο πρόγραμμα προμηθειών και εκσυγχρονίζουμε την δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν έχουμε μόνον το δίκαιο, έχουμε και την ισχύ να το προασπίσουμε αποτελεσματικά, αν χρειαστεί.

Υπάρχει ωστόσο για μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., μια τρίτη, εσωτερική πρόκληση. Για να επιτύχουμε τον στόχο της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, για να επιτύχουμε την αποτροπή των εξωτερικών κινδύνων, οφείλουμε να θέσουμε την χώρα σε μια άλλη τροχιά. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε την ισχυρή Ελλάδα. Χώρα σεβαστή στους φίλους και τους αντιπάλους, χώρα στην οποία οι άνθρωποι θα ελπίζουν και θα εργάζονται με την προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον.

Στην Ελλάδα σήμερα πρέπει να κυριαρχήσει ένας νέος πατριωτισμός: πατριωτικό σήμερα είναι ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Χρειάζεται λοιπόν με σχέδιο αλλά και ορμή, με φαντασία αλλά και συγκεκριμένα βήματα, με τόλμη αλλά και πρακτικότητα, να πραγματοποιήσουμε έναν εκ βάθρων εκσυγχρονισμό της χώρας. Η Οικονομία, η Διοίκηση, η Παιδεία, η Υγεία και η Κοινωνική Πρόνοια είναι οι προτεραιότητές μας. Χωρίς γενναίες μεταρρυθμίσεις, χωρίς ριζικές αλλαγές των δομών και λειτουργιών όλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα χάσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης, θα χάσουμε το στοίχημα του 21ου αιώνα.

Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. είμαστε οι μόνοι που μπορούμε και έχουμε χρέος να κερδίσουμε το στοίχημα για μια ισχυρή Ελλάδα.

Η ηγεσία της Ν.Δ. αδυνατεί να συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική πρόταση που μπορεί να την οδηγήσει με σιγουριά και προοπτική την Ελλάδα στο 2000.

Δεν μπορεί να πείσει ότι μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη.

Δεν μπορεί να πείσει ότι αυτή μπορεί να δώσει κύρος και ισχύ στο λόγο της Ελλάδας, να τη βγάλει από το περιθώριο, να ανοίξει νέους δρόμους παρουσίας στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή σκηνή. Την ενδιαφέρει μόνον ότι μπορεί να εξωραϊσει την προσωπική εικόνα του αρχηγού της.

Ούτε μπορεί να πείσει ότι έχει μια άλλη πιο αποτελεσματική πολιτική οικονομικής ανάπτυξης που αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα. Η εκσυγχρονιστική της συμβολή είναι να επιχειρεί την αποσταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος, ενσπείροντας κάθε τόσο φόβους και ανασφάλειες. Όμως την αποσταθεροποίηση θα κληθούν να πληρώσουν πρώτα οι μισθωτοί και ο μέσος πολίτης.

Δεν νοιάζεται βέβαια ούτε για τον περιορισμό των ανισοτήτων, την ανάδειξη των ικανοτήτων όλων των πολιτών, την στήριξη των ασθενέστερων. Αξίες ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας μένουν σε επίπεδο λόγων, ούτε καν συμπεριφοράς.

Αναδεικνύεται σιγά σιγά στην Ν.Δ. και πάλι το πρόσωπο του αυταρχισμού, των εθνικιστικών εξάρσεων, των ρατσιστικών προγραφών, της κοινωνικής και πολιτικής διχόνοιας. Αναδεικνύεται η παλιά Δεξιά με όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά της. Το μεσοδιάστημα της δήθεν "υπεύθυνης αντιπολίτευσης" εγκαταλείπεται.

Ανασύρεται τέλος το εύκολο οπλοστάσιο των υπαινιγμών χωρίς αποδείξεις, της έρπουσας λασπολογίας, της προσπάθειας αποδόμησης του πολιτικού συστήματος.

Είναι μια αντιπολίτευση χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς.

Όμως πολιτική που αδιαφορεί για τα μέσα που χρησιμοποιεί για να πετύχει τους στόχους της είναι πολιτική αποδόμησης και παρακμής.

Εμείς επιχειρούμε ως κυβέρνηση έναν άλλο τρόπο δουλειάς από αυτόν που γνώρισε το πολιτικό σύστημα μέχρι σήμερα.

Δουλεύουμε για ένα βαθύτερο χρονικό ορίζοντα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια νέα εθνική ανασυγκρότηση στις βάσεις των σημερινών μηνυμάτων της κοινωνίας μας και του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού συστήματος στον οποίο πλέον ζούμε.

Δεν γίνεται διαφορετικά. Παρά με μελέτη, σύστημα, μεθοδικότητα, συνεχή προσπάθεια. Το διαφορετικό το πληρώσαμε με οδυνηρά πισωγυρίσματα.

Πολλοί δε διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της προσπάθειας αυτής. Ρωτούν, που είναι η φιλολαϊκή σας πολιτική, που είναι το κοινωνικό σας πρόσωπο.

Τους απαντούμε: Δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε φιλολαϊκή πολιτική, να υποδυόμαστε τους φίλους του λαού. Είμαστε κομμάτι του λαού, σάρκα από τη σάρκα του. Εμείς αρνούμαστε την παραπλάνηση του λαού. Αρνούμαστε τον λαϊκισμό που εμφανίζεται, εν ονόματι του λαού, ως διαχειριστής των λαϊκών συμφερόντων. Εμείς αρνούμαστε ότι το φιλολαϊκό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ απαιτεί παροχές που δίνουν λίγες δραχμές στην μια τσέπη του πολίτη και από την άλλη του εξανεμίζουν χιλιάδες.

Η πολιτική μας δεν είναι «φιλολαϊκή», αλλά λαϊκή. Είμαστε εκπρόσωποι των πιο δυναμικών, των πιο πρωτοπόρων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε προασπιστές των συμφερόντων του λαού και των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της χώρας. Ο ιστός της κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας, ο ιστός της δημόσιας υγείας, η δημόσια εκπαίδευση, είναι στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας. Ο εκσυγχρονισμός της χώρας και της κρατικής δομής αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ολόπλευρης ανάπτυξης της χώρας. Μόνον έτσι το κράτος θα τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη, μόνον έτσι ο πολίτης θα τεθεί στο επίκεντρο των κρατικών θεσμών και της κρατικής μέριμνας. Μόνο με την ολόπλευρη ανάπτυξη της χώρας θα οδηγηθούμε σε πραγματική ευημερία, σε άνοδο των πραγματικών εισοδημάτων, σε μια ουσιαστική βελτίωση όλου του ιστού κοινωνικής προστασίας.

Λέμε όχι στη δήθεν φιλολαϊκή ρητορική. Επειδή αγωνιζόμαστε για τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων και της χώρας. Επειδή κυβερνάμε, όχι για να κολακεύσουμε το λαό, αλλά για να λύσουμε τα προβλήματα του και να δώσουμε ορίζοντα και προοπτική στη χώρα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Ανοίγουμε σήμερα με έντονους ρυθμούς την πορεία προς το Συνέδριο. Άλλα ούτε μια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η κοινωνία μας προσέχει κάθε βήμα της κυβέρνησης. Ο λαός μας δικαίως, ενδιαφέρεται για τις κομματικές μας διαδικασίες, αλλά δεν δικαιολογεί ούτε για μια στιγμή να θέσουμε το κόμμα υπεράνω των προβλημάτων της χώρας. Δεν επιτρέπεται επομένως, ούτε για μια στιγμή να δοθεί έστω η εντύπωση, ότι κυβερνούμε εν αναστολή εν ονόματι του Συνεδρίου. Ζητώ λοιπόν από όλους, στην πορεία προς το Συνέδριο, να μην επιτρέψουμε

οι πολίτες να αμφιβάλλουν ότι μεριμνούμε για τα προβλήματά τους, να μην επιτρέψουμε προσωπικά προβλήματα να μεταφερθούν σε επίπεδο κυβερνητικών λειτουργιών. Θα είμαστε πολύ κατώτεροι των περιστάσεων αν επιτρέψουμε να δοθεί παρόμοια εικόνα. Αν σχολιάζουμε δημόσια ασήμαντα προβλήματα βοηθάμε την ασημαντότητα να κυριαρχήσει. Αν συζητάμε επουσιώδη δείχνουμε επουσιώδεις. Πρέπει να αποδειχθούμε όλοι αντάξιοι των περιστάσεων. Να δείξουμε ότι μπορούμε να δώσουμε ξανά ελπίδα στον τόπο.

Αυτές τις ημέρες προς το Συνέδριο, η κυβέρνηση κάθε μέρα λαμβάνει σοβαρές αποφάσεις. Σ' αυτές χρειάζεται την στήριξη και την αλληλεγγύη του κόμματος. Η κομματική μας δουλειά και ο διάλογος για το Συνέδριο, δεν πρέπει ούτε στιγμή να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι κρινόμαστε καθημερινά από το λαό για το κυβερνητικό μας έργο. Το Συνέδριο δεν πρέπει και δεν δικαιολογεί, είτε αδιαφορία, είτε αποστάσεις από το κυβερνητικό έργο, που είναι η μεγάλη μας ευθύνη έναντι του λαού. Και μπορούμε να αποδείξουμε, ότι ξέρουμε και να κυβερνάμε αποτελεσματικά και να έχουμε γόνιμο και ανοιχτό διάλογο μεταξύ μας.

Πρέπει να γίνει σαφές και στους τρίτους, αυτό που είναι για μας αυτονόητη αλήθεια: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι, ούτε μπορεί να μεταβληθεί σε ομοσπονδία διαφορετικών ρευμάτων και θέσεων. Η συλλογικότητα δεν σημαίνει κατανομή αξιωμάτων με κλειδάριθμους. Η συλλογικότητα προέρχεται από την δημοκρατική λειτουργία των οργάνων, από την πραγματική σύνθεση θέσεων. Αυτή η συλλογικότητα είναι που παράγει και εγγυάται την αποτελεσματικότητα και το μέλλον του Κινήματος.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Άρχισα την ομιλία μου με δύο ερωτήματα: Θα συζητήσουμε στο Συνέδριο για πρόσωπα και κατανομές ρόλων ή για πολιτικές θέσεις και πολιτική προοπτική της παράταξής μας;

Η απάντηση για μένα είναι αυτονόητη: Θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας που είναι και τα μεγάλα προβλήματα της προοπτικής της παράταξής μας. Θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για ζητήματα φυσιογνωμίας και στρατηγικής του κόμματος. Για τη διασφάλιση της ηγεμονίας των σοσιαλιστικών ιδεών και της σοσιαλιστικής προοπτικής στο γύρισμα του αιώνα. Για τη διασφάλιση του κεντρικού ρόλου του ΠΑΣΟΚ στο ευρύτερο ρεύμα της κεντροαριστεράς, που είναι η φυσική κοίτη του πολιτικού μας χώρου. Στο Συνέδριο θα εμπεδώσουμε την ενότητα του κόμματός μας. Θα προωθήσουμε αποφασιστικά την ανανέωση των θέσεων και των λειτουργιών μας.

Στο Συνέδριο θα αποφασίσουμε για όλα που είναι αναγκαία και θα κριθούν ότι έχουν νόημα και σημασία. Ακόμα και για πρόσωπα και ρόλους, όταν αυτά υπηρετούν ανάγκες, θέσεις και ιδέες. Θα δώσουμε απαντήσεις σε όλα. Θα δώσουμε στο Συνέδριο λύσεις καθαρές και αποφασιστικές, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την διακυβέρνηση, να ενισχύσουμε τη θέση του ΠΑΣΟΚ στο λαό. Όπως έως σήμερα κερδίσαμε όπου και όταν δώσαμε καθαρές λύσεις έτσι πρέπει να κάνουμε στο Συνέδριο. Να δώσουμε καθαρές και αποφασιστικές λύσεις. Είναι η προϋπόθεση να υπάρξει στο Συνέδριο ένας μόνος νικητής: η Ενότητα και η Ανανέωση του κόμματος. Το Συνέδριο θα είναι η αφετηρία μιας νέας πορείας, μιας νέας εποχής, μιας νέας νίκης στις επόμενες εκλογές.

Σ' αυτήν την πορεία νίκης να δώσουμε μια νέα ώθηση σήμερα. Σ' αυτόν τον αγώνα καλώ να στραφούμε όλοι, εμπνέοντας στο λαό μια νέα ελπίδα. Για ένα μέλλον που ο λαός μας προσδοκά και το δικαιούται. Για ένα μέλλον που το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να εγγυηθεί. Και θα το πράξει.