

Αθήνα 18 Ιουλίου 1995

Απάντηση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας σε ερώτηση Δημοσιογράφου, στην τακτική συνέντευξη τύπου στο ΥΒΕΤ.

Σύμφωνα με μία πρόσφατη σφυγμομέτρηση, μια μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε λαθος δρόμο. Το 74% πιστεύει ότι η χώρα δεν έχει προοπτική. Το δίλημμα εάν η σιωπή, η αποδοχή, η συμμόρφωση είναι σωστή γιατί αλλιώς έρχονται οι αντίπαλοι είναι ένα ψευτοδίλημμα, που σε καμία περίπτωση δεν αποδέχομαι.

Οι αντίπαλοι έρχονται όταν υπάρχει ανασφάλεια, αβεβαιότητα, όταν δεν υπάρχει ελπίδα και δεν υπάρχει προοπτική. Το πραγματικό δίλημμα είναι ή η αλαζονική αυτοϊκανοποίηση για αυτά που κάνουμε ή η αναζήτηση νέων κατευθύνσεων. Εμείς είμαστε της άποψης ότι πρέπει να αναζητήσουμε νέες κατευθύνσεις γιατί τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν πρόκειται να τον διαδεχθεί ο κ. Εβερτ, αλλά θα τον διαδεχθεί εκείνος ο οποίος θα δώσει στον ελληνικό λαό προοπτική, εκείνος ο οποίος θα δώσει ελπίδα, εκείνος ο οποίος θα δημιουργήσει την πεποίθηση ότι η χώρα βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση και προσπαθεί να παίξει ρόλο στη διεθνή σκηνή.

Ερώτηση:

- Θα είστε εσείς αυτός;

Κ. Σημίτης Δεν είναι το θέμα αν θα είμαι εγώ ή όχι. Το θέμα είναι εάν πρέπει να στραφούμε στην αναζήτηση αυτής της κατεύθυνσης ή όχι. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα είναι μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα εκείνο που θέτει προβλήματα στην ελληνική κοινωνία και προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει. Η ΝΔ και ο κ. Εβερτ έχουν μια παλιά συντηρητική αντιμετώπιση της πολιτικής, έχουν την αντίληψη του κράτους παροχών και την επιλογή των υποσχέσεων. Το είδαμε στην πρόσφατη πρότασή της για την οικονομική πολιτική, που ήταν γενικότερα μη τεκμηριωμένη, υποσχόταν ότι θα αλλάξει η κατάσταση χωρίς να συγκεκριμενοποιεί πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση.

Η ΝΔ δεν μπορεί να ανοίξει προοπτικές και νέους δρόμους στην Ελλάδα και γιαυτό εγώ πιστεύω ότι δεν έχει μέλλον. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει συναίσθηση ότι για να το επιτύχει θα πρέπει να συζητά τα προβλήματα.

Ερώτηση:

Ο κ. Τσοχατζόπουλος σε δηλώσεις του χαρακτήρισε ως σφάλμα το ότι τέθηκε τώρα το ζήτημα διαδοχής....

Κ. Σημίτης Σας έχω πει πολλές φορές ότι όλο αυτό το θέμα της διαδοχής είναι ένα θέμα που στρέφει την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα. Είναι ένα θέμα που έχει επιλεγεί για να αναδείξει κάποια άλλα προβλήματα, κάποιες αντιθέσεις, για να υποβαθμίσει κάποια πρόσωπα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι

η κατεύθυνση του τόπου, πώς θα γίνουμε ανταγωνιστική, πώς θα θεμελιώσουμε το κοινωνικό κράτος υπό τις νέες συνθήκες, πώς θα διαμορφώσουμε τις εξωτερικές μας σχέσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να παίξει κάποιο ρόλο. Αυτά πρέπει να συζητάμε τα άλλα θέματα είναι δευτερεύοντα.

Ερώτηση:

-Το Γκάλλοπ « Ελευθεροτυπίας» δείχνει 3 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ. Σας προβληματίζει;

Κ. Σημίτης Δεν με προβληματίζει, σας έχω πει επανειλημμένα ότι κατά την διάρκεια της περιόδου ανάμεσα στη μία και την άλλη εκλογική αναμέτρηση, κάθε κυβέρνηση έχει μία φθορά. Η κυβέρνηση μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη φθορά και πιστεύω εύκολα, αν κάνει καλά τη δουλειά της και καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου βρίσκονται σε καλά χέρια.