

**Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη  
στην ετήσια εκδήλωση του  
Πανεπιστημίου Συλλόγου Αμερικής**

Με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και συγκίνηση χαιρετώ το Συνέδριό σας, το οποίο συγκροτείται από επιφανείς εκπροσώπους της Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όντως, αποτελείτε ένα επίλεκτο κομμάτι της ελληνικής διασποράς και μάλιστα από τα πιο δυναμικά.

- Για όλους εσάς που με την εργασία σας, την προσφορά σας, το δημιουργικό σας πνεύμα, τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες και δραστηριότητές σας έχετε αναδείξει τον Ελληνισμό σε περίοπτη θέση στην αμερικανική κοινωνία, η Ελλάδα αισθάνεται υπερήφανη.
- Σε όλους εσάς που προωθήσατε και συνεχίζετε να προωθείτε με ιδιαίτερο ζήλο τη στήριξη των εθνικών μας θέσεων και την προσέγγιση των εθνικών μας θεμάτων. Σε όλους εσάς που συμβάλατε και συμβάλλετε αποφασιστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών φιλίας, συμμαχίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α., η Ελλάδα σας στέλνει ένα θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό.

Το Συνέδριό σας αποτελεί μια ακόμη περιτράνη απόδειξη των προσπαθειών σας να σφυρηλατήσετε τους δεσμούς που μας ενώνουν. Στο δρόμο αυτό η ελληνική Πολιτεία, μέσω του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, πραγματοποιεί ένα συνεχές προσκλητήριο και ένα γόνιμο διάλογο που συμβάλλει στην επικοινωνία, τη συνεργασία και το συντονισμό όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού.

Το Συνέδριό σας αποτελεί, επίσης, απτή απόδειξη του αμέριστου ενδιαφέροντός σας για την ιδιαίτερη πατρίδα καταγωγής σας, την Αρκαδία, και τα τεκταινόμενα σ' αυτήν.

Και σας αξίζει ένας ιδιαίτερος έπαινος για την ημερίδα που διοργανώνετε στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου σας με θέμα «Το Αρκαδικό Όραμα της Πολιτισμικής σας Αποστολής», σε σχέση με την κρίση των αξιών στην εποχή μας και τη διαμόρφωση του μέλλοντος των παιδιών μας.

Πράγματι, δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς οι μεγαλύτεροι που έχουμε ευθύνες έναντι των νέων, ότι ζούμε φιλοξενούμενοι στον κόσμο των παιδιών μας. Γι' αυτό και πρέπει να τους τον παραδώσουμε με όλο και λιγότερες αβεβαιότητες, αλλά συγχρόνως με όλο και περισσότερες ευκαιρίες.

Ο κόσμος του σήμερα, αλλά και ο κόσμος του αύριο θα είναι ένας κόσμος προκλήσεων, αβεβαιοτήτων, αλλά και ευκαιριών. Ζούμε και ανήκουμε όλοι σε κοινωνίες που συχνά διαφέρουν μεταξύ τους

σημαντικά, αν όχι ριζικά. Ωστόσο, πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται είναι κοινά σε όλους. Θα αναφέρω μερικά:

- Η παγκοσμιοποίηση, οι ανακατατάξεις που προκαλεί, οι κίνδυνοι, αλλά και η πρόκληση για ένα καλύτερο κόσμο.
- Η ανάπτυξη και η δίκαιη κατανομή του πλούτου που παράγεται.
- Η εισβολή και η πρόκληση των νέων τεχνολογιών στις δομές της παραγωγής, αλλά και στην καθημερινή ζωή μας.
- Τα κοινωνικά προβλήματα παλιά και νέα όπως η πείνα, η ελλιπής παιδεία, η ανεπαρκής περίθαλψη, η ανεργία.
- Η ανισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Η διαρκής ανάγκη διασφάλισης της ειρήνης, της σταθερότητας, της συνεργασίας, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας. Το θέμα της ασφάλειας, κατόπιν των γνωστών εξελίξεων των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να προβληματίζει τη διεθνή κοινότητα.

Όλα αυτά τα ζητήματα απαιτούν διάλογο, κοινές προσπάθειες, υπερεθνικές απαντήσεις.

Πιστεύω ακράδαντα πως η στάση των απανταχού Ελλήνων απέναντι σ' αυτά τα σύγχρονα προβλήματα υπαγορεύεται από τις πάγιες αρχές και αξίες πάνω στις οποίες κτίσθηκε ο πολιτισμός μας: Την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια του πολίτη, την ανεκτικότητα απέναντι στο άλλο, το διαφορετικό, την αλληλεγγύη. Ο σύγχρονος Ελληνισμός, μέσα από τη συναρπαστική εμπειρία της παγκοσμιοποίησης, σφυρηλατεί μια ταυτότητα πολιτισμού, ανθρωπιάς και αξιών.

Φίλες και φίλοι,

Έχω κατ' επανάληψη εκθέσει – και μέσω των εκδηλώσεων του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού – το όραμά μου για την Ελλάδα στον 21<sup>ο</sup> αιώνα.

Η Ελλάδα, τα τελευταία επτά χρόνια, χάρη στις θυσίες και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού, πορεύτηκε με επιτυχία ένα δύσκολο και επίπονο δρόμο και κάλυψε, κατά μεγάλο ποσοστό, την απόσταση που τη χωρίζει ακόμη από τους προηγμένους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χώρα μας προοδεύει, κατακτά σταδιακά το μέλλον.

- Είναι η Ελλάδα της σταθερής δημοκρατίας και της ανοικτής, ανεκτικής και δημοκρατικής κοινωνίας.
- Είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης και των αξιοσημείωτων επιδόσεων στα μεγέθη της οικονομίας.
- Είναι η Ελλάδα του εκσυγχρονισμού των δομών της στη δημόσια διοίκηση, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην υγεία και την παιδεία.
- Είναι η Ελλάδα των έργων με σύγχρονες υποδομές στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες.
- Είναι η Ελλάδα που προετοιμάζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και δοκιμάζει διεθνώς τις αντοχές της, την ικανότητά της και την αξιοπιστία της να διοργανώσει το κορυφαίο αθλητικό γεγονός.
- Είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας το έργο αναγνωρίστηκε διεθνώς στη διάρκεια της Προεδρίας της και το οποίο έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω συνοχή της ευρωπαϊκής οικογένειας.
- Είναι η Ελλάδα που συνέβαλε αποφασιστικά στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το γεγονός αυτό προσδίδει – όπως όλοι γνωρίζουμε – μια νέα δυναμική στην επίλυση και του πολιτικού προβλήματος της Μεγαλονήσου.
- Είναι η Ελλάδα με ηγετική και δυναμική παρουσία στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης, ως κατ' εξοχήν παράγων ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
- Είναι η Ελλάδα που τείνει χείρα φιλίας στη γείτονα Τουρκία και της υποδεικνύει το δρόμο που διασφαλίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της.
- Είναι η Ελλάδα της ειρήνης, της φιλίας, της συνεργασίας, του διαλόγου με όλους ανεξαιρέτως τους λαούς της γης και τους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας.
- Είναι η Ελλάδα της πρωτοβουλίας και της δημιουργίας.
- Είναι η Ελλάδα που οικοδομεί μια ισχυρή κοινωνία με συνοχή και αλληλεγγύη.
- Είναι η Ελλάδα της νέας εθνικής αυτοπεποίθησης.

Θεωρώ πως σ' αυτή την πανεθνική προσπάθεια η στράτευση, η συνδρομή και η στήριξη της Ομογένειας και δη των Αρκάδων της διασποράς είναι δεδομένη.

Ο Ελληνισμός είναι η δύναμή μας και η ισχυρή Ελλάδα είναι το όραμά μας!