

9 Φεβρουαρίου 2001

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, κατά το ταξίδι της επιστροφής από Βομβάη στην Αθήνα, είπε τα εξής:

“Η επίσκεψή μου στην Ινδία έδειξε κάτι που είναι πολύ κατανοητό. Η Ινδία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, η οποία διαδραματίζει και θα διαδραματίσει και στο μέλλον όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Η Ινδία -πιστεύω- δεν έχει τύχει της προσοχής που θα έπρεπε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το διαπίστωσα κατά τις συνομιλίες που είχα με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Οι γνώσεις των Ινδών ιθυνόντων για τις εξελίξεις στην Ευρώπη ήταν περιορισμένες, αλλά και το ενδιαφέρον τους ακόμη σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πράγματα δεν ήταν ανάλογο της σημασίας που αναμφισβήτητα έχει η Ευρώπη για την Ασία.

Στην Ε.Ε. έχουμε κατ’ επανάληψη συζητήσει τις σχέσεις μας με την Ιαπωνία, την Κίνα, αλλά όχι τις σχέσεις μας με την Ινδία. Και όμως, η Ινδία είναι όχι μόνο μια πολύ μεγάλη αγορά, αλλά το σημαντικότερο για μας είναι πως μπορεί να διαδραματίσει παγκόσμια ένα σημαντικό πολιτικό ρόλο.

Θα θυμόσαστε ότι η Ινδία διαδραμάτισε σημαντικότερο ρόλο προ ετών στο πλαίσιο του κινήματος των αδεσμεύτων χωρών. Σήμερα, η Ινδία προστρέχει στην ενίσχυση όλων εκείνων των δυνάμεων που θέλουν μια ισορροπημένη παγκόσμια κοινωνία.

Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα διατηρούσε από παλιά πολύ καλές σχέσεις με την Ινδία χάρη στον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε επανειλημμένα επισκεφθεί την Ινδία. Η Ελλάδα του Ανδρέα Παπανδρέου διατηρούσε από τότε άριστες σχέσεις με την Ινδία της Ιντιρα Γκάντι. Γνωρίζετε ότι και οι δύο συμμετείχαν στην “Πρωτοβουλία των έξι για την Ειρήνη”. Βέβαια, αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι πια αξιοποιήσιμη στον σύγχρονο κόσμο, ωστόσο έχει αφήσει πολύ καλές αναμνήσεις στην Ινδία, δείχνοντας ότι η συνεργασία με αυτή τη χώρα σε πολλά θέματα μπορεί να αποβεί πολύ θετική για μας.

Να ξέρετε ότι η Τουρκία έχει κάνει τον τελευταίο καιρό μια προσπάθεια μεγαλύτερης προσέγγισης με την Ινδία. Και λόγω του ενδιαφέροντος της Ινδίας να πιέσει (η Τουρκία) το Πακιστάν, έχει σημειωθεί μια προσέγγιση τουρκο-ινδική, η οποία αν συνεχιστεί, χωρίς να δώσουμε εμείς ενδιαφέρον, μπορεί να οδηγήσει την Ινδία σε θέσεις διαφορετικές από αυτές που έχει σήμερα. Θέσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα φιλικές.

Εγώ, λοιπόν, ενδιαφέρομαι και να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με την Ινδία, αλλά συγχρόνως να επαυξήσουμε την παρουσία της και την πίεσή της, σε

σχέση με τα δικά μας θέματα (όπως το Κυπριακό) και γενικά τη διευθέτηση των περιφερειακών θεμάτων στο χώρο μας, με βάση τις πάγιες αρχές μας (σεβασμός και εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου κ.τλ.).

Οι συνομιλίες που είχα τόσο με τον Πρόεδρο, όσο και με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας ήταν πολύ φιλικές, πολύ θετικές, διότι επιβεβαιώθηκε η ινδική θέση.

Διέκρινα, επίσης, ότι αισθάνονται πως θα ήθελαν και με τη βοήθεια τη δική μας (θέλω να το τονίσω το και) να διευρύνουν την επαφή τους με την Ε.Ε..

Η Μ. Βρετανία έχει παραδοσιακά ένα μονόδρομο επαφών με το χώρο αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να εμποδίσει και μας και άλλους να διευρύνουν αυτή τη σχέση.

Ο πρόεδρος της Ινδίας θα επισκεφθεί επίσημα τη χώρα μας στις 23 Απριλίου. Ο κ. Παπανδρέου κι εγώ προετοιμάσαμε την επίσκεψή του στην Αθήνα. Αυτό δείχνει ότι οι πολιτικές επαφές σε διμερές επίπεδο είναι στενές και αυτές τις επαφές πρέπει περαιτέρω να τις αξιοποιήσουμε και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο.

Όσον αφορά τη διμερή οικονομική συνεργασία ορισμένα πεδία της εκεί αγοράς προσφέρονται για μας: Από υλικά για τοιχώματα πλοίων (για να αναφέρω ένα παράδειγμα), μέχρι την κοινή ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. Γνωρίζετε ότι οι Ινδοί είναι πολύ προηγμένοι σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και μπορούν να μας βοηθήσουν. Συνεπώς, εμείς θα αποκτήσουμε τεχνογνωσία πάνω σε αυτό το θέμα που είναι ζωτικής σημασίας για την εποχή μας.

Εμείς, από πλευράς μας, θα τους συνδράμουμε και θα τους διευκολύνουμε στις επαφές τους με τα Βαλκάνια και κυρίως στη διεϊσδυσή τους στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Νομίζω πως η Ελλάδα, έχοντας κερδίσει με το σπαθί της τη συμμετοχή της στην ΟΝΕ, έχει πλέον μια διαφορετική παρουσία, ένα διαφορετικό όνομα, μια διαφορετική απήχηση σε όλο τον κόσμο, κάτι που φάνηκε και στις επαφές μας στην Ινδία. Και αυτή η αναβαθμισμένη διεθνής παρουσία της χώρας μας είναι πολλαπλώς αξιοποιήσιμη. Βέβαια, εμείς είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ η Ινδία έχει πληθυσμό πάνω από 1 δις. Η διαφορά είναι τεράστια και δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις σε σχέση με τα μεγέθη. Αλλά δεν είναι μόνο τα μεγέθη που παίζουν ρόλο, είναι και οι δυνατότητες επαφής, οι δρόμοι που ανοίγεις, οι ιδέες που έχεις. Και μπορούμε με βάση αυτά να κερδίσουμε από αυτή τη σχέση. Αρκεί να δίνουμε προς όλους τα μηνύματα ότι τους γνωρίζουμε, ότι σκεπτόμαστε γύρω από τα προβλήματα που έχει η δική τους παρουσία στον κόσμο και ότι μπορούν να συνεννοηθούν μαζί μας”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η δική σας εμπειρία, μετά από αυτή την επίσκεψη ποια είναι, πέρα από την πολιτική, γιατί είδαμε πολλές αντιθέσεις σε αυτή τη χώρα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα από όλα, θέλω να τονίσω, από αυτή την επίσκεψη, κάτι που το θεωρώ σημαντικό: Η Ινδία είναι σε όλο αυτόν το χώρο το κύ-

ριο πείραμα δημοκρατίας. Η Ινδία ήταν και στο παρελθόν ένα πείραμα δημοκρατίας, παρ' όλες τις δυσκολίες, το οποίο ήταν πετυχημένο. Σε όλη τη διάρκεια από την ανεξαρτησία της (1947) μέχρι σήμερα, γνώρισε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις άλλες χώρες της περιοχής. Και πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα γιατί κατά βάση η ειρήνη και η συνεννόηση στον κόσμο έχουν προϋπόθεση τη δημοκρατία.

Το δεύτερο γεγονός είναι πως η Ινδία, μια χώρα τεράστια, έχει αρκετά ολιγότερη ομοιογένεια απ' ό,τι έχουν άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία και η Κίνα. Αυτή είναι μια πρόσθετη δυσκολία. Έχουν όμως καταφέρει να δημιουργήσουν την αίσθηση ενός κεντρικού κράτους κι έχουν μια αρκετά υψηλού επιπέδου διοίκηση. Έχουν όμως (όπως είδαμε όλοι μας και είδατε κι εσείς) φοβερές κοινωνικές διαφορές. Μια τεράστια απόσταση χωρίζει τους πιο πλούσιους από τους πιο φτωχούς και αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημά τους. Η ανάπτυξη μπορεί να επιτείνει την αίσθηση των διαφορών και όχι τόσο τις διαφορές. Μπορεί ακόμη να επιτείνει εθνικές αντιθέσεις και φυγόκεντρες δυνάμεις. Γι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να κοιτάξουν με μεγάλη προσοχή. Αλλωστε και οι ίδιοι, κατά τις συνομιλίες που είχα, μου είπαν ότι έχουν συναίσθηση αυτού του θέματος. Όση όμως συναίσθηση και να έχει κανείς, τα μέσα είναι λίγα, ελάχιστα. Και βέβαια, πρέπει να πω σε αυτό το πλαίσιο ότι εκεί η ειρήνη είναι το πρώτιστο, το μέγιστο. Γιατί αν δαπανώνται μόνο κονδύλια για πάσης φύσεως εξοπλισμούς και πυρηνικά, αντιλαμβάνεστε πως αυτό δεν βοηθά στο να ξεπεραστούν τέτοιου είδους αντιθέσεις. Γι αυτό κι εμείς θα τους συμπαρασταθούμε σε κάθε προσπάθεια ειρήνης. Αλλωστε και αυτοί ενδιαφέρονται να κινηθούν προς μια τέτοια κατεύθυνση.

Τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι εμείς στηρίζουμε την επιδίωξη της Ινδίας να καταστεί μόνιμο μέλος ενός αναμορφωμένου και διευρυμένου Συμβουλίου Ασφαλείας. Πιστεύω πως η επιδίωξή τους είναι και δικαιολογημένη και αυτονόητη. Η Ινδία είναι η δεύτερη χώρα σε πληθυσμό στον πλανήτη μας. Η Ασία δικαιούται να διαδραματίσει ένα μεγαλύτερο ρόλο, κάτι που θα συμβάλει, πιστεύω, σε έναν καλύτερο χειρισμό των περιφερειακών προβλημάτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: *Κύριε Πρόεδρε, είμαστε σε ελληνικό έδαφος. Θα θέλατε να μας πείτε τις προθέσεις σας για ενδεχόμενο ανασχηματισμό;*

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, δα! Προς Θεού! Ξεχάστε τον ανασχηματισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: *Για πάντα;*

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: *Όχι, για πάντα, γιατί το "για πάντα" περιλαμβάνει, δεν ξέρω, πόσες δεκαετίες... Αλλά, για πάρα-πάρα-πάρα-πάρα πολύ καιρό!*

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: *Να καταλάβουμε λοιπόν ότι είσαστε ευχαριστημένος από τη λειτουργία της κυβέρνησης.*

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Της Ινδίας; (!) Είδατε ότι παραιτήθηκαν δύο υπουργοί, ακριβώς την ημέρα της επίσκεψής μου στο Ν. Δελχί. Το προσέξατε αυτό;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Την ημέρα, λοιπόν, της άφιξής μου στο Νέο Δελχί παραιτήθηκαν δύο υπουργοί. Σκεφθείτε να γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, τι πρώτοι τίτλοι, τι πρωτοσέλιδα θα υπήρχαν, αν είχαν παραιτηθεί δύο υπουργοί. Στην Ινδία όμως δεν υπήρχαν πρωτοσέλιδα γι αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: *Φανταστείτε όμως και να ήταν κουρασμένοι!*

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: *Εμείς, πάντως, δεν είμαστε καθόλου. Είμαστε πολύ ζωτικοί και πολύ δυναμικοί. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και θα τα κάνουμε.*

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: *Κύριε Πρόεδρε, για να είστε τόσο κατηγορηματικός, σημαίνει ότι είστε και πολύ ευχαριστημένος.*

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για να είμαι τόσο κατηγορηματικός, σημαίνει ότι ξέρω πολύ καλά τι δουλειά έχουμε να κάνουμε και ότι με αυτή την ομάδα μπορούμε να κάνουμε δουλειά.

Σας ευχαριστώ.