

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2001

Τον Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη δέχθηκε σήμερα στις 10.30 το πρωί σε συνεργασία στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος.

Μετά τη συνάντηση που διήρκεσε μία ώρα, ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ανακοίνωσε τα εξής:

«Θα ήθελα κατ' αρχάς να προβώ σε μια δήλωση για τα χθεσινά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες: Οι επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποτελούν ένα συγερρό έγκλημα όποια σημαία και αν σηκώνουν οι τρομοκράτες. Αποτελούν και ένα έγκλημα απέναντι στα ιδεώδη μιας ελεύθερης και ανθρώπινης κοινωνίας.

Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιθέσεις αυτές με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Οι τρομοκρατικές αυτές πράξεις δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά δημιουργούν νέα, άλλα και καθιερώνουν μια νέα μορφή πολέμου, την οποία δεν πρέπει να αποδεχθούμε με κανέναν τρόπο. Κανείς από μας.

Γιατί η μορφή αυτή έχει θύματα τους πολίτες που δεν μπορούν να υπερασπισθούν τους εαυτούς τους.

Θέλω να εκφράσω και πάλι τα συλλυπητήριά μου προς τον αμερικανικό λαό, την αμερικανική κυβέρνηση και τις οικογένειες των θυμάτων. Έχουν τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης. Συμμετέχουμε στον πόνο τους.

Δεν θα πρέπει, αυτή τη στιγμή, να μας κυριεύσει ο φόβος. Παρακολουθούμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε συνεργασία με τους συμμάχους της. Οι ενέργειές μας έχουν πάντα γνώμονα την προστασία της ειρήνης, της ανθρώπινης ζωής, την εξασφάλιση των συνθηκών προόδου.

Θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους και όχι έναν κόσμο μίσους και καταστροφής. Γι' αυτόν τον καλύτερο κόσμο θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να δουλεύουμε αποφασιστικά.

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συζητήσαμε τα θέματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής στην τακτική συνάντησή μας. Εξετάσαμε και την κατάσταση που δημιουργείται από τις χθεσινές εξελίξεις. Είμαστε σύμφωνοι ότι χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται προσοχή, αλλά δεν υπάρχει λόγος να αισθανόμαστε ότι δεν πρόκειται να κυριαρχήσουμε τις εξελίξεις και ότι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αντίθετα, μπορούμε και μπορούμε να ελέγξουμε τις καταστάσεις.

Σας ευχαριστώ».