

Αθήνα, 11 Απριλίου 2000

Στο σημερινό γερμανικό Τύπο δημοσιεύονται εκτενείς ανταποκρίσεις από την Αθήνα για τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Απριλίου.

1. Στη Frankfurter Allgemeine δημοσιεύεται πρωτοσέλιδη εκτενής ανταπόκριση του Horst Bacia από την Αθήνα, με τίτλο “Ο Σημίτης παραμένει Πρωθυπουργός της Ελλάδας” και υπότιτλο “Μικρό προβάδισμα από τους Συντηρητικούς “Για μια Ελλάδα που θα βρίσκεται στην πρώτη σειρά”. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι

α) Ο Κων/νος Σημίτης παραμένει Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο 64χρονος πρώην καθηγητής Δικαίου έλαβε επίσημα, τη Δευτέρα, την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης από τον Πρόεδρο Στεφανόπουλο, αφού το ΠΑΣΟΚ κέρδισε προχθές με μικρή πλειοψηφία τις εκλογές.

β) Με τη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική, που εφαρμόσθηκε με συνέπεια, η κυβέρνηση Σημίτη έχει ήδη εκπληρώσει στο τέλος της παλαιάς θητείας της τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην ΟΝΕ. Κανείς δεν αμφιβάλλει πως οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Σύνοδο Κορυφής τον Ιούνιο στην Πορτογαλία, θα εγκρίνουν την εισδοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ για την 1-1-2001.

γ) Ακολουθεί σύντομη ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων και των εδρών που καταλαμβάνουν τα κόμματα στη Βουλή, αλλά και του κομματικού τοπίου, όπως σχηματίζεται μετά τις εκλογές. Αναφορά στις δηλώσεις Σημίτη και Καραμανλή στο Ζάππειο και την ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος, μετά από μια νύχτα αγωνίας και για τα δύο μεγάλα κόμματα.

δ) Οι σχολιαστές συμφωνούν στο ότι το ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Σημίτη θα είχε χάσει αυτή τη φορά στις εκλογές. Οι οίωνοι ήταν σαφώς υπέρ της αλλαγής εξουσίας. Επειδή ωστόσο πολλοί ψηφοφόροι προφανώς ήθελαν να στηρίξουν την πολιτική της κυβέρνησης, επιτεύχθηκε η νίκη με μικρή διαφορά.

2. Επίσης στη Frankfurter Allgemeine, δημοσιεύεται και σχόλιο του Horst Bacia με τίτλο “Η τύχη με το μέρος αυτού που την αξίζει”, συνοδευόμενο από φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Ο Bacia περιγράφει την προσωπικότητα Σημίτη και τις πολιτικές του κινήσεις:

“Με χαμόγελο ανακούφισης ανακοίνωσε ο Κώστας Σημίτης την εκλογική νίκη στις κάμερες και τα μικρόφωνα, στις 2 το πρωί, μετά την πάροδο ωρών αμφιβολίας. Παραμένει στο αξίωμά του, το κόμμα του γλιτώνει από εσωτερικές ανακατατάξεις και τα προγραμματισμένα έργα μπορούν να συνεχισθούν.

Και όλα αυτά, επειδή αυτός ο νηφάλιος, φιλόπρονος και -ακόμα και μετά από πολλά χρόνια στο προσκήνιο- σεμνός στο φως της δημοσιότητας πολιτικός έχει “ένα όνειρο”, όπως δήλωσε πρόσφατα. Θέλει να απελευθερώσει την Ελλάδα από τη μιζέρια των Βαλκανίων και να την καταστήσει κύριο μέλος των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Το ότι η χώρα του έχει κάνει, προς αυτή την κατεύθυνση, ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, τα περασμένα τέσσερα χρόνια, το χρωστάει -χωρίς υπερβολή- σε αυτόν τον άνθρωπο: Η επιμονή του σε στόχους, η πρόθεση υλοποίησής τους και η ετοιμότητά του να ριψοκινδυνεύει να πράττει αυτό που θεωρεί σωστό, χωρίς κάθε φορά να λαμβάνει υπόψη το “πολιτικό κόστος”.

Αυτή τη φορά δεν έμελλε να έχει ο Σημίτης, παρ’ όλες αυτές τις υπηρεσίες προς τη χώρα, μία λαμπρή εκλογική νίκη, αλλά πάντως γλίτωσε και από μία αποθαρρυντική, που δεν θα του άξιζε ήττα. Θα μπορούσαν να είχαν έλθει αλλιώς τα πράγματα. Ωστόσο, αυτή τη φορά η τύχη ήταν με το μέρος αυτού που την αξίζει... Δεν υπάρχει λόγος για θριαμβολογίες. Για τον ίδιο τον Σημίτη είναι ανοίκεια η πόζα του νικητή. Μετά την τυραννικά μακρά εκλογική νύχτα σήκωσε μερικές φορές τα χέρια ψηλά για φιλικό χαιρετισμό προς τους οπαδούς του. Το για άλλους ξερό μήνυμα του νικητή είναι χαρακτηριστικό γι’ αυτόν: “Επί το έργον!”

Ο σημαντικότερος πριν στόχος, η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, έχει μεν σχεδόν επιτευχθεί. Όμως η κυβέρνηση ξέρει καλά πως τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει. Η γρηγορότερη και συνολική ιδιωτικοποίηση της βιομηχανίας, η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και εκπαίδευσης, η ριζική καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η απελευθέρωση της κρατικής μηχανής από πελατειακές, κομματικές δομές, όλα αυτά συνιστούν επείγοντα έργα στην πορεία για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Ελλάδας”.

3. Στην εφημερίδα **General - Anzeiger** δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα η είδηση με τίτλο “Οι Σοσιαλιστές κερδίζουν με μικρή πλειοψηφία στην Ελλάδα” και ακολουθεί εκτενέστερη ανταπόκριση του **Karl Ernst** από την Αθήνα, με τίτλο “Εγγυητής της οικονομικής σταθερότητας”. Ο ανταποκριτής αναφέρεται στα μέχρι τώρα επιτεύγματα της πολιτικής Σημίτη και στο πολιτικό προφίλ και τη σταδιοδρομία του Πρωθυπουργού.
4. Τέλος, σε σύντομο πορτραίτο του Πρωθυπουργού από ανταπόκριση του **DPA** στην Αθήνα τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η επανεκλογή Σημίτη οφείλεται, σύμφωνα με παρατηρητές, στη φιλοπονία, την ισχυρή θέληση και το γεγονός ότι τηρεί τις υποσχέσεις του: “Χάρη σε αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται τώρα προ των πυλών της ευρωζώνης. Στην εξωτερική πολιτική η νέα θητεία Σημίτη υπόσχεται συνέχεια και συνέπεια”.