

Αθήνα, 9 Μαΐου 2000

Με αφορμή την “Ημέρα της Ευρώπης”, που εορτάζεται σήμερα σε όλη τη γηραιά ήπειρο, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα:

“Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ευρώπη. Αλήθεια, πόσος δρόμος διανύθηκε από τότε που υπογράφηκε η Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Άνθρακα και Χάλυβα για να φτάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2000!

Και πόση σκληρή δουλειά χρειάστηκε, αλλά και πόσες θυσίες έγιναν από τον ελληνικό λαό, τα τελευταία 7 χρόνια, για να κορυφωθεί και ολοκληρωθεί η πρωτοβουλία ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981 με την είσοδό της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης το 2000.

Σ’ αυτή την Ευρώπη, η οποία συνεχώς εξελίσσεται σε όλους τους τομείς, καλούμαστε σήμερα, με υψηλό αίσθημα πολιτικής ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, ο οποίος για τρίτη συνεχή φορά μας έδωσε καθαρή και σαφή εντολή, να διασφαλίσουμε και να διευρύνουμε τις αναπτυξιακές επιδόσεις μας, δημιουργώντας ταυτόχρονα σύγχρονες και βιώσιμες δομές κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, καθώς και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Μετέχοντας ισότιμα στο σκληρό πυρήνα των αποφάσεων του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι από 1ης Ιανουαρίου του 2001, θα συμβάλουμε ενεργά στην περαιτέρω προώθηση μιας Ευρώπης με ισχυρές κοινωνίες πολιτών, με δημοκρατικούς και ενωτικούς θεσμούς.

Στοχεύουμε σε μια Ένωση με πλήρη σεβασμό στην πολιτιστική ποικιλομορφία και τις εθνικές ιδιαιτερότητες, με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με γνήσιο και συνεχές ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και με παγκόσμια ενεργό δράση για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Η αυριανή Ευρώπη δεν αρκεί να είναι το άθροισμα εθνικών δυνάμεων ή ποσοτικών μεγεθών. Εμείς οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης, της δημιουργικότητας μέσα στη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα, για μια Ευρώπη της ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η Ευρώπη του 21ου αιώνα πρέπει να αναγνωρίζει τις ρίζες της και την ταυτότητά της στις αξίες που μας κληροδότησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο Διαφωτισμός, ο Ουμανισμός και να θεωρεί καθήκον της να πραγματώσει αυτές τις αξίες”.