

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2000

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για το Βερολίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης των 14 Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που προέρχονται από το χώρο της Κεντροαριστεράς. Οι εργασίες της Διάσκεψης θα διαρκέσουν δύο ημέρες (2-3 Ιουνίου) και θα έχουν ως θέμα την “Προοδευτική Διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα”.

Οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούνται (δεν εκπροσωπούνται κόμματα) έχουν ως κοινό τους σημείο την προσήλωση σε πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με βάση τις πάγιες αξίες της πολιτικής στο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η πρόθεση των συμμετεχόντων είναι να εγκαινιάσουν ένα τακτικό κύκλο ανταλλαγών απόψεων και εμπειριών σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και τακτικών στενών συνεργασιών μεταξύ εμπειρογνομώνων και συμβούλων.

Η διάσκεψη αποτελεί συνέχεια της συνάντησης που έγινε στη Φλωρεντία στις 21 Νοεμβρίου 1999 με το ίδιο θέμα.

Η Διάσκεψη του Βερολίνου επισημοποιεί τις συνεννοήσεις της Φλωρεντίας, διευρύνοντας το αντικείμενο, τη συμμετοχή και εμβαθύνοντας τις εργασίες :

- Εκπροσωπούνται περισσότερες χώρες που καλύπτουν όλες τις ηπείρους.
- Υπήρξε μακρά προετοιμασία για την agenda της συνάντησης και τις επιμέρους κατευθύνσεις.
- Θα καταλήξει σ' ένα πρώτο πλαίσιο αρχών, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων για μια προοδευτική διακυβέρνηση.
- Θα οδηγήσει σε περαιτέρω συναντήσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο και τη γενικότερη σύσφιγξη σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
- Θα υπάρξουν συναντήσεις και επιμέρους κύκλοι συζήτησης μεταξύ εμπειρογνομώνων. Οι συζητήσεις αυτές θα αποτυπωθούν σε εκτενή περίληψη που θα τεθεί υπόψη της συνόδου.

Ένα από τα κύρια θέματα της Διάσκεψης είναι οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες αλλά και οι κίνδυνοι που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση και η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό θα

κατατεθούν απόψεις, εθνικές εμπειρίες αλλά και θα καταγραφούν εναλλακτικές λύσεις, που δοκιμάζονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Η προώθηση της ευημερίας, η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών είναι άλλα σημαντικά θέματα που θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας.

Αφετηρία των συζητήσεων είναι η διαπίστωση ότι υπάρχει ταύτιση επιδιώξεων και στόχων: Οι αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας ευκαιριών, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, αλλά και η προώθηση της ευημερίας αποτελούν γνώμονα για τις απαντήσεις που αναζητούμε. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες, τόσο εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, της ραγδαίας ανάπτυξης των αγορών, της τεχνολογίας αλλά και της επιτακτικότητας με την οποία τίθενται τα θέματα της συμμετοχής πολιτών, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης συχνά συνεπάγονται ότι νέα μέσα επίτευξης των στόχων είναι διαθέσιμα, καθώς όμως και ότι παλαιά καθίστανται αναποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, σειρά θεμάτων που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία -το περιβάλλον, η βιοτεχνολογία, η γήρανση του πληθυσμού- έχουν διεθνείς διαστάσεις.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο καλύτερος συντονισμός σε διεθνές επίπεδο, αλλά και ο εντοπισμός συγκρίσιμων και αποτελεσματικών λύσεων που δοκιμάστηκαν σε κάποια άλλη χώρα είναι πολύ πιθανόν να αποδειχθούν πολύτιμα εργαλεία.

Μετά το πέρας των εργασιών των Αρχηγών, τη Διάσκεψη θα κλείσει ο Καγκελάριος Σρέντερ, ο οποίος θα παρουσιάσει σε κοινό ανακοινωθέν τα συμπεράσματα και ένα πλαίσιο κατευθύνσεων για το πώς θα προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία.

Οι εργασίες των εμπειρογνομόνων θα προηγηθούν των εργασιών των Αρχηγών κατά τη διάρκεια της Παρασκευής 2 Ιουνίου.

Πολλοί εμπειρογνώμονες υπηρετούν στις κυβερνήσεις τους ως σύμβουλοι. Ο σκοπός των εργασιών τους είναι να συμβάλλουν ως ανεξάρτητοι επιστήμονες στον καθορισμό της ειδικής θεματολογίας των συζητήσεων και στο περιεχόμενό τους πάνω στο θέμα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Σημαντικό σημείο είναι η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων συνέχισης της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών σε όλα τα επίπεδα.

Οι εμπειρογνώμονες θα χωριστούν σε τρεις ομάδες, με την εξής γενική θεματολογία:

Ομάδα 1: Η κοινωνία των πολιτών και ο ρόλος της πολιτικής. Θεματικές ενότητες:

- Λειτουργία της δημοκρατίας, νέος διαχωρισμός ευθυνών μεταξύ της ενεργού κοινωνίας πολιτών και του Κράτους.
- Η κοινωνία πολιτών και η παγκοσμιοποίηση.
- Εθνικές κυβερνήσεις, υπερεθνικές οντότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις στο διεθνές πεδίο.

Ομάδα 2: Αναπτυγμένες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες στην Νέα Οικονομία και την εποχή της ψηφιακής επανάστασης.

Θεματικές ενότητες:

- Η νέα οικονομία και βασικές αρχές (κυριαρχία των αγορών κεφαλαίου, ο ρόλος των μετόχων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, κοινωνική και οικολογική ευθύνη εταιρειών).
- Νέες μορφές απασχόλησης, ρόλος της παιδείας. Υποδομές της ψηφιακής νέας οικονομίας.
- Εθνικές και υπερεθνικές δομές αλληλεγγύης και η «διαχείριση κοινωνικού ρίσκου».

Ομάδα 3: Εκσυγχρονισμός του Κράτους – αρχές διακυβέρνησης .

Θεματικές ενότητες:

- Ρόλος του Κράτους (ρόλος μεταρρυθμίσεων, καινοτομία στην παροχή κρατικών υπηρεσιών).
- Δημόσιες υπηρεσίες και ανταγωνισμός (σχέσεις με ιδιωτικό τομέα, στρατηγικός προγραμματισμός).
- Συνευθύνη της κοινωνίας πολιτών για την ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.
- Πολιτικές της αγοράς εργασίας που διευρύνουν τη συμμετοχή όλων. Καταπολέμηση της φτώχειας.
- Συστήματα περίθαλψης και υγείας.

Οι χώρες που συμμετέχουν στη Διεθνή Διάσκεψη του Βερολίνου είναι οι ακόλουθες:

1. Αργεντινή
2. Βραζιλία
3. Γαλλία
4. Γερμανία
5. Ελλάδα
6. ΗΠΑ
7. Ιταλία
8. Καναδάς
9. Νέα Ζηλανδία
10. Νότιος Αφρική
11. Ολλανδία
12. Πορτογαλία
13. Σουηδία
14. Χιλή