

Νέα Υόρκη, 7 Σεπτεμβρίου 2000

**ΔΕΙΠΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ “14” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ.**

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ενημέρωσε σήμερα το μεσημέρι τους Έλληνες δημοσιογράφους για τη συμμετοχή του στο χθεσινοβραδινό δείπνο εργασίας το οποίο παρέθεσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον προς τους 14 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν στη Διεθνή Διάσκεψη του Βερολίνου και οι οποίοι συγκροτούν το “Δίκτυο για μία προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα”. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του, είπε τα εξής:

“Όπως γνωρίζετε, χθες βράδυ συμμετείχαμε σε ένα δείπνο εργασίας οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που έλαβαν μέρος στην προηγούμενη συνάντηση του Βερολίνου.

Στο χθεσινοβραδινό δείπνο συζητήσαμε τη συνέχεια των εργασιών μας μετά το Βερολίνο και μία συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποί μας στη Λισσαβόνα. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο ουσιαστικές τις συζητήσεις μας, προκειμένου να υπάρξουν πιο τεκμηριωμένες και λεπτομερειακές παρεμβάσεις.

Στο χθεσινοβραδινό δείπνο εργασίας μείναμε σύμφωνοι οι “14” για την επεξεργασία επτά (7) θεματικών ενοτήτων από τις 14 χώρες. Ανά δύο οι συμμετέχουσες χώρες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξετάσουν από δύο θεματικές ενότητες.

Οι επτά (7) θεματικές ενότητες έχουν ως ακολούθως:

- α.** Η οικοδόμηση ενός ενεργητικού συστήματος πρόνοιας
- β.** Η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους στις υπηρεσίες υγείας με ποιοτική αναβάθμισή τους.
- γ.** Η πρόληψη και η καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας.

δ. Η προώθηση της ανεκτικότητας και του σεβασμού στην πολιτιστική, εθνική και θρησκευτική πολυμορφία.

ε. Η προώθηση ενός αειφόρου περιβάλλοντος.

στ. Η αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

ζ. Η οικοδόμηση της διεθνούς κοινότητας και η στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών.

Τα ως άνω θέματα, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, αφορούν:

- Τη διαμόρφωση της κοινωνίας
- Το κοινωνικό κράτος
- Την αλληλεγγύη και συνοχή

✧ Αυτή η πρώτη και βασική έννοια, όπως συζητήσαμε χθες, που διακρίνει την προσπάθεια των σοσιαλιστικών, σοσιαλδημοκρατικών και κεντροαριστερών κομμάτων, δηλ. **η έννοια της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης** χρήζει μελέτης, επεξεργασίας και εξειδίκευσης, γι' αυτό και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή μας.

✧ Ένα δεύτερο κεφάλαιο που αναφέρθηκε χθες και συγκροτεί την έβδομη κατά σειράν θεματική ενότητα (ωστόσο, ενέχει μεγάλη σπουδαιότητα λόγω και της επικαιρότητάς του με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής της Χιλιετίας στα Ηνωμένα Έθνη) ήταν εκείνο **της διεθνούς κοινότητας και του τρόπου συνεργασίας των χωρών**, ώστε να αμβλυνθούν οι ανισότητες, να μειωθεί η φτώχεια, να εξετασθούν τα θέματα του χρέους των μη ανεπτυγμένων χωρών.

✧ Τέλος, εμείς οι "14" αποφασίσαμε **η επόμενη συνάντησή μας να πραγματοποιηθεί το 2001 στη Στοκχόλμη** και να προετοιμασθεί από τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας.

Η συζήτηση περιστράφηκε επίσης γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις, τις πιθανότητες να κερδίσει το Δημοκρατικό Κόμμα τις προσεχείς εκλογές στις Η.Π.Α. Ο Πρόεδρος Κλίντον εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος και οι συνδαιτημόνες του τόνισαν την ανάγκη εξακολούθησης της πολιτικής των προηγούμενων ετών. Γι' αυτό και τόνισαν την ανάγκη να συνεχίσει να υπάρχει στις Η.Π.Α. μια κυβέρνηση που διαπνέεται από τις ίδιες ή ανάλογες αρχές με εκείνες των περισσότερων κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών. Μιά τέτοια εξέλιξη, υπογράμμισαν, θα διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία.

Οι μετέχοντες από τη Λατινική Αμερική ανέφεραν τις δικές τους εμπειρίες. Όπως γνωρίζετε, έχουν λίγο χρόνο στην εξουσία, γι' αυτό και επέμειναν στην ανάγκη συνεργασίας της διεθνούς κοινότητας.

Η εντύπωση που αποκόμισα απ' αυτή τη συζήτηση ήταν ότι αυτή η προσπάθεια που άρχισε το Νοέμβριο του 1999 στη Φλωρεντία και συνεχίστηκε τον Ιούνιο του 2000 στο Βερολίνο -και οι δύο συναντήσεις συνιστούσαν ένα γενικό περίγραμμα και απλώς εξέφραζαν μια κοινή βούληση- προσέλαβε πλέον με την τωρινή συνάντηση στη Νέα Υόρκη σάρκα και οστά και τείνει να μετεξελιχθεί σε ένα σταθερό σχήμα.

Εξαρτάται τώρα εάν αυτή η προσπάθεια (που θα έχει οπωσδήποτε μια συνέχεια) θα μετατραπεί σε έναν πιο σταθερό οργανισμό. Επ' αυτού οι απόψεις δίστανται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχει καθοριστεί, κ. Πρόεδρε, ποιές χώρες θα αναλάβουν ποιά προβλήματα από τα επτά που αναφέρατε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Πάντως, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θέλουμε να συνεργασθούμε στα θέματα πρόνοιας και εγκληματικότητας. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία ενδιαφέρουν εμάς.

Σας ευχαριστώ.

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, κατά τη χθεσινοβραδινή παρέμβασή του στη διάρκεια του δείπνου εργασίας των "14", αναφέρθηκε στο νέο διεθνές πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, επισήμανε πως είναι αναγκαία η επανεξέταση των απόψεων και ιδεών της προοδευτικής σκέψης. Γι' αυτό, υπογράμμισε ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή τους, που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις νέες εξελίξεις, την αρχιτεκτονική του νέου κόσμου, την παγκοσμιοποίηση, τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες και το δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο της νέας οικονομίας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι παραπάνω εξελίξεις αλλάζουν το περιεχόμενο της πολιτικής και την επαναφέρουν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η πολιτική καλείται να δώσει λύσεις στα προβλήματα της εποχής, χωρίς τις αγκυλώσεις, τις περιχαράκώσεις και τις βεβαιότητες του παρελθόντος, είπε χαρακτηριστικά.

Κατά συνέπεια, το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Ποιο είναι το νέο περιεχόμενο της πολιτικής; Το νέο περιεχόμενο της πολιτικής έγκειται αφ' ενός μεν στην επανοριοθέτηση της προοδευτικής σκέψης, αφ' ετέρου δε στην ενίσχυση

της αυτονομίας της πολιτικής εξουσίας, παρά τα όσα υποστηρίζονται περί υποχώρησης της πολιτικής έναντι της οικονομίας. Και ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η παραδοσιακή σκέψη πως τα πάντα, σε τελευταία ανάλυση, εξαρτώνται από το χώρο της οικονομίας, υποχωρεί με τη δυναμική επανεμφάνιση της πολιτικής στο προσκήνιο. Η κοινή πολιτική δράση των δυνάμεων της προόδου και του εκσυγχρονισμού καθίσταται –υπογράμμισε– επιβεβλημένη για τη θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς και μηχανισμών συντονισμού που μπορούν να επηρεάσουν τις οικονομικές και τεχνολογικές δυνατότητες και να τις μετατρέψουν σε επιτεύγματα και ευημερία για τον άνθρωπο. Αυτή η κοινή πολιτική δράση –είπε– θα επηρεάσει τόσο τις δομές των επιμέρους εθνικών κρατών, όσο κι εκείνες των υπερεθνικών συνόλων, τα οποία βρίσκονται σε φάση μετεξέλιξης. Γιατί, μόνο τότε θα έχει νόημα η ύπαρξη του ευέλικτου και χρήσιμου κράτους, σε αντίθεση με τη γενική θεωρία περί αποδυνάμωσης του κράτους, την οποία πρεσβεύει ο άκρατος φιλελευθερισμός.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα κεντρικά σημεία αιχμής που πρέπει να χαρακτηρίζουν την προοδευτική διακυβέρνηση από τη συντηρητική-νεοφιλελεύθερη θέση και τα οποία σχηματοποίησε ως ακολούθως:

- Στην αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση.
- Στη σταθεροποίηση της οικονομίας σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη.
- Στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και εν γένει της νεωτερικότητας.
- Στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
- Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
- Στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών που συνδέεται με την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών.

Και ο Πρωθυπουργός κατέληξε: Εμείς οι ηγέτες προοδευτικών κυβερνήσεων πιστεύουμε ότι στον 21ο αιώνα, η δημοκρατία προωθεί τα ιδεώδη και τα μέσα για να δώσουν ελπίδα σε όλους. Δραστηριοποιούμαστε σήμερα προς όφελος των μελλοντικών γενεών του 21ου αιώνα. Γίναμε όλοι σοφότεροι από αυτή τη συνάντηση και προσβλέπουμε στην επόμενη της Στοκχόλμης. Πιστεύουμε ότι οι πολίτες μας πρέπει να αντλήσουν αυτοπεποίθηση από την κοινή μας προσπάθεια και από την πορεία που επιλέξαμε. Προσβλέπουμε στην αποδοχή των ιδεών μας αυτών από όλους όσοι αναγνωρίζουν τον εαυτόν τους στο κοινό προοδευτικό εγχείρημά μας.
