

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2000

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, σε δηλώσεις του προς την εφημερίδα “Πρωινή” της Νέας Υόρκης που δημοσιεύθηκαν χθες, είπε τα εξής:

Ποιες είναι οι κυβερνητικές προτεραιότητες;

Είχα την ευκαιρία, στη ΔΕΘ, θα το γνωρίζετε ασφαλώς, να εκθέσω το όραμα που έχω για την Ελλάδα του 21^{ου} αιώνα, το όραμά μας, που συνοψίζεται σε μια μικρή φράση, αλλά τόσο μεστή σε νόημα: Ισχυρή Ελλάδα με ισχυρή κοινωνία. Αυτό προϋποθέτει την ιεράρχηση σαφών προτεραιοτήτων στην εφαρμογή του κυβερνητικού έργου.

Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η οικονομική πολιτική. Πετύχαμε τα τελευταία χρόνια το στόχο της σταθεροποίησης, που μας επέτρεψε να ενταχθούμε στην ΟΝΕ με το σπαθί μας, γιατί μειώσαμε το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος που συμπάρεσαν προς τα κάτω και μάλιστα κατά τρόπο θεαματικό τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Οι συνθήκες σταθερότητας που διαμορφώσαμε ανοίγουν πια διάπλατα τις λεωφόρους της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μια ανάπτυξη με έντονα τα στοιχεία που απεικονίζουν την κοινωνική ευαισθησία, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος της πολιτικής μας.

Αυτά είναι, άλλωστε, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού για το 2001, δηλαδή ο αναπτυξιακός και ο κοινωνικός χαρακτήρας του. Από το 2001 αρχίζει, σταδιακά, η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τις οικονομίες των προηγμένων εταίρων μας, μέσα σε συνθήκες σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, έχοντας μειώσει σημαντικά το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, για πρώτη φορά από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους, να καταρτίσουμε έναν προϋπολογισμό πλεονασματικό. Ετσι, το υγιές πλεόνασμά του μας δίνει το “πράσινο φως” για την εξυπηρέτηση κοινωνικών στόχων και την ενίσχυση, με ποικίλους τρόπους, των χαμηλών εισοδημάτων. Αναφέρω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το επίδομα θέρμανσης, το οποίο δεν υφίσταται καν ως μέτρο ανακούφισης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χωρίς, φυσικά, να παραβλέψω και τις ποικίλες φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς και άλλα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα. Συνεπώς, **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ** αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά μας.

Μια δεύτερη προτεραιότητα ή αιχμή κυβερνητικής δράσης είναι η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε χαρακτηρίσει την παρούσα τετραετία “ως τετραετία της Απασχόλησης”. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των εργασιακών σχέσεων στις προκλήσεις της νέας εποχής βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής δραστηριότητας. Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι θα μπορέσουμε, μέσα από έναν ευρύτατο κοινωνικό διάλογο, να πάρουμε τα μέτρα εκείνα που θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το δραστικό περιορισμό της ανεργίας που αποτελεί, πράγματι, τη χειρότερη μορφή κοινωνικής αδικίας.

Μια τρίτη προτεραιότητα, για μας, είναι η παιδεία. Θέλουμε μια κοινωνία της γνώσης που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής οικονομίας. Είμαι βέβαιος, πως οι Έλληνες της Αμερικής, αντιλαμβάνονται άριστα τι θέλω να πω.

Μια τέταρτη προτεραιότητα είναι, για μας, οι μεταρρυθμιστικές τομές που πρέπει να γίνουν στη Υγεία και την Πρόνοια. Η κοινωνία της εργασίας και της γνώσης που θέλουμε θα αισθάνεται απολύτως ασφαλής όταν θα δημιουργηθούν οι πλέον ευνοϊκές συνθήκες άνετης πρόσβασης στις υπηρεσίες ενός ριζικά αναμορφωμένου και ποιοτικά αναβαθμισμένου Εθνικού Συστήματος υγείας.

Θα ήταν βέβαια παράλειψή μου, εάν δεν αναφερόμουν στο κύριο μέσο, το κύριο εργαλείο που διαθέτουμε για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό δεν είναι άλλο από τα **επενδυτικά προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.** Από την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Γ΄ΚΠΣ ύψους 17,5 τρις δρχ (πρωτοφανούς ποσού για την ελληνική πραγματικότητα) εξαρτάται η αλλαγή της συνολικής εικόνας της χώρας. Και το 80% των πόρων πηγαινούν στην Περιφέρεια. Έτσι θα πετύχουμε την **ισόρροπη ανάπτυξη**, έτσι θα πετύχουμε την **περιφερειακή και κοινωνική σύγκλιση.**

Θα ήθελα ακόμη να αναφερθώ στις **διαρθρωτικές αλλαγές και παρεμβάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που κύριο στόχο έχουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.** Ας είμαστε ρεαλιστές: Ζητούμε από τον ιδιωτικό τομέα να ρίξει το βάρος σε καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις που προσελκύουν επενδύσεις, συμπιέζουν το κόστος παραγωγής και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Δεν πρέπει, επιτέλους, να χαράξουμε τον ίδιο δρόμο και για τις ΔΕΚΟ; Δεν πρέπει και αυτές να λειτουργούν με αμιγή ιδιωτικό – οικονομικά κριτήρια; Κατά συνέπεια, η απελευθέρωση των αγορών, οι μετοχοποιήσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, η νεωτερικότητα και οι ριζικές αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας με την

τοποθέτηση “μάνατζερς” που ήδη εφαρμόζουμε στις δημόσιες επιχειρήσεις και τις ΔΕΚΟ, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους και την επέκταση της δυναμικής παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.

Σας περιέγραψα πολύ συνοπτικά τι σχεδιάζουμε και ήδη εφαρμόζουμε για τη δημιουργία της Ισχυρής Ελλάδας. Μην νομίζετε ότι όλο αυτό το εν εξελίξει εγχείρημα του εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας (και δεν αναφέρθηκα σε όλες τις πτυχές του όπως π.χ στη Δημόσια Διοίκηση) δεν συναντά δυσκολίες. Δυσκολίες και δυσλειτουργίες, που οφείλονται σε παρωχημένες αντιλήψεις, συντεχνιακές και πελατειακές νοοτροπίες, σε αγκυλώσεις του παρελθόντος και εν γένει πρακτικές και συμπεριφορές που παραπέμπουν συνειρμικά σε άλλες εποχές.

Ωστόσο, είμαι βέβαιος πως, μέσα από την πραγμάτωση γενικών συναινέσεων και την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, παράλληλα με την εμπάθυνση και ουσιαστικοποίηση του κυβερνητικού έργου σε όλους τους τομείς, το στοίχημα της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της χώρας θα το κερδίσουμε.

Τι περιμένετε από την εκλογή νέου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Αναμφισβήτητα, η εκλογή νέου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί γεγονός ιδιαίτερης και μείζονος σημασίας. Είναι φυσικό να ενδιαφέρει τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών και κυρίως τις χώρες εκείνες με τις οποίες οι ΗΠΑ διατηρούν στενούς, παραδοσιακούς, φιλικούς και συμμαχικούς δεσμούς.

Η Ελλάδα ακολουθεί εξωτερική πολιτική αρχών, με γνώμονα το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τήρηση των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών.

Κατά συνέπεια, αναμένουμε από το νέο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο για την εμπέδωση και αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Να ασκήσει το κύρος του και την επιρροή του για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων, που θα προλειάνουν το έδαφος για την περαιτέρω συνοχή της Συμμαχίας. Να συμβάλλει ουσιαστικά, γιατί έχει τη δύναμη να το κάνει, στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στις ταραγμένες εστίες του πλανήτη.

Αναμένετε μετά τις εκλογές πρωτοβουλία των ΗΠΑ για το Κυπριακό;

Παρά τα μέχρι τώρα δείγματα καλών προθέσεων από πλευράς της αμερικανικής κυβέρνησης, με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην επίλυση του Κυπριακού. Παρά την καλή θέληση και τη διαπραγματευτική ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς στους πολλαπλούς γύρους των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών, η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών παραμένει κενό γράμμα. Η εκκρεμότητα του Κυπριακού, όσο υφίσταται, θα εξακολουθεί να αποτελεί μόνιμη εστία έντασης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ταυτόχρονα να δυσχεραίνει σημαντικότερα την ουσιαστική προσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας.

Ως εκ τούτου, θα αναμέναμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να στηρίζουν αποφασιστικά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η ενεργός στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την εξεύρεση μιας μόνιμης, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς όλους εκείνους που εμμένουν στην αδιάλλακτη στάση τους, τερπιλίζοντας κάθε προσπάθεια. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι οι συνεχιζόμενες ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη αντιμετώπιση όλων των πτυχών του πολιτικού θέματος.

Εξάλλου, μια έντονη διπλωματική κινητικότητα από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύω πως θα έδινε σαφές μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά και τη διεθνή κοινότητα ότι συνέχιση της κωλυσιεργίας και της κακοπιστίας σε μια εν εξελίξει επίπονη προσπάθεια για τη διευθέτηση του Κυπριακού, σημαίνει πέρα από τη διαιώνιση ενός διεθνούς προβλήματος εισβολής και κατοχής, κατάφωρη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες της Κύπρου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Γιατί οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι θα βγουν τελικώς ωφελημένοι, εάν επικρατήσει η λογική. Ήδη η συμφωνία που πέτυχε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι ανοίγει το δρόμο για την ειρηνική συμβίωση όλων όσοι κατοικούν στην Κύπρο. Ας δώσει, λοιπόν, τη δέουσα προσοχή η κυβέρνηση των ΗΠΑ, εναρμονίζοντας τις καλές προθέσεις της με συγκεκριμένες δράσεις.

Τι απαντάτε στις κατηγορίες για τον κίνδυνο της τρομοκρατίας στη χώρα μας;

Εμείς, οι Έλληνες, έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική: Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα. Σε όλα τα διεθνή βήματα έχουμε, κατ' επανάληψη, καυτηριάσει οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, οπουδήποτε και αν συμβαίνει.

Είμαστε μια χώρα ασφαλής. Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών. Έχουμε προχωρήσει στην αναμόρφωση των δομών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πρόσφατα, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και είχε πολύ χρήσιμες και εποικοδομητικές συνομιλίες πάνω σε θέματα πάταξης της τρομοκρατίας με τις αντίστοιχες υπηρεσίες και την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι, κατά καιρούς, διατυπούμενες κατηγορίες είναι ανυπόστατες και γελοίες. Δεν παρακολουθούμε τους κινδυνολογούντες, των οποίων οι όποιες "αιτιάσεις" έχουν στόχο την ίδια τη χώρα μας. Τα γεγονότα τους διαψεύδουν οικτρά. Η Ελλάδα, είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν ορισμένοι, παραμένει μια ασφαλής και φιλόξενη χώρα με μια ζωντανή κοινωνία. Και αυτό έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή κοινότητα, που μας εμπιστεύθηκε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004.

Τι μήνυμα αποστέλλετε στην Ομογένεια;

Πρώτα απ' όλα, μήνυμα αισιοδοξίας για τη χώρα μας. Η οικονομική και κοινωνική φυσιογνωμία της πατρίδας μας έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Η Ελλάδα του 2000 είναι διαφορετική από την Ελλάδα του '96. Η διεθνής θέση της χώρας μας έχει αναβαθμιστεί. Χάρη στις σκληρές προσπάθειες του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε πια ισότιμα στο σκληρό πυρήνα των αποφάσεων του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Βέβαια, η συμμετοχή μας στην ΟΝΕ δεν λύνει ως δια μαγείας τα προβλήματά μας. Πρέπει σταθερά να συνεχίσουμε την πορεία που ξεκινήσαμε. Να διατηρήσουμε τις επιδόσεις μας στον τομέα της οικονομίας. Να διατηρήσουμε το χαμηλό πληθωρισμό που έχουμε και ταυτόχρονα τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξής μας (από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη) που μας επέτρεψαν να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Και στην πρώτη γραμμή πρέπει να παραμείνουμε. Και για να παραμείνουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να συναγωνιζόμαστε, να ανταγωνιζόμαστε. Να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της εποχής μας όχι με δέος και φόβο, αλλά με τόλμη και

αποφασιστικότητα. Να τις θεωρούμε προκλήσεις. Να μην φοβόμαστε τους ανταγωνιστές μας, γιατί όποιος φοβάται τους ανταγωνιστές του, φοβάται τον εαυτό του.

Πέρα από τις σημαντικές προς το καλύτερο αλλαγές στον τομέα της οικονομίας, υπάρχει και σημαντική μεταβολή της νοοτροπίας στην κοινωνία μας. Παρωχημένες νοοτροπίες και λογικές του παρελθόντος δεν έχουν πια θέση στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί ο Έλληνας που σκέπτεται το παρόν και νοιάζεται για το μέλλον το δικό του και των παιδιών του γνωρίζει ότι μόνο αν η Ελλάδα καταστεί χώρα ευκαιριών και δυνατοτήτων για όλους ανεξαιρέτα τους πολίτες της, θα πετύχει την πραγματική και κοινωνική σύγκλιση με τους προηγμένους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, θα ήθελα να στείλω μήνυμα ένθερμης συμπαράστασης προς τους ομογενείς μας στις Ηνωμένες Πολιτείες που μάχονται επί των επάλξεων για την προάσπιση των συμφερόντων μας και την προβολή τους στη μεγάλη φίλη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σεις οι ομογενείς είσαστε, πράγματι, οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας. Σας καλώ να συνεχίσετε με την ίδια θέρμη και τον ίδιο ζήλο για τα συμφέροντα της Ελλάδας και του Ελληνισμού στο σύνολό του.

Η εποχή μας δεν είναι απαλλαγμένη από σύγχυση και αβεβαιότητα. Μέσα στο περιβάλλον αυτό εμείς, στην Ελλάδα, θα πορευτούμε με τόλμη και αποφασιστικότητα. Για να έχουμε μια Ελλάδα ισχυρή, φάρο αλλά και στέγη φιλόξενη για όλους τους πολίτες, για να ακτινοβολούμε σε σας και να αντλούμε δύναμη από τις επιτυχίες σας. Μαζί να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα που θα ατενίζει με εμπιστοσύνη το μέλλον. Να δώσουμε στον Ελληνισμό τη δυνατότητα να στρέφει το βλέμμα του με αυτοπεποίθηση στους νέους ορίζοντες της εποχής μας.