

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Σεράγεβο, 30/07/1999

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, κατά τις εργασίες της Διάσκεψης Κορυφής του Σεράγεβο, για το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ν.Α. Ευρώπης, έχει ως εξής:

“Στο τέλος του 18ου αιώνα, πριν 200 χρόνια, ένας Έλληνας ποιητής και διανοούμενος ο Ρήγας Φεραίος, δημοσίευσε ένα επαναστατικό πατριωτικό τραγούδι, που καλούσε τους λαούς των Βαλκανίων να ενωθούν και να απελευθερωθούν.

Κατά την άποψή του, η επανάσταση θα έπρεπε να έχει ως τελικό στόχο της τη δημιουργία ενός βαλκανικού κράτους χωρίς σύνορα, όπου όλοι οι βαλκανικοί λαοί θα ζούσαν μαζί, με ελευθερία και ειρήνη. Σ' αυτό το καινούριο κράτος, όλοι οι κάτοικοι, χωρίς διακρίσεις, θρησκευτικές ή γλωσσικές, Έλληνες, Αλβανοί, Σέρβοι, Αρμένιοι, Βλάχοι, Τούρκοι και άλλοι, θα συμμετείχαν στη διακυβέρνηση.
Ο Ρήγας συνελήφθη και εξετελέσθη στο Βελιγράδι το 1798.

Στο τέλος του 19ου αιώνα, πριν από 100 χρόνια, ο Βίσμαρκ προέβλεψε ότι κάτι “το καταραμένο και τρελό πράγμα στα Βαλκάνια θα προκαλούσε τον επόμενο πόλεμο”.

Η δολοφονία του διαδόχου του αυστριακού θρόνου, αρχιδούκα Φερδινάρδου, στις 28 Ιουνίου του 1914, μετέτρεψε αυτή την προφητεία σε πραγματικότητα. Αυτό υπήρξε και το έναυσμα των όσων επακολούθησαν.

Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε στις 29 Ιουλίου 1914, πριν από 85 χρόνια.

Στο τέλος του 20ου αιώνα συναντιόμαστε τώρα στο Σεράγεβο για να σηματοδοτήσουμε την αρχή μίας νέας εποχής, με ελπίδες και προσδοκίες για μια διαρκή ειρήνη και ασφάλεια στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο, χρειαζόμαστε να υπερβούμε την κληρονομιά μιας ιστορίας πολέμων, καταστροφών και αιματοχυσίας, τη νοοτροπία ενός ακραίου εθνικισμού και επίσης την πρακτική επέμβασης των μεγάλων δυνάμεων, την ανασφάλεια και το φόβο που επικρατούν στην περιοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια κοινή στρατηγική για το σύνολο της περιοχής, για όλη την περιοχή.

Μια στρατηγική που προωθεί οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, εξασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύει την ασφάλεια.

Η Ελλάδα πιστεύει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ειρήνη, συνεργασία και ανάπτυξη. Αυτή η Διάσκεψη δεν αντιπαραθέτει δύο πλευρές, από τη μια πλευρά τις βαλκανικές χώρες που επιθυμούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και από την άλλη πλευρά το υπόλοιπο του κόσμου που είναι έτοιμο να βοηθήσει.

Κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Ολοι συμμετείχαμε στο να δημιουργηθεί η σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι από κοινού να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να την υπερβούμε”.