

Δελφοί, 3 Οκτωβρίου 1998

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (3-4/10/98)

(Πρώτη ημέρα ερνασιών)

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στην εναρκτήρια ομιλία του και απευθυνόμενος στους Προέδρους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας Πέτερ Στογιάνοφ και Εμίλ Κονσταντινέσκου είπε τα εξής:

“Αγαπητέ Πρόεδρε Στογιάνοφ, αγαπητέ Πρόεδρε Κονσταντινέσκου, κυρίες και κύριοι,

Είμαι πολύ ευτυχής που σας υποδέχομαι εδώ στους Δελφούς και ελπίζω πως θα έχουμε μια ευχάριστη διαμονή και μια επιτυχή συνεργασία.

Όπως διαπιστώσαμε, οι Δελφοί είναι μια τοποθεσία επιβλητικής ομορφιάς και όπως, επίσης, σας είπα αλλά και μου είπατε, ελέγγο στην Αρχαιότητα ότι οι Δελφοί ήσαν ο ομφαλός της γης. Βέβαια, σήμερα, δεν είναι ο ομφαλός της γης. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι η συνάντησή μας εδώ δείχνει τη σημασία της συνεργασίας μας στα Βαλκάνια και δείχνει επίσης τη σημασία των τριών χωρών μας, ενώ σχεδιάζουν το μέλλον των Βαλκανίων.

Η γεωγραφική θέση των χωρών μας στο σταυροδρόμι του διεθνούς εμπορίου δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορούμε να παίξουμε, εάν το θέλουμε, - και πιστεύω ότι το θέλουμε- ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής.

Η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στην οικοδόμηση της νέας Ευρώπης. Μια Ευρώπη -που θέλουμε όλοι- ελεύθερη από διαιρέσεις και απαλλαγμένη από το παρελθόν. Και οι τρεις χώρες μας μπορούν να συνενώσουν τις προσπάθειές τους συμμετέχοντας στην ευρωπαϊκή οικογένεια προς όφελος της οικονομικής ευημερίας και της ειρήνης.

Η τριμερής συνεργασία μας νομίζω ότι αποτελεί σημαντικό μοχλό για την επίτευξη αυτής της προόδου. Πιστεύω ότι η τριμερής συνεργασία μας συνεπάγεται καινοτόμες σκέψεις στις διεθνείς υποθέσεις και ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης και της παγκοσμιοποίησης.

Η τριμερής συνεργασία μας χρονολογείται από το 1995. Το 1995, όταν ξεκίνησε, ήταν κάτι το τελείως καινούριο. Τώρα, δεν είναι πια κάτι το καινούριο και συνιστά ένα ζωτικό μέρος περιφερειακής συνεργασίας για μια σειρά από λόγους. Και θέλω να υπογραμμίσω μερικούς απ' αυτούς που θα μας βοηθήσουν στην επιτυχή έκβαση των εργασιών μας:

- Πρώτα απ' όλα αυτή η τριμερής συνεργασία μας εδράζεται επί των αρχών του απαραβιάστου των συνόρων, της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις και του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Αυτές οι αρχές αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη θετικού κλίματος και σχέσεων καλής γειτονίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση.

Ένα σημείο που απορρέει απ' αυτά που είπα προηγουμένως είναι πως αυτή η τριμερής συνεργασία συνεισφέρει, με σημαντικό τρόπο, στο κοινό μας όραμα της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο NATO.

Και μιλάω για κοινό όραμα, παρ' όλο που η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO. Πιστεύουμε ότι είναι κοινό όραμα, διότι είμαστε της άποψης ότι η διεύρυνση και της Ε.Ε. και του NATO δεν πρέπει να είναι περιορισμένη, διότι μια περιορισμένη διεύρυνση θα δημιουργούσε περισσότερες διαιρέσεις στην Ευρωπαϊκή Ηπειρο. Είμαστε της άποψης ότι η διεύρυνση θα πρέπει να γίνει επί ευρείας βάσεως και να προωθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε όλη την περιοχή.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η χώρα μου τονίζει την ανάγκη, σε όλα τα διεθνή βήματα, της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε. και στο NATO. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή, όταν όλες οι χώρες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σ' αυτούς τους δύο ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς.

- Η τριμερής συνεργασία μας, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διεύρυνσης, μας δίνει επιχειρήματα για την εμβάθυνση αυτής ακριβώς της τριμερούς συνεργασίας. Και θέλω εδώ να επαναλάβω πως η Βουλγαρία και η Ρουμανία -είμαστε πεπεισμένοι- είναι σε μια καλύτερη θέση να μπουν στην Ε.Ε. από πολλές άλλες υποψήφιες χώρες, που συζητούν τώρα με την Ε.Ε.

- Ένα τρίτο σημείο είναι πως η συνεργασία μας διαδραματίζει έναν αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας. Και γι' αυτό επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην προώθηση, μεταξύ άλλων, των οδικών μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών αυτών στην περιοχή μας.

Η υποδομή οδικών δικτύων είναι άκρως σημαντική στο σημερινό καινούριο κόσμο και αυτό που πρέπει να κάνουμε -και το κάνουμε ήδη- είναι να δημιουργούμε υποδομές οδικών δικτύων τόσο μεταξύ των χωρών μας, όσο και στην περιοχή μας. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως υπήρξε πολύ σημαντική η συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, που συνεδρίασαν φέτος για πρώτη φορά (στη Θεσσαλονίκη στις 5/2/98).

Η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο τον οικονομικό τομέα. Επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης των τριών χωρών συναντήθηκαν ήδη δύο φορές αυτό το χρόνο (στη Θεσσαλονίκη στις 6-7/3/98 και στη Σόφια στις 8/9/98) και υπέγραψαν πρωτόκολλο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Όλες οι πρωτοβουλίες στην περιοχή μας είναι συμπληρωματικές και θα ενδυναμώσουν τη μελλοντική συνεργασία μας. Και υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες. Μπορώ να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα: Τη διαδικασία Ρουαγιόμόν, την πρωτοβουλία SECI (την πρωτοβουλία για την οικονομική συνεργασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης), τον ΟΣΕΠ (Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου).

Καθίσταται σαφές από τα προηγούμενα ότι η τριμερής συνεργασία μας είναι σημαντική όχι μόνον ως αυτή καθ' εαυτή, αλλά και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης περιφερειακής και ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. Για παράδειγμα, η δημιουργία συμπλέγματος οδικών δικτύων δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση και απαιτεί σκληρή δουλειά και μακροχρόνιες προσπάθειες. Όμως, τα αποτελέσματα είναι ορατά.

Θέλω να προσθέσω σ' αυτά ότι συμμετείχα αρκετές φορές σε συζητήσεις, στους κόλπους της Ε.Ε., για την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Και θα έλεγα ότι ιδιαίτερα τα Βαλκάνια είναι κάτι το απομακρυσμένο για τα μέλη της Ε.Ε. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή. Υπάρχουν προβλήματα, όπως το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου, το πρόβλημα της Βοσνίας, το πρόβλημα της Σερβίας, τα προβλήματα μεταξύ Γιουγκοσλαβίας και Αλβανίας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα για συνεργασία και

μπορούν επίσης να καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν δράσεις, αν είναι ανάγκη, θετικές δράσεις, όχι αρνητικές δράσεις, αν δουν ότι οι χώρες τις περιοχής έχουν κοινή θέληση να ξεπεράσουν τα προβλήματα.

Και γι' αυτό, μέσω της συνεργασίας, όπως την περιέγραψα και όπως κάνουμε εμείς σήμερα, στέλνουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σ' αυτούς ότι εδώ, σ' αυτή την πλευρά της Ευρώπης, που είναι ίσως μακριά από το κέντρο, υπάρχει πρόοδος για σταθερότητα, ειρήνη, ανάπτυξη και ότι αυτοί έχουν την ευκαιρία και την ευθύνη να μας βοηθήσουν στις προσπάθειές μας.

Μ' αυτό το θετικό πνεύμα και με την ευχή να κάνουμε πιο στενούς τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ μας, σας καλωσορίζω σήμερα εδώ στους Δελφούς.

Εχουμε τη θέληση, έχουμε το θάρρος, έχουμε την αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε μπροστά, να συσπειρώσουμε τις προσπάθειές μας για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους τους λαούς μας.

Σας ευχαριστώ που ήρθατε και είμαι σίγουρος ότι η συναντησή μας θα δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα".