

Μιλάνο, 1 Μαρτίου 1999

**ΙV ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
(Μιλάνο, 1-2/3/1999)**

Πρώτη ημέρα εργασιών

Στα κεφαλαιώδους σημασίας θέματα για την Ευρώπη της **Απασχόλησης και της Ανάπτυξης** (που απετέλεσαν και την πρώτη θεματική ενότητα των εργασιών του 4ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος) **εστίασε την πολιτική παρέμβασή του, σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, απευθυνόμενος στην ολομέλεια των συνέδρων.**

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην πολιτική εισήγησή του, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

- Οι πολιτικές και οι οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη, είναι αυτή την ώρα ευνοϊκές για την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών απασχόλησης. Οι πολιτικές αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου πάνω σε νέες βάσεις. Επομένως, απαιτείται μια συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ανεργίας με βασικό στόχο την επιστροφή στην αρχή της "πλήρους απασχόλησης" στο μέτρο του εφικτού. Η αντιμετώπιση της ανεργίας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης θα ενισχύσει τη νομιμοποίηση της Ένωσης. Η νομιμοποίηση αυτή θα επικυρωθεί από την ανανέωση της λαϊκής υποστήριξης στις ευρωεκλογές της 13ης Ιουνίου.
- Στα τελευταία έξι χρόνια η ανεργία στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 10%. Η συνήθης κριτική κατά του αμερικανικού καπιταλισμού είναι ότι δημιουργεί μεγάλους αριθμούς φτωχών εργαζομένων. Η κριτική αυτή είναι δικαιολογημένη, αλλά τουλάχιστον στις ΗΠΑ έχουν επιτευχθεί υψηλά επίπεδα απασχόλησης. Μόνο οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί φάνηκαν τόσο αναποτελεσματικοί, γιατί δημιούργησαν ταυτόχρονα και αύξηση της φτώχειας, αλλά και αύξηση της ανεργίας.
- Το πρόβλημα όμως δεν σταματά εδώ. Η συνολική εικόνα δίνει τις πραγματικές διαστάσεις του. Το ποσοστό απασχόλησης στην Ευρώπη βρίσκεται σήμερα στο 60,5%. Δηλαδή κατά 5% χαμηλότερο από τη δεκαετία του '70 που ήταν στο 64%. Το ποσοστό της ανεργίας των νέων έφθασε στο 20%, σχεδόν

διπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας και το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 3% υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Επίσης, η ανεργία χτυπά κυρίως του ανειδίκευτους, ενώ οι μισοί από τους ανέργους άνω των 25 ετών έχουν μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

- Είναι φανερό ότι ούτε ως σοσιαλιστές ούτε ως Ευρωπαίοι μπορούμε να ανεχθούμε πλέον αυτή την κατάσταση. Ως σοσιαλιστές πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στην εργασία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Βάζουμε πάνω απ' όλα τους ανθρώπους και θεωρούμε ότι η πλήρης απασχόληση είναι ο πιο σημαντικός μακροπρόθεσμος στόχος της πολιτικής σε μια δίκαιη κοινωνία.
- Ως Ευρωπαίοι και ριζοσπάστες δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι επιδιώκουμε την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στο σύγχρονο κόσμο και να αφήνουμε ανενεργό, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας, έναν από τους κύριους παραγωγικούς μας πόρους, που είναι το εργατικό δυναμικό.
- Είκοσι εκατομμύρια άνεργοι, εάν υπολογίσουμε μόνο τους επίσημα εγγεγραμμένους και σχεδόν 30 εκατομμύρια εάν προσθέσουμε και αυτούς που αποθαρρυνμένοι δεν αναζητούν πλέον εργασία, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι όπως και αν μετρηθούν: Και ως ανθρώπινη δυστυχία, αλλά και ως οικονομική απώλεια. Και για τους δύο αυτούς λόγους πρέπει να αναλάβουμε αποφασιστική δράση. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα.
- Η ανεργία είναι πλήγμα στην ανάπτυξη, είναι ακρωτηριασμός στις οικονομικές μας δυνατότητες.
Η ανεργία δεν είναι μια φυσική καταστροφή απέναντι στην οποία οι άνθρωποι είναι αβοήθητοι, ούτε οι αιτίες της βρίσκονται στα προσωπικά χαρακτηριστικά των ανέργων, έτσι ώστε να αποδώσουμε σ' αυτούς το πρόβλημα ή ακόμα χειρότερα να τους κατηγορήσουμε για τη δημιουργία του. Αντίθετα, οφείλεται στην αποτυχία των οικονομικών μηχανισμών αυτών καθ' εαυτών και γ' αυτό θα αντιμετωπισθεί με τη συστηματική και κατάλληλη παρέμβαση στους ίδιους τους μηχανισμούς.
- Υποφέρουμε από την ανεργία επειδή η ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία έχει βραδείς ρυθμούς. Και όποιος ρυθμός ανάπτυξης έχει επιτευχθεί, δεν έχει δημιουργήσει τις επιπλέον θέσεις εργασίας, που θα αντιστοιχούσαν στην αύξηση του δείκτη παραγωγής. Το συμπέρασμα είναι ότι εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία πρέπει να δουλέψουμε σε δύο μέτωπα: Την αύξηση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και εκείνου του ποσοστού απασχόλησης.
- Βασική περιγραφή αυτής της προσέγγισης του προβλήματος έχει ήδη γίνει στη Λευκή Βίβλο, στο κεφάλαιο για την "Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας

και της Απασχόλησης". Ένα από τα σπουδαιότερα πολιτικά κείμενα στο τέλος του αιώνα, που συντάχθηκε κάτω από την έμπνευση και την κατεύθυνση ενός μεγάλου Ευρωπαίου σοσιαλιστή, του Ζακ Ντελόρ. Στη Λευκή Βίβλο του Ντελόρ, το πρόβλημα της ανεργίας και η επίλυσή του διατυπώνεται ξεκάθαρα στη συνολική του διάσταση.

- Συνοπτικά και με ποσοτικούς όρους τα στοιχεία του προβλήματος είναι τα εξής:
 - Για την ευρωπαϊκή οικονομία απαιτείται ένας ρυθμός ανάπτυξης 2,5% μόνο και μόνο για να διατηρήσουμε την απασχόληση σε σταθερό επίπεδο ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Αυτό σημαίνει ότι για να αρχίσουμε να απορροφούμε μέρος των ανέργων πρέπει να επιτύχουμε ένα διατηρήσιμο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από το 2,5%.
 - Το 1993, όταν συντάχθηκε η Λευκή Βίβλος, είχε υπολογισθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης που απαιτείται είναι 3,5%, ώστε να μειωθεί η ανεργία στο μισό μέχρι το 2000.
 - Στην περίοδο 1991-1998 ο μέσος όρος οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μόνο 1,9% το χρόνο. Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη ότι δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας σε αυτό το διάστημα. Αντίθετα, πολλές θέσεις εργασίας χάθηκαν, κατά μέσο όρο 0,1% το χρόνο.
- Έτσι η Ευρώπη, αντί να ξεκινήσει την πορεία της στο νέο αιώνα με μια νότα ελπίδας που θα έδινε η μείωση της ανεργίας εάν είχε επιτευχθεί, ξεκινά με μια αίσθηση μελαγχολίας, σηκώνοντας στους ώμους της τη δυστυχία εκατομμυρίων εργαζομένων.
- Από εμάς, τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, εξαρτάται να βάλουμε ένα τέλος σ' αυτή την κατάσταση. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων, έτσι ώστε ο νέος αιώνας και η νέα χιλιετία να αρχίσει με μια ελπιδοφόρα προοπτική για την υλική και ηθική πρόοδο. Το αξίζουν αυτό οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι και είναι επιτακτικό για μας να ενισχύσουμε την ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι πώς θα το επιτύχουμε.
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ενιαίο νόμισμα και συντονισμένες πολιτικές, μπορεί πια να διαδραματίσει έναν κύριο ρόλο στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό στερέωμα. Εδραιώνει τη βάση για μια Νέα Πορεία. Την Πορεία προς κοινωνική και οικονομική ευημερία, με την κοινωνία ενωμένη και ενεργώς συμμετέχουσα στην προσπάθεια και στο αποτέλεσμα.
- Στόχος μας ήταν και είναι η Ευρώπη των λαών. Προχωρούμε στην οικοδόμηση του Κοινωνικού Πυλώνα της ευρωπαϊκής εννοποίησης.

- Πρώτο βήμα ήταν η Συνθήκη του Άμστερνταμ και στη συνέχεια οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στα Εθνικά Σχέδια Δράσης.
- Οι Ευρωπαϊκές Σοσιαλιστικές Δυνάμεις προετοιμάζουν το επόμενο σημαντικό βήμα: **Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση.** Αυτό είναι το νέο στοίχημα για το μέλλον, που με όπλα τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, αλλά και την ενίσχυση και το συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών, στοχεύει να δώσει την απάντηση στα μείζονα ζητήματα της κοινωνίας μας:
 - ⇒ Τη σύνδεση της ανάπτυξης με την απασχόληση
 - ⇒ Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 - ⇒ Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
 - ⇒ Την ευημερία των πολιτών .
- Η Ελλάδα είναι κοινωνός του ευρωπαϊκού οράματος και βαδίζει στην ίδια πορεία προς τους ίδιους στόχους.
- Προτεραιότητά μας είναι η ενότητα και η συνοχή της κοινωνίας μας. Βασική προϋπόθεση, η αντιμετώπιση της ανεργίας. Το υπ' αριθμόν ένα, για μας, πρόβλημα του λαού μας.
- Στόχος μας η σύνδεση της ορατής πια στην πατρίδα μας ανάπτυξης με την απασχόληση: **Την πλήρη Απασχόληση.**
- Τρία χρόνια τώρα καταβάλλουμε μια μεγάλη προσπάθεια σ' αυτή την κατεύθυνση. Προχωρήσαμε με τομές στις πολιτικές απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Στοχεύουμε, ως το τέλος του 2000, να προσφέρουμε μια ευκαιρία σε κάθε άνεργο της χώρας μας. Μια ευκαιρία για να βρει δουλειά, να επανέλθει στην ενεργό ζωή. **Οι νέοι άνθρωποι είναι στο κέντρο της πολιτικής μας.**
- Σχεδιάσαμε και σχεδιάζουμε καινοτόμα προγράμματα για να υποστηρίξουμε την ένταξή τους στην παραγωγή, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, μέσω της κατάλληλης επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους. Επενδύουμε στο λαό και στην κοινωνία του μέλλοντος.
- Υποστηρίζουμε με ενεργά μέτρα την απασχόληση και επιχειρηματικότητα των γυναικών, αλλά και τη συμφιλίωση των απαιτήσεων της εργασίας με τη λειτουργία της οικογένειας.
- Εφαρμόζουμε νέα προγράμματα για να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και προσφέρουμε **ίσες ευκαιρίες για εργασία σε όλους.**
- Αλλάζουμε τη δομή της απασχόλησης για να προσεγγίσουμε εξατομικευμένα τον άνεργο, να τον προσανατολίσουμε επαγγελματικά, αλλά και να εντάξουμε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις στη μάχη κατά της ανεργίας.

- Μέσα στο 1998 δημιουργήσαμε 85.000 νέες θέσεις εργασίας, που έχουν όνομα και επώνυμο. Θέσεις που καλύφθηκαν από άτομα της κοινωνίας μας, από συμπολίτες μας.
- Για το 1999, με τα προγράμματά μας, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε ευκαιρίες απασχόλησης σε 110.000 ανέργους.

Συνολικά 500 δις δρχ θα διατεθούν εντός του 1999 για να υλοποιηθούν οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης.

- Αποτυπώνουμε τη στρατηγική μας σε δύο μεγάλα σχέδια: **Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση και το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης.** Στόχος μας να αναπτύξουμε ισότιμα και αλληλένδετα τον Οικονομικό και Κοινωνικό Πυλώνα. Να δώσουμε σύγχρονες λύσεις για τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης των αγορών.
- Παράλληλα, με τη δημιουργία του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση θέλουμε να εντάξουμε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους μας και τα νέα μεγάλα ζητήματα της εργασίας. Η μείωση του χρόνου εργασίας, οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα που θα το καταστήσουν φιλικότερο προς την απασχόληση, η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μαθητείας, τα ειδικά μέτρα προς τους ηλικιωμένους ανέργους και η ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της εργασίας είναι θέματα που απαιτούν συγκεκριμένα βήματα και λύσεις μέσα στα επόμενα χρόνια.
- Η ανεπάρκεια των επενδύσεων μαζί με το δημοκρατικό έλλειμμα και την ανύπαρκτη σχεδόν εξωτερική πολιτική αποτελούν τα τρία βασικά προβλήματα της Ευρώπης, τα οποία και αναχαιτίζουν την πρόοδό μας. Οι ανεπαρκείς επενδύσεις δεν είναι ένα πολιτικό έλλειμμα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αλλάζοντας το κείμενο της Συνθήκης. Αντίθετα, οφείλεται σε οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, που πρέπει να αντιμετωπισθούν με πολιτική δράση σε όλα τα θεμελιώδη επίπεδα της κοινωνίας. Για να φθάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο του 3% του ρυθμού ανάπτυξης πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις από το 19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στο 24%. Γι' αυτό πρέπει εμείς οι σοσιαλιστές να αναλάβουμε την απαιτούμενη πολιτική δράση για να επανορθώσουμε και να αλλάξουμε τη θέση της Ευρώπης.
- Τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες ισχυροί κλυδωνισμοί, που οφείλονται εν πολλοίς στην κερδοσκοπία των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, κλόνισαν τη διεθνή οικονομία και οδήγησαν σε ύφεση πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες. Μέχρι σήμερα ευτυχώς έχει αποτραπεί το χειρότερο, δηλαδή μια συνολική κατάρρευση του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Η εισαγωγή του ευρώ προστάτευσε την Ευρώπη από την επανεμφάνιση των νομισματικών

αναταραχών του παρελθόντος. Η εισαγωγή του κοινού νομίσματος αποτελεί για μας ένα ξεκάθαρο κέρδος απ' όπου μπορούμε να αντλήσουμε ανακούφιση, ακόμα και περηφάνια. Η ευρύτερη απειλή όμως εξακολουθεί να παραμένει. Εάν δεν πάρουμε άμεσα και επείγοντα μέτρα, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε νέα ανυποχώρητα επίπεδα ανεργίας.

- Μπορούμε να λάβουμε πολλά μέτρα. Κατ' αρχήν να ενισχύσουμε τη ζήτηση μέσα στην Ευρώπη στο πλαίσιο διατήρησης υγιών δημοσιονομικών ισορροπιών. Οι οικονομίες όμως των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν σε πολλά σημεία και η διεύρυνση της εσωτερικής ζήτησης δεν θα είχε παντού τα ίδια θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μια πολιτική ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης θα είχε αρνητικές συνέπειες για χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία με τις γνωστές δημοσιονομικές ισορροπίες.
- Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν, σχετικά με τον πληθωρισμό, τη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων, τους παράγοντες που επιδρούν στο επίπεδο των δημοσίων επενδύσεων και τον κίνδυνο μιας επικείμενης ύφεσης.
- Σ' αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμισθεί ότι είμαστε εμείς, οι σοσιαλιστές, που δώσαμε μια νέα δυναμική στην πολιτική απασχόλησης της Ε.Ε.
 - Η Συνθήκη του Άμστερνταμ περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την Απασχόληση.
 - Υπογράψαμε το Σύμφωνο Απασχόλησης για να εξισορροπήσουμε το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και τη Σταθερότητα.
 - Στη Σύνοδο του Λουξεμβούργου εγκαινιάσαμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπόνηση εθνικών πολιτικών απασχόλησης.
 - Η στρατηγική αυτή εγκαθιδρύει πανευρωπαϊκές "κατευθυντήριες οδηγίες απασχόλησης", με βάση το πρότυπο των ευρύτερων οικονομικών κατευθυντηρίων οδηγιών που περιλαμβάνει η Συνθήκη του Μάαστριχτ.
 - Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του Κάρντιφ και της Βιέννης συνέχισαν και εμβάθυναν τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στο Άμστερνταμ και στο Λουξεμβούργο.
- Οι "κατευθυντήριες οδηγίες απασχόλησης" προσδιορίζουν τέσσερις βασικούς τομείς, όπου μπορεί να προωθηθούν άμεσα θετικά μέτρα:
 - α. Η βελτίωση της απασχολησιμότητας**, μέτρο που έχει να κάνει με την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις των ραγδαίων τεχνολογικών και οικονομικών μεταβολών.
 - β. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας**, που βοηθά τον εργαζόμενο να περάσει στην αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης, ενώ προάγει την καινοτομία και την ανανέωση.

γ. Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας στις επιχειρήσεις μέσα από την ευελιξία του χρόνου εργασίας και την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας.

δ. Η ενίσχυση της πολιτικής ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η παροχή υποστήριξης στις εργαζόμενες γυναίκες για την άνοδο του επιπέδου απασχόλησής τους στα ίδια επίπεδα με των ανδρών.

- Όλες οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών έχουν ήδη ενσωματώσει αυτές τις αρχές σε εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία ήδη αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πρώτη αποτίμηση των πρωτοβουλιών αυτών έδειξε ότι οι περισσότερες χώρες εστίασαν τις προσπάθειές τους στις δύο πρώτες αρχές, "απασχολησιμότητα" και "επιχειρηματικότητα", όπου το βάρος πέφτει στο άτομο. Είναι όμως φανερό ότι θα πρέπει να αναλάβουμε ανάλογη δράση και για τα θέματα της "προσαρμοστικότητας" και των "ίσων ευκαιριών", όπου η πρωτοβουλία ανήκει κυρίως στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις.
- Πρέπει να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και να αποτρέψουμε την απειλή μιας σοβαρής ύφεσης.
- Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα πρέπει επίσης να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία και πνεύμα φιλοαναπτυξιακό. Μεσομακροπρόθεσμα το σταθερό και ισχυρό ευρώ δεν εξυπηρετείται από συνθήκες επενδυτικής ύφεσης, μειωμένης ανταγωνιστικότητας, υποτονικής αξιοποίησης των παραγωγικών συντελεστών και ανεπαρκών αναπτυξιακών προοπτικών. Σταθερό ευρώ σημαίνει πρωτίστως αναπτυσσόμενη και δυναμική ευρωπαϊκή οικονομία.
- Αυτό που απαιτείται στην Ευρώπη, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι η επίτευξη χαμηλών επιτοκίων, ταυτόχρονα με μια αναπτυξιακή, ευέλικτη και δυναμική δημοσιονομική πολιτική. Έχει δίκιο ο σύντροφος Οσκαρ Λαφοντέν, ο οποίος μας παρέπεμψε στις ΗΠΑ, όπου το 1992 η πολιτική κατά της ύφεσης έδωσε μηδενικά πραγματικά επιτόκια, πληθωρισμό 3,2 και ένα έλλειμμα στο 4%.
- Συνοπτικά ο αγώνας μας κατά της ανεργίας θα πρέπει να περιλάβει τις εξής πολιτικές:
 - ⇒ Ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα τόνωσης της πραγματικής ζήτησης.
 - ⇒ Ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο που δεν θα ακρωτηριάζεται από την άκρατη μηχανιστική και δογματική προσήλωση στο σύμφωνο σταθερότητας.
 - ⇒ Ένα πρόγραμμα πανευρωπαϊκών δικτύων που χρηματοδοτούνται από την έκδοση ευρωομολόγων.
 - ⇒ Ένα καινοτόμο πρόγραμμα δομικών αλλαγών που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις κατευθυντήριες Οδηγίες Απασχόλησης.

- ⇒ Ένας μηχανισμός συντονισμού και αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων δράσης στο επίπεδο της Ε.Ε.
 - ⇒ Την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών μας συστημάτων με βασικούς προσανατολισμούς την επικαιροποίηση των γνώσεων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την προώθηση της δια βίου μάθησης.
 - ⇒ Την βιωσιμότητα και αξιοπιστία των συστημάτων πρόνοιας. Αυτά θα πρέπει να έχουν ενεργητικό χαρακτήρα, να υποβοηθούν την επάνοδο στην εργασία, να συμβάλλουν στην προσαρμογή και συνεπώς να υιοθετούν τις αλλαγές, όχι να εγκλωβίζουν στην αδράνεια, την ηττοπάθεια και την παθητική αποδοχή τετελεσμένων. Workfare και όχι απλώς Welfare.
 - ⇒ Μέτρα τόνωσης των σύγχρονων παραγωγικών δραστηριοτήτων έντασης εργασίας.
 - ⇒ Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων του παράγοντα "εργασία".
 - ⇒ Τον εντοπισμό καλύτερου σημείου ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Η δογματική εμμονή στη λογική των κεκτημένων ισοδυναμεί με ανισότητα και διεύρυνση της ανέργειας.
 - ⇒ Την καταπολέμηση των περιπτών και δύσκαμπτων κανονιστικών ρυθμίσεων. Η Απασχόληση δεν ανθεί σε περιπτώσεις over regulation.
 - ⇒ Την απελευθέρωση των αγορών. Πεπαλαιωμένες και παρωχημένες μονοπωλιακές καταστάσεις οδηγούν βραχυπρόθεσμα σε πλασματική διατήρηση απασχόλησης προνομιούχων κατηγοριών και συγχρόνως σε αναπτυξιακή ασφυξία.
 - ⇒ Τον κοινωνικό διάλογο. Οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν επιβάλλονται άνωθεν, ούτε μέσω διαταγμάτων. Επιστρατεύουμε παιδαγωγικά τους κοινωνικούς εταίρους.
 - ⇒ Την αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε μπροστά, να νικήσουμε και να πάρουμε όλη την κοινωνία μαζί μας.
- Για μας, τους σοσιαλιστές, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα είναι μοχλοί, αγωγοί ανάπτυξης. Ενοποιούν τον ευρωπαϊκό χώρο και πολλαπλασιάζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του. Καταπολεμούν την απομόνωση, τη διάσπαση, τον εγκλωβισμό σε συνθήκες εσωστρέφειας και εν τέλει ύφεσης. Τα Δίκτυα ενισχύουν την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμπλουτίζουν και αναδεικνύουν το δυναμισμό της ενιαίας αγοράς. Είναι μέτρο φιλοαναπτυξιακό και φιλοπεριφερειακό. Η ολοκλήρωσή τους θα υπογραμμίσει τις αυτονόητες ευνοϊκές επιπτώσεις τους και στο θέμα της απασχόλησης. Διευρωπαϊκά δίκτυα όχι μόνο στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Αλλά και στον τομέα της πληροφορικής με την έννοια της συγκρότησης και ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο της Ευρώπης της Πληροφορίας, της Ευρώπης της πληροφοριακής διασύνδεσης, της Ευρώπης των δικτύων πληροφορικής. Τέλος, Διευρωπαϊκά Δίκτυα και στον τομέα του πολιτισμού, των ιδεών της ανάδειξης των πλούσιων και ποικίλων πτυχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Διευρωπαϊκά Δίκτυα στους συναφείς τομείς

εκμάθησης των ευρωπαϊκών γλωσσών και τόνωσης της κινητικότητας των εργαζομένων.

- Αυτά τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα πρέπει να τα χρηματοδοτήσουμε με γενναιοδωρία. Αδράνεια στον τομέα αυτό με προσχηματικό επιχείρημα τις λεπτές δημοσιονομικές ισορροπίες σε κοινοτικό επίπεδο ισοδυναμεί με μωπτική οικονομική πολιτική, ισοδυναμεί με μελλοντική αναπτυξιακή αναπηρία. Τολμώ να ισχυρισθώ ότι τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα αποτελούν το αυτονόητο και απαραίτητο συμπλήρωμα της ενιαίας αγοράς και του ευρώ. Αν η ενιαία αγορά ενοποιεί το χώρο συναλλαγών και το ευρώ αναδεικνύει την ευρωπαϊκή νομισματική ταυτότητα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα παρέχουν το απαραίτητο υπόστρωμα ευρωπαϊκών υποδομών και σφυρηλατούν τη νέα δυναμική αναπτυξιακή φυσιογνωμία μας.
- Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων, μέσω έκδοσης ευρωομολόγων, είναι συνεπής πράξη στοιχειώδους οικονομικής σωφροσύνης. Δεν ανατρέπει δημοσιονομικές ισορροπίες, δεν συνιστά εγχείρημα απλώς καταναλωτικό. Επιπλέον, η εισαγωγή του ευρώ και η βαθμιαία ενοποίηση και τόνωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιοαγορών αποτελούν ικανοποιητικές και ώριμες συνθήκες για την ανάληψη αυτή της δράσης. Η εύστοχη επιλογή των Δικτύων, η σαφής ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, η εξασφάλιση όρων οικονομικής βιωσιμότητάς τους και η εποικοδομητική σύμπραξη και εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα εξασφαλίζουν την επιτυχία της χρηματοδοτικής πρότασης. Σε εποχή σχετικής κεφαλαιακής ανεπάρκειας στις διεθνείς αγορές, σχεδόν ανύπαρκτου πληθωρισμού και υγιών δημόσιων οικονομικών, η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων μέσω έκδοσης ευρωομολόγων είναι επένδυση στο μέλλον.
- Η ανεργία μπορεί να ηττηθεί και θα ηττηθεί. Η ιερή δέσμευσή μας απέναντι στους εργαζομένους όλης της Ευρώπης είναι να φθάσουμε σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης και να αποκαταστήσουμε το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης.
- Η συνέπεια και η υπευθυνότητα του Κράτους και των Κοινωνικών Εταίρων, η πίστη μας στο Ευρωπαϊκό Όραμα και η προσήλωσή μας στις αξίες της Νέας Πορείας για μια κοινωνία ενωμένη στην ευημερία, είμαστε βέβαιοι ότι θα φέρουν το αποτέλεσμα που θα μας δικαιώσει.