

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

**Προσοχή! Embargo για τα Ρ/Τ μέσα
έως 2ας πρωινής ώρας Ελλάδος**

**Νέα Υόρκη, 20 Απριλίου 1999
(τοπική ώρα: 20.00)**

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μιλώντας απόψε σε ανοικτή ομογενειακή εκδήλωση στην Αστόρια της Νέας Υόρκης (στο Crystal Palace), είπε τα εξής:

“Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί συμπατριώτες,

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, αλλά και πραγματική συγκίνηση που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Με τη σημερινή συμμετοχή σας επιβεβαιώνετε για άλλη μια φορά την αφοσίωσή σας στην πνευματική και πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας. Αποδεικνύετε το μεγάλο ενδιαφέρον σας για τα δρώμενα και την εξέλιξη της σύγχρονης Ελλάδας. Δείχνετε ότι ο απόδημος Ελληνισμός δεν είναι ποτέ μακριά.

Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να περιφρουρήσουμε. Αυτή ακριβώς τη σχέση οφείλουμε να διευρύνουμε, ώστε οι δυνάμεις του Ελληνισμού -Ελλαδικού, Απόδημου και Κυπριακού- να συντονίσουν τις προσπάθειες τους για την κοινή υπόθεση: Για την ισχυρή Ελλάδα της νέας χιλιετίας. Για την προβολή των αξιών μας, της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, για την προβολή μιας Ελλάδας που προοδεύει στηριγμένη στις αρχές αυτές.

Σήμερα τίποτα δεν είναι όπως χθες. Ζούμε σ' ένα κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Η τεχνολογική επανάσταση, η έκρηξη της πληροφορικής, η παγκοσμιοποίηση, αλλά και η κατάρρευση του μεταπολεμικού διπολισμού δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο όπου κινούμαστε. Υπάρχει μια μεγαλύτερη παρά ποτέ ρευστότητα. Ας σκεφτούμε πόσο πραγματικά γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο τον πλανήτη η κρίση από την οικονομική αστάθεια της Ρωσίας και τα προβλήματα της Ιαπωνίας. Ας σκεφθούμε τι κίνδυνοι για την ειρήνη στην περιοχή των Βαλκανίων και την αμφισβήτηση των συνόρων έχουν έρθει στην επιφάνεια από την πρόσφατη περιπέτεια στο Κόσοβο.

Σ' αυτή τη συγκυρία, μέσα σ' αυτές τις συνθήκες, μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, ένα δρόμο έχουμε να επιλέξουμε: Το δρόμο της ισχυρής Ελλάδας, της ισχυρής κοινωνίας, της ισχυρής οικονομίας. Αυτό ακριβώς καθορίζει και τις επιλογές μας, τον καθορισμό των στόχων μας.

Στόχος μας είναι η ισχυρή Ελλάδα, η Ελλάδα της ευημερίας, της ασφάλειας, της προόδου και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ισότιμη συμμετοχή μας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και η ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Στόχος μας είναι μια Ελλάδα, που κάθε μέρα κατακτά όλο και περισσότερο κύρος και επιρροή στις εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νέα διεθνή πραγματικότητα.

Μια Ελλάδα με υγιή, δυνατή σταθερή οικονομία, που να μπορεί να αντεπεξέλθει στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Μια Ελλάδα με σύγχρονους και αποτελεσματικούς θεσμούς.

Έχουμε την πεποίθηση, ότι τα τελευταία χρόνια, πολλά άλλαξαν στην Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια εκεί που βρισκόταν πριν τρία χρόνια. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τόσο τις νέες προκλήσεις, όσο και τα συσσωρευμένα προβλήματα, τους ξεπερασμένους θεσμούς και τις αναχρονιστικές δομές που μας εμπόδιζαν να ανοίξουμε το βηματισμό μας. Και πιστεύω, ότι τα καταφέραμε. Δείξαμε ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες. Ότι πολλά μπορούμε να καταφέρουμε όλοι μαζί.

Δείξαμε ότι δεν ταιριάζει σε μας η μεμψιμοιρία. Σε μας ταιριάζει να παίρνουμε το μέλλον στα χέρια μας.

Μ' αυτό τον τρόπο κατακτούμε ένα νέο ρόλο στο διεθνή περίγυρο μας ως χώρα ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και πρωτοβουλίας. Μ' αυτή την αντίληψη εργαστήκαμε και βρισκόμαστε ακριβώς ένα βήμα πριν την ισότιμη ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Παρ' όλο μάλιστα που πολλοί θεωρούσαν στην Ελλάδα, ότι ένας τέτοιος στόχος είναι ανέφικτος. Μ' αυτό τον τρόπο αναμορφώνουμε και εκσυγχρονίζουμε την Ελλάδα προωθώντας χιλιάδες έργα σε όλη την επικράτεια, αλλάζοντας θεσμούς, και νοοτροπίες που μας κρατούν στο τέλμα και την ακινησία. Έτσι καταφέραμε να διεκδικήσουμε επιτυχώς τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Με αυτό τον τρόπο πετύχαμε η Ελλάδα να δίνει σήμερα στην οικουμένη μια εικόνα πολιτικής σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και προόδου, διάθεσης συνεργασίας πέρα και πάνω από σύνορα.

Αυτός ο δρόμος που επιλέξαμε δεν είναι ασφαλώς ένας περίπατος σ' ένα ανθόσπαρτο μονοπάτι. Δεν λείπουν οι δυσκολίες και τα εμπόδια. Αντίθετα, χρειάζεται επίπονη προσπάθεια. Μια προσπάθεια που συχνά δημιουργούσε και δημιουργεί δισταγμούς, αμφιβολίες και αντιδράσεις. Το νέο δεν γεννιέται όμως δίχως συγκρούσεις, δίχως ξεκάθαρους στόχους, δίχως θέσεις και αποφασιστικότητα. Αυτό το γνωρίζαμε, καλά εξ' αρχής. Τώρα το γνωρίζουμε πολύ καλύτερα. Συνεχίζουμε χωρίς να διστάζουμε.. Και πιστεύω ότι συνεχίζουμε με την ουσιαστική συναίνεση και συμφωνία της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού.

Φίλες και φίλοι,

Ζούμε αυτές τις μέρες το δράμα του Κόσοβου, το δράμα των Βαλκανίων.

Είναι αναγκαίο να σταθούμε σ' αυτό το σημείο. Τα τύμπανα του πολέμου ήχησαν και πάλι στα Βαλκάνια. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν, με βάση την εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών, ούτε πρωτότυπο ούτε απροσδόκητο.

Επί χρόνια όλοι μιλούσαν για την επικείμενη σύγκρουση στο Κοσσυφοπέδιο. Η διεθνής κοινή γνώμη παρακολούθησε εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα το χρονικό ενός εξαγγελθέντος πολέμου και βλέπει τις διπλωματικές προσπάθειες να φθάνουν σε αδιέξοδο δίνοντας τη θέση τους στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Όλοι πιστεύω ότι διακατεχόμαστε από τα ίδια αισθήματα. Όλοι συμπάσχουμε με τους πληθυσμούς της περιοχής που υφίστανται αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Όλοι ζητούμε την ειρήνη, την πολιτική λύση, τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.

Δυστυχώς όμως η διεθνής πολιτική είναι μία πολύ σκληρή πραγματικότητα. Απέναντι στην πραγματικότητα αυτή μία χώρα με την ιστορία και την θέση της Ελλάδας έχει μία και μόνη δυνατότητα να διαμορφώσει την δική της εξωτερική πολιτική επικαλούμενη σαφείς αρχές. Τις αρχές:

- του σεβασμού του απαραβίαστου των συνόρων
- του σεβασμού των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων
- της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών
- της συνεργασίας για τη δημοκρατία, ανάπτυξη και κοινωνία των πολιτών.

Για την Ελλάδα που ζει στην Τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και το συνεχιζόμενο διεθνές έγκλημα της στρατιωτικής κατοχής μεγάλου τμήματος της Κυπριακής επικράτειας, η επίκληση των αρχών αυτών δεν είναι ρητορική. Είναι ζωτική ανάγκη που απορρέει μέσα από την ιστορική εμπειρία.

Η Ελλάδα έχει τα δικά της συμφέροντα, τα ελληνικά συμφέροντα. Και αυτά τα συμφέροντα οφείλουμε, σε κάθε περίπτωση, να προασπίζουμε. Πρώτα η Ελλάδα. Είναι σύνθημα και αρχή μας. Είμαστε κράτος – μέλος της Διεθνούς Κοινότητας και Οργανισμών, της Ε.Ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή αυτή προσφέρει δικαιώματα, αλλά συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Η στάση μας, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθορίζεται από την επιδίωξή μας να κατοχυρώσουμε τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας επιδιώξεις, να αποφύγουμε ανυπολόγιστες συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, κυρίως να αποφύγουμε σημαντική ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας. Και σε αυτή την κρίση, εκείνο το οποίο έχει επιδιώξει από την πρώτη μέρα η Τουρκία είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της, η ανάδειξή της.

Ως προς το Κόσσοβο η Ελλάδα, υποστήριξε ευθύς εξαρχής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παραχώρηση ευρείας αυτονομίας μέσα στα όρια της Γιουγκοσλαβίας, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες που κατοικούν εκεί.

Η ανάγκη σεβασμού των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών είναι βασική προϋπόθεση, ιδίως για μία περιοχή όπως τα Βαλκάνια.

Τονίζω επίσης εδώ για μια ακόμη φορά ότι η Ελλάδα είναι αντίθετη προς τις συνεχιζόμενες Σερβικές επιχειρήσεις στο Κόσσοβο που πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

Μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώθηκε η Ελλάδα είχε τόσο έναντι του εαυτού της όσο και έναντι της ευρύτερης περιοχής την υποχρέωση να αναδείξει και να διασφαλίσει την διπλή της ταυτότητα, ως χώρα ευρωπαϊκή που μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο NATO και ως χώρα της Ν.Α. Ευρώπης, με ισχυρούς, φιλικούς δεσμούς με όλες τις χώρες της περιοχής, μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Η διπλή αυτή ταυτότητα απαιτεί αξιοπιστία και στα δυο αυτά επίπεδα. Αξιοπιστία τόσο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO όσο και έναντι των βαλκανικών χωρών και ιδίως αυτών που εμπλέκονται άμεσα όπως η Γιουγκοσλαβία αλλά και η Αλβανία και τα Σκόπια.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα κατέστησε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Κατέστησε επίσης σαφές ότι η Ελλάδα δεν είναι μέρος του προβλήματος και εξέφρασε την ενόχλησή της για ορισμένες παρεξηγήσιμες αναφορές σε δήθεν κίνδυνο Ελληνοτουρκικού πολέμου. Είναι άλλο ζήτημα η υπαρκτή τουρκική απειλή και επιθετικότητα και άλλο ζήτημα ο κίνδυνος πολεμικής εμπλοκής σε σχέση με τα συμβαίνοντα στο Κοσσυφοπέδιο.

Εξίσου σαφής είναι η διαπίστωση ότι η λύση του προβλήματος δεν μπορεί παρά να είναι διπλωματική και πολιτική.

Ένα μήνα σχεδόν μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στη Σερβία, η στάση μας δικαιώνεται. Η ψύχραιμη, νηφάλια θέση μας αναγνωρίζεται ευρύτερα τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, όσο και από τη διεθνή κοινότητα. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα πια.

Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ η ανάγκη να υπάρξει πολιτική λύση αναδεικνύεται πιο έντονα παρά ποτέ. Η παράταση της κρίσης δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η άποψη ότι μπορεί να τραβά αυτή η διαμάχη, αυτή η αντιπαράθεση για πολύ καιρό, είναι μια άποψη που παραβλέπει τα προβλήματα

και τις ανάγκες της περιοχής. Παραβλέπει πριν απ' όλα ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Σ' αυτή την κατεύθυνση, επεξεργαστήκαμε πρόσφατα και εκθέσαμε ολοκληρωμένο σχέδιο ειρήνευσης στα Βαλκάνια. Η στόχευση της πρωτοβουλίας μας είναι τριπλή: Η πολιτική επίλυση της κρίσης στο ταχύτερο δυνατό διάστημα, η σταθεροποίηση και η ενσωμάτωση των Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και η αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

Στο επόμενο διάστημα, θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας, ώστε να υπάρξει μια "συνέργεια" θεσμών και ενεργειών που θα οδηγούν τόσο στην αποδοχή από τη Γιουγκοσλαβία της απόσυρσης στρατευμάτων από το Κοσσυφοπέδιο, της ασφαλούς επιστροφής των προσφύγων στις εστίες του και της ανάπτυξης ευρείας διεθνούς δύναμης με σαφή νομιμοποίηση, όσο και στην ταυτόχρονη κατάπαυση των πολεμικών ενεργειών.

Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε την πολιτική μας, υποστηρίζοντας και αντίστοιχες προτάσεις και πρωτοβουλίες που έχουν διαμορφωθεί από χώρες-μέλη της Ε.Ε. στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., αλλά και στο επίπεδο του περιφερειακού συστήματος των χωρών της Βαλκανικής και στο ευρύτερο διεθνές επίπεδο.

Πιστεύουμε ταυτόχρονα ότι χρειάζεται ταυτόχρονα μετά τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση ενός συνολικού Σχεδίου Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης των Βαλκανίων" Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει: Την ύπαρξη ενός είδους "Marshall Plan" για την περιοχή και την προώθηση μέτρων εκδημοκρατισμού της περιοχής. Την εγκαθίδρυση μηχανισμού επίλυσης συγκρούσεων και την προώθηση, την εντατικοποίησης και θεσμοποίησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας και την αναγνώριση της "επιλεξιμότητας" όλων των χωρών να ενταχθούν στην Ε.Ε. εφ' όσον εκπληρώσει τις απαιτούμενες πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Για να προωθήσουμε αυτό το Σχέδιο προωθούμε Διάσκεψη Κορυφής των Βαλκανικών χωρών στην Αθήνα.

Μια ιδιαίτερη πλευρά του θέματος είναι η αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που συνδέονται με τους πρόσφυγες. Εχουμε ήδη αναπτύξει έντονη δραστηριότητα. Ωστόσο, θα διευρύνουμε αποφασιστικά και πολύμορφα την ανθρωπιστική δράση και παρουσία. Σ' αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε και τη διοργάνωση στην Αθήνα ευρείας διάσκεψης μ' αυτό το περιεχόμενο.

Η Ελλάδα θέλει πάντα να είναι μια δύναμη ειρήνης, μια δύναμη συνεργασίας. Αυτό εκφράζεται όχι μόνο τώρα για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κρίσης, αλλά και συνολικά στην εξωτερική μας πολιτική.

Βρισκόμαστε για παράδειγμα μπροστά στην ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας. Είναι γνωστό, ότι η Τουρκία έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια στον ασταθή και αστάθμητο παράγοντα της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα τμήμα

του κατεστημένου της Άγκυρας επιδιώκει σταθερά την όξυνση, επιχειρώντας να εκτονώσει τα εσωτερικά προβλήματα με εξωτερικούς αντιπερισπασμούς.

Εμείς δεν παρακολουθούμε βέβαια αυτούς τους τυχοδιωκτισμούς. Δεν μας αφορά ασφαλώς το παιχνίδι της όξυνσης και της έντασης. Δεν δίνουμε άλλοθι στα αδιέξοδα του στρατιωτικοπολιτικού κατεστημένου της Άγκυρας. Οι θέσεις μας είναι κρυστάλλινες και διαυγείς: Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά και δεν διαπραγματεύεται τίποτα.

Τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε όλη την “γραμμή επαφής” του ελληνισμού με την Τουρκία, από τη Θράκη και το Αιγαίο ως την Κύπρο είναι αδιαπραγμάτευτα.

Η Ελλάδα θα είναι αρωγός της Τουρκίας εφόσον η γειτονική χώρα αποφασίσει να εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αν σεβαστεί στο εσωτερικό τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα και εφόσον αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες στη ρύθμιση των εξωτερικών της σχέσεων. Είναι συμφέρον και των δυο χωρών να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Αλλά όσο η Τουρκία αγνοεί και περιφρονεί το Διεθνές Δίκαιο, η Ελλάδα θα προστατεύει αποτελεσματικά τα εθνικά της δίκαια και δικαιώματα.

Η Ελλάδα έχει τους τρόπους και τα μέσα να αποτρέψει κάθε επιβουλή. Το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που επεξεργαστήκαμε και ήδη υλοποιείται, εξασφαλίζει για μακρό χρόνο μια αποτελεσματική αμυντική αποτροπή.

Όμως η καλύτερη εγγύηση των εθνικών συμφερόντων δεν είναι απλά η αμυντική αποτροπή. Είναι ασφαλώς ο συνδυασμός της με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας, με την ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας. Είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την Ελλάδα αυτοδύναμη σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο εσωτερικό μέτωπο. Ο αληθινός πατριωτισμός εκεί φαίνεται.

Στρατηγική μας επιλογή, θέση-κλειδί για την επιτυχία αυτών των στόχων είναι η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξή μας στην ΟΝΕ είναι το μέσο και όχι ο σκοπός. Είναι μέσο στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανασυγκρότηση του τόπου. Η ΟΝΕ είναι ο πρώτος μεγάλος σταθμός της χώρας στην πορεία της ισχυρής Ελλάδας. Τον πετυχαίνουμε. Οδηγούμε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1/1 του 2001.

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Μιας συστηματικής προσπάθειας ανασυγκρότησης και ενδυνάμωσης της οικονομίας μας.

Βασική επιδίωξή μας μέσα σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν να διαμορφώσουμε μια κοινωνία έργου και δημιουργίας. Γιατί υπήρχαν και συχνά κυριαρχούσαν πρακτικές και νοοτροπίες που δυσκόλευαν τη συνεργασία, τη δημιουργική συμβολή. Γιατί συχνά δεν αναδεικνυόταν η κοινωνική ευθύνη. Η κοινωνία μας ελάχιστα έβλεπε τις υποχρεώσεις συνδεδεμένες με δικαιώματα. Ανέχεται συντεχνιακές συμπεριφορές, χωρίς να αναλογίζεται τις ευρύτερες επιπτώσεις της.

Εμείς έχουμε άλλες αξίες, άλλα πρότυπα. Πιστεύουμε σε μια κοινωνία που δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην ατομική και κοινωνική ευθύνη. Που κάνει έργο τη δημιουργικότητα και τη συλλογικότητα. Μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, να μεταρρυθμίσουμε ό,τι είναι ξεπερασμένο. Αυτή ακριβώς τη μάχη δίνουμε σήμερα.

Το σύνολο των αναλύσεων, το σύνολο των θέσεων της κυβέρνησης έχουν ένα στόχο, ένα παρανομαστή:

- Στόχος μας είναι η ισχυρή Ελλάδα.
- Η Ελλάδα της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ειρήνης, της ανάπτυξης και της ευημερίας. Η Ελλάδα της ανθρωπιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
- Η Ελλάδα, χώρα ισότιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα με φωνή και κύρος στην Ευρώπη.
- Η ισχυρή Ελλάδα χώρα σεβαστή από εχθρούς και φίλους.

Το σύνθημά μας είναι: Πρώτα η Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι,

Η προσπάθεια αυτή δεν αφορά ασφαλώς μόνο μια κυβέρνηση. Πρόκειται για μια εθνική προσπάθεια που θα επηρεάσει την πορεία της Ελλάδας στα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας. Αφορά επομένως όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται. Μας αφορά όλους. Σας αφορά όλους.

Όλοι μαζί. Αυτό είναι το σύνθημά μας!

Πρώτα η Ελλάδα! Σ' αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι!"