

**Ενημερωτικό σημείωμα  
για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ  
στην Ουάσιγκτον (23-25/4/99)**

Η Σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον από 23 έως 25 Απριλίου, εκτός από σταθμό ζωτικής, ουσιαστικής σημασίας στην πορεία μετεξέλιξης της Συμμαχίας και προσαρμογής της στο καινούριο περιβάλλον ασφαλείας, είχε προγραμματισθεί να αποτελέσει κορυφαία πανηγυρική εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 χρόνων του ΝΑΤΟ και για την επίσημη υποδοχή των τριών νέων συμμάχων (της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Τσεχίας).

Τα όσα τραγικά μεσολάβησαν με το Κοσσυφοπέδιο, οδηγούν στον περιορισμό, στο ελάχιστο, του πανηγυρικού χαρακτήρα της Συνόδου και στον τονισμό του εργασιακού χαρακτήρα μιας συνάντησης Κορυφής ουσίας. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την εν προκειμένω θέση της Ελλάδος.

- ◆ Οι εργασίες της Συνόδου αρχίζουν στις 23 Απριλίου, με συνάντηση των 19 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και των 19 υπουργών Εξωτερικών για το θέμα του Κοσσυφοπεδίου.  
Θα ακολουθήσει συνάντηση, για το ίδιο θέμα, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας και των ομολόγων τους των γειτονικών με τη Γιουγκοσλαβία χωρών (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία και Σλοβενία).
- ◆ Το πρωινό του Σαββάτου, 24 Απριλίου, θα αφιερωθεί στις εργασίες του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, που θα αφορούν **την προσαρμογή της Συμμαχίας στις νέες συνθήκες ασφαλείας**. Η προσαρμογή αυτή του ΝΑΤΟ περιστρέφεται σε **τρεις βασικούς πολιτικούς άξονες**:
  - Τις νέες αποστολές
  - Τα νέα μέλη και,
  - Την ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας της Συμμαχίας.
- 1. **Όσον αφορά τις αποστολές**, διατηρείται ο προεξάρχων ρόλος των παραδοσιακών αποστολών για τη συλλογική άμυνα (άρθρο 5 της ιδρυτικής Συνθήκης του ΝΑΤΟ) και επιδιώκεται η βελτίωση της ευελιξίας του ΝΑΤΟ, καθώς και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων που θα επιτρέψουν την πρόληψη, την αποτροπή και, εάν καταστεί αναγκαίο, την απάντηση σε ένα ευρύτερο φάσμα ενδεχομένων απειλών στα συμφέροντα της Συμμαχίας. Τέτοιες απειλές ενδέχεται να είναι η διασπορά όπλων

μαζικής καταστροφής, περιφερειακές κρίσεις εκτός του ΝΑΤΟϊκού χώρου και απειλές, όπως η τρομοκρατία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, στη Σύνοδο Κορυφής, αναμένεται να γίνουν τα ακόλουθα βήματα:

**α. Υιοθέτηση της Νέας Στρατηγικής Αντίληψης (New Strategic Concept),** που θα δίδει στη Συμμαχία την απαιτούμενη ευελιξία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του νέου περιβάλλοντος ασφαλείας, διατηρώντας τη συλλογική άμυνα ως την κύρια αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά με νέα έμφαση, πλέον, στους νέους κινδύνους και στις νέες αποστολές. Η Νέα Στρατηγική Αντίληψη θα αποτελέσει το πολιτικό κείμενο – όχημα, μέσω του οποίου η Συμμαχία θα καθοδηγεί τους στρατιωτικούς σχεδιαστές της.

**β. Πρωτοβουλία για τις νέες αμυντικές δυνατότητες (defence capabilities initiative).** Στόχος η σταδιακή προσαρμογή των συμβατικών δυνάμεων της Συμμαχίας στην αντιμετώπιση των νέων κινδύνων και απειλών με τη δημιουργία ευκίνητων μονάδων που να μπορούν να αναπτύσσονται ταχέως, να είναι διαλειτουργικές και να είναι ικανές να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες παρατεταμένων επιχειρήσεων, χωρίς αύξηση του κόστους αλλά με ορθολογική κατανομή του.

**γ. Πρωτοβουλία για την αποτροπή κινδύνων από διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής (weapons of mass destruction initiative).** Επιχειρείται η βελτίωση των δυνατοτήτων αποτροπής απέναντι στους κινδύνους αυτούς; μέσα από κατάλληλη αλληλοπληροφόρηση και προετοιμασία. Η πρωτοβουλία θα είναι συμπληρωματική και λοιπών προσπαθειών, που γίνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινότητας.

**δ. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας και Αμυνας (ESDI-European Security and Defence Identity),** για μεγαλύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων στο διατλαντικό συνεταιρισμό ασφαλείας, στη βάση των αποφάσεων της Υπουργικής Συνόδου του Βερολίνου, που προβλέπει την οικοδόμηση του ESDI εντός του ΝΑΤΟ, σε συνεργασία με τη ΔΕΕ.

**2. Διεύρυνση του ΝΑΤΟ-Νέα Μέλη:** Πέρα από την αποδοχή των τριών νέων μελών, η Σύνοδος θα επιβεβαιώσει την πολιτική «ανοικτών θυρών» της Συμμαχίας, ως τη φυσική συνέπεια του στόχου για τη διεύρυνση μιας αδιαίρετης, ειρηνικής και δημοκρατικής Ευρώπης. Ως μέρος του ευρύτερου πακέτου «Madrid Plus», η Σύνοδος Κορυφής θα εξαγγείλει σχέδιο δράσεως (MAP-Membership Action Plan), για την

υποβοήθηση των υποψηφίων, μέσω αναβάθμισης του πολιτικού διαλόγου και της στρατιωτικής συνεργασίας τους με το ΝΑΤΟ. Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα υπάρξουν στην Ουάσιγκτον νέες προσκλήσεις χωρών για ένταξη.

3. **Ενίσχυση των Σχέσεων Συνεργασίας:** Η Σύνοδος Κορυφής θα σηματοδοτήσει την ένταση των προσπαθειών του ΝΑΤΟ να εργαστεί από κοινού με όλες τις χώρες-εταίρους συνεργασίας (για τη σύμπραξη στην ειρήνη), ανεξάρτητα από το εάν επιθυμούν να γίνουν μέλη του, για να επεκτείνει το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τα κύρια κείμενα που θα υιοθετήσει το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, θα είναι:

- Η αναθεωρημένη Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ.
  - Δήλωση περί του ρόλου του ΝΑΤΟ στο μέλλον (vision statement).
  - Η Διακήρυξη Κορυφής.
  - Δήλωση για το Κοσσυφοπέδιο.
- ♦ Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η αναφορά, σε κάποιο από τα ως άνω κείμενα, στην αμερικανική πρωτοβουλία για την ασφάλεια στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη (δημιουργία άτυπου forum για την ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών του ΝΑΤΟ με τις βαλκανικές χώρες σε θέματα, πρωτίστως, ασφαλείας).
- ♦ Το απόγευμα της 24ης Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας σε επίπεδο αρχηγών κρατών και Κυβερνήσεων, με θέμα την προώθηση της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Θα εκδοθεί κείμενο κοινής πολιτικής διακήρυξης.
- ♦ Την Κυριακή, 25 Απριλίου, θα συνέλθει η Σύνοδος Κορυφής του Ευρω-Ατλαντικού Συμβουλίου Συνεργασίας με τη συμμετοχή των 19 συμμαχικών χωρών και των 25 χωρών-εταίρων. Κεντρικό θέμα των συνομιλιών: Η ευρω-ατλαντική συνεργασία στον 21ο αιώνα.
- ♦ Η Σύνοδος Κορυφής του Μονίμου Κοινού Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι βέβαιο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, με δεδομένη τη ρωσική αντίδραση στη στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία.