

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

- Η σημερινή σύνοδος Κορυφής του NATO δεν είναι απλώς σύνοδος για την διεύρυνση της Συμμαχίας αλλά για την γενικότερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.
- Πράγματι στην Διακήρυξη της Συνόδου που υιοθετήθηκε σήμερα αφενός ονομάζονται τρεις χώρες (Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία) οι οποίες καλούνται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντάξεως και αφετέρου σημειώνονται όλες εκείνες οι εξελίξεις που σχετίζονται με την μετεξέλιξη και την προσαρμογή του NATO από μια παραδοσιακή συμμαχία του ψυχρού πολέμου σε έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ασφάλειας (οι άλλοι είναι ο ΟΑΣΕ και η ΔΕΕ).
- Όπως προανέφερα, επλέγονται σήμερα τρεις χώρες για το πρώτο κύμα διεύρυνσης αλλά ταυτόχρονα διακηρύσσεται η πολυπlicity των ανοικτών θυρών της Συμμαχίας σε όλες τις χώρες (12 τον αριθμό) που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του, χώρες με δημοκρατικά καθεστώτα και χώρες που επιθυμούν να συμβάλουν και να ωφεληθούν από τις δημιουργούμενες νέες συνθήκες ασφαλείας στην Ευρώπη.
- Υπάρχουν ειδικές αναφορές και προβλέψεις στην ειδικότερη κατάσταση Ασφαλείας και αστάθειας που υπάρχει στην Ν.Α. Ευρώπη και η Συμμαχία αναλαμβάνει να συμβάλει θετικά στο ξεπέρασμά τους.
- Παρουσιάζεται και εξηγείται κατάλληλα ο ρόλος του νεοϊδρυθέντος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συνεργασίας (EAPC) ως forum διαλόγου, συνεργασίας και κοινών δράσεων μεταξύ των χωρών-μελών αυτού (χώρες NATO και οι χώρες της τέως ΕΣΣΔ, Συμφώνου Βαρσοβίας κ.α. 44 τον αριθμό) σε κάθε θέμα κοινού ενδιαφέροντος και κυρίως στον τομέα της ασφάλειας.
- Αφιερώνονται ειδικές παράγραφοι στη Ρωσία και την Ουκρανία. Με την πρώτη το NATO υπέγραψε στο Παρίσι (27/5/97) ειδική αναβαθμισμένη συμφωνία συνεργασίας που δημιουργεί ειδικά μεικτά όργανα και με την δεύτερη θα υπογράψουμε αύριο ανάλογη συμφωνία. Και με τις δύο το NATO εγκαινιάζει μια καρπυφόρα και ιδιαίτερα φιλόδοξη κοινή σχέση, στην βάση της κοινής επιθυμίας όπως οι δύο αυτές μεγάλες χώρες παίξουν τον αρμόζοντα ρόλο τους στην γενικότερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.
- Στο πεδίο του Μεσογειακού διαλόγου εγκαινιάζεται ένα επίσης φιλόδοξο πρόγραμμα πρωτοβουλιών με την δημιουργία ειδικού οργάνου, της Ομάδας Μεσογειακής Συνεργασίας που θα έχει την γενική ευθύνη της διεξαγωγής του.
- Στον τομέα της εσωτερικής προσαρμογής διαπιστώνονται και κατοχυρώνονται οι πρόοδοι και οι εξελίξεις που μέχρι στιγμής σημειώθηκαν στις ειδικότερες πτυχές της δηλαδή στο ESDI (Ευρωπαϊκή ταυτότητα Αμυνας και Ασφάλειας), CJTF Combined Joint Task Forces για αποστολές

- σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς ΔΕΕ, ΟΑΣΕ σε αποστολές εκτός άρθρου 5) και της υπό εκπόνηση νέας στρατιωτικής δομής διοικήσεως του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα για την τελευταία προβλέπεται ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν στις προσεχείς Υπουργικές συνόδους του Δεκεμβρίου.
 - Στο ίδιο πλαίσιο καλωσορίζεται η απόφαση της Ισπανίας να ενταχθεί πλήρως στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και στις νέες δομές, όταν αυτές συμφωνηθούν. Επ' αυτού υπάρχει ήδη σχετική απόφαση του Ισπανικού Κοινοβουλίου.
 - Στο θέμα του στρατηγικού δόγματος (Strategic concept) της Συμμαχίας που υιοθετήθηκε το 1991, διαπιστώνονται οι ουσιαστικές μεταβολές που επήλθαν έκτοτε στο γενικότερο περιβάλλον ασφάλειας στην Ευρώπη και εξαγγέλεται η πρόθεση μελέτης τροποποιήσεως και εκσυγχρονισμού του στις νέες συνθήκες.
 - Υπάρχει ρητή μνεία για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Βοσνία και τον ρόλο που οι μετέχουσες στην SFOR χώρες παρέχουν στην επιτυχή εφαρμογή της. Όπως είναι γνωστό στην SFOR μετέχουν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ αλλά και πολλές εκτός Συμμαχίας. Επί πλέον πρέπει να επισημάνω ότι το ειδικό ενδιαφέρον της Συμμαχίας για τα συμβαίνοντα στην Βοσνία εμφανίζεται και στην ειδική δήλωση που η Σύνοδος Κορυφής υιοθέτησε σήμερα για την κατάσταση στη χώρα αυτή.
 - Τέλος για Αλβανία χαιρετίζεται η διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, επανείναι ο σημαντικώτατος ρόλος της διεθνούς δυνάμεως στην οποία μετέχει όπως είναι γνωστό και η χώρα μας, καθώς και ο θετικός εν προκειμένω ρόλος άλλων διεθνών οργανισμών π.χ. ΕΕ, ΟΑΣΕ, ΔΕΕ.
 - Ο τελικός στόχος παραμένει παντοτε η οικοδόμηση μίας καλύτερης ασφάλειας στην Ευρώπη, οικοδομημένης πάνω στις αρχές συνεργασίας με όλες τις χώρες της ηπείρου μας, και εκφράζεται η ελπίδα δημιουργίας μιας ελεύθερης και αδιαίρετης ευρωπαϊκής κοινότητας.
 - Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ προγραμματίζεται κατ' αρχήν για το 1999 ώστε να συμπέσει με τα πενήνταχρονα της ιδρύσεως της Συμμαχίας και με την υλοποίηση της διεύρυνσής της.
-