

Αθήνα 4/3/1997

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης απηύθυνε προς τους Απόδημους Έλληνες, μέσω του Κόμβου INTERNET της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, το ακόλουθο μήνυμα:

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,

Απευθύνοντάς σας ένα θερμό χαιρετισμό μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του INTERNET για τον Απόδημο Ελληνισμό στο Υπουργείο Εξωτερικών, σας μεταφέρω με την ευκαιρία χαιρετισμό όλης της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και του Ελληνικού λαού.

Είναι πια γεγονός ότι στην εποχή της νέας τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στη σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, οι παραδοσιακοί τρόποι επικοινωνίας των παλαιότερων γενεών Αποδήμων Ελλήνων εμπλουτίζονται με νέους. Μπορεί να υπάρξει μία αμεσότητα στην επαφή μας, μία αμεσότητα που διασφαλίζει έγκαιρη και έγκυρη αμφίδρομη ενημέρωση για τα τεκταινόμενα τόσο στην Ελληνική Επικράτεια, όσο και στο χώρο της Ελληνικής Διασποράς.

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη συνδυάζεται με τα θεσμικά μέτρα που λαμβάνει η Ελληνική Πολιτεία, όπως είναι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Όλα μαζί φέρνουν πια πολύ κοντά τον Ελληνισμό απανταχού της Γης με τον εθνικό κορμό, αλλά επιτρέπουν και την άμεση επικοινωνία των Ελλήνων της Διασποράς μεταξύ τους, όπου κι αν αυτοί ζούν.

Η νοητή γέφυρα που πάντα υπήρχε μεταξύ των εκτός συνόρων Ελληνισμού με το Ελλαδικό Κέντρο, ο ιστός που συνέδεε την Αθήνα με τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, το Μπουένος Άιρες, τη Μελβούρνη, τη Νέα Ορλεάνη, την Αλεξάνδρεια, το Γιοχάνεσμπουργκ, το Βανκούβερ, δεν είναι πια νοητή. Αποτελεί πλέον συγκεκριμένη ανοικτή γραμμή με πολλαπλάσιο πλεονέκτημα για όλους.

Όλα αυτά συντελούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον πολυπολιτισμικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από ραγδαίες και κοσμοϊστορικές εξελίξεις και ανακατατάξεις.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, στην περιοχή της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου, αλλά και γειτονικά της περιοχής των

Βαλκανίων, καλούνται από την ιστορία να διαδραματίσουν σημαίνοντα και πρωτοποριακό ρόλο.

Βρισκόμαστε λίγο πριν το 2000 και έχουμε τη συνείδηση, ότι ποτέ η Ελλάδα δεν βρέθηκε μπροστά σε τόσο μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποφασιστικά. Η διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής, που συνδέεται άρρηκτα με τους άξονες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ενεργού προώθησης των εθνικών δικαιών και συμφερόντων, αποτελεί την κύρια και ουσιαστική φροντίδα μας όπου εστιάζονται όλες οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα της κυβέρνησής μας.

Σε μια εποχή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες που διαμορφώνουν ένα νέο κόσμο, επιδιώκουμε να προωθήσουμε εκείνες τις πολιτικές που θα κλείσουν το χάσμα ανάμεσα στην Ελλάδα και τις αναπτυσσόμενες βιομηχανικές χώρες.

Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα, μια ισχυρή και ευημερούσα χώρα. Ο στόχος της κυβέρνησής μας είναι ακριβώς αυτός. Να θέσει δηλαδή την πατρίδα μας, την ερχόμενη τετραετία, σε ασφαλή τροχιά ευημερίας, ανάπτυξης και προόδου. Αυτή είναι άλλωστε και η καλύτερη απάντηση απέναντι στις απαράδεκτες αμφισβητήσεις και καταπατήσεις των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου από την τουρκική προκλητικότητα.

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,

Θεμελιώνουμε μια σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα, μια Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευημερίας, μια Ελλάδα διαρκώς παρούσα με κύρος και φωνή στα κέντρα των αποφάσεων. Εσείς είστε μια πραγματική πηγή δύναμης για μας.