

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2000

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, μιλώντας σήμερα εκτός κειμένου, (η βασική ομιλία του με θέμα “Κτίζοντας το Δίκτυο Αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών” διανέμεται σε ξεχωριστό δελτίο Τύπου), στη δεύτερη πανευρωπαϊκή συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστικών και Εργατικών κομμάτων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφερόμενος κατ’ αρχάς στην προσωπικότητα του Πρωθυπουργού της Σουηδίας και Προέδρου του Σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος Γκόρραν Πέρσον, εξήρε δύο σημαντικές καινοτομίες, τις οποίες υλοποιεί και αναδεικνύει με συγκεκριμένες πολιτικές στη χώρα του ο κ. Πέρσον.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε τα εξής:

“Η πρώτη καινοτομία, το πρώτο θέμα, μείζονος σημασίας για έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία με αρνητικές, πολλές φορές, συνέπειες για την Απασχόληση (πρώτη προτεραιότητα για μας τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές) είναι η συνεχής εκπαίδευση, η εκπαίδευση των ενηλίκων, η προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες τεχνολογικές συνθήκες.

Είναι γνωστό ότι όλα αλλάζουν και όποιος δεν αλλάζει, δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Το κεντρικό ερώτημα, για μας όλους, είναι πώς θα βοηθήσουμε αυτή την αλλαγή, την προσαρμογή στο καινούριο, πώς θα δώσουμε στους εργαζόμενους, πώς θα δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, να συμμετέχει, να ανταγωνιστεί, να απαντήσει στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Οι ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης, τις οποίες εφαρμόζουμε, είναι πολιτικές που βασίζονται στη σκέψη ότι χρειάζεται συνεχώς εκπαίδευση, ότι χρειάζεται δια βίου εκπαίδευση, ότι χρειάζεται συνεχώς κατάρτιση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτή η ιδέα είναι μια ιδέα, που έχει αναπτυχθεί εδώ και αρκετό καιρό, ιδίως στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, της Σκανδιναβίας και κυρίως στη Σουηδία. Και ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιδέας της συνεχούς εκπαίδευσης είναι ο Σουηδός Πρωθυπουργός ο κ. Πέρσον.

Εμείς κτίζουμε πάνω σε μια εμπειρία που υπάρχει. Η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται και στη σουηδική εμπειρία, η οποία προέρχεται από τη δουλειά που έκανε μαζί με άλλους ο κ. Πέρσον.

Το δεύτερο θέμα, το οποίο ανέδειξε η πολιτική του κ. Πέρσον είναι το θέμα που ακούγεται κάπως δυσάρεστα, της "δημοσιονομικής προσαρμογής". Όπως γνωρίζετε, η Σουηδία ήταν μια χώρα, όπου οι φόροι επεκτεινόταν συνεχώς και αυτό είχε δημιουργήσει αντιδράσεις. Όπως επίσης όλοι γνωρίζουμε, ότι το κράτος πρόνοιας έχει συναντήσει δυσκολίες γιατί οι παροχές αυξάνουν και δεν επικεντρώνονται στα άτομα που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Χρειαζόταν, λοιπόν, μετά από την επιτυχημένη εφαρμογή των μοντέλων της σοσιαλδημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια και στη Σκανδιναβία μια προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Ο κ. Πέρσον, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ως υπουργός Οικονομικών προχώρησε ακριβώς σ' αυτή την προσαρμογή και συγχρόνως ανέδειξε μια νέα αντίληψη: Και λιγότεροι φόροι είναι πολλές φορές σκόπιμοι για να κινητοποιήσουν δυνάμεις στην κοινωνία και ότι πρέπει να επικεντρωθεί η παροχή κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών εκεί που υπάρχει περισσότερη ανάγκη.

Οι Συντηρητικοί, στις τελευταίες εκλογές στη Σουηδία, νόμισαν, επειδή η πολιτική αυτή προκαλεί αμφισβητήσεις και προκάλεσε και στη Σουηδία αμφισβητήσεις, θα έχουν μια εύκολη νίκη. Αλλά ο κ. Πέρσον νίκησε στις εκλογές και απέδειξε έτσι ότι το εκλογικό σώμα εκτιμά την εμμονή σε ένα στόχο, τη σωστή δουλειά, τον προγραμματισμό με τον οποίο οι ορθές επιλογές αποδίδουν.

Θα αναφέρω τέλος ένα τρίτο σημείο: Πριν μερικές μέρες, ίσως διαβάσατε στις εφημερίδες ότι συνήλθε στη Στοκχόλμη μια διεθνής συνδιάσκεψη για το ολοκαύτωμα και τις ναζιστικές θηριωδίες. Σ' αυτή τη διεθνή συνδιάσκεψη συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 46 χώρες. Η Ελλάδα συμμετείχε με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Παπανδρέου. Η ιδέα της συνδιάσκεψης ήταν ότι αυτά που έγιναν τότε πρέπει να αποτελούν πάντα συνείδηση για να μην επαναληφθούν και να υπάρχει μια πληροφόρηση, ιδίως προς τις νεώτερες γενιές που δεν τα ξέρουν και δεν τα θυμούνται για το τι θα πει ανθρώπινη θηριωδία και πώς πρέπει να αντιμετωπισθούν ακροδεξιά ρατσιστικά κινήματα και κινήματα που καλλιεργούν την ξενοφοβία.

Εχουμε, λοιπόν, μεταξύ μας ένα πρόσωπο που εκφράζει το σύγχρονο πρόσωπο του δημοκρατικού σοσιαλισμού στη Σουηδία. Και σας καλώ να τον χειροκροτήσουμε θερμά".