



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτερολογία του

Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Θέσεων



Κυριακή
6 Φεβρουαρίου 2000

ΠΑΣΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

Σύντροφοι - συντρόφισσες, βλέπω η Συνδιάσκεψη μας έκανε πιο δυνατούς, πιο μαχητικούς για τον αγώνα που έρχεται και θα τον κερδίσουμε.

Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνει η Συνδιάσκεψη, μια Συνδιάσκεψη πολύ θετική. Έδειξε ότι εδώ εμείς στο ΠΑΣΟΚ μπορούμε να προωθήσουμε το διάλογο, ότι υπάρχει μία ποικιλία προβληματισμών και απόψεων.

Έδειξε ότι, μέσα από διαφορετικές τοποθετήσεις, μπορούμε να πραγματοποιούμε συνθέσεις για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε: Μια κοινωνία ανάπτυξης, μια κοινωνία με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και συνοχή, μια κοινωνία ευημερίας, μια κοινωνία που έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη, γραμμή της πρώτα η Ελλάδα, πρώτα ο πολίτης.

Αμέσως μετά ο σύντροφος Πάγκαλος θα συνοψίσει τις τοποθετήσεις, τις συζητήσεις σε ένα πολύ σύντομο κείμενο, που θα είναι και το συμπέρασμα και η διακήρυξη η οποία θα βγαίνει από τη Συνδιάσκεψη αυτή.

Το κείμενο των θέσεων μας, όπως θα τροποποιηθεί και θα συμπληρωθεί με τις συνεισφορές οι οποίες έγιναν θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη των θέσεων μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα αποτελέσει επίσης τη βάση για το πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνουμε εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά κυρίως εν όψει της επόμενης τετραετίας, που θα είναι η δική μας τετραετία.

Αυτό το πρόγραμμα θα το ολοκληρώσουμε μέσα στη διάρκεια του Φλεβάρη, θα το παρουσιάσουμε για να μπορεί να κρίνει ο ελληνικός λαός με βάση συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με βάση κοστολογημένες δεσμεύσεις τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια.

Το μήνυμά μας από εδώ, το μήνυμα από το πρόγραμμά μας πρέπει να το μεταφέρουμε σε όλη την Ελλάδα, να συζητήσουμε με όλους τους Έλληνες πολίτες, να εξηγήσουμε, να δείξουμε τι πετύχαμε στο παρελθόν και να δείξουμε τι

θέλουμε για το μέλλον, πώς προχωρήσαμε και σε ποιά κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να προχωρούμε.

Η Συνδιάσκεψη πρέπει να είναι μια αφετηρία. Μια αφετηρία μιας τεράστιας κινητοποίησης σε όλη τη χώρα. Μιας κινητοποίησης, η οποία θα μεταφέρει στον κάθε Έλληνα πολίτη τη νέα προοπτική, τους ορίζοντες τους οποίους ανοίγουμε, γιατί η μάχη που θα δώσουμε θα είναι σκληρή, κανένας δεν θα μας χαρίσει τη νίκη. Η νίκη θα είναι δική μας, γιατί και η πάλη είναι δική μας, οι ιδέες είναι δικές μας, οι κατευθύνσεις είναι δικές μας και ο αγώνας είναι δικός μας.

Θα πρέπει σύντομα να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία προετοιμασίας και γι' αυτό με τους σύντροφους και τις συντρόφισσες του Εκτελεστικού Γραφείου συζητήσαμε και αποφασίσαμε οι προκριματικές εκλογές να γίνουν νωρίτερα, να γίνουν στις 19 και 20 Φλεβάρη, ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη το ταχύτερο.

Και θα σας παρακαλέσω να κάνει ο καθένας την αναγκαία προσπάθεια και ιδίως και οι Νομαρχιακές Οργανώσεις να κάνουν την αναγκαία προσπάθεια, ώστε να ολοκληρώσουμε την προδικασία, που απαιτείται για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο των επιλογών.

Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μίλησα χθες για **τέσσερις κεντρικές κατευθύνσεις**, τις οποίες θα ακολουθήσουμε:

- **Πρώτα απ' όλα η ανάπτυξη.** Χρειαζόμαστε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είχαμε τα χρόνια που πέρασαν τα τρία τελευταία χρόνια, ρυθμούς ανάπτυξης πρωτόγνωρους για πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Ήμασταν στο πρώτο επίπεδο των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την ανάπτυξη και αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε. Να το συνεχίσουμε και να είμαστε σε επίπεδα τα οποία θα μας οδηγήσουν στην πραγματική σύγκλιση.

Βελτιώσαμε κατά πολύ το μέσο επίπεδο του Έλληνα και ελπίζουμε μέχρι το 2004 να έχουμε πλησιάσει ακόμη περισσότερο το μέσο βιοτικό επίπεδο του Ευρωπαίου. Να είμαστε πιο κοντά και όλο και πιο κοντά. **Η ανάπτυξη είναι η βάση για τις άλλες πολιτικές.**

- **Είναι η βάση για τη δεύτερη κατεύθυνση που έχουμε να ακολουθήσουμε: Την Κοινωνική Ασφάλεια. Κοινωνική Ασαφάεια σημαίνει αποφασιστική πρόοδο στο μέτωπο της απασχόλησης.** Να μειώνουμε, σταθερά κάθε χρόνο, την ανεργία. Να αυξάνουμε σταθερά, κάθε χρόνο, τις θέσεις εργασίας.

Λένε μερικοί ότι τα χρόνια που πέρασαν δημιουργήθηκε όλο και πιο έντονο πρόβλημα σε σχέση με την απασχόληση. Αλλά αν δείτε τα στοιχεία, θα διαπιστώσετε ότι αυτή η κυβέρνηση δημιούργησε περισσότερες θέσεις απασχόλησης από άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν και σίγουρα πολύ περισσότερες από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν υποσχεθεί 100.000 θέσεις απασχόλησης από το '90 μέχρι το '93 και δημιούργησαν μονάχα γύρω στις 1.500, ενώ εμείς φτάσαμε πολύ πάνω από τις 100.000. 150.000 και πάνω, περίπου.

Και θέλουμε να προχωρήσουμε επίσης την κοινωνική πολιτική. Ανέφερα χθες το πρόβλημα της υγείας, την ανάγκη να γίνει μια ριζική μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ. Την ανάγκη να υπάρξει μεγάλη εξέλιξη στην πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση, για να υπάρχει σταθερότητα και να έχουν βεβαιότητα όλοι για τη σύνταξη και για το αύριο.

- Τρίτη τομή πρέπει να υπάρξει στο δημόσιο τομέα. Μίλησε η συντρόφισσα Παπανδρέου για μια σειρά από μέτρα που θα παρθούν στο δημόσιο τομέα. Γιατί, για μάς, που το κράτος- στρατηγείο είναι ο μοχλός εκείνος για να πραγματοποιούμε την αλλαγή, χρειάζεται ένας αποτελεσματικός δημόσιος τομέας. Χρειάζεται ένας μοχλός που να οδηγήσει στο αποτέλεσμα. Και τον μοχλό αυτό είμαστε αποφασισμένοι να τον φτιάξουμε και να είναι αποτελεσματικός απέναντι σε αδράνειες, σε συντεχνιακές νοοτροπίες, σε στάσεις οι οποίες δεν θέλουν την αλλαγή και προτιμούν τη στασιμότητα. Η στασιμότητα θα είναι ο μόνιμος εχθρός μας και θα την ξεπεράσουμε.
- Τέλος, θέλω να αναφέρω και την κατοχύρωση της διεθνούς θέσης της χώρας, όπως το εξήγησα και χθες. Έχουμε μια διαφορετική θέση σήμερα. Και αυτή τη διαφορετική θέση πρέπει ακόμη περισσότερο να την ενισχύσουμε, να την τονίσουμε, για να μπορέσουμε την ειρήνη και τη συνεργασία στην περιοχή να την κάνουμε μόνιμη, αναμφισβήτητη κατάσταση, προκειμένου να λύσουμε όλα τα θέματα που εκκρεμούν, να τα λύσουμε έτσι που συμφέρει τον ελληνικό λαό και το ελληνικό έθνος.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να αναφέρω επίσης ένα θέμα που αναφέρθηκε εδώ στη συζήτηση. Είναι το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο σύντροφος Βενιζέλος σας εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε, όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος στη Βουλή η οποία υπάρχει σήμερα και θα διαλυθεί αρχές Μαρτίου, μια συναινετική διαδικασία. Προσπάθησε για μια ευρύτερη συμφωνία και το πέτυχε σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Αυτή θα είναι και η τακτική μας στη μελλοντική Βουλή. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις να ακολουθήσουν αυτή την πορεία για ένα Σύνταγμα πιο σύγχρονο, που να λύνει πιο αποτελεσματικά προβλήματα και να ξεπερνά αγκυλώσεις. Και υπήρξαν και υπάρχουν αγκυλώσεις.

Έχει η αναθεωρητική Βουλή να αποφασίσει για αλλαγές σε αρκετά σοβαρά ζητήματα για τη συνταγματική τάξη της χώρας. Θέματα, όπως την ισότητα των δύο φύλων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων του πολίτη, τις σχέσεις κοινωνίας και μαζικών μέσων επικοινωνίας, τις εγγυήσεις διαφάνειας και πολυφωνίας, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και θέματα κατοχύρωσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει μία προοδευτική δημοκρατική πλειοψηφία στη Βουλή. Γιατί ο δρόμος για τον συγκαλυμένο αυταρχισμό, ο δρόμος για επιστροφή στο παλιό, όπως τον διαγράφουν κάποιες προτάσεις που προτείνονται από τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μείνει κλεισμένος και να είναι ανοιχτός ο δρόμος στη δημοκρατία.

Εμείς είμαστε μια παράταξη της δημοκρατίας και η δημοκρατία έχει πάντα νέα προβλήματα, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες, (αναφέρθηκα πριν στη σχέση μαζικών μέσων ενημέρωσης και κοινωνίας). Και επειδή έχει πάντα προβλήματα πρέπει όταν καταλήξουμε στους κανόνες να τους θεσπίσουμε κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε η κοινωνία μας να είναι πάντα πιο ελεύθερη και να δίνει περισσότερα δικαιώματα στον πολίτη. Να κατοχυρώνει τον πολίτη και τον άνθρωπο.

Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε ήδη κάνει διεργασίες για να κατευθύνουμε και τα επόμενα χρόνια την πορεία της χώρας. Αυτούς τους τελευταίους μήνες δουλέψαμε το Γ' σχέδιο ανάπτυξης, το Γ' πρόγραμμα σύγκλισης της χώρας, με βάση το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Θέλω να θυμίσω (και γι' αυτό τονίζω αυτό το σημείο) πως όταν αναλάβαμε εμείς την κυβέρνηση, το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Β' σχέδιο ανάπτυξης το οποίο είχε ετοιμάσει η Νέα Δημοκρατία, ήταν μία σειρά από προτάσεις, οι οποίες ούτε ιεράρχηση είχαν, ούτε αλληλοσυνδεδεμένες ήταν, ούτε τεκμηριωμένες, ούτε μελετημένες πολλές φορές και σε πολλούς τομείς δεν είχε γίνει καμία απολύτως προετοιμασία. Ήταν απλώς κάποια συνθήματα ή κεφάλαια, τα οποία είχαν γραφεί σε χαρτιά.

Αυτή τη στιγμή η χώρα διαθέτει ένα Γ' σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο είναι επεξεργασμένο σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δίνει μία συνολική εικόνα της κατεύθυνσης, στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε, των έργων που πρέπει να γίνουν, πώς ιεραρχούνται τα έργα αυτά (και τα μεγάλα και τα μικρά). Πώς πραγματοποιείται η ισόρροπη ανάπτυξη στη χώρα. Ποια είναι τα θέματα, στα οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή.

Ακούσατε τη συντρόφισσα Διαμαντοπούλου, η οποία επεσήμανε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, το οποίο η ελληνική κοινωνία, λίγο ως πολύ, το αγνοεί. Οτι μπαίνουμε σε μία φάση όπου η γνώση, η τεχνολογία θα είναι αποφασιστική για την ανταγωνιστικότητα και είμαστε ακόμη πολύ πίσω σε σχέση με την κοινωνία της πληροφορίας. Είμαστε ακόμη ένα κράτος και ένας λαός, ο οποίος ούτε την απαραίτητη εξοικείωση έχει στο μέγεθος που έχουν άλλα κράτη και άλλοι λαοί, ούτε τα απαραίτητα μέσα, ούτε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Όλα αυτά μοιάζουν μακρινά, μοιάζουν παιχνίδια, τα οποία δεν μας πολυενδιαφέρουν. Όμως είναι αποφασιστικά για το αύριο, γιατί μονάχα αν στην κοινωνία της πληροφορίας συμμετέχουμε και εμείς στην πρωτοπορία, θα είμαστε αύριο και στην πρωτοπορία της οικονομίας, θα είμαστε στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, θα είμαστε στην πρωτοπορία εδώ στην περιοχή και θα καθοδηγούμε τις εξελίξεις εδώ στην περιοχή. Στο σχέδιο ανάπτυξης έχουμε γι' αυτό έναν σημαντικό τομέα. **Η κοινωνία της πληροφορίας έγινε ειδικό κεφάλαιο με ειδικές διεργασίες, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα.**

Και ίσως πουν πολλοί «δεν είναι αρκετά αυτά τα οποία έχουν γίνει και προτείνονται». Και πρέπει να τα ξαναδούμε στην πορεία, όπως θα ξαναδούμε όλο το σχέδιο ανάπτυξης. Αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι υπάρχει δουλειά,

υπάρχει σταθερή βάση, υπάρχει πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δουλέψει και έχει δουλέψει για το μέλλον και συνεχίζει να δουλεύει για το μέλλον.

Και άλλη απόδειξη, πολύ πιο απτή, παρά να αναφέρομαι σε ένα σχέδιο το οποίο έχει συζητηθεί ευρύτατα στην ελληνική κοινωνία, αλλά είναι ίσως ακόμα όχι ορατό, είναι το **Ελσίνκι**. Το **Ελσίνκι δεν ήρθε τυχαία**. Θυμόσαστε ότι πολλοί έγραφαν και έλεγαν "ποιά είναι η προετοιμασία της Ελληνικής Κυβέρνησης; Δεν ακούμε, δεν βλέπουμε. Ποιά είναι τα χαρτιά; Τί προτείνουμε;". Και όταν στο τέλος έγιναν γνωστές πολλές από τις ενέργειές μας, το σχόλιο ήταν ότι όλα αυτά είναι ακατόρθωτα, ότι η ελληνική πλευρά οδηγείται σε ένα αδιέξοδο, ότι ζητάμε πολλά, ότι θα έπρεπε να έχουμε επικεντρωθεί σε ένα θέμα μονάχα, την απρόσκοπτη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα άλλα όταν μπαίνουν μας δυσκολεύουν και ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα ήρθε. Και ήρθε το αποτέλεσμα, έτσι όπως το θέλαμε. Γιατί εμείς δουλέψαμε, γιατί είχαμε προετοιμάσει το έδαφος, γιατί ασχοληθήκαμε για πολύ καιρό και πολύ εντατικά, για μήνες πριν, ένα χρόνο πριν ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, όταν μπήκε το πρόβλημα της διεύρυνσης.

Ετσι θα συνεχίσουμε την πορεία μας μέσα στο πλαίσιο που είχαμε καθορίσει το 1974, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, στη Διακήρυξη της 3ης του Σεπτεμβρίου. Εθνική ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση, Δημοκρατική Διαδικασία είναι οι πάγιες αρχές μας που καθορίζουν την πορεία μας.

Και αυτές τις αρχές τις εξειδικεύουμε πάντα. Επεξεργαζόμαστε τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε κάθε εποχή, επεξεργαζόμαστε σε κάθε νέα στιγμή εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, για να πετύχουμε αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Συμπληρώνουμε, κάνουμε τις θέσεις μας αποτελεσματικές, για να εκφράζουμε τις ανάγκες των Ελλήνων, τις ανάγκες των πολιτών και να δίνουμε λύσεις σε αυτές τις ανάγκες.

Ερχόμαστε από μακριά και πάμε μακριά και θα συνεχίσουμε να έχουμε την ιδεολογική πρωτοκαθεδρία εδώ στο χώρο. Θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε την εμπειρία, αλλά και γιατί ερχόμαστε από τον ελληνικό λαό, προχωρούμε με τον ελληνικό λαό, γιατί αισθανόμαστε τα προβλήματα, έχουμε χρέος, αισθανόμαστε την ευθύνη.

Η αντιπολίτευση απέναντί μας, είναι μία αντιπολίτευση άρνησης. Έχουν συμπήξει ένα μέτωπο άρνησης ακραίοι εθνικιστές με πρώην διεθνιστές, Νεοφιλελεύθεροι με αυτοαποκαλούμενους Κομμουνιστές, μαζί, όπου μπορούν να εμποδίσουν. Αλλά ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται πλήρως τέτοιες ευκαιριακές συμμαχίες, γι' αυτό και μας στήριξε στους αγώνες αυτής της τετραετίας, όπως και θα μας στηρίξει και στους αγώνες του μέλλοντος.

Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα και χθες, έχει μία σημαία ευκαιρίας σε κάθε συγκυρία. Έχει είτε τη μη άποψη, είτε κάπου - κάπου τη νεοφιλελεύθερη άποψη. Θα πρέπει να εξηγήσουμε και να επιμείνουμε στον ελληνικό λαό, να

αποκαλύψουμε τώρα που έχει φορέσει ένα νέο μανδύα κάποιας προσήνειας και κάποιου ενδιαφέροντος σοβαρής συζήτησης.

Τί έγινε τα 4 αυτά χρόνια; Ας θυμηθούμε όλοι ότι το '96 και το '97 έλεγε, "μα δεν πρόκειται ποτέ εμείς να μπούμε στην ΟΝΕ" και ο αρχηγός της μέσα στη Βουλή είχε χρησιμοποιήσει τον πρωτοφανή όρο "τραβεστί οικονομία". Μετά διαπίστωσε ότι τα πράγματα προχωρούν και ότι μπαίνουμε στην ΟΝΕ και έτσι ανακάλυψαν νέο όρο. Μας είπαν ότι βρισκόμαστε σε «αυτόματο πιλότο» και ό,τι και να γίνει, το αποτέλεσμα θα ερχόταν. Είχαν ξεχάσει αυτά που έλεγαν πριν. Και πάλι αυτό ήταν μία ύβρις απέναντι στον ελληνικό λαό, στους κόππους, στους μόχθους και τις θυσίες του ελληνικού λαού.

Μετά την Εκθεση της Θεσσαλονίκης, όταν εμείς παρουσιάσαμε το πακέτο των μέτρων, τα οποία προέκυψαν από την πολιτική μας, (γιατί ήδη το '96 είχαμε πει ότι η πολιτική μας θα έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα το '99 και θα οδηγήσει σε διαφορετική πολιτική το 2000) και εμείς στη Θεσσαλονίκη εξηγήσαμε ποιό είναι το αποτέλεσμα αυτό, ποιό είναι το περίσσειμα, ποιό είναι το πρόσθετο φορολογικό μέτρο (η φορολόγηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών) για να βρεθούν τα 470 δισεκατομμύρια δραχμές, που χρησιμοποιήσαμε για να αποκαταστήσουμε ακόμη περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, ήρθαν και μας είπαν μετά από λίγες μέρες και άλλα και άλλα, ένα τρισεκατομμύριο ανέγραψαν στο λογαριασμό, χωρίς βέβαια να πουν με ποιιά φορολογικά μέτρα ή με ποιιά μέτρα θα μπορούσαν να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα.

Αυτή είναι η τακτική τους: Επιταγές χωρίς αντίκρουσμα. Ο λαός όμως θέλει συγκεκριμένα μέτρα, ο λαός θέλει συγκεκριμένες υπολογισμούς, γιατί θέλει να είναι βέβαιος για την αυριανή πορεία.

Και κάποια άλλα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όταν αποφασίσαμε εμείς με τον σύντροφο Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση το Πρόγραμμα «Καποδίστριας», ξεσηκώθηκαν και είπαν: "θα το καταργήσουμε". Αυτό δεν είπαν; Το ακούτε τώρα πουθενά; Πάνε μονάχα σε έναν ή δυο Δήμους διαμαρτυρόμενους και λένε «θα δούμε». Το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» έγινε συνείδηση και επίτευγμα του Ελληνικού λαού, χάρη σε εμάς.

Και ας θυμηθούμε, ότι σε κάποια συνάθροιση που είχαν στη Θεσσαλονίκη μας ανέφεραν, ότι και οι αγωνιστές της Ν.Δ. πρέπει να δικαιωθούν μετά τις εκλογές. Τι θα πει αυτό; Εγώ ξέρω ή το ερμηνεύω με την εμπειρία που έχω, θα πει, παλαιοκομματισμό, ρουσφέτι, διορισμούς, θα πει κατάργηση της αξιοκρατίας του Ν.2190 που με μεγάλους κόππους, έγινε κτήμα χάρη στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ.

Αυτά μέλλονται. Αυτό είναι το νέο ξεκίνημα, είναι η επιστροφή στο γνωστό παλιό παρελθόν του παλαιοκομματισμού που έχει καταδικάσει ο Ελληνικός λαός. Και γι' αυτό εμείς λέμε: «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».

Η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Θα πάει μπροστά στην πρόοδο, την ανάπτυξη, την ευημερία, την αλληλεγγύη. Ο λαός θα αφήσει πίσω όσους δεν μπορούν να αλλάξουν, όσους θέλουν να μείνουν στάσιμοι. Η Ελλάδα τους αφήνει πίσω.

Και επιτρέψτε μου εδώ το σχόλιο, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές, ότι δεν έχουν προτάσεις, εγώ θα πω απλά: Ολη αυτή η τετραετία έδειξε, πως είναι βαθιά ακατάλληλη η Νέα Δημοκρατία. Ο τόπος χρειάζεται μια αντιπολίτευση, που έχει θέση και πίστη, δεν έχει σημαία ευκαιρίας μόνο.

Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, η **Ελληνική κοινωνία απαιτεί καθαρές θέσεις, καθαρές απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας και του Έλληνα πολίτη.**

Κάθε χώρα σήμερα οφείλει να έχει ιεραρχήσεις ξεκάθαρες, να κάνει ξεκάθαρες επιλογές, γιατί τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης είναι μεγάλα και κρίσιμα. Και δεν μπορεί να τα απαντά κανείς πορευόμενος με τη συγκυρία, αλλάζοντας κάθε τόσο και λιγάκι θέση, όπως τον βολεύει.

Κάθε κόμμα πρέπει να χαράζει γραμμές και ταυτόχρονα κάθε Έλληνας πολίτης και εμείς πρέπει να γνωρίζουμε, πως τίποτε δεν θα μας χαριστεί, γιατί τίποτε μέχρι τώρα δεν μας χαρίστηκε, το κερδίσαμε με τον κόπο μας. Έτσι και αύριο θα κερδίσουμε με τον κόπο μας ό,τι πρέπει να γίνει. Με γνώση, με σαφείς στόχους, με ξεκάθαρες επιλογές θα προχωρήσουμε. Εμείς εγγυόμαστε ότι με την ολοκλήρωση της νέας τετραετίας, το 2004, η Ελλάδα θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη.

Η ανάπτυξη θα συνεχιστεί τα τέσσερα αυτά χρόνια και θα επιτύχουμε ακόμα ένα ψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Οι πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης θα συνεχιστούν, θα προχωρήσουν και θα έχουμε στο τέλος της τετραετίας περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, περισσότερη κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, γιατί αυτό εκφράζει το Κίνημα μας. Αυτή είναι η επιδίωξη μας. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για την Ελλάδα και την κοινωνία μας.

Κάθε Έλληνας θα βγει ωφελημένος από την πορεία αυτή. Θα έχουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη, πιο δημοκρατική, γιατί θα υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, μεγαλύτερες ευκαιρίες για τον κάθε πολίτη. Γιατί θα δώσουμε στον κάθε πολίτη τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αισθανθεί πιο περήφανος, πιο ελεύθερος για να πραγματοποιήσει αυτό που αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει στη ζωή του. Αυτό λέμε ότι είναι **το δεύτερο κύμα του εκσυγχρονισμού για την Ελλάδα και για τον πολίτη.**

Και σ' αυτή την προσπάθεια, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν είμαστε ένας μικρός κύκλος ο οποίος διαμορφώνει την ιδεολογία του, παλεύει να προχωρήσει. Έχουμε καταφέρει να συσπειρώσουμε, μέσα από τον αγώνα μας, μέσα από τη συνέπειά μας, μέσα από τη συνέχεια της πάλης μας, επειδή δεν διστάσαμε, επειδή δεν πήγαμε πίσω, επειδή δεν υποκύψαμε στις πιέσεις των παλαιών πρακτικών και νοοτροπιών, τους νέους Έλληνες, τα αγόρια και τα κορίτσια που θέλουν ένα σίγουρο και αντάξιο μέλλον. Έχουμε μαζί μας τους επιστήμονες που γνωρίζουν καλά ότι το μέλλον θέλει στέρεες γραμμές.

- Είναι μαζί μας οι άνθρωποι της εργασίας και της παραγωγής, οι επιχειρηματίες που ζητούν το κράτος να αναβαθμίζει τις δικές τους ευκαιρίες, αλλά κυρίως οι

εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα πλαίσιο βεβαιότητας και να βλέπουν ότι ο μόχθος τους αποδίδει, να βλέπουν ότι αλλάζει η κοινωνία και τους δίνει περισσότερες ευκαιρίες.

- Είναι μαζί μας οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, που νιώθουν ότι η ταυτότητα της Ελλάδας πρέπει να αναδειχθεί σε ένα νέο δυναμικό περιβάλλον, ότι δεν ζούμε μόνο με το παρελθόν, ζούμε και με το παρόν μας και ζούμε με το μέλλον που διαγράφουμε.
- Είναι μαζί μας ο Έλληνας πολίτης, που θέλει ειρήνη, ασφάλεια, ανάπτυξη, ευημερία με ένα συγκεκριμένο και καθαρό πρόγραμμα. Είναι μαζί μας ο κάθε Έλληνας πολίτης που δεν θέλει πια μεγάλα λόγια, αλλά θέλει συγκεκριμένα προγράμματα, ξάστερες κουβέντες, που θέλει λόγια τα οποία πραγματοποιούνται.
- Είναι μαζί μας ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα, ανεξάρτητα από το τι ψήφισε χθες, που ζητά από τα κόμματα θέσεις και δεσμεύσεις, ευθύνη και αποτελέσματα. Και εμείς έχουμε την ευθύνη και το χρέος για τα αποτελέσματα. Το δείξαμε και θα το δείξουμε.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, το ΠΑΣΟΚ σφράγισε τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, γιατί έγκαιρα αντιλαμβανόταν το τι χρειάζεται η χώρα, γιατί ανανέωσε τις δομές και τις λειτουργίες του.

Η πρόκληση σήμερα που έχει να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ είναι να εντάξει μέσα στις διαδικασίες του και στον κομματικό οργανισμό, αλλά και στις διαδικασίες συνεννόησης, συστράτευσης, μάχης για την αλλαγή, την κοινωνία, την κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία που υπάρχει και που ανέφερα. Αυτό είναι αναγκαίο.

Και στην κινητοποίηση που θα κάνουμε, αυτό πρέπει να επιδιώξουμε και πρέπει να το εκφράσουμε και με την επιλογή των υποψηφίων. Πρέπει να έχουμε ένα, όσο το δυνατόν, ευρύτερο φάσμα γνώμης που θα στρατεύσει όλους εκείνους, οι οποίοι θέλουν την αλλαγή στη χώρα.

Με αυτή τη νέα πλειοψηφία θα κερδίσουμε τις εκλογές. Και αυτή η νέα πλειοψηφία θα δώσει και στο ΠΑΣΟΚ τη δυναμική στον 21ο αιώνα. Στον 21ο αιώνα εισερχόμαστε με μία νέα δυναμική, με μία Ελλάδα, η οποία έχει άλλες δυνατότητες. Και πρέπει τώρα στις εκλογές στις 9 του Απρίλη να πείσουμε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα, έτσι ώστε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία.

Να είναι σαφές ότι στέκεται μαζί μας, για να μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη, κατά τη διαπραγμάτευση που θα έρθει τον Ιούνιο. Οτι στέκεται μαζί μας, γιατί εμείς είμαστε η παράταξη, που εγγυάται τον πολλαπλασιασμό των ευκαιριών, που δημιουργεί το νέο τοπίο της χώρας μέσα στην ΟΝΕ.

Ότι στέκεται μαζί μας, γιατί είμαστε η μοναδική παράταξη που εγγυάται την ιστορική προοπτική της χώρας. Ότι στέκεται μαζί μας, γιατί διευρύνουμε και θα διευρύνουμε τους μηχανισμούς κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Ότι στέκεται μαζί μας, γιατί θα προχωρήσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά τον εκσυγχρονισμό, θα αλλάξουμε το κράτος, θα θεραπεύσουμε τις αδυναμίες του.

Ότι στέκεται μαζί μας, γιατί θα ενδυναμώσουμε τη διεθνή θέση της χώρας. Ότι στέκεται μαζί με το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη εκείνη που εκφράζει την Ελλάδα που κερδίζει, την Ελλάδα που είναι περήφανη, την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα με τους ισχυρούς και περήφανους Έλληνες.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, από τη Συνδιάσκεψη αυτή να μεταφέρουμε το μήνυμα: Με νίκη προχωρούμε για μια νέα Ελλάδα, για μια νέα εποχή, με νέους ορίζοντες για τη χώρα.

Η νίκη θα είναι δική μας, γιατί μέχρι τώρα και ο αγώνας για την αλλαγή ήταν δικός μας.

Η νίκη θα είναι δική μας, γιατί έχουμε την πλειοψηφία μαζί μας.

Η νίκη θα είναι δική μας, γιατί έχουμε όραμα και σχέδιο.

Η νίκη θα είναι δική μας, γιατί θέλουμε την Ελλάδα περήφανη, πρωτοπόρα, με φωνή, με κύρος.

Η Ελλάδα, όπως τη βλέπουμε στην Ιστορία, η Ελλάδα όπως τη θέλουμε στο μέλλον. Μαζί για τη νίκη!