

ΠΑΣΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΗΣ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑ

Είμαστε Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες, εκπρόσωποι του κόσμου της δουλειάς και της δημιουργίας, των δυνάμεων της παραγωγής, του πνεύματος, του πολιτισμού και της οικολογίας.

Είμαστε στρατευμένοι στον αγώνα για μια Ελλάδα δυνατή, για έναν άνθρωπο ελεύθερο, για μια κοινωνία αλληλεγγύης, για ένα κόσμο ειρήνης και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς.

Πιστεύουμε στην ευημερία και την αυτοδιάθεση του ανθρώπου, χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις. Στηρίζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απέναντι σε κάθε είδους απειλή, παλιά και νέα, από όπου και αν προέρχεται. Απέναντι στο κράτος, τους θεσμούς, τα οργανωμένα συμφέροντα, τους θύλακες ιδιωτικής, οικονομικής και επικοινωνιακής εξουσίας, την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας.

Δουλεύουμε για την ατομική και κοινωνική ευημερία, την αύξηση και τη δίκαιη κατανομή του κοινωνικού πλούτου, την ολοένα καλύτερη ποιότητα ζωής, για όλους τους Έλληνες. Ταυτόχρονα, ορθώνουμε ασπίδα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων ανεξαιρέτα όσων βρίσκονται στη χώρα μας, της ζωής, της περιουσίας και της αξιοπρέπειάς τους. Δημοκρατία στην πράξη σημαίνει πολίτες ασφαλείς και ίσοι απέναντι στο νόμο.

Ερευνούμε με βάση τις ιστορικές αξίες του ελληνισμού, τους νέους ορίζοντες της γνώσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, που πρέπει να είναι ανοιχτοί σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους. Τιμούμε την παράδοση και είμαστε περήφανοι για τον πολιτισμό μας, που πρέπει καθημερινά να εμπλουτίζεται από την αναβάθμιση του παρελθόντος και τα δημιουργικά οράματα του μέλλοντος.

Είμαστε φίλοι με όλους τους λαούς, ιδιαίτερα με τους λαούς της Ενωμένης Ευρώπης, τους γείτονές μας και όσους στον κόσμο αντιμετωπίζουν καταστροφές και κρίσεις. Σεβόμαστε τους άλλους και αξιώνουμε τον σεβασμό τους.

Ερχόμαστε από μακριά και πάμε μακριά. Εμπνεόμαστε από τις αξίες της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απελευθέρωσης.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα προοδευτικό κίνημα, ένα ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα, ένα μεγάλο πλειοψηφικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα, που εκπροσωπεί και εκφράζει το γενικό συμφέρον του Ελληνικού λαού, με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και πολιτικά αποτελεσματικό.

Τιμούμε το παρελθόν, κινούμε το παρόν, και οργανώνουμε το μέλλον της μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης.

Αναπολώντας την ιστορική μας διαδρομή, είμαστε περήφανοι που συνδεθήκαμε με τα μεγάλα βήματα του Ελληνισμού, που έπαψε να είναι πια ουραγός των εξελίξεων. Έπαψε να υποθηκεύει απερίσκεπτα το παρόν και το μέλλον των παιδιών του. Έπαψε να αναζητά δάνεια και στηρίγματα. Κατακτά την ανεξαρτησία του.

Εμείς δημιουργούμε τη νέα Ελλάδα. Την Ελλάδα που πορεύεται με βήματα σταθερά, αποφασιστικά, προοδευτικά, ανάμεσα στους κινδύνους, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια της νέας εποχής. Για την Ελλάδα των πρώτων χρόνων του 21ου αιώνα το μέλλον στηρίζεται σε συνθήκες ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας, ευημερίας. Για τις ίδιες αξίες, τους ίδιους στόχους, την ίδια προοπτική, αγωνιζόμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη και ιδιαίτερα στη δύσκολη γειτονιά μας.

Εμείς είμαστε η υπερήφανη παράταξη της δημιουργίας, η ελπίδα του μέλλοντος, η ήρεμη βεβαιότητα για το παρόν. Βαδίζοντας μπροστά θέλουμε πολλούς, όλους τους Έλληνες στη συντροφιά μας. Δεν μας αρέσουν οι μοναχικές πορείες, η ευκαιριακή επιλογή φίλων, τα επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Το πάθος μας είναι γνήσιο. Κάθε ειλικρινής κριτική, κάθε προκατάληψη, κάθε απορία, είναι για εμάς ευκαιρία για συζήτηση, αποσαφήνιση, ίσως αναθεώρηση.

Εχουμε ανοίξει τις πόρτες και τα παράθυρα. Να μπει ο ήλιος της νέας χιλιετίας, του νέου αιώνα. Να μπείτε όλοι εσείς που μας ακούτε. Να γίνουμε περισσότεροι. Για να πάτε πιο γρήγορα και πιο σταθερά στο μέλλον.

Πάμε πρόσω ολοταχώς με ήρεμη τη συνείδηση και την πεποίθηση ότι ο λαός θα ανανεώσει την εντολή του δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη δημιουργική μας πορεία.

Το μέλλον ξεκίνησε. Θα νικήσουμε.

ΑΘΗΝΑ, 6η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000