

**ΟΜΙΛΙΑ**

**ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**

**ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ**

**ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ**

**Κιλκίς, 14 Φεβρουαρίου 1999**

Ελληνίδες, Έλληνες,  
Φίλες και φίλοι.

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, γιατί η δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας απ' ευθείας είναι για μένα ιδιαίτερα σημαντική.

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μιας μεγάλης προσπάθειας. Στα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις μας πέτυχαν τρεις μεγάλους στόχους:

Πρώτον: Καταφέραμε με αποφασιστικό τρόπο να ανασυγκροτήσουμε την οικονομία μας. Να περιορίσουμε σημαντικά τους κύριους λόγους που δημιουργούσαν αναπτυξιακή στασιμότητα, επενδυτική αποκλιμάκωση, κοινωνικό έλλειμμα. Αλλά και αβεβαιότητα, συνεχή αποδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας, όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Αποκαταστήσαμε την εμπιστοσύνη στην οικονομία μας, φέρνουμε τη χώρα στην ΟΝΕ, πραγματοποιήσαμε στόχους που πολλοί κάποτε πίστευαν ακατόρθωτους.

Μαζί με τη σύγκλιση προς την ΟΝΕ δημιουργήσαμε μηχανισμούς για πραγματική ανάπτυξη, με ρυθμούς 3,5% στα δύο τελευταία χρόνια. Ρυθμούς που δεν είχε γνωρίσει για πολύ καιρό η χώρα. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στο επίπεδο ζωής του πολίτη.

Η ανακούφιση στην τσέπη του κάθε πολίτη είναι πραγματική. Γιατί οι αποταμιεύσεις του δεν κινδυνεύουν. Γιατί ελέγχουμε όσο ποτέ στην ιστορία αυτού του τόπου την ακρίβεια. Γιατί η πτώση των επιτοκίων ωφελεί την τσέπη του πολίτη. Πριν πέντε χρόνια ένας που έπαιρνε στεγαστικό δάνειο 10.000.000 δρχ. πλήρωνε μηνιαίο τοκοχρεολύσιο 170.000 δρχ. τώρα για το ίδιο ποσό πληρώνει 92.000 δρχ. Αυτή η διαφορά είναι μια πραγματικότητα.

Δεύτερον, δεν πετύχαμε μόνον την εξυγίανση της οικονομίας και τους συγκριτικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πέντε τελευταία χρόνια είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που διαφυλάξαμε και επεκτείναμε το κοινωνικό κράτος. Παντού αλλού στην Ευρώπη, οι στόχοι της σύγκλισης σήμαναν περικοπές των κοινωνικών δαπανών.

Εδώ, στην Ελλάδα, χάρη στην πολιτική μας, χάρη στην πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., διαφυλάξαμε τις κοινωνικές κατακτήσεις του '81-'89, που τις απείλησε μόνον η Νέα Δημοκρατία το '90-'93. Και λέμε καθαρά: στόχος της κυβερνητικής πολιτικής μας είναι να δώσουμε νέο βάθος και μεγαλύτερη έκταση στις κοινωνικές μας πολιτικές. Και αυτό μόνον εμείς το μπορούμε. Αυτό δείχνει η ιστορία του ΠΑΣΟΚ.

Τρίτον, πετύχαμε στην εποχή των διεθνών ανακατατάξεων να δώσουμε έναν καινούργιο ρόλο στην Ελλάδα. Έχουμε λόγο, μετέχουμε, επηρεάζουμε. Με πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια. Με πολιτικές ειρήνης και συνεργασίας. Με στρατηγικές αταλάντευτης υπεράσπισης των εθνικών μας συμφερόντων. Αποδεικνύοντας με έργα και επιχειρήματα ποιοι

πράγματι θέλουν στην περιοχή μας την ειρήνη, την σταθερότητα, την προκοπή. Η πρόσφατη έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση, αλλά και οι Σύνοδοι Κορυφής του Άμστερνταμ, του Λουξεμβούργου, του Κάρντιφ, της Βιέννης, αποτελούν απόδειξη της νέας Ελλάδας και των δυνατοτήτων της στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η πρόοδος του εξοπλιστικού προγράμματός μας ενισχύει όσο ποτέ άλλοτε την αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων μας δυνάμεών.

Φίλες και φίλοι,

- Η Ελλάδα της δημιουργίας γίνεται πραγματικότητα. Η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο με τα χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα, με τη βαθμιαία αναγέννηση της περιφέρειας. Επιτρέψτε μου να σταθώ στην Κεντρική Μακεδονία. Διαμορφώσαμε ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα που αποσκοπεί:

- στην ενδυνάμωση του νέου, αναβαθμισμένου ρόλου της Περιφέρειας,
- στην ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής, και
- με την ισόρροπη ανάπτυξη των μικρότερων αστικών κέντρων, στην ενδυνάμωση της αγροτικής και τοπικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα των δράσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,5τρις για το χρονικό διάστημα 1994 - 1999. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο περιφέρειας αναφέρονται :

- *Στον τομέα των μεταφορών.* Προχωρούμε στην ολοκλήρωση των οδικών αξόνων ΠΑΘΕ και Εγνατία και στη σύνδεση των αστικών κέντρων της περιοχής με το βασικό οδικό δίκτυο. Προχωρούμε συγχρόνως στον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης, αλλά και των βασικών λιμανιών και αεροδρομίων της Περιφέρειας.
- *Στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες,* στηρίζουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στις βαλκανικές χώρες. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με ολοκληρωμένα πακέτα υποστήριξης για τη βελτίωση και τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων, την εφαρμογή του βιομηχανικού σχεδιασμού, την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, κλπ.
- *Στις βασικές υποδομές και τη ποιότητα ζωής,* αντιμετωπίζουμε τα χρόνια και ιδιαίτερα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την περιοχή, υλοποιώντας έργα για τη βελτίωση και την επέκταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.
- *Στον αγροτικό τομέα,* η ανάπτυξη επιδιώκεται με την κατασκευή αρδευτικών δικτύων, με την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως και με την υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία του δασικού πλούτου της Περιφέρειας.

Η ιδέα ενός ενιαίου οικονομικού αλλά και πολιτιστικού χώρου στο χώρο της

Βαλκανικής και Παρευξείνιας με κέντρο τη Θεσσαλονίκη αναγορεύεται ως ένας κοινός στόχος των πολιτών αυτής της περιοχής.

Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια αποδίδουν καρπούς. Παράδειγμα, ο νομός σας. Ο νομός Κιλκίς με παραδοσιακά σημαντικές επιδόσεις στο γεωργικό τομέα, εμφανίζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και στο τομέα της βιομηχανίας. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για το νομό είναι πολύ ενθαρρυντικά. Καταγράφηκε αύξηση του ΑΕΠ του νομού, ενώ παράλληλα δε σημειώθηκε μείωση του πληθυσμού.

Οι προσπάθειες όμως δεν σταματούν εδώ. Υλοποιούμε στο Νομό Κιλκίς ένα πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 140 δις δρχ. Περιλαμβάνει έργα και δράσεις στο τομέα των μεταφορών, της αγροτικής ανάπτυξης, της ενίσχυσης του δυναμικού δευτερογενούς τομέα, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας-πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε :

- την ακόμα μεγαλύτερη αξιοποίηση της γειννίας με τη Θεσσαλονίκη, κυρίως σε ότι αφορά στη μεταποίηση,
- τη προσαρμογή της πλούσιας γεωργικής δραστηριότητας στις σύγχρονες απαιτήσεις,
- την ανάδειξη της περιοχής σε κύρια πύλη της χώρας προς Βορρά,
- την αναβάθμιση στους τομείς της ποιότητας ζωής, καθώς και του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά και μόνο θα σταθώ σε κάποιες παρεμβάσεις ιδιαίτερης σημασίας.

Προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση και βελτίωση της υποδομής της ΒΙΠΕ Κιλκίς. Εδώ και λίγες μέρες η βιομηχανική περιοχή Κιλκίς υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2545/97 για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) και σύντομα αποκτά νέο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας. Με τις παρεμβάσεις αυτές η ΒΙΠΕ Κιλκίς αναδεικνύεται η δεύτερη, μετά τη Θεσσαλονίκη, βιομηχανική περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της εξέλιξης, τη στιγμή μάλιστα που οι επενδύσεις που γίνονται στη ΒΙΠΕ Κιλκίς αποτελούν το 40% των συνολικών επενδύσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα λειτουργεί Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής που παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια στις επιχειρήσεις, ενώ προωθείται και η δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή Πολυκάστρου.

Κατασκευάζονται τρία μεγάλα αρδευτικά έργα στο Αρζαν-Αμάτοβο, στη Γουμένισσα και στην Αξιούπολη.

Ολοκληρώθηκε το έργο της σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με την πόλη και τη ΒΙΠΕ Κιλκίς. Προχωρούν τα έργα της οδικής σύνδεσης Δοϊράνης και

Ευζώνων. Προγραμματίζονται τα έργα στη ζεύξη του Αξιού στις περιοχές Ευζώνων - Εδομένης και Αστρου, όπως επίσης και έργα διαπλάτυνσης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς από το Δερβένι, που αποτελεί κόμβο της Εγνατίας, μέχρι και τη Νέα Σάντα.

Το πρόγραμμα για την προστασία του Περιβάλλοντος περιλαμβάνει τα μεγάλα έργα της αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού του Κιλκίς και του Πολυκάστρου-Αξιούπολης, την κατασκευή ΧΥΤΑ του Δήμου Κιλκίς, καθώς και έργα προστασίας και ανάδειξης της Λίμνης της Δοϊράνης. Το πρόγραμμα για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών περιλαμβάνει το έργο της επέκτασης του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κιλκίς, που βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης, έργα κατασκευής σχολικής στέγης καθώς και παρεμβάσεις στο τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ιδρύεται Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων στο Κιλκίς, που θα λειτουργήσει ως Παράρτημα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμβριο 1999.

Με το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξούμε να απαντήσουμε με επιτυχία στις βασικές αναπτυξιακές προκλήσεις για το μέλλον του νομού, που είναι η βιομηχανική ανάπτυξη, η σχεδιασμένη άρδευση της γεωργικής γης με τα νερά του Αξιού, όπως επίσης και η αποκατάσταση της λίμνης της Δοϊράνης. Η παραλίμνια ζώνη της Δοϊράνης, μαζί με την οινοπαραγωγό περιοχή της Γουμένισσας, αποτελούν πόλους ενδογενούς δυναμικού για το Νομό.

Φίλες και φίλοι,

Τί δείχνουν όλα αυτά στο κέντρο και την περιφέρεια και πώς προχωρούμε; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Γεννιέται η ισχυρή Ελλάδα. Πιστεύουμε βάσιμα, ότι στις αρχές του 2000 θα υπερκαλύπτουμε όλους τους όρους, ώστε να μπούμε στην ΟΝΕ «με το σπαθί μας». Η Ελλάδα μπαίνει στην ΟΝΕ ισότιμα. Ούτε επαιτούμε, ούτε διαπραγματευόμαστε από θέση αδυναμίας. Η Ελλάδα απαιτεί και επιβάλλει την παρουσία της στον σκληρό πυρήνα των Ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Τί σημαίνει για μας αυτός ο στόχος;

α. Σημαίνει ότι ως τις εκλογές του 2000 ακολουθούμε με συνέπεια και σταθερότητα την χαραγμένη πολιτική μας που αποδίδει ήδη καρπούς. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανασυγκρότηση της οικονομίας μας μέχρι τέλους. Με κεντρικές πολιτικές, με εξειδικευμένες παρεμβάσεις στην περιφέρεια. Η εργασία, οι κόποι και οι θυσίες, του Ελληνικού λαού πιάνουν επιτέλους τόπο. Δεν θ' αφήσουμε κανέναν ν' απειλήσει ό,τι χτίσαμε με κόπο και προσπάθεια.

β. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι η ΟΝΕ δεν είναι πανάκεια. Ότι με την ένταξή μας δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας, δεν θα εξαλείψουμε αυτόματα τη φτώχεια και τις οικονομικές ανισότητες. Θα έχουμε αποκτήσει όμως μια πιο στερεή βάση για να διαμορφώσουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο αλληλέγγυα.

Πώς; Θα επαναλάβω το παράδειγμα των επιτοκίων. Με την ένταξή μας στην ΟΝΕ τα επιτόκια δανεισμού του δημοσίου θα μειωθούν από 2 έως 4 μονάδες και ανάλογη πορεία θα ακολουθήσουν και όλα τα επιτόκια των δανείων που δίνουν οι τράπεζες σε επιχειρήσεις, σε οικογένειες για στεγαστικά δάνεια, στους πολίτες για καταναλωτικά δάνεια, στους νέους για σπουδές. Το κόστος αυτών των δανείων θα είναι πολύ μικρότερο απ' ό,τι είναι σήμερα με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να αυξηθεί. Αυτό το φαινόμενο συνιστά μια σημαντική αναδιανομή του εισοδήματος σε όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και σε βάρος του χρηματοπιστωτικού τομέα. Γίνεται μία μεταφορά πόρων από το τραπεζικό σύστημα προς τις επενδύσεις και την κατανάλωση ευρέων κοινωνικών στρωμάτων.

Άλλο παράδειγμα: Το ετήσιο όφελος για το δημόσιο θα ανέλθει σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές, και θα προέλθει από την μείωση των τόκων που πληρώνουμε ως χώρα στους δανειστές μας. Αυτό θα είναι το «Πακέτο της Ένταξης», το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας. Από μας εξαρτάται να το αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις προοπτικές ευημερίας για όλους. Είναι στο χέρι μας να το κατευθύνουμε, πρώτον σε επενδύσεις που δημιουργούν ευκαιρίες για το μέλλον, δεύτερον σε χρηματοδότηση μιας δυναμικής κοινωνικής πολιτικής. Ο μεγάλος στόχος μας: Μία κατεύθυνση οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

γ. Συγχρόνως οι εξελίξεις τρέχουν, μας καλούν σε νέους αγώνες για να διασφαλίσουμε την ισχυρή Ελλάδα, το καλύτερο αύριο για όλους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρώτη προτεραιότητά μας αυτή τη περίοδο είναι να υπερασπισθούμε τα ελληνικά συμφέροντα στα πλαίσια της διαπραγματεύσεως της «Ατζέντα 2000». Στόχος: η αναμόρφωση της διαρθρωτικής πολιτικής, της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τί θέσεις ξεκινάμε:

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για τη χρηματοδότηση των πολιτικών της καθώς και τη νέα διεύρυνση με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε ένα δικαιότερο σύστημα για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ένα σύστημα που βασίζεται στη σκέψη, ότι κάθε χώρα συμβάλει σύμφωνα με τον πλούτο της.

- Στοχεύουμε στην επαρκή προικοδότηση πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της «πραγματικής σύγκλισης». Παρά τις

δυσκολίες, θα αγωνιστούμε ώστε το νέο πακέτο μέτρων διαρθρωτικής πολιτικής - το λεγόμενο «Πακέτο Σαντέρ» - για τη περίοδο 2000 - 2006 να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Βρισκόμαστε σε μια σκληρή διαπραγμάτευση ώστε οι χρηματοδοτήσεις για τις λιγότερο εύπορες περιοχές στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα να αυξηθούν σε σχέση με τη προηγούμενη επταετία.

- Εναντιωνόμαστε σε ιδέες για επανεθνικοποίηση πτυχών της κοινής αγροτικής πολιτικής ή για τη συν-χρηματοδότησή της από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η αναμόρφωση της ΚΑΠ, στο μέτρο που είναι αναγκαία προκειμένου να προσαρμοσθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις και στα διεθνή πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, δεν θα πρέπει να θίξει την εισοδηματική θέση των μικρών αγροτών και καλλιεργητών. Πρέπει να γίνει μοχλός μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

δ. Δίπλα στους αγώνες με οικονομικό περιεχόμενο έχουμε τους αγώνες για την πολιτική ταυτότητα της αυριανής Ευρώπης. Μόλις πριν μερικούς μήνες υπέβαλα υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο οποίο διαγράφονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη που θέλουμε, για την Ευρώπη του 20ου αιώνα. Σε λίγες μέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα το Μανιφέστο των Ευρωσοσιαλιστών για την Ευρώπη του αύριο. Μιας Ευρώπης με κοινωνικό πρόσωπο κοντά στον πολίτη. Μιας ισχυρής Ευρώπης που διασφαλίζει ειρήνη και συνεργασία. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ διευρύνει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Όσο πληθαίνουν τα ζητήματα που κρίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι εκλογές του Ιουνίου. Η Ευρωβουλή μπορεί να σας φαίνεται μακριά, αλλά συνέχεια θα πληθαίνουν οι αγώνες και οι μάχες που θα δίνονται εκεί. Γι' αυτό η πορεία μας στην Ευρώπη κρίνεται και από τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών. Από το κατά πόσο θα βγουν οι σοσιαλιστές ακόμη πιο ενισχυμένοι. Και στη μάχη αυτή θα είμαστε παρόντες, θα αγωνιστούμε και θα νικήσουμε.

Φίλες και φίλοι,

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι μία πρόκληση και μια ευκαιρία ώστε από το 2000 έως το 2006 να μετασχηματίσουμε την Ελλάδα δυναμικά σε μια ανταγωνιστική και ευημερούσα οικονομία.

Σ' αυτό το διάστημα μέσα από την ανάπτυξη πρέπει να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης, πρέπει να κάνουμε βιώσιμο και ανταγωνιστικό τον αγροτικό τομέα.

- Πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην διοίκηση, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στο τραπεζικό σύστημα, στην οικονομία, τους θεσμούς, στις υποδομές, στις παρεμβάσεις μας, στα προβλήματα της καθημερινότητας, στην έρπυσα εγκληματικότητα. Μόνο με μια ολόπλευρη πολιτική μπορούμε να εξασφαλίσουμε στην Ελλάδα και τους Έλληνες όλους τους μεγάλους εθνικούς στόχους για τον 21<sup>ο</sup> αιώνα.

Οι παραπάνω στόχοι ορίζουν και τη νέα προτεραιότητά μας για το 1999. Να

αποτυπώσουμε ξεκάθαρα το σχέδιο της αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής με το οποίο η Ελλάδα θα γυρίσει την σελίδα του 21<sup>ου</sup> αιώνα.

Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα: Το 1999 έχοντας δημιουργήσει πλέον ένα σταθερό δημοσιονομικό περιβάλλον και έχοντας προχωρήσει ταυτόχρονα στην μηχανοργάνωση των εφοριών, θα μπορούμε να δούμε μεταξύ άλλων μία συνολικότερη αναδιάρθρωση του φορολογικού μας συστήματος προς τις εξής κατευθύνσεις:

- Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και παράλληλη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, έτσι ώστε να καταστήσουμε την ελληνική οικονομία ελκυστική για επενδύσεις, εργασία και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
- Πιο συγκεκριμένα θα εξετασθούν οι δυνατότητες ελάφρυνσης των φορολογικών επιβαρύνσεων όσων συνεισφέρουν με δυσανάλογο τρόπο στα δημόσια βάρη στα τελευταία χρόνια, με κεντρικό στόχο εκείνους που έχουν το χαμηλότερο εισόδημα.
- Αναθεώρηση του συστήματος των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης με την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης και του περιορισμού της φοροδιαφυγής.
- Απλοποίηση, διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος. Ο ειλικρινής φορολογούμενος θα πρέπει να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του χωρίς γραφειοκρατία. Έτσι και το φορολογικό σύστημα θα μπορεί να συγκεντρώνει τις δυνάμεις του στον έλεγχο των σημαντικών υποθέσεων, στον εντοπισμό όσων διαφεύγουν και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Όμως, φίλοι και φίλες, μην ξεχνάμε, ιδιαίτερα εμείς, ότι ο μόνος μηχανισμός στήριξης της κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπλήρωσης του στόχου της κοινωνικής συνοχής είναι η δίκαιη συμμετοχή στα κοινά βάρη. Ότι αν οι συντηρητικές δυνάμεις πολεμούν λυσσαλέα τις φορολογικές μας πολιτικές είναι γιατί μ' αυτές πραγματοποιούμε μια στοιχειώδη αναδιανομή εισοδήματος σε μια άνιση κοινωνία.

Το φορολογικό αποτελεί ένα μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών θεμάτων που θα μας απασχολήσουν. Θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε πολιτικές για καλύτερες συνθήκες ζωής, για την ποιότητα ζωής, για την αντιμετώπιση των άλλων μεγάλων προβλημάτων της κοινωνίας μας όπως είναι η ασφάλεια του πολίτη και κυρίως η απασχόληση. Εδώ εντάσσεται και το θέμα του χρόνου εργασίας, της μείωσής του σε 35 ώρες. Παρακολουθούμε με τους άλλους σοσιαλιστές στην Ευρώπη και προβληματιζόμαστε από τις λύσεις που συζητούνται και τις εμπειρίες που δημιουργούνται. Όλοι εξετάζουν τί επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν για την απασχόληση, τους μισθούς, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Αναφέρω και τους τέσσερις τομείς, γιατί και οι τέσσερις αποτελούν ταυτόχρονες και αλληλένδετες προϋποθέσεις για την ευημερία της χώρας και των εργαζομένων.



Τα ζητήματα της απασχόλησης είναι κεντρικά για την πολιτική μας. Οι λύσεις και οι πολιτικές που θα επιδιώξουμε πρέπει να είναι σίγουρες, σταθερές και ενεργητικές, χωρίς να κλονίσουν βασικές πτυχές των οικονομικών και κοινωνικών μας λειτουργιών.

Το 1999 είναι η κρίσιμη και αποφασιστική χρονιά για τη χώρα, για όλους μας, για την προοπτική των παιδιών μας. Είναι χρονιά ολοκλήρωσης και νέου σχεδιασμού. Θα αγωνισθούμε και για τους οικονομικούς και για τους πολιτικούς στόχους, για την Ευρώπη που θέλουμε, για την Ελλάδα που θέλουμε σ' αυτή την Ευρώπη. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέδειξε, ότι συνδυάζει την άσκηση υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής με κοινωνική ευαισθησία. Απέδειξε επίσης ότι διαθέτει τα κατάλληλα κυβερνητικά στελέχη, που μπορούν να δώσουν επάξια αυτόν τον αγώνα.

Φίλες και φίλοι,

Είναι αλήθεια, ότι τα τελευταία 9 χρόνια, η κατάρρευση του διπολισμού έδωσε την ευκαιρία στη αξιωματική αντιπολίτευση να ισχυριστεί, ότι διαχωριστικές γραμμές δεν υπάρχουν πια. Γελιέται. Υπάρχουν και γίνονται όλο και πιο έντονες.

Διαχωριστική γραμμή αποτελεί η διαφορετική αντίληψή μας για την κοινωνία και την κοινωνική εξέλιξη. Η κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος κατά τη Νέα Δημοκρατία έχουν σκοπό να διαχειρίζονται προβλήματα. Να είναι απλώς μάνατζερ. Γιατί για τη Νέα Δημοκρατία η οργάνωση της κοινωνίας είναι δεδομένη. Χρειάζεται μόνο να λειτουργήσει καλύτερα το υπάρχον. Για μας το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η επιτυχία κρίνεται όχι μόνο από το εάν λειτουργεί καλύτερα αυτό που υπάρχει. Αλλά κυρίως από το εάν πραγματοποιούνται μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε μια κοινωνία με υψηλότερη ευημερία, πιο δημοκρατική, κοινωνικά πιο δίκαιη και με καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αυτά είναι τα καθοριστικά κριτήρια. Η πραγματοποίηση αλλαγών που βελτιώνουν την ευημερία, τις συνθήκες ζωής, τις δυνατότητες των πολιτών. Η πολιτική δράση σε σχέση με το όραμά μας. Η πολιτική δεν είναι τεχνοκρατική διαχείριση. Είναι παρέμβαση στην κοινωνική-οικονομική εξέλιξη. Για να ξεπεράσουμε το σήμερα και να πλησιάσουμε τις αξίες μας. Να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής. Να καταργηθούν φραγμοί και εμπόδια που περιορίζουν τους πολίτες. Να υπάρχουν περισσότεροι δρόμοι για την προσωπική ευημερία. Να δημιουργηθεί ένας χώρος ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους. Με εκπαίδευση, με συλλογικές διαπραγματεύσεις, με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του κράτους, με κοινωνικές πρωτοβουλίες στην υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια, μια πιο ανοιχτή, πιο ελεύθερη κοινωνία όπου περιορίζεται η εκμετάλλευση και ανοίγονται όλο και περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες.

Φίλες και φίλοι,

Στις εκλογές του 2000 θα προσέλθουμε στον Ελληνικό λαό έχοντας ένα πλούσιο έργο. Δεν θα ζητήσουμε την ψήφο του όμως μόνο για όσα

επιτύχαμε, αλλά κυρίως για να ολοκληρώσουμε - όλοι μαζί - τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ήδη δρομολογήσαμε.

Έχουμε σχέδιο, έργο και προοπτική για την Ελλάδα του 21<sup>ου</sup> αιώνα.

Θα κερδίσουμε τις εκλογές του 2000, ώστε να ολοκληρώσουμε την ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη για το 2000 ως το 2006.

Σας καλώ όλους σ' αυτό τον υπέροχο αγώνα για την Ελλάδα.

Εμπρός για την νίκη, το 1999 και το 2000.

Εμείς θα γυρίσουμε την σελίδα του 21<sup>ου</sup> αιώνα,  
με μια Ελλάδα ισχυρή,  
για την Ελλάδα της ευημερίας,  
για την Ελλάδα της ασφάλειας,  
για την Ελλάδα της Προόδου,  
για την Ελλάδα της κοινωνικής αλληλεγγύης,  
για μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη,  
για μια Ελλάδα της δύναμης και της υπερηφάνειας!!!