

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εγκαινίασε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη το Αιματολογικό Κέντρο "ΣΤΟΡΓΗ" και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου. Μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων είπε τα εξής:

"Αγαπητοί φίλοι, απ' όσα ακούσαμε προηγουμένως από τους προλαλήσαντες, νομίζω πως μπορούμε να προχωρήσουμε αβίαστα σε μερικά συμπεράσματα και σε ορισμένες διαπιστώσεις:

- Το πρώτο ότι είμαστε εδώ σ' ένα ιατρικό κέντρο, σ' ένα νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται στην πρωτοπορία της τεχνολογίας. Ότι εδώ εφαρμόζονται τεχνικές, οι οποίες, σε πολύ λίγα μέρη του κόσμου, εφαρμόζονται και ότι υπάρχει εδώ εμπειρία ου δεν υπάρχει σε πάρα πολλά άλλα νοσοκομεία. Αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα μπορούμε να αναπτύξουμε τεχνολογίες, μπορούμε να προωθήσουμε την επιστήμη και έχουμε ένα ικανό επιστημονικό προσωπικό που μπορεί να παράγει επιστημονικό έργο.
- Το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι το Κέντρο αυτό είναι δημιούργημα από τη μια μεριά της Πολιτείας (είναι στο Νοσοκομείο το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΥ) και από την άλλη μεριά είναι δημιούργημα και της συμβολής ανθρώπων, οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να επιλύσουν προβλήματα, να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ανθρώπων που αισθάνονται την ανάγκη ότι η κοινωνία πρέπει να προχωρήσει και αυτό θα γίνει, αν όλοι συμβάλλουν.  
Εμείς πιστεύουμε ότι σε μια κοινωνία πολιτών είναι σημαντική η εθελοντική προσφορά. Πρέπει να χαιρετίζουμε την εθελοντική προσφορά. Και γι' αυτό, θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο "ΣΤΟΡΓΗ" και όλους που συνέβαλαν να γίνει αυτό το Αιματολογικό Κέντρο.
- Το τρίτο σημείο είναι ότι αυτό το Αιματολογικό Κέντρο εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ότι (όπως αναφέρθηκε) το ΕΣΥ δεν είναι ένα Σύστημα απαξιωμένο, ένα Σύστημα που προσφέρει λίγα και που πολλά προβλήματα δημιουργεί. Αντίθετα, κοντά στα προβλήματα που έχει, είναι και ένα Σύστημα, το οποίο, αποφασιστικά, συμβάλλει, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της Υγείας. Ότι έχει ανεβάσει το επίπεδο της Υγείας και της περίθαλψης στον τόπο και ότι αποτελεί τη βάση για μας, για την περαιτέρω πορεία.
- Τέλος, νομίζω ότι χρειάζεται να ευχαριστήσουμε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί, όποια δουλειά γίνεται, χωρίς τον άνθρωπο που να

φροντίζει, χωρίς τον άνθρωπο που να νοιάζεται, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι αυτό που στήριξε και θα στηρίζει την προσπάθεια.

- Υπάρχει συζήτηση για τα θέματα της Υγείας. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις.
- Εμείς όμως, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία μιας συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος: Με νέα Νοσοκομεία, βελτίωση υπαρχόντων Νοσοκομείων, νέους εξοπλισμούς.
- Εμείς θέλουμε ο πολίτης να έχει εύκολη πρόσβαση, χωρίς γραφειοκρατίες. Ο πολίτης να αισθάνεται ασφάλεια ότι το ΕΣΥ του προσφέρει την περίθαλψη, όταν θέλει και σε ποιότητα που θέλει.
- Και θέλουμε επίσης το Σύστημα να το επεκτείνουμε, ώστε να συμπεριλάβει και την πρωτοβάθμια περίθαλψη και μάλιστα σε έκταση: Το γιατρό, τον οικογενειακό γιατρό, ώστε κάθε Έλληνας να μπορεί, σε κάθε περίπτωση, γρήγορα να απευθύνεται σε ένα γιατρό για τα θέματα της υγείας του. Αυτό, βέβαια, χρειάζεται χρόνο.
- Αλλά, με την πορεία που έχουμε ακολουθήσει, με τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, σιγά-σιγά θα υπάρξουν και περισσότεροι πόροι. Περισσότεροι πόροι, ώστε να μπορούμε να δώσουμε την αίσθηση της βεβαιότητας. Περισσότεροι πόροι, ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματικές λειτουργίες, πιο αποτελεσματικά συστήματα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του ιατρικού κέντρου. Εύχομαι να συνεχίσουν έτσι αποφασιστικά, έτσι δημιουργικά, όπως σήμερα. Και τότε θα δείξουμε ότι και σ' αυτόν τον τομέα μπορούμε και ότι έχουμε τις δυνάμεις να λύσουμε όχι μονάχα τα προβλήματά μας, αλλά να δημιουργήσουμε, να είμαστε πρωτοπόροι και να είμαστε παράδειγμα.

**Σας ευχαριστώ.**