

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, απευθυνόμενος σήμερα το μεσημέρι σε φορείς της Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια γεύματος εργασίας που είχε μαζί τους σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης είπε τα εξής:

“Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε (πέρυσι) ένα πρώτο θέμα που μας είχε απασχολήσει ήταν η πορεία της οικονομικής εξέλιξης. Είχε τεθεί ιδιαίτερα από τους φορείς το θέμα του χρηματο-οικονομικού κόστους για τις επιχειρήσεις, οι περιορισμένες δυνατότητες που υπήρχαν ακόμα και είχε εκφραστεί η ευχή για βελτίωση αυτής της κατάστασης, ώστε να είναι πιο εύκολες οι επενδύσεις και συνεπώς και η απασχόληση.

Από την ημέρα που συζητήσαμε τότε μέχρι σήμερα, όπως θα έχετε διαπιστώσει και εσείς, υπάρχει μια αισθητή πρόοδος, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία. Η συνεχής πτώση του πληθωρισμού έχει οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων, σε μείωση του κόστους χρήματος. Και η μείωση αυτή του κόστους διευκολύνει τις επενδύσεις.

Και αποτελεί επίσης διαπίστωση ότι η μείωση του κόστους έχει οδηγήσει τον τελευταίο μήνα ή τον τελευταίο καιρό σε αύξηση των δραστηριοτήτων των Τραπεζών, σε αύξηση του δανεισμού. Περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά πολύ περισσότεροι καταναλωτές δανείζονται, πολύ περισσότεροι παίρνουν στεγαστικά δάνεια. Αυτό είναι κάτι θετικό.

Και πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί. Προβλέπεται ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί τους επόμενους μήνες με γρήγορους ρυθμούς και ότι θα επιτύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει για το τέλος του χρόνου, να κυμαίνεται στο 2,5% περίπου ή στο επίπεδο εκείνο που είναι αναγκαίο για να εκπληρώσουμε τις προϋποθέσεις, οι οποίες τίθενται για την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Η θετική αυτή πορεία έχει όμως και ορισμένες πλευρές που πρέπει να προσέξουμε: Η μεγαλύτερη κυκλοφορία του χρήματος σημαίνει ότι αυξάνεται η ζήτηση. Αυξημένη ζήτηση οδηγεί σε πληθωριστικές πιέσεις. Και εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να πετύχουμε ταυτόχρονα δύο πράγματα που αντιμάχονται το ένα το άλλο: Και να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα για τις επιχειρήσεις, για τις επενδύσεις και συγχρόνως μια

πτωτική πορεία του πληθωρισμού. Το επισημαίνω αυτό για να δούμε το πρόβλημα.

Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω ότι η πτώση του πληθωρισμού που αποτελεί κοινό στόχο είναι ευθύνη όλων. Δεν είναι ευθύνη μονάχα της κυβέρνησης και δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μονάχα κάποιων μέτρων που αφορούν φορολογικές επιβαρύνσεις. Αλλά είναι ευθύνη όλων όσων συμμετέχουν στην οικονομική διαδικασία, λαμβάνουν τις καθημερινές χιλιάδες αποφάσεις. Και αυτοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οφείλουν να συμβάλλουν σ' αυτό το στόχο και με τον τρόπο αυτό να βελτιώσουν τις προοπτικές της οικονομίας και να μας επιτρέψουν να κάνουμε το μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση και θα δώσει ακόμη περισσότερη ώθηση στην ανάπτυξη.

Κλείνοντας, λοιπόν, το πρώτο αυτό σημείο, θέλω να επαναλάβω ότι υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης, η οποία, όμως, δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τον κεντρικό στόχο (που είναι η πτώση του πληθωρισμού).

Θα ήθελα να πω σε συνάρτηση με το πρώτο αυτό σημείο, το εξής, σε σχέση με ένα άλλο κεντρικό θέμα που είχε τεθεί στην προηγούμενη σύσκεψη, κεντρικό θέμα που απασχολεί όλη τη χώρα: Είναι το θέμα της απασχόλησης. Οι δείκτες δείχνουν ότι υπάρχει μια οριακή πάντασμείωση στην απασχόληση που σημαίνει ότι καταφέρνουμε και απορροφούμε το εργατικό δυναμικό, το οποίο έρχεται από την ύπαιθρο και προέρχεται από κοινωνικές ομάδες που δεν είχαν τόσο υψηλό ποσοστό απασχόλησης, όπως οι γυναίκες.

Τα προγράμματα "τρέχουν" καλύτερα. Ωστόσο, διαπιστώνουμε πως υπάρχουν ακόμη ελλείψεις και πως θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε τα προγράμματα αυτά να οδηγήσουν σε απορρόφηση του αριθμού των μη απασχολουμένων. Και δουλεύουμε πάνω σ' αυτό το σημείο.

Από αυτά τα γενικά που μόλις ανέφερα, θέλω τώρα να έρθω σε ένα ειδικό θέμα που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Οπως έχετε πληροφορηθεί, η όλη διαδικασία για τη σύμβαση του Μετρό τέλειωσε. Ο κ. Λαλιώτης ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και σας ενημέρωσε. Η σύμβαση πρόκειται να κατατεθεί αύριο (16/2) για κύρωση στη Βουλή.

Η διαδικασία του Μετρό διήρκεσε πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα παράδειγμα των αδυναμιών που έχουμε όλοι μας ως κοινωνία. Είναι επίσης ένα παράδειγμα και των προσδοκιών που καλλιεργούνται και οι οποίες, πολλές φορές, παραβλέπουν αυτές τις αδυναμίες. Υπήρχε ομοφωνία ότι πρέπει να γίνει το Μετρό, αλλά δεν είχαν εκπληρωθεί όλες εκείνες οι προϋποθέσεις μελέτης γύρω από το έργο, οι οποίες ήταν εξ

αρχής απαραίτητες. Μετά υπήρχε μια διαδικασία που καθυστέρησε, γιατί ο πρώτος μειοδότης δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις. Έγινε μια μακρά διαπραγμάτευση (και ορθώς) με την επιθυμία το έργο να εκτελεστεί από τον πρώτο μειοδότη που ήταν κυρίως όμιλος ελληνικών συμφερόντων. Και μετά άρχισε η διαπραγμάτευση με το δεύτερο μειοδότη, όπου πάλι πολλά πράγματα έπρεπε να εξετασθούν. Τέλος, ήρθε και μια φάση εξέτασης από τους φορείς της πόλης, οι οποίοι και αυτοί διατύπωσαν διάφορες απόψεις.

Όλα αυτά δείχνουν ότι εάν εξ αρχής, όταν ξεκινά ένα έργο, υπάρχει μια εμπειριστατωμένη προεργασία και μια εμπειριστατωμένη γνώση όλων των προβλημάτων ώστε να διαγράφεται αυτό το έργο με σαφήνεια, τότε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Είναι ένα μάθημα και το αναφέρω αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι και για ορισμένα άλλα έργα θα πρέπει πρώτα να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να προχωρήσουμε.

Κλείνει, λοιπόν, το κεφάλαιο Μετρό, όσον αφορά την προεργασία. Ανοίγει σύντομα το κεφάλαιο της κατασκευής του Μετρό. Και θα υπάρξουν κάποια βήματα: Πρώτα, οι πρόδρομες εργασίες για να οριστικοποιηθεί η εικόνα του έργου. Είναι ορισμένα θέματα που χρειάζονται ακόμη προσοχή (σε ποιο βάθος θα γίνει η εξόρυξη, με ποιο τρόπο κ.λπ.). Μπαίνουμε, λοιπόν, σύντομα σ' αυτή τη δεύτερη φάση της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Διάβασα στα πρακτικά της προηγούμενης σύσκεψης ότι υπάρχει ομοφωνία για την υποθαλάσσια αρτηρία.

Εμένα μου είναι απόλυτα κατανοητό ότι η υποθαλάσσια αρτηρία θα διευκολύνει πολύ την κυκλοφορία, ότι είναι ένα έργο ιδιαίτερα χρήσιμο. Αλλά η απόλυτη ομοφωνία γύρω από την υποθαλάσσια αρτηρία δεν αντικαθιστά την ανάγκη μιας πλήρους μελέτης γύρω από το θέμα, ώστε εάν και όταν βάλουμε μπροστά να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Όπως γνωρίζετε, έχει αποφασισθεί να χρηματοδοτηθεί η μελέτη αυτή για την υποθαλάσσια αρτηρία.

Ενα θέμα που μου είχατε θίξει κατά την προηγούμενη συνάντησή μας ήταν το θέμα του Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου". Ενα θέμα που συμφωνούμε όλοι πως είναι δυσάρεστο.

Με τον υπουργό Υγείας έχω συνεννοηθεί. Έχει θέσει στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της πόλης μια προθεσμία (μέσα Μαρτίου, νομίζω) για να του απαντήσουν αν και ποιες κλινικές θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο.

Αν περάσει αυτή η προθεσμία χωρίς απαντήσεις, υπάρχει ήδη μια συνεννόηση με τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) για το ποιες κλινικές και ποιες δραστηριότητες θα αναπτυχθούν εκεί.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι στο τέλος του έτους ένα σημαντικό ποσοστό του Νοσοκομείου θα έχει δραστηριοποιηθεί, 70%, 65%, 60%

αυτής της τάξεως μεγέθους είναι. Και η δική μας επιδίωξη είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό. Το Νοσοκομείο πρέπει να λειτουργήσει.

Και εδώ, όμως, θέλω να τονίσω ότι χρειάζεται η συνεργασία όλων των φορέων. Δεν λύνεται κανένα πρόβλημα από οποιοσδήποτε κεντρικές εξουσίες, εάν δεν υπάρχει και μια διάθεση από όλους που έχουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο (αναφέρομαι για τη συγκεκριμένη περίπτωση στα Πανεπιστήμια και τα Νοσοκομεία). Αλλά και οι διάφοροι φορείς, οι οποίοι, είτε έμμεσα είτε άμεσα, συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Τα θέματα, τα όποια θέματα δεν είναι ποτέ μονάχα θέματα μιας κεντρικής εξουσίας. Είναι ασφαλώς και της κεντρικής εξουσίας, αλλά είναι και θέματα της κοινωνίας. Και το συγκεκριμένο Νοσοκομείο δείχνει ότι χρειάζεται η συμβολή της κοινωνίας για να λειτουργήσει κάτι που έχουμε φτιάξει και που το περιμένει η κοινωνία.

Θέλω να αναφερθώ σε μια επίσκεψη που έκανα σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το οποίο κατασκευάζεται. Ο υπουργός Πολιτισμού κ. Βενιζέλος μου είπε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ακόμη μεγάλη αμφιβολία, εάν το Μέγαρο θα τελειώσει.

Το Μέγαρο προβλέπεται να τελειώσει εντός του έτους και μάλιστα την 1/1/2000 να υπάρξει η πρώτη εκδήλωση εκεί.

Το αναφέρω αυτό, γιατί θέλω να τονίσω ότι για μας, γι' αυτή την κυβέρνηση, έχει ιδιαίτερη σημασία να προωθήσουμε ό,τι αφορά την ανάδειξη του ρόλου της Θεσσαλονίκης.

Γνωρίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση στη Β. Ελλάδα για το "αθηνοκεντρικό κράτος", για την "επαρχία", η οποία δεν τυγχάνει της προσοχής που έπρεπε να τύχει, καθώς και για τη Θεσσαλονίκη που δεν έχει αναβαθμισθεί αρκετά.

Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμιά σχέση με τις προθέσεις αυτής της κυβέρνησης και τη δική μας πολιτική. Υπάρχουν, βέβαια, ελλείψεις από καιρό. Αλλά και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής πρωτεύουσας και τα όσα γίνονται τώρα και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης που κατασκευάζεται, δείχνουν ότι θέλουμε η Θεσσαλονίκη να είναι ένα κέντρο μεγάλων δυνατοτήτων. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, θα δώσουμε το παρόν σε όλα τα Βαλκάνια και την Α. Ευρώπη. Το έχω πει πολλές φορές και δεν θα κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, όσο ακούω την ένσταση ότι υπάρχει αδιαφορία. Δεν υπάρχει αδιαφορία. Εκείνο, όμως, που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς με τη δική σας συνεργασία για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Κλείνοντας, σε σχέση με αυτό το θέμα, θέλω να αναφερθώ και σε μια άλλη πρωινή επίσκεψη στο Νοσοκομείο "Γ. Παπανικολάου" όπου

εγκαινιάσαμε το Αιματολογικό Κέντρο και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών.

Θέλω να επαναλάβω, για όσους δεν το άκουσαν, ότι είναι πρωτοποριακή η επιστημονική μέθοδος που εφαρμόζεται. Επιστημονική μέθοδος που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.

Αυτό δείχνει ότι έχουμε τις δυνατότητες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως και αλλού στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μείζονος σημασίας. Και είναι έργο όλων μας να προσδώσουμε αυτή την αναπτυξιακή ώθηση, να δώσουμε και εδώ όπως και αλλού τη δυνατότητα προς αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων μας.

Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για παρατηρήσεις, σχόλια και στη συνέχεια (όπως ανέφερε προηγουμένως ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Μαγκριώτης) θα απαντήσουν οι παριστάμενοι υπουργοί σε σχέση με θέματα που ενδεχομένως θα θέσετε.

Και πάλι ευχαριστώ.