

Αθήνα, 8 Μαρτίου 1999

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ**

Η 8η Μαρτίου, η «Ημέρα της Γυναίκας» αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για διακηρύξεις και μηνύματα για την ισότητα των φύλων και τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Εμείς αποκρούουμε αυτήν την πανηγυρική, «επετειακή» και τελικά στατική προσέγγιση. Η πολιτική μας δεν σχετίζεται με ημερομηνίες και δεν εξαντλείται σε αυτές. Εδώ και χρόνια και διαρκώς κάνουμε καθημερινά γενναία και αποτελεσματικά βήματα για την ανατροπή των ανισοτήτων και την επίτευξη της ισότητας. Το σύνολο ίσως των νομοθετημάτων που αφορούν τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και την οικογένεια αλλά και στον κόσμο της εργασίας υιοθετήθηκαν από κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Με την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος επιδιώκουμε την υλοποίηση θετικών μέτρων και δράσεων υπέρ των γυναικών ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να εναρμονιστούν οι επιταγές των νόμων και η κοινωνική πραγματικότητα.

Οι στόχοι και οι δράσεις μας δεν περιορίζονται στη νομική ισότητα. Προσανατολίζονται στην ισότητα των ευκαιριών και των ευχερειών. Η ισότητα είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό και πολιτισμικό. Η επιδίωξη και επίτευξή της διαπερνά την πολιτική μας στο σύνολό της: Ενισχύουμε με θετικά μέτρα τη δημιουργικότητα των γυναικών και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση της γυναικείας ανεργίας και την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, στον προσανατολισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες και σε επαγγέλματα ανοιχτά στο μέλλον ώστε να μη γίνουν οι γυναίκες οι "βοηθητικοί" παρίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Επιδιώκουμε την ευελιξία και την καθιέρωση νέων μορφών εργασίας ώστε να είναι εφικτή η εναρμόνιση της επαγγελματικής, της κοινωνικής και της οικογενειακής ζωής, ο δημιουργικός, ισότιμος και ισόρροπος καταμερισμός του χρόνου των εργαζομένων ανάμεσα στην εργασία, την κατάρτιση, την οικογένεια. Στηρίζουμε την οικογένεια μέσω της ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού ασφάλειας και της βελτίωσης των αντίστοιχων δομών στήριξης.

Δεν μιλάμε, δεν θέλουμε να μιλάμε αντί ή εν ονόματι των γυναικών και για τα δικαιώματά τους, κατοχυρωμένα ή ζητούμενα. Οι γυναίκες καλούνται και πρέπει να συμμετέχουν ως ισότιμοι, ίσοι, ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες στα κοινά. Ευθύνη όλων μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η ατομική και συλλογική συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία και στην πολιτική δεν θα προσκρούει σε προκαταλήψεις, παραδοσιακές δομές σκέψης και δράσης που περιθωριοποιούν ένα ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι της κοινωνίας και το καταδικάζουν σε μία στάση ετεροκαθορισμού ή κηδεμόνευσης. Το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων δεν είναι πρόβλημα της πλειοψηφικής «μειονότητας» των γυναικών. Είναι αίτημα και μέτρο της δημοκρατίας, της ισόρροπης και γόνιμης ανάπτυξης, της συνοχής, της δυναμικότητας και των δυνατοτήτων μιας σύγχρονης κοινωνίας. Οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν ισότιμα το παρόν και το μέλλον αυτής της κοινωνίας.